

ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ ΠΟΙΗΤΑΙ

ΤΟΥ κ. ΚΩΣΤΑ ΚΑΙΡΟΦΥΛΑ

ΑΡΘΟΥΡΟΣ ΓΚΡΑΦ



ποιητής αυτός, ο οποίος έχει όνομα κάθε άλλο πα- ρά Ιταλικό κι' ο οποίος γεννήθηκε στας 'Αθήνας, είνε έν τούτοις γνήσιος 'Ιταλός. Για τή γέννησί του μάλιστα στην πρωτεύουσά μας, ο Γκράφ πε- ριφραίνεται σ' ένα ωραίο του ποίημα, που τό έ- χει μεταφρασμένο στη γλώσσα μας ο Κωστής Παλαμάς.

Στήν περίπτωσι του Γκράφ εφαρμόζεται ή θεω- ρία ότι τό περιβάλλον έξασκει μεγάλη επίδρασι στόν καλλιτέχνη και στο λόγο. "Έτσι ο Γκράφ, ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην 'Ελλάδα, έγινε ο κατ' έξοχην κλασικιστής ποιητής τής 'Ι- ταλίας, ο άνθρωπος που ζήτησε μέ τό στίχο του νά ζωντανέψη τήν αρχαιότητα.

"Ακούστε ένα ποίημά του, έλληνικώς έμπνεύ- σεως:

Μέσα στις λεύκες που ψηλόκορμες φαντάζουν χύνει ένα φώς τρεμουλιαστό περνώντας τό (φεγγάσι, ε' άσημομένα κύματα την άμμουδιά σκεπάζουν και τό περνάοι στο γαλό μαυρίζουνε μέ χαρι. Μέσ' στην όμίχλη που πυκνή ξαπλώνεται στη (φύσι

κάτασπρες λάμπουν ή όμορφες 'Ιωνικές κολώνες.

Φυσά ε' άγέρι δροσερό στη μυρωμένη χτίσι μέσ' στο νά που γνώρισαν οι περασμένοι αιώνας. Μακρυνά στής νύχτας τή γλυκειά κι' άπέραντη γα- (λήνη

Ένα τραγούδι άγγελικό ακούγεται εκεί πέρα... Γλυκό σαν τό παράπονο που ό στεναγμός έφίνει πλανιέται τό τραγούδιμα στο μυρομένο άέρα. Μέσα στον κάμπο τό γλυκό τραγούδιμα γροικιέται κι' άγγελικάμωτη έντυχιά στον ουρανό χαρίζει, ένώ γλυκός αντίλαλος στη μοναξιά πλανιέται που την καρδιά μου σαν μικρό παράπονο ραγίζει.

Ποιός δέν μαντεύει τήν πηγή που του έδωσε τήν έμπνευσι για τό άριστοφυγηματικό αυτό τραγού- δι και ποός δέν καταλαβαίνει ότι ή κολώνες για τις όποιες μιλάει είνε οι στόλοι του άθανάτου ναου του Σουίνιου επου γνώρισαν οι περασμένοι αιώνας και που σήμερα άκόμη δείχνει τό θρείλιά του στους τα- ξειδιώτες που περνούν από κει;

\*\*\*

Ο Γκράφ γεννήθηκε τό 1848 στας 'Αθήνας, αλλά έφυγε πολύ νέος για τήν πατρίδα του τήν 'Ι- ταλία, όπου σπούδασε κι' έγινε ένας από τους σοφώ- τερους φιλολόγους τής. Στο Πανεπιστήμιο του Το- ρίνου έδίδασκε για πολλά χρόνια τήν ιστορία τής ι- ταλικής φιλολογίας. 'Αλλά, όπως κι' ένας άλλος 'Ι- ταλός καθηγητής, ο Καρνοτότσι, έτσι κι' ο Γκράφ ή- ταν κατά βάθος ποιητής, και στις ώρες που του ά- φινε ελεύθερος ή διδασκαλία, τις άφιέρωνε στη Μού- σα. "Ένας όγκώδης τόμος, από χίλιες σελίδες, συγ- κέντρωση όλο τό ποιητικό του έργο.

Ο Γκράφ είνε άληθινός ποιητής. Βαθύς ψυχολό- γος, έξερε ν' ανατέμνη τήν άνθρωπνη ψυχή. Φιλό- σοφος δυνατός, πνεύμα σκεπτικιστικό, κατορθώνει νά δίνη τις φωτισοιαίσεις τής ζωής. 'Ακούστε ένα τρα- γούδι του, στο όποιο δίνει τήν εικόνα γυναίκας:

Γυναίκα, που έχεις μάτια σαν τή νύχτα κι' εν' ή ψυχή σου θάλασσα άγριεμένη, που δέρνει μέσ' στον κόρφο της τό μαυρο τή δόλια τή βαρκούλα πλανημένη, τά μαύρα σου μαλλιά στη νύχτα βλέπω, τό μάτια σου ν' άστράφτουν από πάθη, στα χείλη βλέπω άγάπης χαμογέλιο, αλλά δέν βλέπω τής καρδιάς τό βάθη. Τή φωνή σου ξανοίγω νά πλανιέται σαν μουσική στα ώραια σου χείλη επάνω, μα τής καρδιάς σου δέν γροικώ ποτέ μου τή δολερή φωνή μ' όσα κι' αν κάνω, μάγισσα, πώχεις μάτια σαν τή νύχτα κι' εν' ή ψυχή σου θάλασσα άγριεμένη, που δέρνει μέσ' στον κόρφο της τό μαυρο τή δόλια τή βαρκούλα πλανημένη.

Πεσιμιστής, μισογύνης, Νιτσειζός στη φιλοσοφία του, ο 'Αρθού- ρος Γκράφ δέν αγαπάει τή γυναίκα, αλλά τή φοβάται. Τή βρίσκει έ- πικίνδυνη για τήν έμπνευσι του και ζηλιάρα αντίπαλό του στον ξερω- τά του προς τήν ποίησι.

Τήν θεωρεί σαν μέλισσα άστόχαστη, σαν πεταλούδα που γυρίζει εδώ κι' εκεί άσκοπα, για τή διασκέδασί της. 'Ιδού πώς τή ζωογραφί- ζει σ' ένα σύντομο, αλλά χαρακτηριστικό του ποίημα:

'Εκείνο που για σέ λένε, ψυχή μου,

μπορεί νάναι κι' άλήθεια—ποιός γνωρίζει;— ότι γυναίκα εσύ δέν είσαι βέβαια, μα μέλισσα που άστόχαστα γυρίζει, μέλισσα άριστοκράτισσα που γέρνει στην άπαλή τή χλόη που μύρα στέλλει κι' από τό ρόδο και τό κρίνο παίρνει κι' όλο ρουφά φαρμάκι κι' όχι μέλι.

Ο στίχος του είνε άρμονικός, μέ φόρμα καλή και καλοδουαμένος. Η ποίησί του δέν έχει όμως τίποτε που νά τον κάνει νά μοιάζει μέ χει- μαρρο. Είνε ένα ήρεμο φράσι, έξάστερο, που καθρεφτίζει τή μεταγχο- λική και όνειροπόλο ψυχή του.

Τά περισσότερα ποιήματα του Γκράφ, όπως είπα και παραπάνω, είνε παρμένα από τήν άρχαία έλληνική μυθολογία και φιλοσοφία. Πάνω σ' ένα περίφημο άρχαίο έλληνικό στίχο στιχογράφησε π.χ. τό μικρό αυτό ποίημα, που είνε γεμάτο λυρική μεταγχολία:

Τ' άρχαιο ρητό στο νού μου ξαναδιαδραίνει πούναι σ' έμε γλυκό—στους άλλους όχι— (ό στίχος μου σωστά δέν ξέρω αν τώχει) "όποιον οι θεοί αγαπούν μικρός πεθαίνει". "Ω! τί ρητό γεμάτο άπ' άγιο πόθο, που μέ παρηγορεί σαν τό θυμόμα, θείο του 'Έρωτα ρητό... Μα πώς λυπούμαι πώς οι θεοί δέν μ' αγαπούν σαν νουόθω!

Ο Γκράφ ήταν ένας άληθινός φιλέλληνας. Τόν έννόρισα στο Τορί- νο πρό πολλών χρόνων, γέρο, μέ τή μακρά άσπρη γενειάδα του, που του έδινε μία πατριωτική έξαφρασι και θυμόμα άκό- μη τήν εγκάρδια ύποδοχή που μου έκαμε μόλις έμαθε πως έρχόμουν από τās 'Αθήνας. Τά μάτια του άστρα- ψαν από ένχαριστήσι και στη γέριχη μορφή του, τή γεμάτη άριστοκρατική γαλήνη, έλαμφε ή χαρά σαν νά ξαναζωντανέυαν τά παιδικά του χρόνια που τότε πε- ράσει κάτω από τήν 'Ακρόπολι, τήν όποία έφραλε στα ποιήματά του. 'Ενόμιζε για μία στιγμή πως ξαναγυ- νούσε μέ τή φαντασία στας 'Αθήνας, όπου για πρώτη φορά τόν έφώτισε ο χρυσός 'Αττικός ήλιος.

Μού μίλησε για τή νέα 'Ελλάδα, για τήν πρόδό της για τή ζωή τής τή φιλολογική και μου ενήχησε, να φτάση στην άρχαία τής δόξα για μία φορά άκόμη. Και τά μάτια του φανόνοτουσαν σαν νά δάκρυναν. Γιατί αγαπούσε άληθινά τήν 'Ελλάδα, στην όποία είχε γεννηθεί και ή όποια του χάρισε τήν ποιητική έμπνευσι.

Δέν μοιάζει μέ σαπικό τραγούδι τό σόνετό του αυτό;

ΤΟ ΚΥΚΝΕΙΟΝ ΑΣΜΑ

Στη μυρωμένη άκρογιαλιά σκοτάδι άρχινει πάλι ή νύχτα ή φαπιά και μέσ' σ' άκίνητα νερά τής λίμνης κάτασπρος κύκνος πλέει σαν τό χόνι.

Στό θάνατο σιμώνει ο κύκνος... γέρνει τ' άσπρο κεφάλι στον ύγρο καθρέφτη και τό στεγνό τραγούδι γλυκοβάλλει άργά, τον ήλιο ένώ κυττά που πέφτει.

'Αντίλαλος γλυκός στον κάμπο χύνει του τραγούδιού τή βία μεταγχολία γεμάτος όλος μυστική γαλήνη...

Ο ήλιος πέφτει... κάτω άπ' τά φτερά του κρύβει ο τραγουδιστής τήν κεφαλή του και σείει μέ τό τραγούδι κι' ή καρδιά του.

Αυτή είνε ή ποίησι του 'Αρθούρου Γκράφ, όπως μόρεσα νά τήν άποδώσω μέ τις άτεχνες μεταφράσεις μου, μία ποίησι έμπνευσμένη από τήν 'Ελλάδα, γεμά- τη μεταγχολία και πεσιμισμό. Γι' αυτό ο Γκράφ δέν γίνηκε ποτέ λαϊκός και δέν άπόκτησε τή φήμη του

Στεκνέττι, τής "Αντα Νέγκρι και τών άλλων μεγάλων 'Ιταλών ποιη- τών. 'Αλλά είνε από τους έκλεκτούς άγαπημένους κι' έχει καταλάβει, μα ξεχωριστή θέσι στον Ιταλικό Παρνασσό. Ο 'Ιταλός αυτός ποιη- τής έχει και κάποιο δικαίωμα νά γίνη γνωστός στην 'Ελλάδα, όπου είδε τό φώς και τήν όποια τόσο άγάπης κι' έφραλλε μέ τούς στί- χους του.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΙΡΟΦΥΛΑΣ

ΤΙ ΛΕΝ ΟΙ ΣΟΦΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

Πολύ δύσκολο πράγμα είνε νά ψυχολογήση κανείς τους νέους. Γιατί λείπει άπ' τήν ήλικία τους ό στοχασμός, είνε άσταθείς κι' εμμε- τάβλητοι και φέπουν πότε σέ τούτο και πότε σέ κείνο.

Θ ε δ φ ρ α σ τ ο ς.

Ο νέος στον όποιο άρέσει νά καλλωπίζεται σαν ματαιόδοξη γυναι- κα, είνε όχι μόνο άνάξιος, αλλά κι' άνίκανος νά επιδώξη νά γίνη σο- φός ή ένδοξος. Φ ε ν ε λ ό ν ι

ΞΕΝΕΣ ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΕΣ



Ο Γάλλος ποιητής Βερανζέρου. (Τού Ντομιελκέμο).

Στεκνέττι, τής "Αντα Νέγκρι και τών άλλων μεγάλων 'Ιταλών ποιη- τών. 'Αλλά είνε από τους έκλεκτούς άγαπημένους κι' έχει καταλάβει, μα ξεχωριστή θέσι στον Ιταλικό Παρνασσό. Ο 'Ιταλός αυτός ποιη- τής έχει και κάποιο δικαίωμα νά γίνη γνωστός στην 'Ελλάδα, όπου είδε τό φώς και τήν όποια τόσο άγάπης κι' έφραλλε μέ τούς στί- χους του.