

ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

ΤΟΥ ΟΥ'Ι-ΑΔΙΑΜ ΝΤΟΚΕΡ

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΥΣΤΙΚΟ



Βρισκόταν πάντα κάθε απόγευμα στο ίδιο παράθυρο ή θλιμμένη μικρούλα. Καθόταν σ' ένα καναπέ, άκουμπουσε το δεξί της χέρι στο πεζούλι, είχε γυρισμένο το κεφάλι και κύτταζε έξω στο δρόμο, με βλέμμα που όποιος το αντίκριζε, έννοιζε με βαθειά συμπόνια. Ήταν σά να περιμένε κάτι και αυτό το κάτι να μην έρχόταν ποτέ.

Οι διαβάτες περνούσαν άραοι από τον ήσυχο δρομάκο, οι γείτονες δεν έβγαναν συχνά στις πόρτες ή στα παράθυρα και το μόνο στολίδι στην περιεργή εκείνη μοναξιά, ήταν ένα μεγάλο δέντρο, ένας πλάτανος, π' άλλοινη τη γαλήνη σ' ό,τι σκέπαζε ή πυκνή σκιά του. Κάτω από τον ίσαιο αυτό μόνο ή μικρούλα έμενε χωρίς γαλήνη. Μόλις δεκάξη χρόνον, ξανθιά, με μεγάλα γαλανά μάτια, που σίαζε το φως τους ή μελαγχολία, έβγαυε το απόγευμα στο παράθυρο, έπαιρνε τη συνηθισμένη της θέσι κ' έμενε εκεί ως τις έφτά, χωρίς να μιλάη, με τα μάτια καρφωμένα στο δρόμο, σά χαμένη σ' ένα, το ίδιο πάντοτε, όνειρο.

Ή γειτονιά, που την ήξερε χρόνια, από μικρό παιδάκι, δεν μπορούσε να εξήγηση αυτή της την άλλωγή. Πριν είκοσι μέρες άκόμα, ή Λίλιαν ήταν ή εύθυμη και χαρούμενη κοπέλλα, που χάριζε το γέλιο της σ' όλους και σ' όλες και σκόρπιζε τη χαρά και την εύθυμία της σ' όλη τη γειτονιά. Τώρα είχε γίνει άμιλλητη, μελαγχολική, θλιμμένη. Τι της συνέβαινε; Και γιατί έβγαυε κάθε απόγευμα, την ίδια πάντα ώρα, στο παράθυρο; Τι περιμένε;

Ήταν γενική αυτή ή άπορία κ' όμως κανένας δεν τολμούσε να ρωτήση τη Λίλιαν τι της συνέβαινε. Όταν την πλησιάζαν να τη ρωτήσουν, εκείνη, σάν να καταλάβαινε την πρόθεσί τους, τους κούτταζε με τόση λύπη, με τόση συγκρατημένη άγνόνια, που τους ανάγκαζε να σεβαστούν το μυστικό της. Και μόνο ή μητέρα της, που είχε γεράσει πρόωρα άπ' τα βάσανα, τη ρώτησε μια μέρα γιατί ήταν ληημένη. Κε' ή Λίλιαν την κούτταζε με τόση ίκεσία, που ή μητέρα της την πήρε στην άγκαλιά της, την έσφιξε και την άφηκε να κλάηη, χωρίς να της πη τίποτε. Κε' από την ήμέρα εκείνη, δεν την ξαναρώτησε ποτέ πια τί έχει. Ήξερε ότι ή κόρη της θα της έλεγε τόν πόνο της, όταν δεν θα μπορούσε πια να τόν κρατήση μόνο για τόν έαυτό της..

Κε' ή μέρες περνούσαν και ή Λίλιαν γινόταν κάθε μέρα και πιο μελαγχολική. Το φθινόπωρο είχε φτάσει, ή φύσις είχε γίνει μελαγχολική, τα παράθυρα τόν σπιτιών δεν άνοιγαν τώρα τόσο συχνά κ' όμως ή Λίλιαν δεν έβλεπε άπ' το δικό της. Είχε άδυνατίσει, είχε χάσει το χρώμα της χαράς, είχε άρξισει να μαραινεται. Δεν έτρωγε, δεν κοιμούν, γινόταν διαρκώς πιο σιωπηλή, τα μάτια της ήταν κουρασμένα, τα χείλη της έμεναν σφιγμένα, το βλέμμα της είχε τη φλόγα τού πνευτός.

Και πάντα περιμένε. Κανένας δεν ήξερε τί και πούον. Γιατί ή Λίλιαν δεν ήθελε να πη σε κανένα, ότι κάποιο απόγευμα είχε δει να περνά άπ' το δέντρο ένα παλλήρακι όμορφο, σάν τούς έφήβους, που μόνο οι θύλοι τους παρουσιάζουν τόσο γερούς, τόσο γοητευτικούς, τόσο όμορφους, ότι της μίλησε και της έλεπε, ότι την άγάτησε μόλις την πρωταντίρωσε, κ' ότι θα ξαναερωτούσε και πάλι την άλλη μέρα και την ίδια ώρα να την ξαναδη.

Μά δεν ξαναερωτούσε, άλλοίωμο... Κε' ή Λίλιαν, που δεν είχε ως τότε άγαπήσει ποτέ, αισθάνθηκε να την κυριέη δλόκληρη σάν πλημύρα, σάν τρικυμία, αυτός ό έρωτας. Πίστευε, ότι ό όμορφος νέος θα ξαναερωτούσε. Τόν είχε δει μόνο μια φορά και γι' αυτό είχε κρατήση μίαν ιδανική άνάμνησί του. Τόν είχε πλάσει όπως τόν όνειρευόταν ή άπλή, παιδιαίσια ψυχή της. Και τόν άγαπούσε μέσα σ' ένα όνειρο. Τόν περιμένε

πιστά. Κε' ή μέρες είχαν γίνει βδομάδες κ' ή βδομάδες μήνες. Μετά το φθινόπωρο, ήθε ό χειμώνας. Κε' ή Λίλιαν ήταν πάντα την ίδια ώρα, μέσα στο σκοτάδι λούπερτε πολύ νωρίς στο παράθυρό της. Και περίμενε και πίστευε... Και κάθε μέρα γινόταν πιο γλωμή και πιο άδύνατη και κάθε μέρα ή λύπη την κυριέε πιο πολύ. Και κανένας δεν τολμούσε να τη ρωτήση τί έχει, ούτε κ' αυτή ή μητέρα της, που ήταν ή μόνη της παρηγοριά στον κόσμο.

Μια μέρα, ή Λίλιαν, πάντα άμιλλητη, πάντα θλιμμένη, έπεσε άρρωστη. Και το μόνο που ζήτησε, το μόνο που έλεπε, ήταν να της βάλουν το κρεβάτι κοντά στο παράθυρο. Και κάθε μέρα ήταν τώρα έρωσε και μαραινότανε. Και ούτε τότε τόλμησε να ή ρωτήση κανείς, γιατί το βλέμμα της ήταν πάντα καρφωμένο στο δρόμο, γιατί άναστέναζε με πόνο κ' έκλαιγε βουβά κ' άπόκρυφα..

Ή θλιμμένη της ματιά σταματούσε κάθε περίεργη έρώτηση. Και ή μητέρα της, που άρρωτινούσε, μαζί με μια νοσοκόμα, στο προσέφάλό της, της κρατούσε άπλώς το χέρι και την κούτταζε στα μάτια. Τίποτε άλλο... Τίποτε άλλο..

Κε' όταν ή όμορφη παιδούλα πέθανε, μια κόρη χειμωνιάτικη μέρα, όλη ή γειτονιά έβλαψε πικρά για το χαμό της. Και κανένας, μά κανένας, δεν τόλμησε να ρωτήση τόν άλλο ποιό ήταν το μεγάλο μυστικό, που πήρε μαζί της ή θλιμμένη κοπέλλα στον τάφο..

ΟΥ'Ι-ΑΔΙΑΜ ΝΤΟΚΕΡ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

Ο ΗΘΟΠΙΟΣ ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΚΑΠΕΛΛΑ !..

Το παρακάτω ξεκαρδιστικό ανέκδοτο αποδίδεται σ' έναν Δανό ήθοποιό, ό οποίος φημιζόταν για το μεγάλο του ταλέντο, αλλά και για την παρομοιώδη άφηρημάδα του.

Ό ήθοποιός αυτός είχε παρασημοφορηθεί κάποτε για τη μεγάλη του τέχνη από τόν βασιλέα της Δανίας. Μετά την παρασημοφορία του λοιπόν θέωρησε καθήκον του να πάη στο παλάτι και να ύποβάλη τά σέβη του και τις εύχαριστίες του στον βασιλέα.

Όταν έφτασε στα άνάκτορα, τόν εισήγαγαν στον προθάλαμο της άναυονης. Έκει, επειδή ήταν κροολογημένος, παρακάλεσε τόν ύπασιπτή να τού επιτρέψη να μη βγάλη το καπέλλο του. Ό ύπασιπτής τού το έπέτρωσε εύχαρίστως, κ' ό ήθοποιός έσαπλώθηκε σε μια πολυθρόνα, κερμεινοντας τη σειρά του να γίνη κ' αυτός δεκτός άπ' τόν βασιλέα.

Όταν, ύστερ' από λίγο, φώναξαν τ' όνομά του για να μη στο βασιλικό γραφείο, ό άφηρημένος ήθοποιός, ξεχνώντας ότι φροφύσε το καπέλλο του, άρραξε βιαστικά ένα ήμψηλο που βρισκόταν σε κάποιο τραπέζι και μίτηε μέσα.

Ό βασιλεύς όμως, βλέποντάς τον με το καπέλλο του στο κεφάλι και μ' ένα ήμψηλο στο χέρι, ξεσπασε σε άκράτητα γέλια.

Ό δυστυχής ήθοποιός τάχασε έντελώς και δεν ήξερε πού ν' αποδώση τά άποροδόχητα γέλια τού άνακτος, όσόντων τέλος ό βασιλεύς τόν έρώτησε:

—Μά, φίλε μου, τί σάς χροειάζονται αυτά τα δυό καπέλλα;

Ό ήθοποιός τότε μόνο κατάλαβε τη γκάρα του, βρήκε θινω άμέσως την ψυχραιμία του για ν' άπαντήση με την έξηξ άμιμητη έτοιμότητα:

—Ή Μεγαλειότης σας έχει πάντοτε δίκαιο... Βεβαίως δυό καπέλλα είναι πολλά για έναν άνθρωπο... που δεν έχει καθόλον κεφάλι!

ΠΕΖΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

ΤΟ ΜΑ'ΙΣΤΡΑΔΙ

Άπ' τα χαράματα φύσηξε το μαϊστράλι. Πινέλα, βαρρείς, άνάλαφα βουτηγμένα σε βαθυγάλαζο χρομα πούσβυσαν την ύπεροχη ζωγραφικά πάν' άπ' τ' άστρογάλαζα κ' άκίμματα νερά της πάλασας.

Άγορροξυτηνημένα κινιατάκια στο προϊόν του χυδέμα, τρέχουν και πηδούνε βιαστικά, φιλόνητας μ' όρημ τούς βράχους. Και μιά νταντέλλα άφροκαίωτη πλαισίωσε πέρα—πέρα τ' άφρογάλι, σάν το πιο άκριβό μετάξινο τριχαπτο.

Μακρυνά μια πελώρια όδηή φτεροφύγα γλάρου... Όχι, έν' άνοιγμένο πανί γιαμύτο, γέρνει—γέρνει άπαλά, σάν να θέλη να φιλήση τη γαλανή όμορφιά της θάλασας.

Και φυσεί το μαϊστράλι. Θεόσταλη έννευενικά ψυχή τού κωλοκαριού, διορισμένη για να δίνη τη ζωή και τη δροσιά στη ναρκωμένη πλάση..

E. ΝΑΥΑΡΙΝΙΩΤΙΣΣΑ

