

φης γυναίκας, με επιτηθευμένα κομπλιμέντα. "Ήμιον ελικρινής, την αγαπούσα ήδη, την λάτρευα.

Κι' εκείνη φαίνεται πως το κατάλαβε αυτό, γιατί δεν έκανε πια κανένα βήμα για να φύγει μακριά μου.

"Έμενε κοντά μου, κυττάζοντας όμως πάντα την θάλασσα.

Κι' εγώ έξακολούθησα :

— Σάς αγαπώ ! Σάς αγαπώσθα κεραυνοβόλα, μόλις σάς είδα....

Δεν τ'όχι έχω πάθει ποτέ άλλοτε αυτό, μα δεν έχω ιδεί ποτέ άλλοτε μια γυναίκα σαν εσάς... Δεν ξέρω ποιά είστε... Δεν ξέρω ούτε τ' όνομά σας... Δεν ξέρω αν είστε ελεύθερη... Μα θα ήμια τόσο ευτυχισμένοι αν είστε ελεύθερη και θελήσετε να ενώσετε την τύχη σας με τη δική μου !...

Γύρισε και μ'έκινταξε πάλι και τ'άμτια της αυτή τη φορά με είδαν με προσοχή.

Και μου είπε :

— Δεν μου επιτρέπεται. Δεν μου επιτρέπεται.

— Γιατί, γιατί ;...

— Δεν μπορώ να σάς πω γιατί. Μη ρωτάτε γιατί. Είμαι μια καταδικασμένη.

— "Ό,τι κι' αν είσθε, σάς αγαπώ !

— Δεν μπορείτε να φαντασθήτε... Δεν μπορείτε... Μα, σάς ευχαριστώ... Φαίνεται ελικρινής.

Και μου άπλωσε τ'ό χέρι της.

Πήρα τ'ό κατάλευκο και κρύο σαν μαργάρινο εκείνο χέρι, και τ'ό έφερα με λαχτάρα και μ'εϊλάβεια μαζί στ'ά χείλη μου.

Τ'ό έννοιωσα να τρέμει για μιά στιγμή. Μα άμέσως ή άγνωστη τ'ό τραθήξε γρήγορα από τ'ά χείλη μου και μου είπε :

— Είστε παιδί. Ένθουσιάζεστε εύκολα. Δεν πρό-

βερφέστερτερ εννε και ή άπογοήτευσς ύστερα. Μα ούτε αυτή νικάει τ'ό πάθος κάποτε.

— Σάς αγαπώ, κηθίρισα μεθυμένος άπ' τή φωνή

της, από τ'ό μυστήριό της, πού χωρίς να τ'ό ξεδιάλύ- νουν, τ'ό έπεβεβαίοναν τ'ά λόγια της.

Καταλάβαινα πως δεν της ήμιον άντιπαθητικός. Και θυμάμαι άκόμα πως την άκουσα, για μιά στιγμή, να μουρμουρίζει, σαν σε παροιμία :

— Είνε δία όρσά ! Τ'ό φεγγάρι, ή θάλασσα, ό ού-

ρανός. Και τ' αγαπώ δία τόσο !... Και θα μπορούσα να τ'ά χωρώ άκόμα. Άλλά δεν μου επιτρέπεται. Με κατε- δίκασαν και με ύπεχρέωσαν να έτελέσω εγώ μόνη την καταδίκη μου, εγώ, μόνη...

"Ό, θυμάμαι πολύ καλά, ένα πρ'ος ένα τ'ά λόγια της.

— Δεν ξέρω, τής είπα, τίποτε άπ' τή ζωή σας, δεν ξέρω τί έννοιετε με τ'ά λόγια σας. Άλλά έμπιστευθήτε μου την καρδιά σας, τή ζωή σας.

— Την καρδιά μου, τή ζωή μου. Άλλά δεν με ρω-

τάτε, αν μου άνιχνουν και τ'ά δυό ;

— Καταλαβαίνω, ότι ή καρδιά σας είνε πολύ πονε-

μένη. Μα εγώ ξέρω να τής γλυκάνω τούς πόνους της.

— Καϊμένο παιδί, μού άπάντησε κι' άναστένναξε.

— Δουπόν, έπέμεινα εγώ, πέστε μου : ενάϊ. Δώστε μου μιά έλ-

πίδα.

— Άφήστε με να σκεφτώ λίγη ώρα, είπε εκείνη. Λίγη ώρα...

Και να, πάρετε για ένθύμιο αυτό τ'ό δαχτυλίδι. Θα σάς φωνάξω σε λίγο.

Κι' έβγαλε από τ'ό χέρι της τ'ό μαύρο δαχτυλίδι πού φορούσε και μου τ'ό έδωσε.

Εγώ τ'ό πήρα, τ'ό φίλησα και τ'ό πέρισσα στ'ό δάχτυλό μου.

Και άπομακρύνθηκα με την καρδιά γεμάτη γλυκές έλπίδες. Δεν ήταν ήδη ένας άρραβ'νας τ'ό δαχτυλίδι της με τή μαύρη πέτρα ;

Τήν άφησα μόνη εκεί στ'ό βάθος τ'ό καταστρώματος. Οι δυο τα-

ξειδιώτες πού καθόντουσαν κοντά της, είχαν φύγει πρ'ό πολλού.

Περίμενα κάτω στ'ό σαλόνι τ'ό πλοίου. Περίμενα να σκεφτή και να με φωνάξει.

Μα έξαφνα τ'ό πλοίο έγινε άνάστατο. "Ετρεχαν και φώναζαν πως κάποιος έπεσε στη θάλασσα.

"Ένα κακό προαίσθημα μου έπνιξε τότε την καρδιά.

Πεπάχηρα στ'ό διάδρομο κι' ανέθηκα στ'ό κατάστρωμα.

«Έκεινη», δεν ήταν πια στη θέση της.

Είχε πέσει στη θάλασσα !...

Κόνταψα να τρελλαθ'ό. "Όλοι κύτταζαν πρ'ος ένα σημείο στη θά-

λασσα.

Και δέκρινα κι' εγώ εκεί κάτι μαύρο, πού τότε έβγαίνε στην έ-

πιφάνεια και τότε χανόταν.

"Ήταν εκείνη... εκείνη !

Τ'ό πλοίο γύρισε πίσω, σταμάτησε, κατέβασαν βάρκες

Μα ήταν άργά, τ'ό μαύρο σημάδι δεν φανόταν πια.

Τ'ά σχόλια έδιναν κι' έπαυσαν μέσα στ'ό πλοίο.

— Ποιά ήσαν ; "Επεσε επίτηδες στη θάλασσα

ή ζαλιότρησε καθ'ος έσκυβε ;

Και γιατί αυτοκτόνησε ;

Για λόγους οικονομικούς ή έρωτικούς ; Ή μή πως ήταν νευρασθενική ;

ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΠΟΙΗΤΑΙ

ΕΚΛΕΚΤΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΑΓΡΙΟΥ

(Του ΔΕΚΟΝΤ-ΝΤΕ Α' ΙΑ)

Σβυσμένα μάτια ! 'Ωγρό χεϊλάκι ! Στ'ής βάρκας τ' άριμυρο τ'όχι πνίγει τ'ά στήθη μου λύπη πικρή.

"Άνεμος φούσκωσε τ' άσπρο πα- κ' άκούου τ'ό πόνο της τ'ό βογγητό. (στημένο

νάα.) Τ' άγριο πέλαγος, τ'ο ταραγμένο ψηλά σκορπάει στ'ά σκόπη άφρώ.

"Έχω στ'ά στήθη μου λύπη πικρή. 'Ακούω τ'ό πόνο της τ'ό βογγητό :

Νεκρ'ό τ'όρσάο της κρατ'ό κεφάλι ! Π'ώς ; Τ'ήν άγάπη μου έχω σφαγ- (μένη) :

"Άσημ, λάμπουνε, λευκοί οί άφρώ. Κυλά ή βαρκούλα μου μ' όρημ ή με- (γάλη.

Νεκρ'ό τ'όρσάο της κρατ'ό κεφάλι ! 'Εγώ τ'ής τ'όκοφα με μιά σπαθιά !

Κυλά ή βαρκούλα μου μ' όρημ ή με- (γάλη, γλυστρά και σκίζει νερά βαθιά.

"Έγώ τ'ής τ'όκοφα με μιά σπαθιά και στ'ό κατάρτι μου τ'όχι στημένο.

"Ή βάρκα σκίζει νερά βαθιά, Χειλάκια, μάτια μου, πού αγαπούσα, στ' άγριο πέλαγος, τ'ο ταραγμένο. "Ή μαύρη θάλασσα με καρτερεί.

ΚΑΝΕ ΠΑΝΙΑ ΒΑΡΚΟΥΛΑ

( 'Απ' τ'ίς «'Ιρλανδικές μελωδίες» του TH. MOORE)

Κάνε πανιά, βαρκούλα μου, και τράβα στ' άνοιχτά :

"Ό,τι καιρός και να φυσά μ'ήν πεις πως έχαθήκαμε

Δεν θα μ'ας ρίξει σε στεριά, σε μέρη σαν αυτά

Όυτε σ' άνθρώπους σαν αυτούς πού πίσω μας αφήκαμε.

"Άκου τί λέν τ'ά κύματα πού χάνονται άπ' έμπρός μου :

— «'Αν κρ'όθουμε τ'ό θάνατο στ'ό γέλιο μας καθένα,

δεν κρ'όθουμε την άπομιά και την ψευτιά τ'ό κόσμου

πού με τ'ό γέλιο πνίξανε τ'ίς έλπίδες σου και σένα.»

Κάνε πανιά, βαρκούλα μου, μέσ' στ'ά πελάγη να χαθής...

Στ'ήν τρακμιά τράβα έμπρός και στ'ή γαλήνη μη σταθείς.

"Ό,τι φουρτούνα κι' αν φυσά θάναι γλυκειά γαλήνη

σ' εκείνον άπου στη στεριά τέτοιες καρδιές άφινει.

Κι' αν οί καιροί μ'ας ρίξουνε σ' έρημο περιγιάλι,

"Όπου άπιστίας και ψευτιάς ποδάρι δεν έπάτησε

Κι' άπου ποτά ή μιά καρδιά πάντ' αγαπά τ'ήν άλλη.

Μάζεψε τότες τ'ά πανιά, βαρκούλα, και σταμάτησε.

Μετάφρ. Δ. ΣΤΑΗ

ΣΤΡΟΦΕΣ

(Του ΖΑΝ ΜΩΡΕΑΣ)

Παρίσι, πως με κούρασε και ού φθινόπωρο θολό !

και πόσο λαχταρώ να ιδώ κοιμητί

τ'ό δέντρο να βεργολιγνά, να κυματίζει τ'ό γιαιλό,

στ'ό φύσημα τ'ό πρόσχαρο τ'ό μαπτι,

Κι' όμως, Παρίσι, ποιάς λογής, τί φίλτρο μαγευμένο

τόν ιδιό σου τόν καιμόν άξίζεις ;

Φθινόπωρό μου άχρότατο, ένα φύλλο νεκρωμένο

με αύρα τ'ήν καρδιά μου πλημμυρίζει.

ΤΡΑΓΟΥΔΑΚΙ

(Του SHELLEY)

Σ' ένα ξερ'ό κλωνάρι καθισμένο Στ'ό δάσος τ'ό γυνό, κανένα φύλ-

ένα πουλί τ'ό ταίρι του θρηνάει. (λο,

Γλυστρά τ' άγέρι άπάνω παγω- κανένα λουλουδάκι άπ'ά στ'ή γή

(μένο μονάχα ό ήχος τ'ό τροχού τ'ό μύλο

και κάτω τ'ό ρυάκι κρ'ό περνάει... την άοπλη άντικόβει τ'ή σιγή.

"Εγώ έκλαιγα σιωπηλά, φιλώντας τ'ό δαχτυλίδι της, και μου-

φρίζοντας.

"Ήταν ή άρραβονιαστικιά μου, ή άρραβονιαστικιά μου !...

\*\*\*

Πέρασαν χρόνια από τότε. Μα μου φαίνεται πως την βλέπω ά

κόμα μπροστά μου, τ'ήν μυστηριώδη εκείνη γυναίκα, με τ'ά κατάμια-

μα αλλά και τ'ό κάτασπρο πρόσωπο.

"Αντηχούν άκόμα στ' αυτιά μου τ'ά παρ'όξενα λόγια της πού με

ταράζουν ως σήμερα και βασανίζομαι, προσπαθών-

τας να βρω τ'ό νόημά τους. Και μου φαίνεται πως

ποτέ—ποτέ δεν θα μπορέσω να βγάλω άπ' τ'ό χέρι

μου τ'ήν μαύρη της άρραβ'να, για να βάλω μιά

άλλη. Ποτέ !...

