

ΙΠΠΟΤΙΚΑ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ

ΤΟΥ ΑΛΕΞ. ΔΟΥΜΑ, ΠΑΤΡΟΣ

Η ΔΥΟ ΑΡΤΕΜΙΔΕΣ

(Συνέχεια εκ του προηγούμενου)



Α στην άρχη δέν του έδωσε καμιά προσοχή κ' έτρεξε προς την 'Αρτέμιδα, ή οποία είχε κατατομάξει, ακούγοντας νά τή φωνάζουν.

—Μέ φωνάζουν! Μέ ζητούν! του έλεγε, Θεέ μου! 'Αν μās εφίρσαν μαζί... Χαίρε, αδελφέ μου... Χαίρε, Γαβριήλ!...

—'Ωρεβουά, αδελφή μου! 'Ωρεβουά, 'Αρτεμις! Πήγαινε! 'Εγώ θά μείνω εδώ! Θά πής πώς έκανε; Ένα περίπατο γιά νά πάρης λίγο αέρα. Χαίρε! Και πάλι σ' εύχαριστώ...

Η 'Αρτεμις κατέβηκε βιαστικά τή σκοτεινή σκάλα τών επάλξεων και σέ λίγο βρόθηκε μερός σ' έναν δ-μυλο ανθρώπων, οί όποιοι, κρατώντας δαυλούς στά χέρια, τήν ανάσπασαν παντού, έχοντας επί κεφαλής τους τή μητέρα Μόνικα.

Ποιός λοιπόν είχε ειδοποιήσει τήν ήγοιμένη γιά τήν άπομάκρυνση τής 'Αρτέμιδος; Ποιός άλλος από τόν άρχισ-τεργάρη 'Αρνό ντό Τιλ, ό όποιος ήταν κ' αυτός άνακαταμένος τό-μα κ' εκείνους πού άναζητούσαν τήν αδελφή Εύλογημένη.

Ο Γαβριήλ, άρνού εϊδε από μακριά τήν 'Αρτέμιδα νά συναντά τήν μητέρα Μόνικα κ' ήσυχάζε, έτοιμαζόταν κ' αυτός νά κατεβή από τίς επάλξεις, όταν έξαφνα εϊδε μία σιά ν' άνορθώνεται πίσω του.

Ένας άντρας, ένας έχθρος βίβαια, ό όποιος είχε σκαρφιάσει επάνω στην επάλξι.

Χωρίς νά διατίσει καθόλου, ό Γαβριήλ ώρμησε έναντίον του άν-θρώπου αυτού και καταφέρνάς του μία σπαθιά, τόν γκρέμισε κάτω.

—Στά δέλα!... Στά δέλα!... φώναξε συγχρόνως.

Έπειτα έτρεξε στην άρχη τής επάλξεως κ' εκεί κατάκλητος εϊδε, στηριζομένη επάνω στό τείχος, μία σκάλα γεμάτη από 'Ισπα-νούς.

Επρόκειτο άπλούστατα γιά ένα νυχτερινό αίρνιασμού τών έχθρών.

Μά ή Θεία Πρόνοια —ή μάλλον ό 'Ερωσ— προστάτευσε κ' αυ-τή τή φορά τόν Σαιν Κεντέν. Γιατί, πριν ό δεύτερος άπ' τούς έχ-θρούς προφτάσει ν' ακολουθήσει επάνω στην επάλξι αυτόν πού είχε σκοτώσει ό Γαβριήλ, ό ήρωσ μας, αρπάξοντας μέ τά δύο του χέρια και μέ όλη του τή δύναμη τή σκάλα, τή γκρέμισε κάτω μαζί με ό-λους τούς 'Ισπανούς πού βρισκότουσαν επάνω της.

Η κραυγές τους, καθώς τραυλόντουσαν κάτω στη γή, μετρεού-τηκαν μέ τίς κραυγές του Γαβριήλ, ό όποιος έξακολουθούσε νά φωνάζη :

—Στά δέλα!... Στά δέλα!...

Μά τήν ίδια στιγμή, εϊδε, σέ άπόστα-σι είκοσι βημάτων άπ' αυτόν, στήμενη μία άλλη σκάλα, 'Ως στον ύμω νά τρέξει έ-κει και νά τήν ανατρέψη, οί 'Ισπανοί θά σκαρφάσανα επάνω στην επάλξι. Γύ-αυτό, βλέποντας μέσ' στό σκοτάδι έναν δαγκλίθο, τόν σήκωσε και τόν πέταξε μ' όλη του τή δύναμη έναντίον τής δεύτερης σκάλας.

Τό τρομερό αυτό βάρος τήν έσπασε στά δύο κ' οί διατριμμένοι 'Ισπανοί πού βρισκότουσαν επάνω της, σωριάστη-καν, πληγωμένοι και σκοτωμένοι, μέσα στην τάφο.

Έντομεταξύ, ή κραυγές του Γαβριήλ είχαν ξεκαθαίρει όλη τή φρουρά. Οί σκο-ποί έτρεχαν στις θέσεις τους, οί τυμπαν-ιστάι χτυπούσαν συναγεμώ και ή μεγάλη καμπαά τής Μονής σήμαινε μ' όλη της τή δύναμη.

Έπειτ' από πέντε λεπτά, περισσότεροι από διακόσιους άνδρες είχαν περιστοιχίσει τόν ύποκόμητα ντ' 'Εξμές, έτοιμοι νά ά-ποχωρούσαν μαζί του τούς πολιορκητάς.

Μά οί 'Ισπανοί δέν έπεχείρησαν πια τίποτε. Ο τολμηρός τους αίρνιασμός είχε άποτύχει.

Η πόλις είχε σωθεί ακόμα μία φορά χωρίς στό Γαβριήλ.

Μά έτρεπε ν' ανθέξη άλλες τέσσερες ημέρες ακόμα, γιά νά τηρηθ ή ύπόσχε-σις πού είχε δώσει ό Γαβριήλ στό βασιλέα.

XXXIV

ΜΙΑ ΕΝΔΟΞΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

Η άπροσδόκητη άποτυχία τής νυχτε-



Πολεμοσε σαν να ήταν πραγματικά άερωτος...

ρινης αυτής επάθεσως, είχε ως άποτέλεσμα ν' άποθαυρήνη τους πολιορκητάς, οί όποιοι καταλάβαιναν τώρα, ότι δέν θα μπορούσαν νά κυριεύσουν τήν πόλι, άν δέν εκμηδένιζαν ένα προς ένα όλα τά μέσα τής άμύνης πού θα μπορούσε νά τούς αντίταξη ακόμα.

Επί τρείς ημέρες λοιπόν δέν έπεχείρησαν καμιά καινούργια έ-πίθεσι, μά όλα τά κανόνια τους βομβάρδιζαν αδιάκοπα και χωρίς άνάπαυσι τά φρούρια του Σαιν Κεντέν.

Άρνού οί έχθροί τους τούς φαινότουσαν πια άάνητοι, τά έθα-λαν μέ τά τείχη και τά τείχη άποδείχτηκαν λιγώτερο γερά από τ' άνθρώπινα τείχη. Οί πύργοι κατέρρεαν, ή επάλξεις γκρεμίζοτουσαν κ' όλη ή έξωτερική ζώνη τής πόλεως έπεφτε κομμάτι—κομμάτι.

Τέλος, τέσσερες ημέρες, μετά τή νυχτερινή τους εκπόλησι, οί 'Ισπανοί άνήγγησαν γενική επίθεσι. 'Ηταν ή όγδόη και τελευταία ημέρα τής προθεσμίας πού είχε δώσει ό 'Ερωσος Β' στό Γαβριήλ. 'Αν ή επίθεσις τών έχθρών άποτύγχανε κ' αυτή τή φορά, ό πα-τέρας του ήρωός μας θά συνόταν μαζί με τόν Σαιν Κεντέν. 'Αλ-λοιδώς, όλες του ή προσπάθειες κ' όλα του οί κόποι δέν θα έφε-ραν κανένα άποτέλεσμα κ' ό πατέρας του, ή 'Αρτεμις κ' αυτός ό ίδιος ήσαν χαμένοι!

Γ' αυτό, εϊνε άδύνατον νά περιγραφή τό μανιαμένο θάρρος πού έδειξε εκείνη τήν ημέρα. Δέν θα πίστευε κανείς, βλέποντάς τον νά πολεμά, ότι ήταν δυνατόν ένας άνθρωπος νά κλείνει μέσα στην ψυχή του τόση δύναμη κ' ενεργητικότητα.

Δέν έβλεπε μπροστά του ούτε τους κίνδυνους, ούτε τό θάνατο, μά μονάχα τήν εικόνα του πατέρα του και τής μηρητής του κ' έ-δάδιζε έναντίον τών λογχών και μέσ' άπ' τίς σφαίρες και τά δού-ξια, σαν νά ήταν πραγματικά άερωτος.

Μία πέτρα τόν είχε πληγώσει στό πλευρό και μία λόγχη στό μέτωπο, μά αυτός δέν αισθανόταν τίς πληγές του! Φαινόταν σαν μεθυσμένος από άνδρεία.

Πήγαινε εδω, έτρεχε εκεί, χτυπούσε, χτυπόταν κ' έξόριζε τους πολιορκουμένους μέ τά λόγια του και τό παράδειγμά του.

Όπου ό κίνδυνος ήταν μεγαλύτερος και πού άμειος, εκεί βρι-σκοτόταν κ' ό Γαβριήλ. Όπως δέ ή ψυχή έμφυχώνει τό σώμα, έτσι κ' αυτός έμφύχωνε όλη εκείνη τήν πόλι.

Και μέσ' σ' αυτό τό άσύνγκροτο μένος του, δέν έχανε ούτε στιγμή τήν ψυχραιμία του. Μέ μία ματιά γρήγορη σαν άστραπή, αντίλυμ-βανόταν τόν κίνδυνο κ' έτρεχε άμέσως προς αυτόν.

Έπειτα, όταν οί πολιορκητάι ύποχωρούσαν, όταν οί πολιορκου-μενοι, ήλεκτριζομένοι από τή μεταδοτική αυτή άνδρεία, άνακτούσαν τό θάρρος τους, γρήγορα ό Γαβριήλ έτρεχε προς άλλο σημείο πού κινδύνευε και χωρίς νά κουράζεται, χωρίς νά έξασθενή, ξανάριζε τους ήρωισμούς του.

Αυτό βαστάζε έξη ώρες, από τή μία ως τίς έφτά.

Στίς έφτά, καθώς ή νυχτα είχε άπλωθεί πια, οί 'Ισπανοί σή-μασαν ύποχώρησι προς όλα τά σημεία, άφίνοντας τά τείχη του Σαιν Κεντέν μσορευλιωμένα, τους πύργους του γκρεμισμένους, μά ακόμα Γαλλικό.

Όταν κ' ό τελευταίος έχθρος άποσύρθηκε, ό Γαβριήλ έπεσε στά χέρια αυτών πού τόν περιτοίχιζαν, λιπόθυμος από έξάντλησι και χαρά.

Θριαμβεντικά τότε οί στρατιώται του τόν μετέφεραν στό δη-μαρχείο.

Έπειδή τά τραϊμάτια του ήσαν έλαφρά, ή λιποθυμία του δέν βά-στηξε πολλή ώρα. Όταν συνήλθε, ό ναύαρχος Κολινά, άχτυνοβο-λώντας δολόλιηρος από χαρά, βρισκόταν κοντά του και του χαμο-γελούσε.

Τά πρώτα λόγια πού βγήσαν τότε άπ' τό στόμα του Γαβριήλ, ήσαν τά έξης :

—Κόρτε ναύαρχε, δέν άνειρεύτηκα... Δέν είν' έτσι!... Λέν είν' άλληια πάς έ-γινε σήμερα μία τρομερή επάθεσις τών 'Ι-σπανών, τήν όποια άποκρούσαμε...

—Ναι, φίλε μου, τού απάντησε ό γεν-ναίος ναύαρχος. Τήν άποκρούσαμε, χωρίς πρό πάνταν σέ σάς...

—Και ή όγτώ μέρες τής προθεσμίας πού μου είχε δώσει ό βασιλεύς πέρασαν... φώναζε ό Γαβριήλ. 'Ω! εύχαριστώ, Θεέ μου! Εύχαριστώ!...

—Και γιά νά σάς χαροποιήσω ακόμα περισσότερο, φίλε μου, εϊπε ό ναύαρχος, έχω νά σάς ανακοινώσω πολύ εύχάριστα νέα. Χάρης στην άμυνα του Σαιν Κεντέν, μπόρεσαν στό Παρίσι νά οργανώσουν τήν άμυνα όλης τής χώρας. Ένας άπ' τούς κα-τασκότους μου πού, έπωφελούμενος τής έ-παθεσως, μπήκε σήμερα στην πόλι, μου έφερε λαμπρές πληροφορίες. Ο δονξ του Γιάξ έφτασε στό Παρίσι μαζί με τή στρα-

πιά του Πεδεμοντίου και οργανώνει τη γενική άμυνα. Το Σαιν Κεντέν, το οποίοι τα τείχη κατέρρευσαν πειά, δεν θα μπορούσε έσως ν' αντισταθεί σε μια ακόμα επίθεση των 'Ισπανών. Μά το έργο μας τελείωσε και η Γαλλία σώθηκε, φίλε μου!

— Α! κύριε ναύαρχε, δεν ξέρετε το καλό που κάνετε! φώναζε ο Γαβριήλ. Μά επιτρέψατέ μου να σας απευθύνω μια ερώτηση. Μά ξέρετε πειά πολύ καλά και είμαι βέβαιος, ότι δεν θα την αποδώσετε σε λόγους εγωιστικούς. Μια άφορη πολύ σπουδαία και πολύ σοβαρή, μ' αναγκάζει να σας απευθύνω την ερώτηση αυτή. Πέστε μου λοιπόν, κύριε ναύαρχε, νομίζετε, ότι η προστασία μου, έδω κι' όχτώ μέρες, στο Σαιν Κεντέν έπαιξε κανένα ρόλο στην άμυνά του;

— Αν δεν είσατε σεις, το Σαιν Κεντέν θα είχε υποκύψει προ όχτώ ημερών, πάντωση ο μεγαλόμυθος ναύαρχος. Έσώσατε, όχι μόνο το Σαιν Κεντέν, αλλά και όλοκληρη τη Γαλλία...

— Ω! σας ευχαριστώ, κύριε ναύαρχε, για τα καλά σας λόγια! είπε ο Γαβριήλ. Μά θα θέλησατε να τα επαναλάβετε και μπροστά στην αυτού Μεγαλειότητα τόν βασιλέα;

— Μά αυτό εινε το καθήκον μου, φίλε μου! είπε ο γενναίος ναύαρχος. Και ξέρετε καλά, ότι ο Γασπάρ ντε Κολινύ δεν παραλείπει ποτέ να εκτελέση το καθήκον του.

— Τι ευτυχία! φώναζε ο Γαβριήλ. "Ω, ποιά υποχρέωση σας χροστάτω, κύριε ναύαρχε! Μά θέλετε να μου προσφέρετε και μια ακόμα εκδούλευσι; Μην κάνετε λόγο σε κανένα, ούτε σ' αυτών τόν κοντόσταυλο θείο σας —προ πάντων στον κοντόσταυλο! — για τη βοήθεια που σας έδωσα στο ένοβο έργο σας. Μονάχα ο βασιλέας ές το μάθει. "Ετσι, η αυτού Μεγαλειότης θα καταλάβη πως έτι έκανα, δεν το έκανα για τη δόξα και για το θόρυβο, μά μόνο για να κρατήσω την υπόσχεσι που της έδωσα. Και ο βασιλεύς έχει στα χέρια του για να μ' ανταμείψη —αν το θέλησει— ένα βραβείο χίλιες φορές πιο ζηλευτό απ' όλες τις τιμές και τα αξιώματα του βασιλείου του.

Ο Γαβριήλ στάθηκε μια στιγμή κι' έπειτα ειπε:

— Α! τόσο καιρό έχω να νοιώσω μια γαλήνη, σαν αυτή που δοκμάζω τώρα! Τι ώραίο που εινε να έλπιη και να πιστήη κανείς λίγο στο μέλλον! Τώρα θα τρέξω πρόσχαρος στις επάλξεις, θα πολεμήσω μ' ανάλαφρη καρδιά και μου φαίνεται πως θα γίνω άνιχατος. Η λόγχες κι' η σφαίρες τόν έχθρων δεν θα τολμήσουν ν' αγγίξουν έναν άνθρωπο που έλπίζει.

— Ω! μην έλπίζετε πειά στη νικη! ειπε ο ναύαρχος Κολινύ, χαμογελώντας. Τα τείχη κατέρρευσαν πειά και το Σαιν Κεντέν εινε σχεδόν ολόκληρο ανοιχτό στους έχθρους. Μερικοί κανονιοβολισμοί ακόμα κι' ότι έχει άπομεινει όρθο θα καταρρέουν. Μά την πρώτη επίθεσι που θα κάνουν οι έχθροι, θα κυριεύσουν τα φρούρια. "Ας μην πλανώμεθα γι' αυτό.

— Μά ο δούξ ντε Γκιζ δεν μπορεί να μās στείλη ένοχίστους απ' το Παρίσι; ρώτησε ο Γαβριήλ.

— Ο δούξ ντε Γκιζ, πάντωση ο ναύαρχος, δεν θα θέληση να εκθέση τις πολύτιμες εφεδρείες του σε μια πόλι που έχει σχεδόν κυριευθεί, και θα κινήη καλά. "Ας κρατήση τους άνδρες του στην καρδιά της Γαλλίας. "Εκει εινε αναγκαίοι! Το Σαιν Κεντέν έπαιξε καλά το ρόλο του ές τώρα. Δόξα σοι ο Θεός! Δεν του μένει παρά να υποκύνη ηρώικα κι' αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τώρα. Πρέπει ο θριαμβός των 'Ισπανών να τους στοιχίση πιο ακριβά από μια καταστροφή. "Από δω και πέρα, δεν θα πολεμήσουμε πειά για να σωθούμε, μά απλώς για να νικήσουμε.

— Ναι, θα πολεμήσουμε για την ευχαριστήρι μας! ειπε χαρούμενος ο Γαβριήλ. Κύριε ναύαρχε, μονάχα ένας ήρωας, σαν κι' εσάς, θα μπορούσε να πη τέτοια λόγια. "Ε λοιπόν, έστο, ές διασκεδάσουμε, υπερασπιζόμενος και την πόλι δυο, τρεις και τέσσερες φορές αν μπορούσαμε. "Ας κάνουμε τον βασιλέα της 'Ισπανίας Φίλιππο Β' και τόν αρχιστράτηγό του Φιλίπερτο Έμμανουήλ, να οκάνουν απ' το κακό τους, γιατί δεν θα μπορούσαν στο διάστημα αυτό να κάνουν τίποτε εναντίον μερικόν έρειπίων. Πάντως, όσο πιο πολύ παρατεινουμε την αντίστασι μας, τόσο περισσότερο θα διασκεδάσουμε. Τι λέτε γι' αυτό;

— Λέω, φίλε μου, ότι τέτοια άσπεια, μονάχα ένας ήρωας μπορεί να τα πη και ότι μέσα στο μάτια σας λάμπει η δόξα.

Η τύχη βοήθησε τόν Γαβριήλ και τόν Κολινύ. Ο Φίλιππος Β' κι' ο Φιλίπερτος Έμμανουήλ, ματαιωμένοι γιατί παρατεινόταν τόσο καιρό η παραμονή τους μπροστά σ' αυτή την πόλι, εναντίον της οποίας είχαν κάνει δέκα επιθέσεις χωρίς αποτέλεσμα, δεν θέλησαν

να ενεργήσουν και ένδεκατη, χωρίς να εινε βέβαιοι αυτή τη φορά για τη νικη.

Όπως έκαναν και προ της τελευταίας επιθέσεως, επί τρεις ήμερες έμειναν στις θέσεις τους, μά συγχρόνως τα κανόνια αντικατέστησαν τους στρατιώτες, αφού στην ηρώικη αυτή πόλι τα τείχη ήταν λαγύτερο σκληρά απ' τις καρδιές.

Κατά το διάστημα των τριών αυτών ήμερών, ο ναύαρχος Κολινύ κι' ο Γαβριήλ προσπαθούσαν όσο ήταν δυνατόν, να έπανορθώσουν με τους εργάτες τους τις τρομερές καταστροφές που προκαλούσε το πυροβολικό του έχθρου. Μά δυστυχώς, τα χέρια τους έλειπαν.

Στις 26 Αυγούστου το μεσημέρι, ούτε ένα κομμάτι σχεδόν απ' τα τείχη δεν έμεινε όρθο. Τα αίτια του Σαιν Κεντέν φαινόντουσαν απ' έξω σαν να ήταν έντελως άπεριτείχιστα.

Έτσι πριν ο αρχιστράτηγος των 'Ισπανών δώσει το σύνθημα της γενικής έφοδου, η πόλις είχε κυριευθεί κώλας.

Μονάχα ένας έρειπωμένος πύργος, τόν οποίο υπερασπιζόταν ο Γαβριήλ, αντιστεκόταν ακόμα. Βρισκόταν εκεί μαζί με τόν άξιωματικό ντε Μπρέγγ και τόν ήρναντη Ζάν Πεκουά κι' έκαναν κι' οι τρεις τους τέτοια θαυμάτια άνδρείας, ώστε τρεις φορές απέκρουσαν τους επιτιθεμένους. Ο Γαβριήλ μάάλιστα πολέμησε με τέτοιο άφραταστο ήρωισμό, ώστε ο Ζάν Πεκουά, τού οποίου μάάλιστα είχε σώσει δυο φορές τη ζωή, άπόμεινε κατάλυμτος.

Γι' αυτό, ο γενναίος ήρναντης όρκίστηκε εκεί επί τούτου αιώνα λατρεία κι' άφοσίωσι στο Γαβριήλ.

Όστόσο, το Σαιν Κεντέν είχε ο κυριευθεί πειά.

Έχαν περάσει δώδεκα μέρες από τότε που έφτασε ο Γαβριήλ και τέσσερες από την προσβουσία που είχε δώσει στο βασιλέα.

XXXV

ΟΠΟΥ Ο ΑΡΝΩ ΝΤΥ ΤΙΑ ΜΠΕΡΔΕΥΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ

Άμέσως μετά την άλωσι της πόλεως, οι 'Ισπανοί θέλησαν ν' αρχίσουν τη λεηλασία και τις σφαγές. Μά ο αρχιστράτηγός τους ο Φιλίπερτος έδωσε ασυτηρές άπαγορευτικές διαταγές και διαν σε λίγο τού παρουσίασαν τόν ναύαρχο Κολινύ, τόν συνεχάρη μπροστά σ' έλους για την άνδρεία του.

— Ο ήρωισμός δεν πρέπει να τιμωρείται, ειπε. Γι' αυτό θα φερθώμε στο Σαιν Κεντέν καλύτερα, παρά αν μās είχε παραδοθεί από την πρώτη στιγμή της πολιορκίας του.

Και ο νικητής, έξ ίσου μεγαλόμυθος όσο κι' ο νικημένος, άφησε να συζητήση μαζί του τους όρους της συζητήσεως, τούς οποίους όστόσο θα μπορούσε να τού επιβάλη.

Το Σαιν Κεντέν διακηρύχτηκε φρουρά πόλις 'Ισπανική, μά όσοι απ' τούς κατοίκους του δεν ήθελαν να παραδεχτούν την 'Ισπανική κατοχή, μπορούσαν να φύγουν, παίρνοντας τα πράγματά τους και χάνοντας μόνο την ιδιοκτησία των σπιτιών τους. Όλοι, άλλωστε, στρατιώτες και άστοι, διατήρησαν την έλευθερία τους και μόνο πενήντα αχμαλώτους θα κρατούσε ο Φιλίπερτος, για να τους άπελευθερώση με λύτρα και να πληρώση έτσι τούς καθυστερούμενους μισθούς τόν στρατιωτών του.

Τα αγαθά όλων τόν άλλων πολιτών δεν θα τα πείραζε κανείς κι' ο Φιλίπερτος έφρόντιζε να προληφθή κάθε άταξια. Από τόν Κολινύ, ο οποίος κατά τη διάρκεια της πολιορκίας, είχε έξαντλήσει όλα του τα χρήματα, δεν έζητησε καθόλου λύτρα. Εξ τόν άφινε, την άλλη μέρα κώλας, έλευθερο να πάη στο Παρίσι, για να συναντήση το θείο του κοντόσταυλο Μονμουρανού, ο οποίος είχε άπελευθερωθεί ήδη, πληρώνοντας τεράστια λύτρα.

Μά ποιους ο 'Ισπανός αρχιστράτηγος θα διάλεγε για να κρατήση ως όμηρους του; Αυτό θα μαθιανόταν την επομένη και γι' αυτό εκείνη την ήμερα έλοι έκαναν τόν φτωχό και φόρεσαν τα πιο φτωχικά τους ρούχα.

Ο Άρνω ντε Τιλ, ο οποίος είχε περάσει τη νύχτα του συλλογίζόμενος τις υποθέσεις του, σκέφτηκε κάτι που θα μπορούσε να τού βγη πολύ επικερδές. Προω—προω, ντύθηκε με τη μεγαλύτερη πολυτέλεια κι' άρχισε να κινήη περιήφανα βόλτες στους δρόμους, που ήταν γεμάτοι από τούς νικητάς, Άγγλους, 'Ισπανούς, Γερμανούς, κτλ.

(Ακολουθεί)



Η ΝΥΧΤΑ ΤΗΣ ΒΑΛΠΟΥΡΓΗΣ

(Του κ. Ν. Π. Έγγονοπούλου, από τόν «Φόστος» του Γκαίτε).