

ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ

Η ΕΚΔΙΚΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ

(Σάν Παραμύθι)



Ε μιά γωνία τοῦ παλατιοῦ τῶν Δόγηδων στή Βενετία, βλέπει κανεὶς ἀκόμα καὶ σήμερα τέσσερα μικρὰ καὶ ὁμοίμορφα ἀγάλματα, καμωμένα ἀπὸ πορφύριτη λίθο. Τὰ ἀγάλματα αὐτὰ παριστάνουν τέσσερες ἄνδρες μὲ σπολιὴ βασιλική, εἶνε δὲ τοποθετημένα στὸ παλάτι τῶν Δόγηδων, ἀπ' τὸν ἑβδομὸ αἰῶνα μ.Χ.,

γιὰ νὰ θυμίζουν μιά παράξενη ἐπιδρομὴ κατὰ τῆς Βενετίας, ἡ ὁποία εἶχε ἀκόμα πὸ παράξενο καὶ τραγικὸ τέλος.

Ἡ Βενετία, τὴν ἐποχὴ ἐκείνη, δὲν ἦταν ἀκόμα ἡ ἀκατάβλητη θαλασσοκρατεῖρα τῆς Μεσογείου, οὕτε εἶχε συγκεντρώσει τὰ ἀμύθητα πλοῦτη πὸ ἀπόκτησε κατὰ τὸν μεσαιῶνα. Ὡστόσο ἦταν μιά πόλις πολὺ πλουσία. Ὁ Ἅγιος Μάρκος τῆς ἦταν μιά ἀπὸ τὶς ὠραιότερες ἐκκλησίες τοῦ κόσμου, μὲ πολὺτιμος θησαυρὸς μέσα.

Κάποιο πρωὶ μπήκε στὸ λιμάνι τῆς Βενετίας ἕνα ὄρατο καράβι κ' ἀγκυροβόλησε ἀπέναντι στὸν Ἅγιο Μάρκο. Οἱ Βενετσάνοι, πὸ μαζεύτηκαν στὴν προκυμαία, εἶδαν νὰ βγαίνουν σὲ λίγο, μέσα ἀπ' τὸ καράβι αὐτὸ, τέσσερες νέοι, πλουσιώτατα ντυμένοι. Ὅπως δὲ ἔμαθαν ἀργότερα, οἱ νέοι αὐτοὶ ἦσαν τέσσερα βασιλόπουλα, παιδιὰ δυὸ βασιληάδων τῆς Ἀνατολῆς. Μετὰ τὸ θάνατο ὁμοῦ τῶν πατέρων τους, εἶχαν ἀνεβῆ στὸν θρόνον τῶν χωρῶν τους οἱ πρωτότοκοι ἀδελφοὶ τους, οἱ ὁποῖοι, ἐπειδὴ φοβόντουσαν τοὺς δευτερότοκους, τοὺς διάταξαν νὰ φύγουν μακριὰ ἀπ' τὶς χῶρες τῶν.

Μάζεψαν λοιπὸν τὰ τέσσερα βασιλόπουλα ὅσα χρήματα μπόρεσαν ἀπ' τὴν πατρικὴ κληρονομία τους, πῆραν μαζί τους καὶ μερικὸν ἀνθρώπων τῆς ἐμπιστοσύνης τους καὶ ξεκίνησαν εἰς ἀναζήτησιν τύχης. Εἶχαν τὴν ἀπόφασι νὰ βροῦν κανένα μέρος ἐρημὸ καὶ νὰ ἰδρῦσουν ἐκεῖ ἕνα βασίλειο. Ἐντομεταξὺ ὁμοῦ, γιὰ νὰ μαζέψουν χρήματα ἀρκετὰ, ἔκαναν τοὺς κουρσάρους κ' ὕταν ἔφταναν σὲ κανένα λιμάνι ἀρροῦρητο, τὸ λεηλατοῦσαν. Ἔτσι ἄραξαν καὶ στὴ Βενετία.

Ἀπ' τὴν πρώτη στιγμὴ ὁμοῦ, οἱ τέσσερες πρίγκιπες-κουρσάροι κατάλαβαν ὅτι δὲν θὰ μπορούσαν νὰ κάνουν καὶ στὴ Βενετία τὰ ἴδια ποικίλα καὶ σ' ἄλλα μέρη. Ὡστόσο βγήκαν στὴν πόλι καὶ ἐπειδὴ οἱ Βενετσάνοι δὲν τοὺς ἔφεραν καμμιὰ δυσκολία, ἔκαναν ἕνα γύρο γιὰ νὰ θαυμάσουν τ' ἀξιοθέατα νημεῖα τῆς. Μπήκαν ἔτσι καὶ στὴν ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Μάρκου, ὅπου ἔμειναν ἐκθαμβοὶ μπρὸς στὰ πλοῦτη πὸ ἰδαν ἐκεῖ μέσα. Τότε, χωρὶς νὰ χάσουν καιρὸ, ἀποφάσισαν νὰ κλέψουν τοὺς θησαυροὺς μὲ κάθε τρόπο καὶ κάθε θυσία.

Ξαναγύρισαν ἀμέσως στὸ καράβι τους, ὅπου κατέστρωσαν ἀνε-σβύσε τὸ σχέδιό τους. Ἀποφάσισαν δηλαδὴ, οἱ δυὸ ἀπ' αὐτοὺς νὰ βγοῦνε νύχτα στὴν πόλι, μὲ τὸν μισὸν ἄνδρες τοῦ πληρώματός, νὰ πᾶνε στὸν Ἅγιο Μάρκο καὶ ν' ἀρπάξουν τοὺς θησαυροὺς. Οἱ ἄλλοι δυὸ θάμειναν ἐπάνω στὸ καράβι, μὲ τοὺς ὑπόλοιπους ναῦτες, γιὰ νὰ εἶνε ἔτοιμοι, ὥστε ὅταν θὰ ἔφταναν οἱ πρῶτοι, νὰ κάνουν πανιά καὶ νὰ φύγουν ἀμέσως.

Ὅταν νύχτωσε, τὰ δυὸ βασιλόπουλα βγήκαν κρυφὰ μὲ τοὺς μισοὺς ναῦτες στὴν πόλι, ἔφτασαν ἀπαρητήτοι στὴν ἐκκλησία, ἔσπασαν τὴν πόρτα τῆς, σκότωσαν τὸν ἐκκλησιαστὴ, μπήκαν μέσα, ἀρπάξαν, ὅτι πολὺτιμο βρήκαν μπρὸς τους, τὰ ἔβαλαν στὰ σακκιά πὸν εἶχαν πάρει μαζί τους καὶ βγήκαν ἔξω, γιὰ νὰ γυρίσουν στὸ καράβι.

Στὸ δρόμο ὁμοῦ, μιά πονηρὴ σκέψι πέρασε ἀπὸ τὸ νοῦ καὶ τῶν δυὸ ἀδελφῶν.

— Δὲν εἶνε κρίμα, σύντροφε, εἶπε ἔξαφνα ὁ ἕνας, νὰ γίνῃ ἡ μοιρασιά στὰ τέσσερα;

— Ἔτσι μοῦ φαίνεται καὶ μένα, ἀποκρίθηκε ὁ ἄλλος. Ἐμεῖς οἱ δυὸ κινδυνέψαμε γιὰ ν' ἀρπάξουμε τοὺς θησαυροὺς, ἐνῶ οἱ ἄλλοι δυὸ κάθονται μέσα στὸ καράβι χωρὶς νὰ διατρέχουν κανένα κίνδυνο.

— Ἄν τυχῶν μᾶς ἐπαύρουν εἰδησιὸς οἱ Βενετσάνοι, θ' ἀφίναμε τὰ κόκαλά μας ἐδῶ πέρα, ἐνῶ οἱ ἄλλοι θάφευγαν καὶ θὰ γλύτωναν.

— Γι' αὐτὸ, εἶνε δίκαιο νὰ πάρουμε ἕμεῖς τὸ μεγαλύτερο μέρος τῶν θησαυρῶν.

— Ναι, ἀλλὰ οἱ ἄλλοι δυὸ δὲν θὰ τὸ δεχτοῦν αὐτὸ.

— Τότε νὰ μὴν τοὺς δώσουμε τίποτε ἀπὸ τὰ λάφυρα.

— Πῶς θὰ τὸ κατορθώσουμε;

— Ἀπλούστατα, ὅταν θὰ φτάσουμε στὸ καράβι, ἐκείνοι θάρθουν νὰ μᾶς ὑποδεχτοῦν ἀνίποτοι. Τότε ριχθῶμετε κατεπάνω τους καὶ τοὺς ξεκάνουμε κ' αὐτοὺς καὶ τοὺς ἀνθρώπους τους.

— Ὁραῖα!... Ἔτσι πρέπει νὰ γίνῃ.

Ἐντομεταξὺ ὁμοῦ, καὶ οἱ ἄλλοι δυὸ ἀδελφοὶ εἶχαν κάνει τὴν ἴδια σκέψι. Ὅτι δηλαδὴ ἦταν συμφέρον τους ν' ἀλλάζοιεν ἀπ' τοὺς συντρόφους των καὶ νὰ κρατήσουν οἱ δυὸ τοὺς λάφυρα. Μὲ τὴν διαφορά ὅτι αὐτοί, ἀντὶ νὰ μεταχειρισθοῦν ὅπλα, εἶχαν ἀποφασίσει νὰ καταφύγουν σὲ δολιώτερο καὶ γι' αὐτὸ ἀτυφαιότερο μέσον: Στὸ δηλητήριο.

Διάταξαν λοιπὸν τὸν μάγειρο τοῦ καραβιοῦ νὰ ἑτοιμάσῃ ἐλεγκτὰ φαγητὰ, γιὰ νὰ συμπλοιάσουν δῆθεν μὲ τοὺς συντρόφους των, ὅταν θὰ γυρίαν. Στὰ φαγητὰ αὐτὰ ἔρριξαν κρυφὰ δηλητήριο καὶ περιέμεναν περὶ τοὺς δυὸ ἐπιδρομείς μὲ τὰ λάφυρα.

Μισὴ ὥρα πέρασε ἀκόμα. Κι' ἔξαφνα φάνηκε ἡ βάρκα μὲ τὰ δυὸ βασιλόπουλα καὶ τοὺς ἀνθρώπους των, πὸν ἔφεραν τὰ λάφυρα. Ἡ βάρκα διπλώρωσε στὸ καράβι καὶ τὰ δυὸ ἀδελφία, συνεννοημένα γιὰ τὴ σφαγὴ καὶ μὲ τοὺς συνοδοὺς των, ἀνέβηκαν ἐπάνω.

Οἱ σύντροφοί τους ἔτρεξαν τότε νὰ τοὺς ὑποδεχτοῦν γεμάτοι χαρὰ, ἀλλὰ δὲν πρόφτασαν οὔτε τὸ χερί νὰ τοὺς σφίξουν. Οἱ δυὸ πρίγκιπες-κουρσάροι τράβηξαν τὰ σπαθιά τους, οἱ ἀκόλοιοι των τοὺς ἐμμήθησαν καὶ μέσα σὲ λίγα δευτερόλεπτα ἐκομμάτισαν ἄγρια καὶ ἀπάνθρωπα τοὺς δυὸ ἀνίποτους φίλους καὶ συναδέλφους των.

Ἔπειτα ρίχτηκαν κ' ἄρχισαν νὰ σκοτώνουν καὶ τοὺς ναῦτες πὸν εἶχαν μείνει στὸ καράβι καὶ οἱ ὁποῖοι ἦσαν ὅλοι ἀρροῦμενοι στὰ δυὸ βασιλόπουλα πὸν εἶχαν δολοφονήσει. Τοὺς ἔσφαξαν ἔτσι ἀλύτρητοι ὅλους, μέχρι τοῦ τελευταίου!...

Ὁ σκοπὸς τους εἶχε πετύχει θαυμάσια. Εὐχαριστημένοι οἱ δυὸ πρίγκιπες-κουρσάροι, στρώθηκαν κατόπιν στὸ τραπέζι κ' ἄρχισαν νὰ τρῶνε καὶ νὰ πίνουν μὲ τοὺς συντρόφους των. Ἐργάζοντο ὁμοῦ καὶ ἔπιαν ἀπὸ τὰ φαγητὰ καὶ τὰ ποτὰ πὸν εἶχαν δηλητηριάσει οἱ δυὸ ἄλλοι πρίγκιπες. Καὶ μέσα σὲ λίγα λεπτὰ τῆς ὥρας πέθαναν κ' αὐτοί, ὁ ἕνας μετὰ τὸν ἄλλο, σπαρταρώντας καὶ οὐρλιάζοντας ἀπ' τοὺς φριχτοὺς πόνους τοῦ δηλητηρίου πὸν τοὺς ἔκαμε τὰ σπλάχνα.

Ὁ Ἅγιος Μάρκος εἶχε ἐκδικηθῆ γιὰ τὴν λεηλασίαν τοῦ ναοῦ του!...

Τὸ πρωὶ οἱ Βενετσάνοι, ὅταν κατέβηκαν στὴν προκυμαία, εἶδαν κατὰπληροῦ ὅτι τὸ καράβι ποῦχε φτάσει μόλις χτές, φαινόταν ἔρημο. Εἶχε σπρωθῆι φουσκοθαλασσιά καὶ παραδέρναν ἐδῶ κ' ἐκεῖ, χωρὶς νὰ φαίνεται κανέναν στὸ κατόστροφο.

Μερικοὶ ναυτικοὶ ἀνέβηκαν τότε ἀπάνω στὸ πλοῖο, ὅπου ἀντίκρισαν ἕνα θέαμα φριχτὸ, ἀνατριχιαστικὸ.

Τὸ κατόστροφο ἦταν ὀλόκληρο βαμμένο στὸ αἷμα καὶ σπρωμένο μὲ πτώματα κατακεκολλημένα. Ἐπίσης στὴν τραπεζαρία τοῦ καραβιοῦ ὑπῆρχαν κ' ἄλλα πτώματα, φουσκωμένα καὶ μαριωμένα ἀπ' τὸ δηλητήριο. Τέλος, μέσα σὲ μερικὰ σακκιά, σπιθαμμένα σὲ μιά καμπίνα, βόηκαν ὄλους τοὺς ἀνεκτίμητους θησαυροὺς τοῦ Ἁγίου Μάρκου!... Κατὰπληροῦ οἱ ἄλλοι Βενετσάνοι, ἔτρεξαν ἀμέσως νὰ τιδοποιήσουν τὶς ἀρχές, ἡ ὁποῖες, ὅταν ἀνέβηκαν στὸ πλοῖο, δὲν δυσκολεύτηκαν νὰ καταλάβουν τί εἶχε συμβεῖ.

Σὲ μιά ἄλλη καμπίνα τοῦ καραβιοῦ βόηκαν καὶ πολλοὺς ἄλλους θησαυροὺς, ἀρταγμένους ἀπὸ διάφορα πλοῖα πὸν κούρσεψαν τὰ τέσσερα βασιλόπουλα. Βοήκαν ἐπίσης καὶ τὰ τέσσερα ἀγάλματα τῶν πρίγκιπων-κουρσάρων, καμωμένα ἀπὸ πορφύριτη.

Ὅλοι αὐτοὶ οἱ θησαυροὶ μεταφέρθηκαν ἀμέσως στὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Μάρκου, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ἀγάλματα τῶν τεσσάρων πρίγκιπων, τὰ ὁποῖα ἐποθετήθηκαν στὴν κεντρικὴ πλατεία τῆς Βενετίας, ἐκεῖ πὸν χτίστηκε ἀργότερα τὸ παλάτι τῶν Δόγηδων, γιὰ νὰ θυμίζουν τὴν ἱερὸσυλὴ ἐπιδρομὴ τῶν τεσσάρων κουρσάρων, τὴν ἀμοκαῖα προδοσίας τους καὶ τὸ τραγικὸ τους τέλος...

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΓΕΝΕΙΑ

Κάποιοι πρίγκιπες ἀπ' τὴ βασιλικὴ οἰκογένεια τῆς Ἀγγλίας, ἦταν κοκκινότριχοι. Διατηροῦσε μάλιστα καὶ γενειά μὲ τὸ χαρακτηριστικὸ αὐτὸ κοκκινωπὸ χρῶμα, πὸν γενικῶς θεωρεῖται ἀντιπαθητικὸ.

Μιά μέρα λοιπὸν ὁ κοκκινότριχος πρίγκιπες θέλησε νὰ πειράξῃ τὸν γελοιοποιοῦ του, ὁ ὁποῖος ἦταν σπανὸς σάν γυναῖκα.

— Τί διάβολο, τοῦ εἶπε, ἐσὺ εἶσαι σαράντα χρόνων καὶ ἀκόμα δὲν ἔγνοες οὕτε ἀνάστημα νὰ ριξῆς, οὕτε γένεια νὰ βγάλῃς. Γιατί δὲν ἔχεις γένεια;

— Νὰ σᾶς ἐξηγήσω, ὑψηλότατε, τοῦ ἀπάντησε ὁ ἔξυπνος γελοιοποιός. Ὅταν ὁ Θεὸς ἐμοίρασε στοὺς ἀνθρώπους τὰ γένεια, ἐγὼ ἔλειπα. Παρουσιάστηκα λοιπὸν στὸ τέλος τῆς μοιρασιάς, πὸν δὲν εἶχαν ἀπομείνει παρὰ λίγα ἀκόμα κόκκινα γένεια σάν τὰ δικά σας. Καὶ τί νὰ σᾶς πᾶ; Ἐπροτίμησα νὰ μὴν πάρω καθόλου!...

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

— Ἀρπσε ποῦμαστε φτωχοί, δὲν ἔχουμε παράδες.

— Μεῖς οἱ βλάχοι ὁμοῦ νὰ λάξῃ.

— Χάλασε τὸ γινὶ γιὰ νὰ φτίσῃ ἕνα βελόνι.

— Ὁ καλὸς ὁ μύλος ἀλέθει καὶ στάρι καὶ καλαμπόκι.

— Ὅποιος πνίγεται, κ' ἀπ' τὸ φεῖδι πλάνετα.

— Ὅποιος βιάζεται, γρήγορα γεράει.

— Ὅποιος δὲν θέλει νὰ ζυμῶση, πέντε μέρες κισκανίζει.

