

ΕΝΑΣ ΠΕΡΙΦΗΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΚΑΤΑΚΤΗΤΗΣ

ΟΙ ΕΡΩΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΗΜΟΥ ΓΟΗΤΟΣ ΝΤΕ ΡΙΣΕΛΙΕ



ΚΒ'.
μάχη του Φονταίνουά, στην οποία έπρόκειτο σχεδόν να κριθεί ή έκβασις του πολέμου των Γάλλων κατά των ηνωμένων στρατευμάτων των Άγγλων, Αυστριακών και Ισπανών, άρχισε με την... εθιμοτυπία των σαλονιών. Από... ευγένεια, κανένα από τα αντίπαλα στρατεύματα δεν ήθελε ν' άρχισή πρώτο τις έχθροπραξίες...

Τέλος ο άρχιστράτηγος των Γάλλων Μαυρίκιος της Σαξωνίας φώναξε τὸ περίφημο: «Κύριοι Άγγλοι, εδραστηθήτε νὰ ρίξετε πρώτοι!...». Καί ή μάχη άρχισε...

Στήν άρχή ώστόσο τὰ πράγματα πήγαιναν άσχημα γιά τούς Γάλλους καί τὸ έπικὸ τους ήτοχόησε. 14.000 Άγγλοι κι' Άννοβεριανοί προχωροῦσαν σέ πικνές φάλαγγες έναντιόν τους γιά νὰ διασπάσουν τίς γραμμές τους. Ο άρχιστράτηγος Μαυρίκιος, θεωρώντας πειά τή μάχη χαμένη, ικέτευε τὸν βασιλέα Λουδοβίκο 15ο νὰ διατάξή υποχώρησι. Ο βασιλεύς, ο διάδοχος κι' οί άρχηγοί τοῦ στρατοῦ συγκρότησαν έπιφανή συμβούλιον γιά ν' άποφασίσουν περὶ τοῦ πρακτέου. Όλοι ήσαν περὶ τῆς γνώμης νὰ υποχωρήσουν, όταν έξαφνα παρουσιάστηκε ο Ρισελιέ.

«Ωραiose — γράφει σχετικῶς ο Βολταίρος — λαχναρισμένος, με τὸ σπαθὶ τὸν χεῖρ, γεμάτος δόλοληγος ἀπὸ σκόνη».

— Τί νέα μᾶς φέρετε, τὸν ρώτησε ο στρατάρχης ντὲ Νουαίγ, καί ποιά εἶνε ή γνώμη σας;

— Η γνώμη μου εἶνε, ἀπάντησε ο Ρισελιέ, γυρίζοντας πρὸς τὸν βασιλέα, ὅτι θὰ νικήσουμε ἂν θελήσουμε... Διατάξτε άμέσως τὸ παραβολικὸ ν' άρχίσω νὰ ρίχνω κατά τῶν Άγγλο-Άννοβεριανῶν... Θὰ τούς κλονίσουμε κι' έτσι, ἀντὶ νὰ μᾶς διασπάσουν, τὰ στρατεύματά μας θὰ τούς περικυκλώσουν... Έμπρός!... Μὴ διατάξετε...

Ο βασιλεύς, ο οποίος ήθελε ν' άποφύγη τὸ αίσχος μᾶς ήτις, ενέκρινε πρώτος μ' ένθουσιασμό τήν ιδέα τοῦ Ρισελιέ καί διέταξε άμέσως τήν εκτέλεσιν τῆς...

Έπειτα δὲ ἀπὸ λίγες ὥρες, οί Γάλλοι είχαν καταγάγει μιά ἀπὸ τίς μεγαλειότερες νίκες τῆς ιστορίας τους, μιά νίκη, τῆς ὁποίας ο κυριώτερος συντελεστής ήταν ο Ρισελιέ.

— Δὲν θὰ ξεχάσω ποτὲ τή μεγάλη ήττησεα ποῦ μοῦ προφέρατε, εἶπε ο Λουδοβίκος 15ος στὸν ήρωά μας μετὰ τῆς νίκης.

Ο μαρκήσιος ντ' Αρζανσόν δέ, έγγραψε σχετικῶς στὸ Βολταίρο:

«Ο φίλος σας στρατάρχης κ. ντὲ Ρισελιέ εἶνε ένας υπέροχος ήρωας, ένας δέντερος Μπαγιάδ. Αὐτὸς έδωσε στὸ βασιλέα τή συμβουλὴ ν' ἀντεπικεθεύμε, κι' αὐτὸς τὴν ἐφάρμοξε πολεμικῶς σὰν λιοντάρι, ἐπὶ κεφαλῆς τῶν στρατιωτῶν μας, οί ὁποιοί ἐνήργησαν τὴν ἀντεπίθεσιν».

Κι' αὐτὸς ἀκόμα ο διάδοχος — ο κατόπι Λουδοβίκος 16ος — ο ὁποῖος δὲν χώνευε καί τόσο τὸν Ρισελιέ, έγγραψε τὰ μεγαλειότερα ἐγκώμια γιά αὐτὸν στίς ἐπιστολές του πρὸς τὴ σύζυγόν του Μαρία Άντουανέττα.

Παρ' ὅλους ὁμοως τούς θρηλικούς του αὐτοῦς ήρωϊσμούς, ο Ρισελιέ ένδιαφερόταν περισσότερο γιά τίς εορτές καί τίς θεατρικῆς παραστάσεις πού ὀργάνωνε καθημερινῶς σχεδόν στὸ στρατόπεδο.

Έξ αἰτίας μάλιστα αὐτῶν, τραχώθηκε μιά μέρα στὰ γερά με τὸν άρχιστράτηγο Μαυρίκιον τῆς Σαξωνίας. Ο άρχιστράτηγος εἶχε ἐπιτρέψει σ' ένα θίασο πλανοδίων ήθοποιῶν νὰ δώσουν μερικῆς παραστάσεις στὸ στρατόπεδο. Συγχρόνως ὁμοως ο Ρισελιέ εἶχε άγκαλίξει γιά τὸν ἴδιον σκοπὸ ένα πρώτης τάξεως θίασο. Γι' αὐτὸ δὲ καί έδιώξε κακῶν κακῶς τούς πλανοδίου ήθοποιούς. Τότε ὁμοως ο Μαυρίκιος τῆς Σαξωνίας τὸν ρώτησε ἀπότομα, με ποῖο δικαίωμα τὸ έκανε αὐτὸ.

— Με τὸ δικαίωμα τοῦ πρώτου εὐγενούς τῆς Αδῆς, ἀπάντησε ἀκόμα μὲ ἀπότομα ο Ρισελιέ.

— Φυλάξτε λοιπὸν τὸ δικαίωμά σας αὐτὸ γιά τὴν Αδῆ, τοῦ ἀπάντησε ο άρχιστράτηγος. Έδῶ ὁμοως διατάξω ἐγὼ!

Κι' έδιώξε κι' αὐτὸς τὸν θίασο τοῦ Ρισελιέ.

Ο ήρωας μας ήξερε πολὺ καλά ὅτι εἶχε πολλούς ἐχθρούς πού μηχανοραφοῦσαν έναντιόν του καί γι' αὐτὸ προσπαθοῦσε με κάθε τρόπο νὰ διατηρήσῃ τὴν έννοια τοῦ βασιλέως. Προσπαθοῦσε προπάντων νὰ τοῦ βῆ μιά έννομιμένη, ή ὁποία γι' ἀντικαθιστοῦσε τὴν πεθαμμένη μαρκησία ντὲ Λά Τουρνέλ, πού ή ἀνάμνησίς τῆς έμενε ἀκόμα ζωντανή στὴν καρδιά τοῦ Λουδοβίκου 15ου.

Τῆ νύχτα τῶν Χριστουγέννων τῆς χρονιάς ἐκείνης, ο βασιλεύς έστελε ἐπειγόντως τὸν μαρκησιον ντὲ Μὲζ καί προσκάλεσε τὸν Ρισελιέ κοντά του. Ο ήρωας μας, όταν έφθασε στὰ βασιλικά διαμερίσματα, βῆρε τὸν βασιλέα θλιμμένο καί κυριευμένο ἀπὸ μιά ἀνεξήγητη ταραχή.

Έκοβε βόλιτες μέσα στὸ δωμάτιο καί δὲν έβλεπε νὰ κατηγορηθῇ τὸν

εαυτὸ του γιά τίς ἀδικίες πού εἶχε κάνει στὴ μαρκησία ντὲ Λά Τουρνέλ. Ο Ρισελιέ τὸν άκουγε σιωπηλός, ἀκουμπισμένος στὸ τζάκι...

Κατόπι ο βασιλεύς, νοιώθοντας τὴν ἀνάγκη ν' ἀνοίξη σὲ κάποιον τὴν καρδιά του, άρχισε νὰ ἐκμυστηρεῖται στὸ Ρισελιέ τούς πόνους του καί ή ἐξομολόγησις αὐτή, πού βάστηξε ὡς τίς πέντε τὸ πρωί, τελείωσε με δάκρυα εὐλακρινή καί πικρά. Τοῦ ὁμολόγησε ὅτι ποτὲ κι' ο ἴδιος δὲν πίστευε ὅτι άγαποῦσε τόσο πολὺ τὴ Λά Τουρνέλ καί ὅτι μόνο ο θάνατός τῆς τοῦ ἀποκάλυψε, κάτω ἀργά βέβαια, τὴ δύναμι τοῦ αἰσθηματός του...

— Πολλές φορές τῆς φέρθηκα άσχημα, έλεγε, ἐνῶ έπρεπε νὰ βρισκομαι διαρκῶς γονατιστός μπρὸς στὰ πόδια τῆς καί νὰ τὴν εὐχαριστῶ γιά τὴν ἀγάπη τῆς.

Σὲ μιά στιγμή, παίρνοντας ένα μικρὸ κιβώτιο πού έκλεινε μέσα τίς ἐπιστολές τῆς πεθαμμένης εὐνομιμένης του, τίς σκόρπισε ἐπάνω του τραπέζι καί τίς ξεαναδιάβασε δυνατὰ μιά-μιά.

— Βλέπετε!... Βλέπετε!... Έλεγε στὸ Ρισελιέ. Τί πολυτιμῆς συμβουλές μοῦ έδινε ή γυναίκα αὐτὴ πού ήξερε ὅλα μου τὰ ἐλαττώματα... Βλέπετε τί θησαυρὸ έχασα!...

Ο Ρισελιέ ἐπεδοκίμαζε τὰ λόγια τοῦ βασιλέως με μιά προσποιητὴ συμπόνια, μα συγχρόνως συλλογιζόταν ὅτι οί πόνοι αὐτοί τῆς καρδιάς σβύνουν γρήγορα κι' ἀναμετροῦσε τὰ κέρδη πού θὰ εἶχε ἂν τοῦ έβρισκε μιά καινούργια φίλη.

Κατὰ τὰ χαράματα έφυγε γεμάτος χαρὰ γιά τὴν ἐπιστροφὴν τοῦ βασιλέως κι' ήχοντας ἄπειρες ἐλπίδες στὸ μέλλον. Συγχρόνως ο Λουδοβίκος 15ος ξεαναγύριζε με τὴν καρδιά του ξελαφρωμένη στὴν κρεβατοκάμαρά του καί στὴν έρημιά του...

Σὲ λίγο ὁμοως θὰ έβρισκε τὴ γυναίκα πού τοῦ έλειπε, στὸ πρόσωπο τῆς μαρκησίας Πομπαδόυρ...



Η κ. Πομπαδόυρ.

Η Πομπαδόυρ, πρὶν γίνει ή σπουδαιότερη ἀπὸ τίς εὐνομιμένες τοῦ βασιλέως Λουδοβίκου 15ου, ήταν μιά ἀπλή ἀστὴ πού άκουγε στὸ ὄνομα Ἰωάννα Ποιασσόν. Γι' αὐτὸ, μόλις έκανε τὴν εμφάνισιν τῆς στὴν Αδῆ τῶν Βερσαλλιών, προκάλεσε τὴν ἀγανάκτηση τῶσων τῶν κληρικῶν πού φοβόντοσαν καινούργια σκάνδαλα, ὅσον καί τῶν μεγιστάνων πού έννοιωθαν τὴν τάξιν τους προσβεβλημένη γιά τὴν προτίμησιν αὐτῆ τοῦ βασιλέως.

Η Πομπαδόυρ δὲν ήταν μόνο ἀστὴ στὴν καταγωγή, ἀλλὰ καί στὴν ψυχή. Η παραμονὴ τῆς ἐπὶ τόσο χρόνια στὸ παλάτι δὲν τὴ μετέβαλε καθόλου. Ήταν ένας συνηθισμένος τύπος γυνακίς, πού γιά μόνη τῆς ἀντίληψιν εἶχε μιά πονηρία στὰ συμφέροντά τῆς. Τὸ καλλιτεχνικὸ τῆς γούστο, γιά τὸ ὁποῖο τῶσος λόγος εἶχε γίνει, δὲν εἶχε σχεδόν καμμιά σχέση με τὴν καλλιτεχνία: τῆς άρεσαν τὰ ἐπιτηδευμένα καί φρενοπαρὰ πράγματα. Η ἀληθινή τῆς δὲν εἶχε ὄρα. Ήταν ματαιόδοξη, σὰν ὅλες τίς εὐνομιμένες πού γίνονται κυρίες, καί τὴν κατεῖχε διαρκῶς ή ἀνησυχία καί ή καχυποψία τῶν ἀνθρώπων πού ἀνεβαίνουν έξαφνα πολὺ ψηλά. Η καρδιά τῆς ήταν ξερη σὲ ὅλα τὰ αἰσθηματα καί τίς δοκμασίες. Εἶχε τὴν ἀξίωσιν νὰ λάμψη ὡς βασιλισσα, τὴ στιγμή πού ο τίτλος τῆς εὐνομιμένης ἀποτελοῦσε μεγάλη τιμὴ γι' αὐτήν, καί γιά νὰ πραγματοποιήσῃ τίς φιλοδοξίες τῆς δὲν έδίσταζε νὰ θυσιάσῃ τὰ πάντα, ὡς καί τὴ Γαλλία ἀκόμη.

Γιά νὰ γίνῃ εὐνομιμένη τοῦ βασιλέως, ἐγκατέλειψε τὸν σύζυγόν τῆς Νορμάν ντ' Ετιόλ, ο ὁποῖος τὴ λάτρευε. Όταν ο φτωχὸς αὐτὸς σύζυγός έμαθε τὴν ἀτυχία του, έγινε ἔξω φρενῶν, ὥστε οί συγγενεῖς του ἀναγκάστηκαν νὰ πάρουν ἂν' τὸ σπίτι του ὡς καί νὰ μαχαίρια τοῦ φαγητοῦ, γιά νὰ μὴν αυτοκτονήσῃ.

Συγχρόνως τὸν ἐπιτηροῦσαν ἀδιάκοπα, γιατί ήταν ἱκανός, γιά νὰ πάγη πίσω τὴν γυναίκα του, νὰ διαπράξῃ κάθε τρέλλα... Μέσα στὴν ἀπόγνωσιν του, ο ντ' Ετιόλ έκατασε κι' έγγραψε μιά περιπαθεστάτη ἐπιστολὴ πρὸς τὴ σύζυγόν του, στὴν ὁποία τὴν ικέτευε νὰ θυμηθῇ ὅτι τοῦ εἶχε ὀρκιστεῖ αἰωνία πίστιν καί νὰ ξεαναγύρισῃ κοντά του.

Η Πομπαδόυρ, μόλις έλαθε τὴν ἐπιστολήν αὐτή, τὴν έδωσε στὸν βασιλέα, ο ὁποῖος, ἀφοῦ τὴν διάβασε, τῆς εἶπε με τὴ συνηθισμένη του ψυχραιμία:

— Ο σύζυγός σας, κυρία, εἶνε πολὺ τίμιος ἄνθρωπος!...

Μόλις ἐγκαταστάθηκε στὸ παλάτι ή Πομπαδόυρ, ἐπειδὴ δὲν ήξερε νὰ κάνῃ τίποτε μόνη τῆς, ἐμμεῖτο πιστὰ ὅτι, έκαναν ή εὐνομιές τοῦ βασιλέως Λουδοβίκου 14ου. Ο,τι έκανε δηλαδὴ ἄλλοτε ή κυρία ντὲ Μαιντενὸν κοντὰ στὸν βασιλέα Ἡλιο, τὸ έκανε τώρα κι' αὐτὴ κοντὰ στὸν Λουδοβίκο 15ο. Εἶχε μάθει πὼς όταν ή Μαιντενὸν καθόταν σὲ μιά πολυθρόνα, δὲν σηκώνόταν καθόλου όταν οί βασιλικοί πρίγκηπες έμπαιναν στὰ διαμερίσματά τῆς. Τὸ ἴδιο λοιπὸν έκανε κι' ή Πομπαδόυρ. Ὡστόσο οί πρίγκηπες τῆς συγχαροῦσαν τὴν ἀγένειά τῆς αὐτὴ καί πολλές ἄλλες ἀκόμα, — ἐκτὸς ἀπὸ τὸν πρίγκηπα ντὲ Κοντι καί τὸν Διάδοχο.

ΣΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ: Η συνέχεια.