

ΞΕΝΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

ΤΗΣ ΕΡΓΑΣ ΦΟΝ ΓΚΕΜΠΧΑΡΤ

ΜΙΑ ΓΡΗΘΑ ΠΕΘΑΙΝΕΙ...



ΑΧΑ κοιμάμαι τώρα — ή δεν κοιμάμαι; Πρέ-
πει να ρωτήσω τον γιατρό όταν θάβω. Για ό-
τι πρέπει να ρωτάω τώρα τον γιατρό. Κι' α-
υτός μου απαντάει πάντα πως ή άρρωστέρα μου
δεν είνε σοβαρή και πως ή ένέσεις που μου κά-
νει είνε μόνο δυναμωτικές, για να μπορέσω να
κοιμηθώ και να ανακτήσω τις δυνάμεις μου.
Δεν μπορώ να πολυσκεφτώ γι' αυτό τό ζήτημα,
γιατί ή πρέξι μου αδυνάτισε τώρα τελευταία
τρομερά. 'Αλλά τόν πιστεύω πάντα τον γιατρό
μου σ' έτι υψύ λέει.

Γιατί τό μόν τον πιστέφω; Γιατί θά μούθε-
γε ψέμματα; 'Όταν πέθανε ό άντρας μου, ά-
κόμα και τότε μου είχε πει την αλήθεια. 'Όλα
γίνανε και τώρα όπως τό είχε προβλέψει αυτός.
Λιστόνομαι πόνους, όπως τό είχε πει από πρίν,
κι' ό πυρετός έπεσε, όπως επίσης τότε πει
αυτός.

Δέν μπορώ να σκέπτομαι πειά. Είμαι τόσο
κουρασμένη! Θέλω να κοιμηθώ. 'Η τοιάχινον άς έρθε έκείνο που
μοιάζει με ύπνο. 'Ισως κάποτε, αργότερα, να γίνο πάσι καλά. 'Ισως
να μπορέσω να ξανασηκωθώ και ν' άρχίσω να περπατώ μέσα στην
κάμαρά μου... 'Αλλά καλύτερα άς μόν τό σκέπτομαι αυτά... Μου
φρένονν ζάλη...

Τά μάτια μου άνοιγονν με κόπο. Κοιτά
στο κρεβάτι μου κάθεται
τοώρα μια σιλουέττα με άσπρο σακάκι. 'Η
τοψ 'Όττο, και έχει και την άλυσίδα του
ρολογιού που φοράει ό 'Όττο. 'Ονειρω-
νια λοιπόν άκόμα; 'Ο 'Όττο δέν είν' έδώ
— ή μήπως είνε αλήθεια αυτός; Πρέπει
να δω ψηλότερα — τό πρόσωπο του.

Ναί, είνε ό 'Όττο! Και μου δίνει τό χέ-
ρι του κι' έχει βραχνή φωνή, όπως όταν
έκάντιςε πολύ:

— Καλημέρα, μητέρα! Είχα κάποια δου-
λειά από δω και σκέπτηκα, άς πάω να δω
τή μητέρα...

'Ηδω, λέει, να με δη! Χι... βέβαια...
'Ασού είχε δουλειά από δω... Τι άσπείο!
Μι έγώ δέν γελίεμαι έτσι εύκολα... Κάτι
έτσιατο συμβαίνει για νάβω ή 'Όττο...
Δέν ήρθε όταν πέθανε ό πατέρας του...
Θά μπορούσε νάβω όστόσο... Θά τόν
δεχόνομαι... Δέν θημάει πειά... Μά είν-
χουμε κάποια διαφορά μαζί... Για να ρθή
λοιπόν σήμερα έδώ, θά πη... θά πη πως
θά πεθάνω... Θά πεθάνω;... Θά ρωτήσω
τον γιατρό μου. 'Ο γιατρός θάβω στις
δέκα.

— Είνε δέκα ή όρα, 'Όττο;
— 'Όχι, μητερούλα, τώρα είνε έξη, είνε
άπόγευμα, σε λίγο θά βραδιάση.

Σε λίγο θά βραδιάση; Μά όχι, έγώ βλέ-
πω άκόμα τόσο καλά.

— Τι γίνεσαι ή γυναίκα σου. 'Όττο;
— 'Α, εύχαριστώ, μητερούλα, μόν κοι-
ράζεσαι για να μου μιλάς. 'Η Μίνα σου
στέλνει πολλούς χαρτεσιμούς. Είχε κρυά-
σει κι' αυτή τώρα τελευταία για καλά.
'Αλλά τώρα της πέρασε.

— Και τά παιδιά;
— Είνε όλα καλά, ποιά καλά. 'Ηθέλες
να πής τίποτε άλλο, μητερούλα;

— 'Όχι, όχι. 'Εστράμαξες που με είδες
έτσι, μικρούλη μου;

— Νά τρομάξω; Μά όχι, να... 'Ημου-
να προτοιμασμένους, ή 'Ελσα μάζ έγραφε κάθε μέρα για την κατá-
στασι σου.

'Ότε έτσι; Αυτό δέν τό ήξερα. Τά παιδιά μου ξέφονν και τά δυό
πως είμαι ποιά βαρεία άρρωστη. Κι' ό γιατρός δέν μου λέει τίποτα.
'Ισως να γελίει κι' ό γιατρός. Θάβρεπε όμως να δη πόσο αδύνα-
η είμαι... Μου φαίνεται ότι... ότι πλησιάζει ό αμόνος ύπνος... ότι
κάτι δέν είνε πειά εν τάξει.

— Πονιάς, μητερούλα;
'Ο 'Όττο έχει μάν έφρασι όπως όταν ήταν μικρός κι' ήθελε να
μου κρήνη κάτι... Ναί... ναί, κάτι που κρύβει... 'Ότε είμαι βα-
ρεία άρρωστη; Θά πεθάνω!... 'Όχι, όχι, δέν είνε δυνατό...

Τώρα θά κλείσω τά μάτια μου. Αυτός είνε ό καλύτερος τρόπος για
να είμαι ευλαγμένη άπ' όλους τους. 'Ετσι δέν θά καταλαβαίνονν τί-
ποτα, δέν θά φαντάζοννται τίποτα... Είμαι έβδομητά χρονών... Κι'
άσως δέν είχα σκεφτεί ποτέ ως τώρα τόν θάνατο. Μιά φορά όμως
θάβω κι' αυτός — γιατί όχι τώρα; Πολλοί πεθάνονν ποιά νορμίτερα.
Είμαι τόσο κουρασμένη!... Τόσο κουρασμένη!...

Μπήξε κανείς μέσα στο δωμάτιο; 'Η 'Ελσα; Είνε τό βήμα της

'Ελσα. Δέν άνοίγω τά μάτια μου, μου είνε ποιά δύσκολο. Καταλα-
βαίνω όστόσο τό βήμα της 'Ελσα, άκόμα κι' όταν περπατάει στά γύ-
νια. Μά γιατί περπατάει στά γύνια; Δέν είνε έδώ κανένας έτοιμοθά-
νατος!

Δέν θέλονν να μου τό πουν. 'Ο γιατρός λέει κι' αυτός ψέμματα. 'Ο
άγαπητός γιατρός μου με τη βαρεία και ήσυχη φωνή του, λέει ψέμ-
ματα! Δέν πρέπει όμως να συγκινομήμαι, γιατί αυτό έμποδίζει τη θε-
ραπεία... 'Ότε πιστεύονν λοιπόν, αλήθεια, πως θά ξαναγίνω καλά;

'Όταν έχει κανείς θέληση, μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. 'Αν
πάρω στ' αλήθεια την άποφάσι να σηκωθώ, να κατεβώ άπ' τό κρεβ-
δάτι, ναί, θά γίνο άμέσως καλά... 'Αχ, πως πονώ! 'Ο ιδρώτας...
'Η άγωνία... 'Η 'Ελσα κουνίξει με τό μαντήλι τό μέτωπό μου...
Είμαι τόσο αδύνατη!...

Ναί, έτσι είνε καλύτερα. Τώρα δέν έχω πειά ανάγκη από τίποτε.
Κρατώ πάντα κλειστά τά μάτια μου, είμαι πειά μόνη, δλομόνηχ στην
κόσμο. 'Εκείνος που τού λένε όλοι ψέμματα, είνε δλομόνηχ στον
κόσμο...

Θά πεθάνω, τό ξέρω. Γιατί όμως άργεί νάβω ή θάνατος; Κι' ή
'Ελσα;... 'Η 'Ελσα δέν βρήκε άκόμα άντρα, έπειτα από κείνον τόν
άτιμο έρωτά της... Θαρρούν πως δέν τό ξέρω... 'Ότι δέν ξέρω τί-
ποτα... Δέν υποψάζονται αυτοί πως βρήκα μιá μέρα τό άποκαλιπτι-
κό έκείνο γράμμα...

Τι θ' απογίνη ή 'Ελσα; Τά παιδιά του 'Όττο έφρασε νάβωθον έδώ
στις διακοτές. Τι κάνουν εκεί πέρα;... 'Εφτασαν τάχα ή διακοτές ή
όχι; Θά ρωτήσω αργότερα τόν 'Όττο γι' αυτό. Πρώτα πρέπει να κα-
νεύσω αυτό... τό σπουδαίότερο... Τι ήταν, αλήθεια, αυτό πουθελá
να κανονισώ;... 'Αχ, είμαι τόσο κουρα-
σμένη!... Τόσο κουρασμένη. Ξεέ μου!...

'Αν ήξερα τί με περιμένει τώρα! Τε-
λειώνονν άραγε όλα με τόν θάνατο, ή άρ-
χίζει κάτι καινούργιο;... Μιά άγωνία με
κρυβεί γι' αυτό. 'Από τότε που ήμουν μι-
κρή, μιá άγωνία με κρυβεί πριν άπ' τόν
ύπνο... πριν άπ' τόν θάνατο... 'Όχι, δέν
μπορώ να υποφέρω την άγωνία αυτή! Θέ-
λω ν' άνοίξω τά μάτια μου! Θέλω να δω
φώς!

— Λοιπόν, μητερούλα, κοιμήθηκες λιγά-
κι; Ποιά καλά. 'Ο ύπνος είνε τό καλύτε-
τερο που έχεις να κάνης.

— Ναί, ναί, τό καλύτερο. 'Όττο, τό σπύ-
τι πρέπει να τό ξενονιάσετε άμέσως, αφού
έχετε τό άλλο στο Χάλς... Και την 'Ελ-
σα;... Θά την πάρης μαζί σου την 'Ελσα;

— Μά, μητερούλα, τί φοβερá πράγματα
είνε αυτά που λές τώρα; Δέν υπάρχει λό-
γος να μιλάμε για τέτοια πράγματα. 'Ο-
τον θάνατο καθόξ, να τό ξέρης, μπορεί
να υπολογίσης σ' έμένα και στή Μίνα γι'
αυτό...

— Και τά παιδιά τί θά κάνουν στις δια-
κοτές;

— Θά φροντίσουμε έμεις για όλα, μη-
τερούλα, θά φροντίσουμε έμεις...

— Ναί, ναί, τό ξέρω, εσύ είσαι άξιος...
Μόνό λίγο παχύς είσαι. 'Όττο, πρέπει να
αδυνατίσης λιγάκι, δέν είσαι καλός με τό-
ση κοιλιά.

— Ναί, μητερούλα, έχεις δίκιο.
— Νά, βλέπεις, τώρα μιλάς σαν να βρι-
σκεσαι κοντά στο κρεβάτι ένός έτοιμοθά-
νατου. Μην προσπαθείς να πής πάλι ψέμ-
ματα. Θέλω να ψάλλω για μένα ό πατά-
Κλίγκλερ, όχι ό άλλος... 'Ακούτε;

— Μά, μητερούλα...
— Της πλίστρας της είχα τάξει πως θά
της έδινα τά πιστάκια του γλυκού, της τό είχα πει σχεδόν σ' άστεία,
άλλά τώρα θέλω να κρατήσω την υπόσχεσι μου, για να μη λήη...

— Μή μιλάς τόσο πολύ, μητερούλα. Τώρα θά σου κιάνονν την έ-
ννεσι και θά ξανακοιμηθής λιγάκι, κι' έπειτα θά τό βλέπης όλα διαφο-
ρετικά. Σε όχτώ μέρες θά μπορέσης να σηκωθής, και τότε θά γελάς
μηνι σου για όλα τά λόγια... Νά, βλέπεις, ή 'Ελσα βγαίνει έξω
άπ' την κάμαρα, γιατί δέν μπορεί ν' άκούη αυτά τά λόγια. Κλαίει...

— Ναί, και τού μικρού Πέτερ να τό πάρειτε δάσκαλο, για να του
κάνη ιδιαιτέρω μάθημα, άν δέν πάει καλά στα μαθηματικά. Τά παιδιά
δέν πρέπει να τά δέρονν χωρίς λόγο. Και στή Μίνα... ναί, πές της
χαρτεσιμάτα από μένα... Της είχα φερθεί με μεγάλη ασητηρότητα,
άλλά είνε καλή γυναίκα για σένα, τό είδα...

— Ναί, μητέρα...
— 'Όταν θά δης πως έφτασε ή στιγμή, καταλαβαίνεις, ή στιγμή τού
θάνατου, πιάσε με άπ' τό χέρι. Δόξου υπόσχεσι πως θά με πιάσης...
'Εγώ σ' έφερα στον κόσμο. Θέλω να τό κάνης...

— Ναί, μητέρα.
— 'Ο θάνατος είνε τόσο δύσκολος!... 'Αχ, αυτή ή άγωνία!...

ΞΙΤΙΧΟΙ
ΕΛΕΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΪΔΥΛΙΑ
Τι έχεις άγέρι μού' στα δάση
Κι' άναστενάξεις θλιβερά;
— Τά μαθμένα κλαίω λουλούδια
Πού μου μωράννν τά φτερά.
Γιατί νεράκι στην κοιλιά
Θλιμμένα τραγουδάς σκοπό;
— Κλαίω τη χαμένη πρσιανίδα
Πάτρεχα μέσα χαριστό.
Γιατί, γιατί, τρέλλο πουλάκι,
Τώρα με πόνο κελαιόεις;
— Κλαίω της άνοιξης τό κάλλη
Που πέσανν από τη γής.
Τι έχεις και σού κι' άναστενάξεις,
Πικρή κι' άγέλαση καρδιά;
— Κλαίω της άγάπης την ελπίδα
Πού μώρνε παντοτεινά!
Κ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ



της έδινα τά πιστάκια του γλυκού, της τό είχα πει σχεδόν σ' άστεία,
άλλά τώρα θέλω να κρατήσω την υπόσχεσι μου, για να μη λήη...
— Μή μιλάς τόσο πολύ, μητερούλα. Τώρα θά σου κιάνονν την έ-
ννεσι και θά ξανακοιμηθής λιγάκι, κι' έπειτα θά τό βλέπης όλα διαφο-
ρετικά. Σε όχτώ μέρες θά μπορέσης να σηκωθής, και τότε θά γελάς
μηνι σου για όλα τά λόγια... Νά, βλέπεις, ή 'Ελσα βγαίνει έξω
άπ' την κάμαρα, γιατί δέν μπορεί ν' άκούη αυτά τά λόγια. Κλαίει...
— Ναί, και τού μικρού Πέτερ να τό πάρειτε δάσκαλο, για να του
κάνη ιδιαιτέρω μάθημα, άν δέν πάει καλά στα μαθηματικά. Τά παιδιά
δέν πρέπει να τά δέρονν χωρίς λόγο. Και στή Μίνα... ναί, πές της
χαρτεσιμάτα από μένα... Της είχα φερθεί με μεγάλη ασητηρότητα,
άλλά είνε καλή γυναίκα για σένα, τό είδα...
— Ναί, μητέρα...
— 'Όταν θά δης πως έφτασε ή στιγμή, καταλαβαίνεις, ή στιγμή τού
θάνατου, πιάσε με άπ' τό χέρι. Δόξου υπόσχεσι πως θά με πιάσης...
'Εγώ σ' έφερα στον κόσμο. Θέλω να τό κάνης...
— Ναί, μητέρα.
— 'Ο θάνατος είνε τόσο δύσκολος!... 'Αχ, αυτή ή άγωνία!...