

ΕΝΑΣ ΠΕΡΙΦΗΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΚΑΤΑΚΤΗΤΗΣ

ΟΙ ΕΡΩΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΗΜΟΥ ΓΟΗΤΟΣ ΝΤΕ ΡΙΣΕΛΙΕ



Κ' ΜΕΣΩΣ όμως μετά την εξομολόγησι του βασιλέως από τον πνευματικό, ή κατάστασις του έπεδεινώθηκε άκόμα περισσότερο. Έπί Ήξη ώρες διατελούσε σ' άνωσθηρία κ' οί πρόχρητες, γονατισμένοι γύρω άπ' τ' ό κρεβάτι του, άπήγγελλαν τις προσευχές των νεκρών. Οί γιατροί, κρινόντας τή θέση του άτελειοτη, τον είχαν έγχατάλειψει στις φροντίδες των έμπειροτών.

Τέλος, ένας άπ' αυτούς του έδωσε ένα έμετικό. Ένας άκατάσχετος έμετός τον έπιασε τότε, μα συγχρόνως άνέστησε τις αισθήσεις του.

Ο Λουδοβίκος ΙΕ' είχε σωθεί. Αμέσως μόλις έγινε γνωστή ή εύχάριστη αυτή είδησις, ή κομπάνιες όλων των έκκλησιών της Γαλλίας άρχισαν να χητεύουν χαρισμάτια κ' ό αγαθός Γαλλικός λαός, ό οποίος παρακολούθησε με άγωνία τήν άρρώστεια του βασιλέως του, τον όνόμασε «ό Πολυαγαπημένος».

Καί μόνο ή μαρτυρία ντέ Λά Τουρνέλ βγήκε ζημιωμένη άπ' αυτή τήν περιπέτεια. Η δυστυχία της ήταν πειά όρστική και έρωτες να φύγη για να μην ξαναβηθί ποτέ πειά τ' βασιλέα. Η διαταγή που είχε δώσει σχετικώς ό Λουδοβίκος ΙΕ', ήταν κατηγορηματική και δέν έπιδεχόταν καμμία συζήτηση. Άναγκάστηκε λοιπόν να συμμορφωθί με αυτή.

Μονάχα ό Ρισελιέ τή συνόδευσε στην αναχώρησί της, άν και ήξερε ότι έτσι κινδύνευε να χάση κ' αυτός τήν εύνοια του βασιλέως. Μά δέν είχε ξεχάσει τις υποχρεώσεις που είχε στην ξεπεσμένη εύνοιαμένη και γι' αυτό, στη στιγμή που κανείς δέν τό περίμενε και στη στιγμή που όλαι έξεδήλωναν με κάθε τρόπο τήν έχθρότητά τους προς τή μαρτυρία, αυτός, ιπποτικά και γενναίως, ανέλαβε να τή βοηθήσει.

Τήν έβαλε με τήν αδελφή της μέσα σ' ένα άμάξι, μπήκε κ' ό ίδιος μέσα και κατεβάζοντας τά στέρια, βγήκαν από τό Μέτς υπό τις άποδοχιαστές του πλήθους. Στο σταθμό του Λά-Φερτέ-σου-Ζουά, οι χωρικοί άνεγκρίσαν τις δυό γυναίκες κ' άρχισαν να λιθοβολούν τό άμάξι τους. Τέλος, έπειτ' από πολλές περιπέτειες και κινδύνους, έφτασαν στο Παρίσι. Έκει, ό Ρισελιέ τις άφησε για να ξαναγυρίσι στο Μέτς.

Ένωμεταξύ, ή άνάφορις του βασιλέως προχωρούσε κανονικά.

Η βασίλισσα Μαρία Λεβίνσκα, ή οποία είχε βυθιστεί σέ μεγάλη άπόγνωση, μαθαίνοντας τήν άρρώστεια του κ' ή οποία προσευχόταν μέρα και νύχτα στο Θεό για τή σωτηρία του, έλαβε Ήξαφρα ένα γράμμα του, διά του οποίου τής επέτρεψε να πάη να τον συναντήση στη Λουενβίλ.

Ξεκίνησε άμέσως από τις Βερσαλλίες και χωρίς να κάνει κανένα σταθμό στο δρόμο της, έφτασε σέ δυό μέρες κοντά στον βασιλέα.

Όταν μπήκε στην κάμαρά του, ό Λουδοβίκος ΙΕ' κοιμόταν.

Η βασίλισσα έσκαψε τότε πάνω άπ' τό κεφάλι του κ' άρχισε να τον κιντάξη, ενώ άφθονα δάκρυα κινούσαν άπ' τά μάτια της. Κανείς δέν Ήξερε όμως άν ήσαν δάκρυα χαράς, πόνου ή έρωτος.

Ο βασιλεύς, σάν να μάντευε στον ύπνο του τήν παρουσία της, Ήξτησε Ήξαφρα.

—Κυρία, τής έπε με φωνή κομμένη, πίνοντάς της τό χέρι, σ'ς ζητώ συγγνώμη για τις μικρίες και τις θλίψεις, με τις όποιες σ'ς πότισα ως τώρα.

Η βασίλισσα κινιόταν από τή συγκίνησί της και δέν μπορούσε να του άπαντήση. Τότε ό βασιλεύς τήν κιντάξε στα μάτια και με φωνή τρυφερή τή ρώτησε:

—Μέ συγχωρείτε, κυρία;

Αμέσως ή βασίλισσα Ήσπασε σέ λυγμούς, ριζήκε στην άγκαλιά του κ' άρχισε να τον φιλάη άτελείωτα.

Ο βασιλεύς κάλεσε τότε στο δωμάτιο τον εξομολογητή του Φιζέ Τάι, για να είνε μάρτυς της συμφιλιώσεώς του με τή βασίλισσα.

Τήν άλλη μέρα πάλι, μόλις Ήξτησε, έστειλε στη βασίλισσα τή

στραταρχίνα ντέ Βιλλάρ, για να τή ρωτήση άν πραγματικά τον είχε συγχωρήσει για τις άπιστίες του παρελθόντος, γιατί οι αλλικοί του του είχαν ύπαβάλει τήν ιδέα, ότι ή σύζυγός του τον μισούσε.

Μετά τή συμφιλιώσι του με τή βασίλισσα, ό Λουδοβίκος ΙΕ' συνέχισε τήν άνάφοσί του, περιορισμένως άπ' όλη τή οικογένειά του. Στην αρχή είχε ένα κέρι διαβολέμενο, μά σιγά—σιγά κωρινιόταν από άρηρημάδα, από πλήξι κ' από θλίψη. "Όνειρα κ' εφιάλτες έτάραξαν τον ύπνο του και όταν Ήνυόσε, κωρινιόταν από κρίσεις μανίας. Τά έβαζε τότε με όλους και πρό πάντων με τον εξομολογητή του Φιζέ Τάι, ό οποίος είχε γίνει αίτια ν' άπομακρύνη τήν εύνοιαμένη του από κοντά του.

Συγχρόνως άπομακρινιόταν σιγά—σιγά άπ' τή βασίλισσα και όταν ό πεθερός του βασιλεύς της Πολωνίας Στανισλας, πέρασε άπ' τή Λουενβίλ, κέρθηκε άπέναντί του σχεδόν με περιφρόνησι.

Ο Ρισελιέ, ό οποίος τά μάθαινε όλ' αυτά, θέλησε να έπωφεληθί της εύκαιρίας για να ξαναγυρίση θριαμβευτής κοντά στο βασιλέα. Έγραψε τότε στο στρατάρχη ντέ Νουάιγ, ζητώντας του πληροφορίες για τις διαθέσεις του βασιλέως άπέναντί του. Όταν έμαθε πως ή διαθέσις του ήταν εννοική, άρχισε να στέλνη στο Λουδοβίκο ΙΕ' χαριτωμένες έπιστολές, στις όποιες του περιέγραφε διάφορες σκανδαλώδεις ιστορίες για να τον διασκεδάση.

Στό τέλος μάλιστα του έγραψε μιá έπιστολή, στην όποια του περιέγραφε τήν ιστορία της άρρώστειας του, γελοιοποιώντας τους αλλικούς, οι όποιοι είχαν άπομακρινιό τή μαρτυρία ντέ Λά Τουρνέλ.

Ο βασιλεύς έμα τη διάβαση, δέν μπόρεσε να κωρινιόση τά γέλια του, μολονότι ντυρόταν τώρα για τό όρλο που είχε παίξει κ' ό ίδιος στην ιστορία αυτή. Συγχρόνως, ό Ρισελιέ στην έπιστολή του του ύπεδειχνε, ότι έρωτες να καλέση πάντα κοντά του τήν υπό διαμεινείαν εύνοιαμένη και ν' άπομακρύνη τους έχθρούς της. Ο βασιλεύς όμως έδίσταζε άκόμα, μολονότι ό τρόπος του έδειχνε πως ήταν έτοιμος ν' ακολουθήση τις ύποδείξεις του Ρισελιέ.

Συγχρόνως, ή ψυχρότης του προς τή βασίλισσα μεγάλωνε από μέρα σέ μέρα. Τήν παραμονή της αναχωρησεώς του για τό Στρατοβόργο, ή βασίλισσα τον ρώτησε με στενωχρία, κάτω άπ' τήν όποια έκρυβε όλους τους φόβους της, άν θα τον ακολουθούσε κ' αυτή στο ταξείδι του.

—Δέν αξίζει τον κόπο! τής άπάντησε ό βασιλεύς, χωρίς καν να γυρίση να τήν κιντάξη.

Τέλος, στις 8 Νοεμβρίου 1744, ό βασιλεύς Λουδοβίκος ΙΕ' ξαναγυρίσε θριαμβευτικά στο Παρίσι. Οί Παρισίνοι είχαν φοβηθεί τόσο για τή ζωή του, ώστε τον έπενεφμισαν σάν να ήταν νεκρή και τροπαιοσύης, ληρημονώντας ότι, εδó και δυό χρόνια, τά Γαλλικά στρατεύματα δέν είχαν γνωρίσει ούτε μιá νίκη. Ο στρατάρχης Μέλ "Π. είχε υποχωρήσει, ό Σεγκιός, ό οποίος είχε καταλάβει τήν Άνω Αυστρία, τήν είχε εκκενώσει, ό Μπρούα είχε φύγει άπ' τή Βαυαρία, χωρίς να δώση μάχη κ' ό Νουβ'Εττιγκεν. Όστόσο, όλ' αυτά ληρημονήθηκαν κ' ό Παρισίνος λαός άρχισε να κλαίη από χαρά, μόλις αντίκρινε πάλι το βασιλέα του.

Η κ. ντέ Λά Τουρνέλ, τήν ήμέρα κίνησε είχε βγει κρυφά άπ' τό μέγαρό της κ' είχε χυθεί κ' αυτή μέσα στο πλήθος. Συγκινήθηκε δέ τόσο, ώστε μόλις γύρισε σπίτι της, έγραψε στο Ρισελιέ, ό οποίος βρισκόταν τότε στο Μοντελιέ, τήν ακόλουθη έπιστολή:

«Ο βασιλεύς ξαναγύρισε στο Παρίσι και δέν μπορώ να σ'ς περιγράψω τον ένθουσιασμό των καλών Παρισίων. "Όσο άδικα κ' άν φέρθηκαν προς έμένα, έγω τους αγαπάω για τήν αγάπη τους προς τον βασιλέα... Του έδωσαν τό όνομα «ό Πολυαγαπημένος» κ' αυτό μόνο φτάνει για να ληρημονηθώ τά καλά που μου έκαναν.»

» Τόν είδα!... Φαινόταν τόσο νέος κ' άξιαγάπητος!... Κάρφωσα τά μάτια μου επάνω του και για μιá στιγμή μου φάνηκε πως με είδε κ' αυτός. Δέν μπορώ να σου περιγράψω τί έννοιισα αυτή τή στιγμή... "Ω! πόσο τον λατρεύω!...»

Τέλος, στις 14 Νοεμβρίου, ό βασιλεύς, μη μπορώντας πειά ν' άντισταθί στο αισθημά του, βγήκε μόνος άπ' τ' άνάκτορα και πήγε και χύτησε τήν πόρτα της μαρτυρίας ντέ Λά Τουρνέλ.

Έκείνη, σύμφωνα με τις ύποδείξεις του Ρισελιέ, τον δέχτηκε στην αρχή με ψυχρότητα. ΣΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ: Η συνέχεια.

