

Η ΣΕΛΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΩΝ

Η ΠΑΘΗΤΙΚΩΤΕΡΕΣ ΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

(Από τον «Οράτιο και την Άγνη» του Μολιέρου)

(Η Άγνη στον Οράτιο).

Θέλω να σου γράφω πολλά, αγαπημένε μου, μ' δυσκολέωμαι πώς κι' από πού ν' αρχίσω...

Στο μυαλό μου αναδύονται ένα σωρό σκέψεις και ιδέες για το λατρευτό σου άτομο, που θά ήμουν εύτυχη! Αν τις είχες και σύ για μένα... Πώς να σου τις εκφράσω όμως;... Πώς ν' σου τις γράψω;...

Φοβούμαι... Δυσπιστώ στα λόγια μου...

Γιατί, καθώς ξέρεις, έτράβηξα πολλά απ' τους δικούς σου... Πάντα φρόντιζαν να με κρατούν απ' μια φοβική απόσταση από σένα... Ποτέ μου δεν μάθαινα την αλήθεια για ό,τι άφοροδσε τη υγεία σου, το μέλλον σου, τα σχέδιά σου για σένα... Πάντα φρόντιζαν να σε συγκρατήσουν μακριά μου, βουλεύα και επιτηδεύα, για να με κάνουν να σε βαρεθώ, να σε μισώ... Τόση ήταν η λύσσα τους να με χωρίσουν από σένα, ώστε για να πετύχουν τον σκοπό τους μεταχειρίστηκαν τα πιο άθλια και καταφρονεμένα μέσα... Αδιαφορούσαν αν μ' αυτό που έκαναν ζημίωσαν την υπόληψή σου... Και ήταν δικοί σου, συγγενείς σου, οι άνθρωποι αυτοί, αγαπημένε μου!...

Ναι... Δυσπιστώ στα λόγια μου... Σή η σκοτεινιά που άλωσαν δλόγγρά μου, τόσον καιρό τώρα, οι άνθρωποι αυτοί, δεν έβλεπα καθαρά την αληθινή κατάσταση... Και, φυσικά, φοβούμαι τώρα, αγαπτή μου γλυκιά, φοβούμαι μήπως σου γράφω κάτι ξεννοιαστά κι' άθωα, και σε πικράνω άθελά μου...

Ναι... Φοβούμαι... Θόλωσαν και μεπερσέτηκαν πια στο μυαλό μου αλήθειες και ψευτιές... Και δεν ξέρω αν πρέπει νάμαι μαζί σου θυμωμένη, ή να σου ζητήσω συγχώμη ταπεινά...

Έχω πελαγοσεί αληθινά, αγαπημένε μου... Το μυαλό μου έγινε σκοτισμένο από χίλιες-δύο σκληρές και πικρές άποριές έναντιον σου... Φορτουλιάζω από θυμό και άγανάκτηση σάν σκέπτομαι τη στάση σου, την ψυχρή κι' αίνιγματική απέναντί μου...

Μά είμαι μήπως σίγουρη αν φταίς πραγματικά; Μήπως κι' έχω πολλές φορές, έπηρεασμένη απ' τις επιτηδεύες και σκέπτες κακογλωσσίες των δικών σου, δεν φερόμουν σάν ξένη κι' αδιάφορη απέναντί σου; Άνηξερος εσύ, ανύποπτος για όσα πλεονότουσαν κρυφά εις βάρος σου, παραξενεύουσιν με την ψυχρή μου στάση... Και τότε με πλήρωνες, φορτωσιμένους με τό δική σου, με την ίδια κι' απαράλληλη νοήδα...

Έννοια σου, αγαπημένε μου... Και σ' αυτό άκόμα είσαι τυχερός... Είσαι τυχερός που μ' αγάπησες τρελλά και μ' αγάπες και τώρα... Γιατί βρήκες πάντα, και θά βρήσκis και στο μέλλον, ένα προτέρημα σωτήριο να στολιζή την ψυχή μου...

Ποιό;... Τό να μη ντροπιάζω καθ' ύ να όμολογώ τις πλάνες και τα σφάλματά μου... Τό να μη ντροπιάζω καθόλου να κάνω ύποχωρήσεις πρώτη, όταν νοιώθω πώς βραϊκεται τό άδικο με τό μέρος μου...

Έτσι και τώρα... Κλαίω πικρά για την άδικη και ψυχρή μου στάση απέναντί σου... Δεν δικαιολογούμαι με τό να σου πω, ότι με ψύχραναν με τις ψευτιές τους οι δικοί σου... Έβρεπε ν' άκούσω και τη δική σου άπολογία...

Φάνηκα επιπόλαιη... Θά ήμουν εύτυχιόμένη, καθόλου δεν θά μ' έννοιαζε, αν πλήρωσα μονάχη μου τις συνέπειες της στάσεώς μου, της άπερισκεψίας μου και της έπιπολαιότητός μου... Έκείνο που με καίει όμως είναι τό ότι πλήρωσες και σύ φοβικά, εσύ ό ανύποπτος κι' άθθος, τις δικές μου άμαρτίες...

Συγχώρεσέ με τώρα, άγούρι μου αγαπημένο... Σκέψου πώς έπια κι' έχω φαρμάκια έξ αιτίας σου... Σκέψου πώς αν δεν σ' αγαπούσα, θα ήμουν αδιάφορη για όσα θάκοιγα εις βάρος σου... Μά για να σου κρατήσουν τόσο πολύ σκληρά, για να άναστατώνουν τόσο φορτωσιακά τη παραγκιμένη μου ψυχή, θά πη πώς δεν μου ήσουν ξένος... Ναι... Θά πη πώς σ' αγαπούσα και σ' αγάπα τρελλά...

Κάνω άραγε καλά, που άνοιγω έτσι διάπλατα την ψυχή μου;... Κάνω άραγε καλά, που σου τό λέω, αυτό τό πράγμα, τόσο καθαρά και ξάστερα;... Κάνω άραγε καλά, που σ' αγάπώ τόσο βαθειά και σου τό εκφράζω κιόλας;...

Δεν ξέρω... Άς μου τό βγάλει σε καλό ό Πανάγαθος Θεός... Γιατί πάντα φοβόμουν να πλάνα των νέων λόγια... Πάντα δυσπιστούσα στους όρκους των... Και πάντα τους κρατούσα σε απόσταση απ' την καρδιά μου... Δεν είχα άδικο σ' αυτό...

Ήσαν σωστές ή δυσπιστίες μου έκείνες...

Ήταν σωστή ή επιφύλαξή μου απέναντί τους... Έβλεπα τις φίλες μου να κλαίν, να χίνον δάκρυα φαρμακερά και να παραξεται ή καρδιά τους, γιατί είχαν την άφέλεια να πιστέψουν πλάνους όρκους... Να δώσουν πίστι σε λόγια ψευτικis αγάπης...

Είχα μία φήμη άγχιμοσ, Όλοι έλεγαν πώς ή καρδιά μου ήταν πέτρινη κι' άναίσθητη... Κι' όσοι φλερτάζαν στην άρχή μάταια μαζί μου, αποτραβόντουσαν κατόν ντροπιασμένοι για την άποτυχία...

Με βάρτισαν «Τέρας άποναξ», παραμύθιον απ' τον δρόμο της ζωής μου, ήσυχασαν μαζί μου... και ήσυχασα κι' έχω από κείνους. Ζούσα σε μία γαλήνη ήλιεστή κι' όνειρεμένη...

Μά φάνηκε εσύ μακριά μου... Κι' έβλεπα τό πάν!... Έχασα τό μυαλό μου και της ψυχής μου τη γαλήνη... Έχασα τον ύπνο απ' τό βλέφαρά μου και την ήρεμία απ' τό κορμί μου... Και πόνησα πολλές φορές... Κι' έκλαμα άλλες τόσες...

Μά την ίδια αυτή στιγμή κέρδισα τό πάν!... Κέρδισα την αγάπη σου και της ζωής μου τον άπότομο σκοπό... Κέρδισα τό μυαλό μου και της ψυχής μου την τρομερή άπασχόληση, με όσα συνδέονται μαζί σου... Κέρδισα καιρό απ' την άγριότητα μου και τον Ξοδεύω κι' αυτόν αλύπητα με τό να σκέπτομαι αδιάκοπα έσένα... Κι' αν έχασα την ποθητή γαλήνη του κορμιού μου, άποζημιώθηκα με τό παραπάνω, λαχταρόντας, με άνείπιτη ήδονή, τη γλυκεία σου παρουσία πλά μου...

Κι' αν πονεσα πολλές φορές κι' έκλαμα άλλες τόσες, βρήκα βάλομο ούρανο στην αγάπη σου...

Μη μοιάσες με τους άλλους, αγαπτή μου μοναδική κι' όνειρεμένη... Ποτέ σου μην καταχραστείς την αδυναμία μου και τη λαχτάρα μου για σένα... Νοιώσε το καλά, ότι είσαι τό πών για μένα... Σκέψου πώς τίποτε δεν μπόρεσε, τόσον καιρό, να σε χωρίση από μένα... Ναι...

Σκέψου πώς μάνασαν οι έχθροι μας να καταφέρουν τον χωρισμό μας... Σκέψου πώς έβδαν μπροστά, για να πετύχουν τον σκοπό τους, χίλια-δύο μέσα τρομερά... Μέσα με πλουμιστά, άπατηλά κι' έλκυστικά έξωτεριό, μέσα ίκανά να ξεγελάσουν την πιο παιπόνηρη άλετοσ...

Είδες και μόνος μου όστόσο, πώς ό σκοπός τους κατακλήσε σε συντριμμία μαρς στην άκλόνητη και χιλιόθμειλη αγάπη μας... Μπρός στη βαθειά μας πίστι για την άπέραντη άφοσίωση, που δίνει τις ψυχές μας σφιχτά και άμοιβαία...

Είδες κι' έννοιασες πολλές φορές, πόσο συγκλόνησαν την ήταξή μου τα λόγια σου τα τρομερά κι' όδοκοι της αγάπης σου... Τόσο βαθειά τράβαν την ψυχή μου, τόσο εντιχιόμένη μ' έκαναν, και τόσο μ' άνάγκαζαν να ξεχωρί τις περασμένες λίρες μου, ώστε παραχαλόνισα πάντα, με δίπρα και με πόθο, να μη χωρίσαμε ποτέ μας... Ηθελα και θέλω να σ' έχω πλάι μου αιώνα...

Ναι, άγούρι μου γλυκό... Θέλω να με νανοφιζης πάντα με λόγια χαδιόρικα αγάπης, την ώρα που θά βρικόκομαι ανάλαφρα γυρτή στην άγκαλιά σου... Θέλω πάντα ν' άκούωκό άπαλά τ' αυτό που στο άνδροκό σου στήθος και να νοιώθω πώς είναι άποκλειστικά δικός μου ό κάθε δυνατός παλμός της καρδιάς σου... Ναι...

Πάντα θέλω ν' άκούω τό λεπτό σου στόμα να άπαλοχαϊδεύη την καρδιά μου με γλυκόλογα λατρείας... Και πάντα θέλω να σε πιστεύω σε όλα... Να μην άμφιβάλλω σε τίποτα... Κάθε σου λόγος καλός νάμαι κι' άκλόνητη αλήθεια... Και κάθε σου κίνημα, για μένα, άφοσιωμένο και στοργικό, νάμαι βγαλιμένο απ' την ψυχή σου... Πάντα λαχταρώ να γίνουμε ζευγάρι, παντιεινό κι' αγαπημένο... Και μπρός στον θάνατο άκόμα, άχώριστο κι' άφοσιωμένο...

Έλα λοιπόν, καλέ μου... Άς λείψουν για πάντα ή παρεξηγήσεις άναμεταξή μας... Πιστέψε όσα άκούς απ' τό στόμα μου μονάχα... Και πιστεύω, στο ύπόσχομα, όσα μου λές εσύ και μόνος, δίχως να μ' έπηρεάζουν των καλοδελιτών μας ή όδηθεν εκδοουλεύσεις...

Έλα, καλέ μου... Σβόσε απ' την ψυχή μου με δύο σου λέξεις κάθε οικική έντύπωσι, που μπορεί ν' άπόμεινε και μέσα, από λογις-λογις πρόστυχες συκοφαντίες των έχθρων σου...

Έλα, καλέ μου... Μη μ' άφίνεις όμοιόναχη κι' αδύναμη, στη σκληρή αυτή πάλη της αγάπης μου με τους έχθρους σου... Θέλωσε και σύ να ξεδιαλύνης με δύο σου λέξεις τό σύννεφα τό βαρειά που σκιάζουν την αγάπη μας... Έβρηγίσου... Κι' ό,τι μου πεις, θά σε πιστέψω... Σοφ τό ύπόσχομα, καλέ μου...

Η ΑΓΝΗ ΣΟΥ

