

Η ΖΩΗ ΜΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΔΟΣ

Τ' ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΑΡΑΣ ΜΠΕΡΝΑΡ



ΙΖ'

ΓΣ τὸ μέρος αὐτὸ τῶν «Απομνημονευμάτων» τῆς, ἡ μεγάλη Γαλλῆς καλλιτέχνης Σάρα Μπερνάρ, διαγγέλλει τὴν ἐπιστροφή τῆς στὸ σπίτι τῆς μετὰ τὴν ἐπιτυχία τῶν εἰσαγωγικῶν ἐξετάσεων στὸ «Κονσερβατοῦρ».

Μουρωρίζοντας πάντα ἐναντίον τῆς κ. Γκεράρ —συνεχίζει ἡ ἑνδοξος ἡθοῦς— ἀνέβηκα ὡς τὸ διαμέρισμα τῆς μαμάς, τὴν ὁποία βόηκα νὰ μὲ περιμένῃ μπρὸς στὴν πόρτα τοῦ δωματίου τῆς. Μὲ φίλησε τρυφερά, μὰ, βλέποντάς με κατσουφισμένη, μὲ ρώτησε :

—'Ε, λοιπόν, δὲν εἶσαι εὐχαριστημένη, μικροῦλα μου ;
—Ναί, ναι, τῆς ἀπάντησα ἐγώ. Μὰ ἡ κυρία Γκεράρ μοῦ τὰ ἔκανε πάλαισκα. Εἶμαι μανιασμένη ἐναντίον τῆς...

Τὴν ἴδια στιγμή μίλησαν μέσα ἡ ἀδελφές μου, ὁ κουνὸς μου, ἡ ὑποφύλακός μου ὅλα μὲ κίτταζαν ὡς νὰ μὲ φωτοῦσαν : —'Ε, λοιπόν, Πέτιγες ;

—Ναί. Πέτιχα ! Πέτιχα ! φώναξα τότε ἐγὼ κ' ἔπεσα στὴν ἀγκαλιά τῆς μαμάς, ἡ ὁποία ἄρχισε νὰ μὲ φιλήσῃ μ' ἐνθουσιασμό.

Ὁ κουνὸς μου μοῦ ἔδωσε τότε ὡς δῶρο ἑκατὸ φράγκα κ' ὁ κύριος Μεντιέ, ὁ ὁποῖος ἔφτιασε ἐκεῖνη τὴ σαγμὴ, γιὰ νὰ μᾶθη τ' ἀποτελέσματα τῶν ἐξετάσεών μου, μοῦ ὑποσχέθηκε νὰ μὲ πᾶν τὴν ἄλλη μέρα σ' ἕνα μεγάλο-ὄρολογιοποιεῖο γιὰ ν' ἀγοράσω ἕνα ἐκκεντρωμένο ἱερὸ κρονοῦν κ' ἕνα ἰσοσκελὲς κρονοῦν γιὰ τὴν καμαρούλα μου. Ἦταν κ' αὐτὸ ἕνα ἀπὸ τὰ παιδιάκια δωρεᾶ μου.

□ □ □ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΕΣ □ □ □

Ἀπὸ τὴν ἡμέρα ἐκεῖνη, ἄρχισα νὰ ἐξελιόσασκα. Διατήρησα βέβαια γιὰ πολλὴν καιρὸ ἀκόμα τὴν παιδιὰτικὴ ψυχὴ μου, μὰ τὸ μυαλό μου ἀντιλαμβάνονταν περὶ καθαρά τῇ ζωῇ. Ἔνοιωθα τὴν ἀνάγκη νὰ δημοσιοποιήσω ἀπὸ τὸν ἑαυτὸ μου μὴ προσωπικότητα. Ἦθελα νὰ γίνω κάτι...

Ἦ δὲς ντὲ Μπραμιέντερ μοῦ ἔλεγε πὸς αὐτὸ ἦταν ἐγωϊσμός. Μὰ ἐγὼ δὲν ἔνοιωσα νὰ παραδεχθῶ μὲ κανένα τρόπο τὴ γνώμη τῆς...

Τὴν ἐποχὴ ἐκεῖνη, ἕνας φίλος τοῦ νοικοῦ μου μὲ ζήτησε σὲ γάμο. Ἦταν ἕνας πλούσιος βυρσοδέψης, ἀξιαγάπητος ἄνθρωπος κατὰ τ' ἄλλα, μὰ τόσο μελαγχολικὸς καὶ τόσο μαλλιαρός, ὅπου εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς τὸν ἐπῆρα ἀπὸ ἀντιπάθεια κ' ἀρνήθηκα κατηγορηματικὰ νὰ δεχθῶ τὴν πρότασί του.

Τότε ὁ κουνὸς μου, ἀφοῦ ζήτησε ἀπὸ τὴ μητέρα μου τὴν ἀδεία νὰ μοῦ μιλήσῃ ἰδιαιτέρως, μοῦ εἶπε :

—Φτωχὸ μου παιδί, ξέρεις ὅτι κάνεις μιὰ μεγάλη κωταμάρα, ἀρνούμενη νὰ παντρευθῆς τὸν κ. Μπέντ... Ἔχει ἐξήντα χιλιάδες φράγκα εἰσόδημα. Ἐκτὸς αὐτοῦ, ἅμα πεθαίνουν οἱ γονεῖς του, θὰ τοῦ ἀφήσουν δέκα ἑκατομμύρια...

—Δὲν θέλω νὰ τὸν παντρευθῶ ! φώναξα τότε ἐγὼ ἀτόπιμα.

—Γιατί ;
—Γιατὶ δὲν τὸν ἀγαπᾶ...

—Μὰ δὲν ἀγαπᾶει κανεὶς ποτὲ ἕνα ἄνθρωπο πρὶν τὸν γνωρίσει, παρατήρησε ὁ πρακτικὸς σύμβουλός μου. Θὰ τὸν ἀγαπήσῃς κατόπιν. Ἐξ ἄλλου, δὲν πρόκειται τώρα γι' αὐτό... Πρέπει νὰ παντρευθῆς. Πρέπει νὰ παντρευθῆς...

Ἐγὼ ὅμως ἄρχισα νὰ κλαίω μὲ λυγμούς κ' ἀφίνοντας τὸ νοικοῦ μου, πῆγα καὶ βόηκα τὴ μαμά.

—Σοῦ μίλησε ὁ κουνὸς σου, μὲ ρώτησε ἐκεῖνη μὲ ὕφος δαυλό.
—Ναί, μητέρα, ναι... Ἀφήστε με νὰ σκεφθῶ...

Καὶ ἄρχισα νὰ τὴν φιλάω, κλαίγοντας μέσα στὴν ἀγκαλιά τῆς. Ἔπειτα κλείστηκα στὴν κάμαρά μου καὶ γιὰ πρώτη φορὰ ἀπὸ τότε ποὺ εἶχα ἀποφασίσει νὰ γίνω καλλιτέχνης, νοστάλγησα τὸ μοναστήρι.

Ὅλη ἡ παιδικὴ μου ηλικία ξαναζωντανεῖται μπροστὰ μου κ' αὐτὸ κ' ἔκανε νὰ κλαίω ἀκόμα περισσότερο. Ἔνοιωθα μάλιστα τὸν ἑαυτὸ μου τόσο δυστυχισμένο, ὅπου ἡ μὴνί μου ἐπιθυμία ἦταν νὰ πεθάνω.

Σιγά-σιγά ὥστόσο, ἡ γαλήνη ἀποκαταστάθηκε, μολοντὴ ἐξακολουθοῦσε νὰ ὑφίσταται πάντοτε τὸ ζήτημα τοῦ γάμου μου μὲ τὸν κ. Μπέντ.

Καὶ μιὰ μέρα συνέβη κάτι, ποὺ δὲν τὸ περιμένα καθόλου. Ἔνα πρωτὶ, ἡ κ. Γκεράρ μὲ παρακάλεσε ν' ἀνεβῶ στὸ δωμάτιό τῆς γιὰ νὰ ἰδῶ κάποιο κέντημα ποὺ θὰ τὸ πρόσφερε σπὴ μαμά γιὰ τὴν ἐορτὴ

τῆς. Δὲν φαντάζεστε λοιπὸν ποιά ἦταν ἡ ἐκπλήξις μου, διὰν βόηκα ἐκεῖ τὸν κ. Μπέντ, ὁ ὁποῖος ἀμέσως καὶ χωρὶς πολλὰς διατυπώσεις, ἄρχισε νὰ μὲ ἐπεσηύχῃ ν' ἀλλάξω ἰδέα καὶ νὰ τὸν δεχθῶ γιὰ σύζυγό μου. Ἦταν τόσο συγκινημένος καθὼς μοῦ μιλοῦσε, ὅπου στὸ τέλος ἄρχισε νὰ κλαίῃ. Αὐτὸ μὲ λύτησε πολὺ.

—Μήπως θέλετε νὰ σᾶς ἐξασφαλίσω, προσφέροντάς σας μιὰ προγαμιαία δωρεά ; μὲ ρώτησε. Θέλετε 500 χιλιάδες φράγκα ;
Μὰ δὲν ἐπρόκειτο γι' αὐτό. Κατὰ τοῦ ἀπάντησα :

—Μὰ, κύριε, δὲν σᾶς ἀγαπᾶ...

—Δεσποινίς, μοῦ εἶπε τότε ἐκεῖνος μὲ λυγμούς, θὰ πεθάνω ἀπ' τὴ θλίψη μου, ἂν δὲν δεχθῆτε νὰ γίνετε σύζυγός μου.

Ἐγὼ τὸν κίτταξα ξαφνιασμένη, ἀκούγοντας τὰ λόγια αὐτά. Θὰ πῆθαν ἀπ' τὴ θλίψη του... Αὐτὸ μὲ ἔκανε νὰ ἔχω χωμένα, νὰ λυπάμαι, μὰ καὶ μὲ ἱκανοποίησε συγχρόνως... γιατί μ' ἀγαποῦσε, ὅπου ἀγαποῦν στὰ θεατρικὰ ἔργα.

Ὅσοι, παρ' ὅλη τὴν ἀρνησί μου, ὁ κ. Μπέντ... δὲν πῆθαν. Ζεῖ ἀκόμα κ' εἶνε σήμερα ἕνας ἀπ' τοὺς πλουσιωτέρους βιομηχάνους τῆς Γαλλίας. Εἶνε τώρα πολὺ πῶ συμπαθέστερος ἀπὸ ἄλλοτε, γιατί ἀπὸ μαῦρος ποῦ ἦταν, ἔγινε... κάτασπρος !

Ἐπειτὰ ἀπὸ λίγες μέρες, ἔδωσα τὶς πρώτες μου ἐξετάσεις στὸ «Κονσερβατοῦρ» μὲ καταπληκτικὴ ἐπιτυχία, πρὸ πάντων στὸ μάθημα τῆς τραγωδίας. Ἐπαῖξα τὸ ὄχιό τῆς Ζαίρας ἀπὸ τὸ ὁμώνυμο ἔργο, ἂν καὶ ὁ καθηγητὴς μου κ. Προβὸ τὸν εὗρισκε πολὺ βαρὺ γιὰ μένα καὶ δὲν ἤθελε νὰ μ' ἀφήσῃ νὰ τὸν παῖξω. Μὰ ἐγὼ τὰ κατὰφερα περίφημα.

Μοῦ ἄρεσε πρὸ πάντων ἀπὸ τὸ ἔργον αὐτὸ ἡ δραματικὴ σαγήνη τῆς Ζαίρας καὶ τοῦ ἀδελφοῦ τῆς Νερεστάν. Σ' ἕνα μέρος τῆς οἰκότητός αὐτῆς, ἡ Ζαῖρα πέφτει μπρὸς στὰ πόδια τοῦ ἀδελφοῦ τῆς, ὁ ὁποῖος τὴ βρίζει καὶ τὴν ἀπειλεῖ γιὰ τὸν ἔρωτά τῆς, καὶ τοῦ λέει :

Χτύπα λοιπόν!... Ἐγὼ τὸν ἀγαπᾶ!...

Ὁ κ. Προβὸ ἤθελε ν' ἀπαγγεῖλω τὸ μέρος αὐτὸ μὲ δῶρο καὶ μὲ πάθος, ἐνὸ ἐγὼ νόμιζα πὸς ἦταν καλὴ ἐρα νὰ τὸν ἀπαγγεῖλω μ' ἐγκωμώματα καὶ μὲ γλυκότητα.

Ἐπὶ ἀρκετὰς ἡμέρας συζητήσαμε σχετικῶς καὶ στὸ τέλος ἔκανα πὸς ὑποχωρῶ.

Μὰ κατὰ τὴν ἡμέρα τῶν ἐξετάσεων, ἔπεσα μπρὸς στὰ πόδια τοῦ Νερεστάν, βγάζοντας ἕνα στεναγμὸ τόσο βαθῶ κ' ἀτελειόμοιο καὶ πρόσφερε τὸ σῶμα μου στὸ θανάσιμο χτύπημά του ποὺ περιμένα μὲ τόση καρτερία, ψιθυρίζοντας συγχρόνως μὲ ἀπαιχτὴ τρυφερότητα :

Χτύπα λοιπόν!... Ἐγὼ τὸν ἀγαπᾶ!... ὅπου ὅλη ἡ αἰθουσα ξέσπασε σ' ἐνθουσιώδεις ἐπεφημιές καὶ χειροκροτήματα.

Αὐτὸς ἦταν ὁ πρώτος μου θεατρικὸς θρίαμβος.

Μοῦ ἔδωσαν τότε τὸ δεύτερο βραβεῖο τῆς τραγωδίας, πρὸς μεγάλη δυσανεμία τοῦ Κοινοῦ, ποὺ ἤθελε νὰ μοῦ δώσουν τὸ πρῶτο.

Καὶ σὴν νὰ μιν ἔφτανε ἡ ἐπιτυχία μου αὐτὴ, ἔπειτ' ἀπὸ λίγες μέρες, ὁ κ. Ρενιέ, καθηγητὴς τοῦ «Κονσερβατοῦρ» καὶ ἐταῖρος τῆς «Γαλλικῆς Κομωδίας», ἤρθε καὶ ρώτησε τὴν μητέρα μου, ἂν μ' ἀφῆνε νὰ παῖξω στὸ θέατρο «Βοντεβίλ» ἕνα ἔργο δικῶ του, τὴ «Ζερμαίν», λέγοντας πὸς οἱ διευθυντὰ τοῦ θεάτρου θὰ μοῦ ἔδιναν πέντε φράγκα τὴ βραδεία.

Θαμπαθῆρα, ἀκούγοντας αὐτὸ τὸν ἀρεθιμὸ. Εἶκοσι πέντε φράγκα τὴ βραδεία, ἔκριναν ἐφτακόσια πενήντα φράγκα τὸ μήνα, μισθὸς δηλαδὴ καταπληκτικὸς γιὰ μιὰ μικροῦλα ἡθοῦσά, ποὺ δὲν εἶχε ἀρχίσει ἀκόμα τὴ σταδιοδρομίαν τῆς.

Ἰκέτευσα τὴ μαμά νὰ μ' ἀφήσῃ νὰ παῖξω στὸ «Βοντεβίλ» κ' αὐτὴ μοῦ ἀπάντησε ὅτι μωροφύσια νὰ κάνω δ.π. ἤθελα. Μὰ γιὰ νὰ παῖξῃ μὴ μαθητρία τοῦ «Κονσερβατοῦρ» σὲ θέατρο ὡς ἐπαγγελματίας ἡθοῦσός, ἔπρεπε νὰ εἶχε σχετικὴ ἀδεία ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖο τῆς Παιδείας καὶ γι' αὐτὸ ζήτησα ἀνάσφα ἀπὸ τὸν κ. Κάμλλο Ντουσέ, διευθυντὴ τῶν Καλῶν Τεχνῶν.

Ἐπειδὴ ἡ μαμά ἀρνήθηκε νὰ μὲ συνοδεύσῃ, ἤρθε μαζί μου, ὁποῖος πάντα, ἡ κ. Γκεράρ. Ἦ μισρὴ ἀδελφὴ μου Ρεγγίνα μὲ ἰκέτευσε τόσο νὰ τὴν πάρω μαζί μου, ὅπου δὲν εἶχα τὴ δύναμη νὰ τῆς ἀρνήθῃ καὶ τὴν πῆρα. Μὰ μετανόησα περὶ γι' αὐτὸ, γιατί μόλις μετήκαμε καὶ καθήσαμε στὸ γραφεῖο τοῦ ὑπουργικοῦ διευθυντοῦ, ἡ Ρεγγίνα, ἡ ὁποία ἦταν τότε πέντε χρόνων, ἄρχισε νὰ σαφραζοῦντὴν πάνω στὰ ἐπιπλά, νὰ πηδάει μὲ τὰ πόδια ἐνοχλεμένα πάνω σ' ἕνα σκαμνί καὶ στὸ τέλος κάθησε κατὰ γῆς, τραβώντας κοντὰ τῆς τὸ καλάθι τῶν ἀρχίστων ποὺ βρισκόταν κάτω ἀπ' τὸ γραφεῖο.

ΣΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ : Ἦ συνέχεια.



Ὁ περιφημὸς Βιεννῆζος συνθέτης Γιὸχαν Στράους.