

Η ΖΩΗ ΜΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΔΟΣ

Τ' ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΑΡΑΣ ΜΠΕΡΝΑΡ



ΙΣΤ'

ΙΣ τὸ μέρος αὐτὸ τῶν «'Απομνημονευμάτων» της, ἡ περίφημη Γαλλίς καλλιτέχνης Σάρα Μπερνάρ, διηγείται τις ἐξιστάσεις της στὸ «Κονσερβατοριό» καὶ περιγράφει τὴν ἐμφάνισί της πρὸ τῆς ἐξεταστικῆς ἐπιτροπῆς, μπρὸς στὴν ὁποία ἐντελῶς ἀποροδοῦντα, ἄρχισε ν' ἀπαγγέλλῃ ἕνα μῦθο τοῦ Λαφονταίν.

Ἐνα μουρμούρισμα ἀκούστηκε ἀμέσως — συνεχίζει ἡ ἐνδοξὸς ἠθοποιὸς — καὶ ξεχώρισα τὴ φωνή κάποιου μέλους τῆς ἐπιτροπῆς πὸν ἔλεγε :

— Δὲν εἰμαστε ἐδῶ στὸ σχολεῖο, Μῦθος μονάχα στὸ σχολεῖο ἀπαγγέλλουν.

Ἦταν ὁ Μπωβαλλέ, ὁ διάσημος τότε τραγουδῶς τῆς «Γαλλικῆς Κομωδίας». Ἐγὼ σταμάτησα ἀμέσως καὶ ἡ καρδιά μου ἄρχισε νὰ χτυπιέται δυνατά.

— Ἐξακολούθησε, παιδί μου, εἰτε τότε ἕνας ἄνδρας με ἀσπμένια μαλλιά, πὸν δὲν ἦταν ἄλλος ἀπὸ τὸν ἠθοποιὸ Προβό.

— Ναι, εἰτε καὶ ἡ μόνη γυναίκα τῆς συγκεντρώσεως, ἡ ἠθοποιὸς Λιγουστίνια Μπροάν. Ἐνας μῦθος εἶνε πάντα πὸ σύντομος ἀπὸ ἕνα ὀλόκληρο ρόλο.

Τότε ἐγὼ ξαναόχισα τὴν ἀπαγγελία τοῦ μῦθου μου.

— Πιὸ δυνατά, παιδί μου, πὸ δυνατά! μοῦ φώναξε με καλωσύνη ἕνας ἠλιακαμένος κύριος με ἄστρα μαλλιά.

Σταμάτησα πάλι ἀπεροδεμένη. Ξετρελλωμένη, ἐκνευρισμένη, ἔτοιμη νὰ ξεσπάσω σὲ φωνές καὶ οὐρλιάσματα.

Ὁ κύριος με τ' ἄστρα μαλλιά ἀντελήφθη τότε τὴν κατάστασί μου καὶ μοῦ εἶπε :

— Μὴ φοβάσαι, παιδί μου, δὲν εἰμαστε δρόκοι...

Ἡ φράσις του αὐτὴ ἔκανε ὄλους τοὺς ἄλλους νὰ γελάσουν. Μὰ ἐγὼ τοὺς εἰδοῦσα ὄλους κακοὺς γιὰ νὰ γελοῦν μπροστά σ' ἕνα φτωχὸ πλάσμα πὸν εἶχε παραδοθῆι στὸ ἔλεός τους καὶ πὸν ἔτρεφε σύγχρομο ἀπ' τὴν ταραχὴ του.

Ἐννοοῦθα κάποια περιφρόνησι γι' αὐτὸ τὸ ἀδυσώπητο δικαστήριον.

Σκέφτηκα πολλὰς φορὰς ὀπὸ τότε τὴ δοκιμασία μου αὐτὴ καὶ κατέληξα στὸ συμπέρασμα, ὅτι οἱ πὸ καλοὶ, οἱ πὸ ἔξυπνοί, οἱ πὸ ποιητικοὶ ἄνθρωποι τοῦ κόσμου γίνονται κακοὶ, ἀνόητοι καὶ σκληροὶ, ἅμα βρισκονται συγκεντρωμένοι μαζί.

Ἀφοῦ ἀνέκτησα κάποιος τὴ θέλησί μου, ἄρχισα πάλι ν' ἀπαγγέλλω τὸ μῦθο μου, προσπαθώντας νὰ μὴ συγκαταίτωμι καθόλου ἀπὸ ὅ,τι συνέβαινε γύρω μου.

Ἡ φωνή μου πνιγόταν ἀπὸ τὴν ταραχὴ μου καὶ ἡ ἐπιθυμία μου ν' ἀκουστή, τὴν ἔκανε τραγουδιστή.

Ἀπόλυτη σιωπὴ ἀκολουθῆναι τότε γύρω μου.

Πρὶν τελειώσω τὸ μῦθο μου, ἕνα κουνιδνάκι χτύπησε. Ἦταν σημεῖο, ὅτι ἔπρεπε νὰ σταματήσω. Στάθηκα πράγματι, ὑποκλιθῆκα πάλι πρὸς τὸ μέρος τῆς ἐπιτροπῆς καὶ κατέβηκα τὰ σκαλοπάτια τῆς ἐξόδου, συντριμμένη ἀπὸ τὴν ἐξάντλησί μου.

Καθὼς περνοῦσα μπρὸς ἀπ' τὸ τραπέζι τῆς ἐπιτροπῆς, ὁ πρόεδρος τῆς κ. Ἄμπιέρ με σταμάτησε καὶ μοῦ εἶπε :

— Τὴ εἶπες, κόρη μου, πολλὰ ὀραία. Νὰ οἱ κ. κ. Προβό καὶ Μπωβαλλέ πὸν θέλουν ὁ καθένας νὰ σὲ πάρῃ στὴν τάξι του.

Ὁπισθοχώρησα λίγο, βλέποντας τὸν κ. Μπωβαλλέ, γιατί εἰθὺς ἐξ ἀρχῆς μοῦ εἶχε κάνει ἀντιπαθητικὴ ἐντύπωσι.

— Ἐ, λοιπόν, με ρώτησε ὁ κ. Ἄμπιέρ, ποῖν ἀπ' τοὺς δύο προτιμάς γιὰ καθηγητὴ σου;

Χωρὶς νὰ τοῦ ἀπαντήσω τότε, τοῦ ἔδειξα με τὸ δάχτυλό μου τὸν Προβό.

— Περιφάνια, εἶπε. Παρηγορήσου ὅσο μπορείς, φτωχέ μου Μπωβαλλέ, γιατί χάνεις μὰ μαθήτρια με πραγματικὸ ταλέντο.

Καὶ γυρίζοντας πρὸς τὸν Προβό, ἐπρόσθεσε :

— Σοῦ εἰμωστεύομαι αὐτὸ τὸ χωρίσι, ἀγαπητὴ μου Προβό: Τότε τρελλὴ πειὰ ἀπ' τὴ χαρὰ μου, φώναξα :

— Ὄστε πέτυχα; Ἐγὼνα δεκτὴ;

— Ναι, πέτυχε, παιδί μου, μοῦ ἀπάντησε ὁ Ἄμπιέρ χαϊδεύόντάς με.

Καὶ μὴ ξεχνώντας πὸς ἦταν μεγάλος μουσικὸς, ἐπρόσθεσε :

— Λυπάμαι μόνο πὸν μὰ τόσο ὀραία φωνή, σὰν τὴ δική σου, δὲν ἀπερφώνεται στὴ μουσική.

Μὰ ἐγὼ δὲν τὸν ἄκουγα πειὰ. Τὰ εἶχα χάσει ἀπὸ τὴν εὐτυχία μου. Χωρὶς μάλιστα νὰ εὐχαριστήσω κανένα, ἔτρεξα ἔξω, φωνάζοντας στὴν κ. Γκεράρ καὶ στὴ δεσποινίδα Μτρομπιάντε :

— Πέτυχα! Πέτυχα!...

Ἀπὸς ἄρχισαν νὰ μοῦ σφίγγουν τὰ χέρια καὶ νὰ μοῦ ἀπερφώνουν διάφορες ἐρωτήσεις, μὰ ἐγὼ τοὺς ἀπαντοῦσα στρεφόμενα :

— Ναι... Ναι... Πέτυχα...

Ὅλοι τότε μέσα στὴν αἴθουσα τῆς ἀναμονῆς με περιστοίχισαν καὶ με ρωτοῦσαν :

— Πὼς τὸ ἔχετε, ὅτι πέτυχατε... Δὲν τὸ μαθαίνει κανεὶς αὐτὸ ἀπὸ πρὶν...

— Ναι, ναι, ἐγὼ τὸ ἔχω... Μοῦ τὸ εἶπε ὁ κ. Ἄμπιέρ. Ὁ κ. Προβό με πήρε στὴν τάξι του. Μὲ ἤθελε καὶ ὁ κ. Μπωβαλλέ, ἀλλὰ ἐγὼ δὲν τὸν ἤθελα. Ἐχει τόσο χοντρή φωνή...

Τότε μὰ χαριτωμένη κοπέλλα με πλησίασε καὶ με ρώτησε με γλυκύτητα :

— Καὶ τί ἀπαγγέλατε, δεσποινίς;

— Ἀπήγγειλα τὸ μῦθο τῶν «Δύο Περιστεριῶν».

Ὅλοι ξαφνιάστηκαν, ἀκούγοντάς το αὐτὸ, μὰ ἐγὼ ἦμουν εὐτυχημένη, γιατί εἶχα γίνει ἀντικείμενο γενικῆς ἐκπλήξεως.

Φόρεσα τὸ καπέλλο μου, σημάδεψα τὸ εὐκολόσχιστο μεταξοτὸ φρέμαί μου καὶ παρέσυρα τις δύο συντρόφισσές μου πρὸς τὴν ἔξοδο, χοροπηδώντας καὶ σφιγομυρίζοντας σὰν τρελλή. Ὅταν βρεθήκαμε ἔξω, θέλησα νὰ με πάρῃ σ' ἕνα Ἱαγαροπλαστεῖο γιὰ νὰ μοῦ προσφέρουν γλυκίσματα, μὰ ἐγὼ ἀρνήθηκα καὶ ἀνεβήκαμε στ' ἀμάξι μας, πὸν μὰς περιέμενε καὶ πὸν ξεσάησε ἀμέσως ὀλοταχῶς.

Μὰ ἡ μεγάλη μου ταχύτης δὲν με ἱκανοποιεῖσε καθόλου. Θὰ ἤθελα, ἂν μπορούσα, νὰ τὸ στρώξω καὶ νὰ τὸ κἀνω νὰ τρέξῃ σὰν ἀστρατή.

Στὸ δρόμο σ' ὄλες τις ἐπαγωγὰς τῶν καταστημάτων διάβαζα τις λέξεις : «Ἐπέτυχα! Ἐπέτυχα!».

Ὅταν τὸ ἀμάξι σταματοῦσε μπροστά σὲ κανένα ἐμπόδιο, μοῦ φαινόταν πὸς οἱ ἄνθρωποι με κοιτοῦσαν κατάπληκτοι καὶ γεμάτοι θαυμασμό, καὶ κοινοῦσα τὸ κεφάλι μου σὰν νὰ τοὺς ἀπαντοῦσα : «Ναι! Ναι! Εἶν' ἀλήθεια! Πέτυχα! Πέτυχα!...».

Δὲν σκεπτόμουν πειὰ καθόλου τὸ μοναστήρι, πὸν ἦταν ἄλλοτε τ' ὄνειρό μου. Δὲν ἐννοοῦθα τίποτε ἄλλο, παρὰ ἕνα αἰσθημα βλαβεῖς ὑπερφανεῖας, γιατί εἶχα πέτυχε στὴν πρώτη δοκιμασία τῆς ζωῆς μου. Δοκιμασία, ἡ ὁποία ἐξηγῆτο μονάχα ἀπὸ μένα.

Μοῦ φαινόταν, ὅτι ὁ ἀμαξίας δὲν θὰ ἔφτανε ποτὲ στὸν ἀριθμὸ 265 τῆς ὁδοῦ Ἄγιου Ὀνοφρίου, ὅπου κατοικοῦσαμε. Γι' αὐτὸ ἔβγαζα ἀδιάκοπα τὸ κεφάλι μου ἀπ' τὸ παρὰθύρι καὶ τοῦ φώναζα :

— Πιὸ γρήγορα! Πιὸ γρήγορα, σὲ παρακαλῶ, ἀμαξιά!

Τέλος φτάσαμε μπρὸς τὸ σπίτι. Πρὶν ἀκόμα τὸ ἀμάξι σταμάτησε γιὰ καλὰ, πῆδηξα κάτω γιὰ ν' ἀνέβω ἐπάνω καὶ ν' ἀναγγέλω στὴ μαμά τὸν θρίαμβό μου. Μὰ στάθηκα μπροστά στὴν κόρη τοῦ θυρωροῦ, στὴν ὁποία ποτὲ ὄς τότε δὲν εἶχα μιλήσει.

— Δεσποινίς Σάρα, με ρώτησε, εἰσθε ἱκανοποιημένη;

— Ναι, ναι, τῆς ἀπάντησα. Πέτυχα! Πέτυχα!...

Ἐτομαζώμουν νὰ τὴν ἀφήσω γιὰ νὰ τρέξω ἐπάνω, ὅταν ἔξαφνα ἔβηκα κεραιμένη στὴ θέσι μου, κεραιμένη ἀπὸ μὰ ἀπερφρατὴ ὄρηγ καὶ λίτη. Εἶχα δεῖ τὴν κ. Γκεράρ νὰ φωνάζῃ στὴ μαμά, ἡ ὁποία ἦταν σκεπτική σ' ἕνα παρὰθύρι :

— Ναι! Ναι! Πέτυχε!...

Ἐξω φρενὸν, ἔσφιξα τὴ γροθιά μου καὶ τὴ διεύθυνα πρὸς τὸ μέρος της, γιατί σκόπευα νὰ πὸ στὴ μαμά πὸς εἶχα ἀποτύχει καὶ νὰ τῆς ἀποκαλύψω κατὸν ὅλη τὴν ἀλήθεια. Μόλις θὰ παρουσιαζόμουν μπροστά της, θὰ ἔκανα τὴν περιλίπη, ἔτσι πὸν νὰ νομίση πὸς εἶχ' ἀποτύχει καὶ νὰ μοῦ πῇ :

«— Αὐτὸ δὲν μοῦ κάνει ἐντύπωσι. Εἶσαι τόσο ἠλιθία!».

Τότε καὶ ἐγὼ θὰ πετοῦσα τὸ λαμὸ της, φωνάζοντας :

— Πέτυχα!... Πέτυχα!...

ΣΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ : Ἡ συνέχεια.



Ο Γερμανὸς συνθέτης Γκαλουκ (Πορτραῖτο τοῦ Ούντον).