

Η ΖΩΗ ΜΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΔΟΣ

Τ' ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΑΡΑΣ ΜΠΕΡΝΑΡ



ΤΟ μέρος αυτό των «Απομνημονευμάτων» της ήπειρωτικής Γαλλίας ήθοποιός Σάρα Μπερνάρ, διηγείται υπό ποιές συνθήκες αναγκάστηκε να ακολουθήσει το θεατρικό στάδιο και τα της εισόδου της στο «Κονσερβατόριο» των Παρισίων.

«Η εξέτασής μου για την είσοδό μου στο «Κονσερβατόριο» —συνεχίζει η μεγάλη καλλιτέχνης— θα γινότουσαν έπειτα από ένα μήνα να έρχετο να έδειξω σε αυτές τα καλλιτεχνικά μου χειρίσματα, ύποδυμένη έναν όποιονδήποτε ρόλο.

Τότε ο νονός μου με συμβούλευσε να ύποδυθώ το ρόλο της «Φαίδρας», αλλά η δασκάλα μου, δεσποινίς ντε Μπραμπέντε, αντιτάχθηκε, βρίσκοντας το ρόλο αυτό κάπως... σπάνια για την ηλικία μου. Έδηλωσε μάλιστα, πως αν δεν τον άλλαξα, δεν θα με βοηθούσε καθόλου να τον μάθω.

Τότε ο κ. Μεντί, ο παλιός οικογενειακός μας φίλος, με συμβούλευσε να γυμναστώ στο ρόλο της Σμιέν, από το «Σιντ» του Κορνηλίου. Μά μόλις απέγγειλα απ' το βιβλίο μερικούς στίχους μπροστά του, με σταμάτησε, λέγοντας ότι θα ήθελα πολύ τα δόντια μου, απαγγέλλοντας, ότι δεν έπρόφερα καλά τα ο, ότι δεν έτύνιζα όπως έπρεπε το ο, κτλ. Μου έγραψε μάλιστα σ' ένα τετραδίο διάφορες ύποδείξεις, σύμφωνα με τις οποίες έπρεπε να κανονίσω τη μελέτη μου.

Ίδου μερικές απ' αυτές: Κάθε πρωί επί μια ώρα, έπρεπε να λέω ολοένα: τέ, ντέ, μπέ, γκέ, για να μάθω καλά την προφορά των φθόγγων.

Πρό του γεύματος επίσης, έπρεπε να λέω σαράντα φορές τη φράση: «Ο Ριχής δεν μπορεί να με βοηθήσει στην μουσική μου τρυπίτσα, για να μάθω να προφέρω τα ο.

Το απόγευμα πάλι, έπρεπε να λέω άλλες σαράντα φορές τη φράση: «Ύσσομος στρατός και στόλος σέρνουν σιλάβους στη σιλάβω», για τα σ, κλπ.

Τέλος, η μεγάλη ήμερα των εξετάσεων έφτασε. Όλος ο κόσμος μου έδινε συμβουλές, αλλά κανείς δεν μου έδινε μια θετική συμβουλή, όπως επίσης κανείς δεν συλλογίστηκε να μου πάρη έναν επαγγελματία ήθοποιό για να με γυμνάσει.

Σπρώχθηκα το πρωί με την καρδιά μου φοροκοιμένη και με το μυαλό μου θολωμένο. Η μαμά μου είχε φτιάξει επίτηδες για την ήμερα αυτή ένα φόρεμα από μαύρο μεταξωτό, ελαφρά ντεκολτέ, με μια μικροτούλα σκούρα στην πλάτη. Το φόρεμα αυτό ήταν κοντό κι άφανε να φαίνονται τα γόβανα μου που ήσαν επίσης μεταξωτά, χωρίς μαρμαροτό.

Όταν ντύθηκα, όλος ο κόσμος ήρθε για να επιθεωρήσει την τοιαύτη μου κι όλος ο κόσμος έμεινε ευχαριστημένος. Η κ. Γκεράρ μάλιστα ένθουσιάζτηκε τόσο, ώστε με φίλησε και στα δύο μάγουλα κατασπυγγωμένη.

Με είχαν καθήσει σε μια καρέκλα, αλλά εγώ, νοιώθοντας τα βλέμματα όλων καρφωμένα επάνω μου, δεν έβλεπα την ώρα να σηρθώ και να φύγω.

Τέλος σηρθώθηκα. Μά σηρθώθηκα τόσο απότομα, ώστε το φόρεμά μου, στο οποίο ήθελε χωθεί καμιά φράβα απ' την καρέκλα, ξεσπίστηκε άρκετά από πίσω.

Η μητέρα μου γύρισε τότε θυμωμένη προς έναν επισκέπτη, ο οποίος είχε μπει πρό πάντε λεπτόν μέσα και με κτύπησε με θαινιασμό και τού έλεγε:

—Βλέπετε, να ή απόδειξες αυτού που σάς έλεγα. Όλα τα μεταξωτά σας ξεσχίζονται με το παραμικρό.

—Μά, της απάντησε ζωηρά ο επισκέπτης, σάς είπα πριν το άγοράσετε, πως το μεταξωτό αυτό είναι παλιό και γι' αυτό σάς το έδωσα τόσο φτηνά.

Αυτός που μιλούσε έτσι, ήταν, ύπως έμαθα αργότερα, ένας «Ολλανδός έμπορος μεταξωτών».

Τέλος, το σχίσμα του φορέματός μου μεταλώθηκε, ώστε να μη φαίνεται, και ξεκίνησα για το «Κονσερβατόριο», συνοδευόμενη από

ΙΕ'

τα δύο άγατημένα μου πλάσματα, την δεσποινίδα Μπραμπέντε και την κυρία Γκεράρ. Μπήκαμε σ' ένα μικρό άμαξι με δύο θέσεις. Μά ήμουν πολύ εύτυχισμένη, γιατί το άμαξι αυτό, ήταν μικρό, επειδή έτσι ήμουν αναγκασμένη να κάθομαι ανάμεσα στις δύο αυτές άγάπες μου, έχοντας το λεπτεπίλετο μεταξωτό μου φόρεμα άπλωμένο επάνω στα γόνατά τους.

Όταν, έπειτα από λίγη ώρα, μπήκαμε στην αίθουσα άναμονής του «Κονσερβατορίου», βρήκαμε καλώς εκεί καμιά δεκαπενταριά νέους και καμιά είκοσιάρια νέες, οι όποιοι είχαν πάει μαζί με τους πατέρες τους, τις μητέρες τους, κτλ., για να ύποστούν επίσης εξέτασεις.

Άμέσως τα βλέμματα όλων καρφώθηκαν επάνω μου, πράγμα που μ' έκανε να γίνομ κατακόκκινη. Η κ. Γκεράρ με τράβηξε τότε απαλά απ' το χέρι, αλλά εγώ, για περισσότερη ασφάλεια, γύρισα πίσω, ζητώντας και το χέρι της δεσποινίδος Μπραμπέντε.

Μά είδα τότε, ότι κι αυτή προχωρούσε φοβισμένη, πιο κόκκινη από μένα και περισσότερο στενοχωρημένη. «Όλος ο κόσμος την κτύπησε και είδα μερικές κοπέλλες να σπρώχνουν ή μια την άλλη και να την δείχνουν με το κεφάλι. Μια νέα μάλιστα σηρθώθηκε απ' την καρέκλα της και τρέχοντας προς τη μητέρα της, της έλεγε:

—Μαμά, για κούττα μια ζουκουβάγια!

Η φτοχή μου δασκάλα έγινε με μιας κατάλογη σαν πεθαμένη, αλλά εγώ άναφα και κοκκίνισα απ' την όργη μου σαν άστραξός, γιατί την είθισσα χίλιες φορές καλύτερη από όλες εκείνες τις χοντρομητέρες που βρισκότουσαν μέσα στην αίθουσα. Βέβαια το ντύσιμό της ήταν κάπως έκεκνενικό, αλλά είχε μάτια ύπεροχα και φυσιογνωμία γλυκατάτη.

Έξαρνα, εκείνη τη στιγμή, ή πόρτα της διπλανής αίθουσής άνοιξε και μια κοπέλλα βγήκε έξω καταταραχημένη, ή οποία έτρεξε άμέσως προς τους γονείς της και ριχτηκε στην άγκαλιά τους. Ήταν μια ύποσηφία, ή οποία είχε ύποστεί πελά τις εξέτασεις της.

Συγγνώμος ένας κύριος παρουσιάστηκε στην πόρτα και φώναξε:

—Νά περάση ή μίς ;;;

Είδα τότε μια νέα ψηλή, ξανθή, λεπτή, να προχωρή στενοχωρημένη. Ώστόσο στάθηκε μια στιγμή για να φίληση μια ώραία και παχουλή κυρία, στην οποία έλεγε: «Μην φοβάσαι, μαμά...» κι έξαραιόστηκε μέσα απ' την πόρτα.

Τέλος, έπειτα από άρκετη ώρα, ήρθε και ή δική μου σειρά. Μόλις άκουσα να φωνάξουν τ' όνομά μου, άναστήθηκα σαν τους διαβόλους που βριστουνται κλεισμένοι μέσα σε κουτιά. Κούνησα το κεφάλι μου, για να ρίξω τα μαλλιά μου πίσω, ενώ ή δεσποινίς ντε Μπραμπέντε μου σνιαστούσε να προφέρω καλά τα ο, τα α, τα ο, κλπ.

Έπειτα μπήκα όλομύναχη μέσα στην αίθουσα των εξετάσεων.

Ός τότε δεν είχα μείνει μόνη ούτε μια ώρα στη ζωή μου. Όταν ήμουν μικρούλα, βρισκόμουν διαρκώς γατζωμένη στα φουστάνια της παραινάς μου. Στο μοναστήρι, έρχα πάντα κοντά μου μια φίλη μου ή μια μουναχί. Στο σπίτι πάλι, βρισκόμουν πάντα ανάμεσα στη δεσποινίδα ντε Μπραμπέντε και στην κ. Γκεράρ και αν αυτές άπουσιάζαν, στην κυρία, μαζί με την ύπηρέτρια Μαργαρίτα.

Νά λοιπόν τώρα που βρισκόμουν όλομύναχη σ' αυτή τη μεγάλη αίθουσα, στην άκρη της οποίας ήταν στημένη μια εξέδρα και στη όλόγυρά του καθόντουσαν μερικοί κύριοι με σασόφο ή ειρωνικό ύφος. Μια γυναίκα μόνο ύπηρχε καθισμένη μεταξύ τους.

Ενώ άνέβαινα στη μικρή εξέδρα, έννοιωθα τα βλέμματα όλων καρφωμένα στην πλάτη μου. Μόλις βεθώθηκα επάνω, κτύπησε τον πρόεδρο της έπιτροπής, τον κ. Όμπερ, και πρόσεξα πως με κτύπησε εύνοικά. Τότε μου ήρθε μια ξαφνική έμνευσα. Άντι να άπαγγείλω τον ρόλο της Σμιέν, τον όποιο είχα μελετήσει, θ' άπύγγειλα τα «Δύο Περιστερία» του Λαφονταίν, έναν από τους πιο άγασημένους μου μύθους.

Έβανα λοιπόν μια ύπόκληση προς το μέρος της έπιτροπής και άρχισα:

«Δύο περιστερία άγαπηθήκαν τρυφερά...» ΣΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ: Ή συνέχεια.



Ένας Παριζιάνος κομμωτής χτενίζει τη Σάρα Μπερνάρ, υπό την επίβλεψη της μητέρας της, την ήμερα των εξετάσεών της στο «Κονσερβατόριο». (Σχέδιο του Κλαρέν).