

(Συνέχεια εκ του προηγούμενου)

ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ

ΤΟΥ ΟΝΟΡΕ ΝΤΕ ΜΠΑΛΖΑΚ

Ο ΓΑΣΤΩΝ καθόταν στο πλάι μου και δεν έκανε τίποτε άλλο, παρά να μου ψιθυρίζει τρυφερά λόγια λατρείας και ευγνωμοσύνης.

Κάθε τόσο έσκυβε από πάνω μου και με φίλωνε μ' αγάπη. Ήμουν τόσο ευτυχισμένη, ώστε δεν έννοιθα ούτε τους πόλους μου, ούτε τον πυρετό μου.

Είμαι τόσο ευτυχισμένη, ώστε παρ' όλο το τραύμα μου, δεν μπορώ να μείνω στο κρεβάτι μου. Νόμιζα πως όσο ήμουν ξεπλωμένη σ' αυτό, έχανα πολύτιμες στιγμές απ' την ευτυχία μου.

Παρ' όλες λοιπόν τις αντιρρήσεις του Γάστωνα, σηκώθηκα κατά το βράδυ και στηγμένη στο μπράτσο του, κατέβηκα στην τραπεζαρία, όπου το κράτσο συντροφιό ως άργα τη νύχτα.

Πώς πέρασε η ώρα, ούτε εγώ δέν το κατάλαβα. "Όταν εινε κανείς έρωταυμένη και ξέρει πως αγαπάται, χάνει κάθε συναίσθημα του χρόνου.

Πρίν χωρίσουμε, υπαγόρευσα στο Γάστονα την επιστολή μου αυτή, γιατί άνταμονόου να έμπιστευθώ σε κάποιον την ευτυχία μου.

Και σε ποιόν άλλον θά μπορούσα να την πρωτοεμπιστευθώ, εκτός από σένα, την καλύτερή μου φίλη.

Και τώρα άφησε με να σε φιλήσω και να ευχηθώ και σε σένα μια παρομοία ευδαιμονία.

ΚΛΑΡΑ ΝΤΕ ΣΑΤΙΝΥ

(Ή μαρκησία Κλάρα ντε Σατινύ προς τη Μάρθα Ντελμόν).

Παρίσι

Αγαπημένη μου Μάρθα,

Η ζωή μου εινε πειά ένα όνειρο.

"Εν' άτελειότο όνειρο ευτυχίας, μέθης κ' αγάπης. Είμαι τόσο ευτυχισμένη, ώστε έφτασα μέχρι του σημείου να συγχωρήσω τη μνήμη του ντε Μερσιέ και να τον ευχαριστώ για τη δολοφονική του σφαίρα, ή οποία είχε έντελώς αντίθετα αποτελέσματα. άπ' αυτά που έπεδοίκε.

Αντί να σκοτώσει το Γάστονα, όπως έπεδοίκε, και να μάζ χωρίση τελεωτικά, αντίθετος μάζ έννοσε για πάντα.

Το τραύμα μου έλειψε πειά σχεδόν κ' έτσι μπορώ να βγαίνω έξω.

Τρέχουμε δη την ήμερα με το Γάστονα στα περιχωρα, άναζητώντας ερωμικές γωνίες μέσα στην έσση, για να κρύψουμε την αγάπη μας από τα βέβηλα μάτια του κόσμου.

Πηγαίνουμε κατά προτίμηση στα ίδια εκείνα μέρη, όπου ανταλλάσαμε τις πρώτες έμπιστηφείες του έρωτός μας, πού τόσο σκληρά τον είχε διασώσει με σπαραχτική τραγωδία.

Μά τώρα πόσο πού γλυκιά, πόσο πού άπείρονη μάζ φαίνεται ή ευτυχία μας, έπειτ' από τόσες δοκιμασίες, πού λίγο έλειψε να μάζ απομακρύνουν όριστικά κ' άνεπαρόδοτα τον ένα από τον άλλο.

Το φθινόπωρο έχει προχωρήσει πειά κ' ή χειμώνας ζυγώνει, μά στην καρδιά μας άνήξει ή άνοιξη. Χτες μάλιστα τη νύχτα έξορσσε ή πρώτη καταιγίδα. "Εγώ κ' ή Γαστών, καθισμένοι στο χειμωνιάτικο σαλόνι του πύργου, μπρός στη φωτιά πού έκαψε στο τζάκι, ή ένας πλάι στον άλλο, άκούγαμε τού δυνατού φρόσημα του άνέμου και τον στεναγμό των δέντρων πού λυγίζαν κάτω απ' τη μανία του.

"Ανατριχιάσαμε χωρίς να θέλουμε, μά ή καρδιά μας ήταν θεομή, γιατί την φροντίζει το φίλόγ μου όταν μεγάλης αγάπης. "Επειτα, ή Γαστών μου διάβασε τού κοινούργιο θεατρικό του έργο, με τού όποιο θ' άρχιση τις χειμερινές της παραστάσεις ή "Γαλλική Κομωδία.

Εινε ένα μεγάλο έργο, Μάρθα, εν' ένα άριστούργημα. Δέν ή ξερα πως να συχαίνω το φίλόγ μου όταν τελείωσε την ανάγνωση του κ' είχα άπομείνει άφωνη απ' την συγκίνησή μου.

— Λοιπόν, Κλάρα, με ρώτησε, πως σου φάνηκε τού έργο μου ;

Τότε τού έσφιξα τα χέρια μέσα στα δικά μου και τού είπα με τόν μεγαλειότερο ένθουασμό :

— Γαστών, είσαι μεγάλος !

"Αμέσως εκείνος μ' έσφιξε με πάθος στην άγκαλιά του και μου άπάντησε :

— Πολλοί μου τού έχουν πει αυτό, μά ούτε τούς πιστεψα, ούτε



ΕΚΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΗ

Έδωσα σημασία στη γνώμη τους. Τώρα όμως πού μου τού λές εσύ, σε πιστεύω και σ' ευχαριστώ. Με τού λόγια σου αυτά μεγάλωσες ακόμα περισσότερο την ευτυχία μου.

Μείνουμε ως τού μεσάνυχτα μαζί και λογαριάζουμε πειά ν' άποσυρθούμε, όταν Έξαφρα καλασιμός άλόγων άκούστρες κά-

τω, πού ξεχώριζε μέσ' απ' τού θόρυβο των μαινομένων στοιχείων τής φύσεως.

— Ποιός να εινε τάχα ; είπαμε κ' οι δυο συγχρόνως.

"Ο Γαστών έτοιμαζόταν να ζητήσει πληροφορίες, όταν Έξαφρα ή πόρτα άνοιξε κ' ένας ύπρηθης μπήκε μέσα.

— Έφτασε ή αυτό ή ύψηλότης ή πρίγκιψη "Ερρώος τού "Αναετ ! μάς άνιγγεilee.

Κιταγτήραμε ξαφνασμένοι, γιατί μέσα στην ευτυχία μας είχαμε ξεχάσει πως περιμέναμε τόν μνηστήρα τής άδελφής τού Γάστωνα και τρέξαμε να υποδεχτούμε τόν άγαπητό μας ξένο. άφού προηγούμενος στείλαμε να ειδοποιήσουν και την "Ιουλία πού κοιμόταν...

Από την άλλη μέρα, άρχισε στόν πύργο μου ζωή γαλήνια, ήρεμη, ευτυχισμένη. "Ο πρίγκιψη "Ερρώος εινε ή πού χαριτωμένος νέος τού κόσμου. Τόσο ή Γαστών, όσο κ' εγώ τόν αγαπούμε σαν άδελφό μας, μά κ' αυτός μάζ άποδίδει την αγάπη μας με τού παραπάνω.

Η "Ιουλία εινε κατενθουασμένη μαζί του και δέν βλέπει την ώρα πότε να γίνη σύζυγός του. Οι γάμοι τους έχουν όριστεί με τις άρχές τής άνοιξης. Θα γίνουν στο φρούδο τού πρίγκιπος στη Γερμανία με πραγματική ήγεμονική μεγαλοπρέπεια. Προηγούμενος θα ρθούμε όλοι στο Παρίσι για κανένα μήνα και κατόπιν θα κάνουμε με την "Κλάρα, τη θαλαμηγό τού Γάστωνα, ένα μεγάλο ταξείδι στην "Ανατολή...

"Ω ! αυτό τού ταξείδι. Πόσο τού έπαθηώ. Πρώ έτόν, όταν έπήγανα στις "Ινδίες, είδα παρασηκί έδες αυτές τις χώρες, τις όποιες θα έπισκεφθούμε τώρα. Μου φάνηκαν, αληθινά, παραμυθένιο τόποι. "Αν θέλεις, θα ήμουν ευτυχής να σε είχα κοντά μου, αγαπημένη μου Μάρθα. "Ο Γαστών κ' εγώ σου διαδίδουμε με την έπιστολή μου αυτή τη σχετικά παράκλησή μας. Περιμέναμε την άπάντησή σου, ή οποία, έλπίζουμε, να εινε καταφατική.

Σε φίλω, ΚΛΑΡΑ.

(Ή μαρκησία Γαστών ντε Σατινύ προς τόν "Οκτάβιο ντε Παλιμέ).

Παρίσι.

Αγαπητέ μου "Οκτάβιε,

"Επ' τέλος ! "Επειτ' από τόσες δοκιμασίες κ' από τόσες συμφορές, ξαναίνα ευτυχισμένος.

"Ήταν καρός πειά, γιατί λίγο άκόμα άν παραινεόταν αυτή ή κατάσταση, θα τρελλανόμουν.

Η Κλάρα μ' αγαπά, μά λατρείνει μάλιστα. Μου τού άποδίει αυτό, προτάσσοντας τού λεπτού κορμί της για να με σώση απ' τις δολοφονικές σφαίρες τού Μερσιέ, απ' τόν όποιο άπαλλαχτήκαμε έπ' τέλος, χωρίς στη δραστηρία επέμβαση τού άρροισμένου μας ύπρηθου "Αλλή.

Στ' έξής, κανένας κίνδυνος δέν μάζ άπειλει, κανένα νέφος δέν θα θολώσει πειά την ευτυχία μας.

Σε λίγες μέρες πρόκειται να ρθούμε στο Παρίσι. Θα ήθελα να ρθω πριν απ' την Κλάρα, για να έτοιμαζώ τού μεγάλο μου τού "Αγίου Γερμανού, πού έχει μείνει άκατοίχητο από τόν καρπό πού πέθανε ή φτωχή "Οδέττη. Μά κάθε στιγμή πού περνάει τώρα πλάι στην πολυαγαπημένη μου σύζυγο, μου εινε τόσο πολύτιμη, ώστε δέν θέλω να χάσω μερικές ήμέρες ευτυχίας, άποχωριζόμενος. Έτσι και προσοφινώς, την Κλάρα.

Στ' έξής δέν θα χωρίσουμε ποτέ, ποτέ. Θα με συντροφιή σ' όλα μου τα ταξείδια και στα πού επικίνδυνα άκόμα.

Γ' αυτό θα σε παρακαλέσω ν' αναλάβης εσύ μά φροντίδα, άρκεται όληρη. "Ελπίζω όμως πως θα την κάνης πρόθυμη, γιατί ξέρω την αγάπη σου προς έμένα. Θέλω λοιπόν να έπιστατήσης για την άναγκασιότητα τού μεγάρου μου τού "Αγίου Γερμανού. Θέλω ν' άνωικαστήσης όλα του τα έπιπλα με καινούργια, ότως ώστε τίποτε μέσα σ' αυτά να μη θυμίζει την πεθάνηνη "Οδέττη. Μη φοβείσαι έξόδων. Θέλω να τού σπολήσης σαν άνάκτορο, άξιο για να δεχτή ή βασίλισσα τής καρδιάς μου και τόν λογισμόν μου.

(Ακολουθεί)



"Ο Γαστών μου διάβασε τού καινούργιο θεατρικό του έργο...