

ΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΤΟΥ JOSEPH AGEORGES

ΥΠΟ ΤΑΣ ΦΙΛΥΡΑΣ...



ΤΑΝ βγήκε απ' τὸ μοναστήρι τῶν Καλογραίων, τελειώνοντας περὶ τὶς σπουδὲς της, ἡ μικροῦλα ὑποκόμισσα Μάτζι ντὲ Σαιν-Πιρί ἀνατέναξε ἀπ' τὴ χαρὰ της πολλὲς-πολλὲς φορές... Ἐπανειλημμένα «Ὁψ' ἔ ἀνακοφίσαν τὸ στηθάκι της...

Τὴν περίμενε στὴ σάλα τοῦ σχολείου ἡ μαμά της, κόμισσα ντὲ Πιρί, χήρα κα' ἀφοσιωμένη ὀλόφυγα στὴ γλυκεῖα μοναχοκόρη της. Τὴν ἔφιξε λαχταριστὰ στὴν ἀγκαλιά της, μπήκαν στὸ αὐτοκίνητό τους κα' τραβήξαν γιὰ τὸν πύργο τοῦ Σαιν-Πιρί, στὴν καρδιά τῆς Νορμανδίας.

Ἡ φύσις ἐκεῖ ἦταν γλαστὴ, δροσάτη καὶ χαρούμενη. Κι' ἔτσι ἡ μικροῦλα πυροδόποινα, μακριὰ περὶ ἀπ' τοὺς θλιβεροὺς τοίχους τοῦ σχολείου, μακριὰ ἀπ' τὰ συντακτικὰ καὶ τὶς γραμματικὲς, μακριὰ ἀπ' τὰ χλωμὰ κα' ἀγέλαστα προσώπια τῶν ἀδοτήσαν καλογραίων, χοροπηδοῦσε ξέννοιαστὴ στὰ πράσινα λειβάδια... Ἐπινε δροσερὸ νεράκι ἀπὸ γάρφαρα ἀιλιάκια καὶ πηγῆς, καὶ τρώμαζε μὲ τὸ πλουμιστὸ καὶ κομψὸ τῆς ὑπερλίτινι τὰ παχουλὰ ἀρνάκια καὶ τὰ κατοικίγια ποῦθουσαν γίρω...

Κι' ὅλοι τὴ λάτρευαν ἐκεῖ πέρα, στὸ ἀπέραντο ταίφληγι της, τὴ μικρὴ Μάτζι. Ἦταν τόσο καλὴ ἄλλωστε... Χαμογελοῦσε πάντα στὰ παχουλὰ παιδάκια τῶν χωρικῶν, χάζευε τὰ ξανθὰ τους κεφαλάκια καὶ τὰ φιλοῦσε μὲ καλοσύνη στὰ ροδαῖά τους μάγουλα... Καλοσπέριζε πρώτῃ τὶς γοηυλές, παραμύριζε ἀπ' τὸν δρόμο σὰν ἔβλεπε τὴ γλυκεῖα μορφή τοῦ γέροντος ἐφημερίου καὶ τοῦκαινε κομπῆς κα' εὐλαβικὲς ὑποκλίσεις.

— Καλημέρα σας, ἀιδεσμοῦτάτε! Πῶς εἶνε οἱ φτωχοὶ σας; τοῦλεγε κάθε φορὰ πὸν τὸν συναντοῦσε.

— Ἡ κυρία κόμισσα μαμά σας προβλέπει γιὰ ὅλα καὶ γιὰ ὅλους, χαριτωμένη μου δεσποινίς, τῆς ἀπαντοῦσε ὁ καλὸς ἐφημέριος, Παρακαλῶ μερόνυχτα τὸν ὕψιστο γιὰ ζεῖνὴ καὶ γιὰ ὅσες ποὺ τῆς μοιάσατε σὲ ὅλα...

Κυλοῦσε ἔτσι χαρούμενη ὁ καιρὸς. Ἡ Μάτζι λάτρευε τὰ λουλουδάκια τῶν κάμπων, τὶς παραοῦνες τῶν χωραφιών καὶ τ' ἀνθισμένα σπάρτα τῆς βοινοπλαγιάς... Σωστὴ βασιλοπούλα τοῦ παραμυθιοῦ, σκόρπιζε τὴν ἄνεσι, τὴ γαλήνη καὶ τῆς ψυχῆς τὴν ἀνακούφισι, ἀπ' ἀπουδῆτοτε περνοῦσε.

Ἦταν μινὸν ἡ Μάτζι... Χίλιες φορές μινὸν καὶ χαριτωμένη, μὲ τὴν ἀσπρηκεντητὴ ρομπίτα της, μὲ τὸ πλατύγυρο ψάθινο καπέλλάκι της, τὸ πάντα στολισμένο μὲ δροσερὰ ἀγρολιούλουντα... Καὶ τὰ κατὰλεινα χερσάκια της, τὰ πὸ λευκὰ κα' ἀπ' τὰ κρίνα, δὲν χόρταινες νὰ τὰ κμαροφώνη.

Καὶ ᾄδουσε ξέννοιαστὰ κα' εὐτυχισμένα ἡ κομψὴ της ὑποκόμισσα, δίχως νὰ νοιώθῃ κὰν πὼς ἦταν ἀντικείμενο λατρείας στὸ χωριό.

Καθόλου δὲν πρόσεχε τὸν ταξιπὴν πρῶτα-πρῶτα ὑπάλληλο τοῦ φαρμακείου, ποὺ γι' αὐτὴν μονάχα, ὁ καινόμενος, ἔχυνε στίς κατασφῆς ἀφέλειές του ὀκαδὲς τοῦ ψαρλοῦδο... Γι' αὐτὴν μονάχα στέναζε κρυφὰ κα' ἀποστήθιζε ἀσθηματικὰ ποιηματάκια, βγαλμένα ἀπὸ τόμους ρωμαντικῶν καὶ μαρμαρινῶν ἀπὸ πάθος ἀνθρώπων, ἡ τυπωμένα στὸ πῖσο μέρος τῶν φύλλων τοῦ ἡμεροδείχτη... Καὶ τέλος, ἔξ ἀπίως της, ὁ δούστηκος φαρμακοτρίφτης θαλάσσανε τὶς συνταγῆς τῶν ἀσθενῶν καὶ σοῦδιε βενζίνα γιὰ αἰθέρα, ἢ ναφθαλίνη γιὰ κινίνο...

Καθόλου δὲν πρόσεχε ἐπίσης τὸν νεαρὸ γραφέα τοῦ συμβολαιογράφου... Μὰ κα' αὐτὸς, ὁ δούστηκος, γι' αὐτὴν μονάχα φόραγε πλατεῖα, φλοτάν γροβάτα, γι' αὐτὴν μονάχα πέταξε ὀριστικὰ τὰ σαχλὰ μουσικὰ γυαλιὰ του, τὰ δεμένα σὴν μπουκνιέρονα του μὲ μαῦρο καὶ λυγδικὸ κορδονέττο... Πρὶν ἔρθῃ ἡ σκληρὴ ἡ Μάτζι στὸν πύργο της, καθόλου δὲν τὸν ἔννοιαζε γι' αὐτὰ... Μὰ ἀπὸ τότε ποὺ τὴν ἀντίκρισε, γιὰ πρώτη φορὰ, ἔγινε ἄλλος ἀνθρώπος. Κτύπησε μὲ προσοχὴ τὴ μοῖση του στὸν καθρέφτη, ἀντίκρισε τὰ γαντζωμένα κατασοχρῆ στὴ μύτη του γυαλιὰ, ἔννοιωσε κάποια φρίκη στὸ ἀκαλαίσθητο ἐκεῖνο θέαμα καὶ τὰ ξεγάντζωσε ἄρον-ἄρον... Καὶ τώρα, διπλὰ θεόστραβος, τυφλὸς ἀπ' τὴν ἀγάπη κα' ἀπ' τὴ μωπία, σκοντάρτει σὰν μεθυσμένος, νομίζοντας τοὺς ἀνθρώπους γιὰ δέντρα καὶ τὰ δέντρα γιὰ ἀνθρώπους... Πιχρὴ θυσία δίχως ἀνταπόδοσι, ἀλλοίμονο, καμιά!...

Καθόλου δὲν πρόσεχε, τέλος, ἡ Μάτζι τὸν λεβεντόκομο δραγαγιὸ τοῦ χωριοῦ, μὲ τὸ ἠλορημένο καὶ θαρραλὸ πρόσωπό του. Μὰ γι' αὐτὴν μονάχα ἔσφιζε κα' αὐτὸς προκλητικὰ τὸ ὄμορφο μουστάκι του, παστούνοντας τὸ ἀλύπητα μὲ ἄρθρον μαγνέτα... Γι' αὐτὴν τραγουδοῦσε γλυκὰ καὶ σφύραγε, σὰν κότσιφας, Ἄλλὰ ἡ Μάτζι δὲν εἶχε χαμπάρι ἀπ' ὅλα αὐτὰ...

\*\*\*

Μὰ ποῖον πρόσεχε, ἐπὶ τέλους, ἡ μικροῦλα ὑποκόμισσα... Μὲ

ποῖον ἦταν ἀπασχολημένη ἢ ὀνειρεμένη αὐτὴ κοιλίτσα καὶ δὲν εἶχε περὶ καθόλου μάτια ν' ἀντικρίσῃ λίγο τὰ τόσα θημάτια της;...

Χμ!... Σὰν δύσκολη ἢ ἐρώτησι καὶ κάπως ἀδιάκριτη... Μὰ πάλι, ἀφοῦ ρωτᾶτε, μπορῶ νὰ σὰς χαλάσω τὸ χατήρι;... Ἄς εἶνε... Ὅσα ὅσα τὸ πῶ, μὰ ὅμως ὑπὸ ἐχεμύθειαν, παρακαλῶ, λιγάκι... Νὰ μείνῃ μεταξὺ μας πὸ εἰδυλιασθὸ αὐτὸ κα' ἀγνόη μυστικὸ τῆς μικροῦλας μας πυροδοστοῦνης... Ἐκεῖ κα' ἐγὼ μονάχα νὰ ξέροναι γιὰ ποῖον χτυπιέται γοργὰ κα' ἀπαλὰ ἡ παρθενηκὴ καρδοῦλα της... Μοῦ δίνετε ὑπόσχεσι γι' αὐτό;... Πάει καλά!...

Λοιπὸν... Μιὰ μέρα — κόντευε μεσημέρι — ἐκεῖ πὸν γύριζε στὸν πύργο ἡ θεοτρελλὴ κοπέλλα μας, κρατώντας στὸ χερὶ τὸ ψάθινο καπέλλο της, σταμάτησε ξαφνικὰ στὴ μέση τῆς δενδροστοιχίας... Ἄκουμπησε σὲ μιὰ φιλιέρα, κοκκίνισε ἀπ' τὴ ντροπὴ της καὶ δίστασε νὰ προχωρήσῃ... Γιατί;...

Γιὰτί, λίγα βήματα πὸ πέρα, κάποιος νέος μελαγχολικός, μὲ μαῦρα πλατιά ματία, κατέβαινε ἀπὸ τὸ βαθύσκοιο δρομάκι... Ἦταν ἀγνωστος τελείως στὴ ντροπαλὴ κοπέλλα καὶ μόλις καταδέχτηκε νὰ τὴ λοξοκιντήσῃ, καθὼς προσπέρασε ἀπὸ κοντὰ της, βυθισμένος στοὺς ρεμβασμοὺς του...

Τῆς Μάτζι ὅμως κόπηκε στὴ στιγμή τὸ γέλιο κα' ἡ χαρὰ της... Ἐσκίψε τὸ κεφάλια της, σκεπτικὰ καὶ μοιδιασμένη, κα' ἔφτασε στὸν πύργο πὸν τὴν περίμενε λαχταρισμένη, ὅπως πάντα, ἡ μαμά της...

Ἐφαγε ἀνόρεχτα, μιλῶσε ἀφηρημένα καὶ διαρκῶς σκεπτόταν τὸ χλοιοπόροστο κα' εὐγενικὸ ἐκεῖνο παλληκάρι... Ἄργα τὸ ἀπομνησμερὸ δίστασε νὰ κατέβῃ, ὅπως συνήθειζε, στὸ κοντινὸ χωριουδάκι...

Ἐξαφνα ὅμως, κάποια κρυφὴ σκῆψι πέρασε ἀπ' τὸ μυαλό της καὶ τάραξε δυνατὰ τὴν παιδικὴ ψυχὴ της... Ἴσως...

Ναί... Ἴσως νὰ τὸν ξαναβλέπε!... Ποῦς ξέρεσι;

Στάθηκε γιὰ πρώτη φορὰ πολλὴ ὥρα σὸν καθρέφτη, τὸν συμβουλεύτηκε μὲ ἀγωνία, καὶ μόνον δταν χόρτασε ν' ἀκούη τὴν κολακευτικὴ του γνώμη, ἀποφάσισε νὰ ξεκινήσῃ, μὲ τὴ λαχτάρα στὴν καρδιά. Σὲ λίγο βρισκόταν στὸ δάσος...

Ἐξαφνα τὸν ἀντίκρισε. Νάτος. Θεέ μου... Ἀνέβαινε ἀγορευτατόντας τὴ δενδροστοιχία, Ἡ Μάτζι πέρασε πλάι του, νοιώθοντας δυνατὸ χτυποκάρδι. Καὶ τὸ βραδύκα πάλι, ἐνὸ γύριζε τεμπέλικα στὸν πύργο, ἀντάμωσε τὸν νέο ν' ἀργοκατεβαίνῃ τὴ δενδροστοιχία.

Τὸ ἴδιο συνέβη καὶ τὴν ἄλλη μέρα... Τὰ ἴδια κα' ἀπαράλλαχτα τὴ μεθεπομένη. Καὶ οὕτω καθ' ἑξῆς... Καὶ πάντα τώρα κάρφωσαν κα' οἱ δύο τοῖλημρὰ τὰ βιέματα τους ὁ ἕνας ἐπάνω στὸν ἄλλο. Καὶ πάντα χαμογελοῦσαν γλυκὰ ὁ ἕνας στὸν ἄλλο.

Τὴν Κυριακὴ ἀντάμωσαν πάλι στὴ φτωχικὴ καὶ ταπεινὴ ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ. Καὶ κει ποὺ παρακαλοῦσε τὸν Θεὸ ἡ Μάτζι γιὰ πράγματα ἀόριστα κα' ἀκαθόριστα — κα' αὐτὴ δὲν ἔξερε γιὰ τί νὰ τὸν παρακαλέσῃ! — πῆρε τ' αὐτὴ της, πλάι της, μὰ σιγαλὴ κουβέντα... Μιλοῦσαν δύο γοηυλές. Καὶ τρεμοῦλιζε ἡ καρδοῦλα τῆς Μάτζι καὶ χτυπῆσε γοργὰ. Γιατί μιλοῦσαν γιὰ Κέϊνον, Ἦταν ὁ νεαρὸς μαρκήσιος ντὲ Σεντενάκ... Κοιροῦστικὴ ἀπ' τὶς σπουδῆς του — γιὰτοῦς — στὸ Παρίσι, ἀρρόφωτος καὶ γύρισε στὸν πύργο του. Καὶ τώρα βρισκόταν στὴν ἀνάρωσι του, χάρις στὸ ὑπέροχο κλίμα τῆς δροσολούστης Νορμανδίας...

Ἐτσι ἔμαθε πολλὰ, παραπολλά ἡ Μάτζι... Τῆς ἔφταναν προσωρινὰ ἡ λεπτομερείες αὐτές. Κι' ἔζησε κάμποσες ἡμέρες μὲ τὴ σκέψη τοῦ νεαροῦ μαρκησιου, τὸν ὁποῖο ἐξακολούθοσε νὰ βλέπῃ στὴ δενδροστοιχία, κάθε πρωὶ καὶ κάθε βράδι... \*\*\*

Ἐφτασε τὸ χινόπορο... Κιτρινοῦσαν κα' ἔφεπταν τὰ φύλλα ἀπ' τὶς φιλιέρες τῆς δενδροστοιχίας... Ψύχρασε ὁ καιρὸς τὴ νύχτα κα' ὄριμασαν τὰ φρούτα... Πέταξε ἡ πρόσχαρη μικρὴ ὑποκόμισσα τὴν ἀσπρη τοιαυτέτιτα της καὶ ντύθηκε γριζοῦ ταγιερμάκι... Ἀπὸ ξέννοιαστὴ καὶ πεταχτὴ μικροῦλιτσα, μεταμορφώθηκε τώρα σὲ σοβαρὴ ντεμωσαῖελλα.

Εἶξε ἔρθῃ ὅμως ἐπίσης ὁ καιρὸς γιὰ ξαναγυρισθῆ κα' ὁ νεαρὸς μαρκήσιος στὸ Παρίσι. Κι' ἡ σκέψι αὐτὴ τὸν ἔκανε βαθεῖα μελαγχολικό. Νὰ φύγῃ καὶ νὰ μὴν ξαναδῇ τὴ μικρὴ Μάτζι;... Ὅσα λέθαν ἀπ' τὴ λύπη του. Κάθισε λοιπὸν μιὰ μέρα κα' ἔγραψε στὴ στοργικὴ του μητέρας πὸν βρισκόταν στὸ Παρίσι, νὰ τρέξῃ κοντὰ του γιὰ κάποια πολὺ σοβαρὰ ὑπόθεσι.

Τὴ εἶδους σοβαρὴ ὑπόθεσι ἦταν αὐτὴ ποὺ τὸν ἀπασχολοῦσε, τὸ μαντεύετε βέβαια. Ἦ μᾶλλον δὲν τὸ μαντεύετε ἀκριβῶς. Νὰ λοιπὸν τὴ εἶξε συμβεῖ ἔξαφνα στὸ νεαρὸ μαρκήσιο:

Ἐνα πρωὶ ἡ Μάτζι κα' ὁ Λουσιέν — ἔτσι λεγόταν ὁ μαρκήσιος — ἀντάμωσαν στὴ δενδροστοιχία καὶ σταμάτησαν κα' οἱ δύο τους, δίχως νὰ προσπεράσουν... Κάτι τὸ δυνατὸ, τὸ ἄπειρο, τὸ οἰγαλὸ κα' ἀμονικό, εἶχε μεθύσει τὶς ψυχῆς τους κα' ἐμπλέξαν ἄδελὰ τὰ χέρια τους σ' ἕνα σφύξιμο τρυφερό... Σιγρότεμαν ἡ φιλιέρες, μὰ κα' ἡ καρδοῦ-



Ἡ Μάτζι κα' ὁ Λουσιέν περιμένουν στὸν κήπο τοῦ πύργου τὴν ἀπόφασί τους...

**Α** ΠΟ τὸ Ἡμερολόγιο τοῦ Ἀλφόνσου Γκρανιέ).

28 Ἰουνίου. — Εἶνε παρὰδοξο... Εἶνε κάτι πὸν δὲν μπορῶ νὰ τὸ ἐξηγήσω, ἀλλὰ τὸ νοιώθω τόσο καλά...

Εἶμαι βέβαιος ὅτι θὰ πεθάνω μαζί της!... Ἡ μάλλον, εἶμαι βέβαιος ὅτι θὰ πεθάνω τὴν ἴδια ἡμέρα, τὴν ἴδια ὥρα πὸν θὰ πεθάνη κι' ἐκεῖνη...

Ἐκεῖνη... Τί παράξενο!... Χτὲς ἀκόμα δὲν τὴ γνώριζα. Ὡς χτὲς ἀκόμα δὲν ἤξερα ὅτι ὑπάρχει μιὰ γυναίκα στὸν κόσμο, μὲ τὸ ὄνομα Μαρία Ἰσιντόρ, μὲ τόσο ξανθὰ μαλλιά, μὲ τόσο λευκὸ δέρμα...

Τὴ γνώρισα σήμερα. Καὶ μόλις τὴν πλησίασα, μόλις τὴν εἶδα, ἔνοιωσα κάτι τὸ ἀνεξήγητο, κάτι τὸ μυστηριώδες, μιὰ μυστικὴ προειδοποίησι...

Ναί... Εἶνε μιὰ ὀμορφὴ γυναίκα, μπορεῖ νὰ τὴν ἀγαπήσῃ κανεὶς κεραυνόβολα, ναί... Μὰ ὄχι... Δὲν εἶνε ξρωτὰς αὐτὸ πὸν ἔνοιωσα γι' αὐτὴν. Εἶνε κάτι ἄλλο. Κάτι ἄλλο... Μόλις τὴν ἀντίκρισα αὐτὴ τὴ γυναίκα, κάτι μοῦ εἶπε μέσα μου:

— Ἐλφόνσο, θὰ πεθάνῃς τὴν ἴδια ὥρα πὸν θὰ πεθάνη κι' αὐτὴ ἡ γυναίκα!...

Κι' ἔνα ῥίγος, ἔνα ῥίγος θανατερό, πάγωσε τὸ σῶμα μου.

Πρὶν τὴ γνωρίσω αὐτὴ τὴ γυναίκα, ἤμουν ἥσυχος. Ἀπολάμβανα τὴ ζωὴ χωρὶς νὰ σκέφτωμαι τὸν θάνατο. Τώρα;... Τώρα δὲν συλλογίζομαι τίποτε ἄλλο, παρὰ ὅτι θὰ πεθάνω, θὰ πεθάνω μαζί της!...

Καὶ λέω μὲ τὸ νοῦ μου:

«Πῶς εἶνε δυνατόν νὰ πεθάνω τὴν ἴδια ὥρα πὸν θὰ πεθάνη κι' αὐτὴ; Πρέπει νὰ συμβῇ κάποιο δυστύχημα γιὰ νὰ γίνῃ αὐτό. Πρέπει συνεπῶς νὰ τὴν ἀποφύγω αὐτὴ τὴ γυναίκα. Πρέπει νὰ τὴν ἀποφεύγω ὅσο μπορῶ...»

»Θεέ μου!... Βρίσκομαι σὲ μιὰ ἀπεριόρατη ἀγωνία!...

Καὶ διερωτῶμαι κάποτε:

«Μήπως εἶμαι τρελλός;»

\*\*\*

5 Ἰουλίου. — Τὴν εἶδα πάλι. Τὴ συνάντησα σὲ μιὰ συναστροφῆ, ἐντελῶς ἀνέλυστα.

Χαμογέλασε γλυκὰ ὅταν μὲ εἶδε. Φαίνεται πὸς αὐτὴ δὲν ξέρει τίποτα, δὲν μαντεύει τίποτα... Καὶ καθὼς ἀπομακρυνόμουν ἀπὸ κοντὰ της, μοῦ εἶπε, χαμογελώντας πάντα:

— «Μὰ γιατί, λοιπόν, μ' ἀποφεύγετε;»

»Ἔτσι μοῦ ἤθελε νὰ τὴς τὰ πῶ ὅλα. Μὰ θὰ καταλάβαινε ἄραγε τί της ἔλεγα, ἢ θὰ μ' ἔπαιρνε γιὰ τρελλό;

Θεέ μου!... Γιατί νὰ βρεθῇ αὐτὴ ἡ γυναίκα στὸ δρόμο μου; Γιατί;... Ἡμουν τόσο ἥσυχος πρὶν τὴ γνωρίσω...

Ἡμουν σχεδὸν εὐτυχής. Γιατί νὰ τὴ γνωρίσω;...

\*\*\*

18 Ἰουλίου. — «Ὅσο κι' ἂν θέλω νὰ τὴν ἀποφύγω, αὐτὴ βρισκεται διαρκῶς μπροστὰ μου. Καὶ σήμερα πὸν τὴν εἶδα, ἄκουσα πάλι ζωηρότερα ἀπὸ κάθε ἄλλη φορὰ, ἄκουσα μέσα μου τὴν τρομερὴ φωνὴ νὰ μοῦ λέη:

— «Θὰ πεθάνῃς μαζί της!»

Πρέπει νὰ τὴν ἀποφύγω. Πρέπει... Θὰ φύγω μακριὰ της. Θὰ πάω νὰ περάσω κάμποσες βδομάδες σὲ μιὰ λουτρόπολι. Θὰ φύγω χωρὶς νὰ σβόλοισω κανένα...

\*\*\*

25 Ἰουλίου. (Στὴ λουτρόπολι Μπ...), — Εἶμαι ἥσυχος ἐπὶ

λες τοὺς ἐπίσης... Ψιθύρισαν:

— Μάτζι... γέμισες εὐτυχία κι' ἀρμονία τὴ ζωὴ μου!...

— Λουσιέν... δὲν φεύγεις ἀπ' τὸ μυαλό μου νύχτα καὶ μέρα...

»Ἄν εἶνε αὐτὸ ἡ Ἀγάπη, εἶνε πολὺ γλυκὸ!...

Μετὰ δυὸ μέρες ἔφτασε στὴν ἐπαρχία ἡ μητέρα τοῦ Λουσιέν. Ὁ μαρκήσιος τὴς ἄνοιξε τὴν καρδιά του καὶ τὴν ἄλλη μέρα ἡ στοργικὴ τὸν μητέρα ἐπισκέφθηκε τὴ μητέρα τοῦ Μάτζι καὶ μίλησαν μὲ πολλὰ ῥωτάκια, γεμάτες λαχτάρα γιὰ τὰ δυὸ ἀγνά κι' ἀγαπημένα τους παιδιά...

Ἡ συνομιλία αὐτὴ τὸν δυὸ γηραιῶν κυριῶν κράτησε κάπου δυὸ ὥρες... Ἡ Μάτζι κι' ὁ Λουσιέν περιέμεναν σὺν κηπὸ τοῦ πύργου τὴν ἀπόφασί τους μὲ χιτωκάριδι. Κι' ὅταν, τέλος, ἡ δυὸ κυρίες μὲ ἀγάλματα σπὴ βεράντα χαμογελαστές κι' εὐχαριστιμένες, οἱ δυὸ νέοι κατάλαβαν πὸς ὅλα εἶχαν τελειώσει σύμφωνα μὲ τὴν ἐπιθυμία τους. Καὶ ῥιζτηκαν ἀσυγκράτητα ὁ ἕνας στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ ἄλλου.

— Μάτζι μου!...

— Λουσιέν, ἀγαπημένε μου!...

Καὶ τὸ φιλὶ τους, τὸ πρῶτο τους φιλὶ, ἀντήχησε μέσα στὸν κηπὸ, σὰν κελάδημα ἀηδονίου γλυκὸ καὶ πρόσχαρο...

**ΠΑΡΑΔΟΞΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ**

**ΤΟΥ Α. DAVID**



**ΤΟ ΠΡΟΑΙΣΧΗΜΑ**

τόσο χαρούμενη μόλις μὲ εἶδε. Μὰ ἐμένα μοῦ ἤθελε νὰ τὴς πῶ:

— «Μὴ χαμογελάτε!... Μὴν ἔρχεστε κοντὰ μου... Θὰ πεθάνου-

με μαζί!...»

Μὰ πῶς, πῶς δὲν τὸ καταλαβαίνει λοιπὸν κι' αὐτὴ; Δὲν ἀκούει κι' αὐτὴ τὴ μυστικὴ προειδοποίησι πὸν ἄκουο ἐγώ;...

Δὲν περίμενε, μοῦ εἶπε, νὰ μὲ ἰδῇ ἐδῶ.

Ἡ δυστυχισμένη!... Δὲν ξέρει ὅτι μιὰ κακὴ Μοῖρα τὴ στέλνει κοντὰ μου, γιὰ νὰ πεθάνη μαζί μου... Τί νὰ κάνω, Θεέ μου; Τί νὰ κάνω; Πρέπει νὰ φύγω κι' ἀπὸ δῶ. Πρέπει...

\*\*\*

5 Αὐγούστου. — Βρίσκομαι στὴ μικρὴ πόλι Ν... Ἦρθα ἐδῶ γιὰ νὰ περάσω τὸν Αὐγούστο. Εἶνε μιὰ χαριτωμένη μικρὴ πόλις, ἡσυχὴ καὶ καθαρή... Μὰ τί λέω; Δὲν ἤρθα ἐδῶ παρὰ μόνο καὶ μόνο γιὰ ν' ἀπομακρυνθῶ ἀπὸ τὴ Μαρία Ἰσιντόρ. Γιὰ νὰ τὴ σώσω καὶ γιὰ νὰ σωθῶ κι' ἐγώ. Γιὰ νὰ μὴν πεθάνουσε μαζί...

\*\*\*

15 Αὐγούστου. — Ἄ, μὰ εἶνε κάτι ἀπίστευτο...

Εἶνε κάτι ἀποτρόπαιο...

Εἶδα ἔξαφνα σήμερα μπροστὰ μου τὴν κυρία Ἰσιντόρ. Τὴ συνάντησα στὸ δρόμο. Κι' αὐτὴ φάνηκε ἐκπληκτικὴ ὅταν μὲ εἶδε. Ἐκπληκτικὴ καὶ χαρούμενη μαζί. Ἐγὼ ὅμως ἔνοιωσα ὄχι πειὰ φόβο, μὰ πανικό... πανικό...

Μοῦ εἶπε ὅτι ἤθελε ἐδῶ γιὰ νὰ περάσῃ μερικὲς μέρες στὴς θείας της, ἡ ὅποια μένει στὴν πόλι αὐτὴ.

Μοῦ μίλουσε κι' ἔτρεμα. Κι' ἔξαφνα τὴς ἔφαρα ἀτόματα τὴν κουβέντα κι' ἔφυγα... ἔφυγα...

Χωρὶς ἄλλο, ἡ φτωχὴ γυναίκα θὰ μὲ πῆρε γιὰ τρελλό.

Μὰ δὲν μπορῶ πειὰ... Μοῦ φαίνεται πὸς θὰ τρελλαθῶ στ' ἀλήθεια. Εἶμαι ἤδη ἄρρωστος. Ἐχω πυρετό, τὸ κεφάλι μου πονεῖ φρικτὰ. Θὰ φύγω κι' ἀπὸ δῶ, θὰ φύγω μακριὰ... Φτάνει νὰ μοῦ περάσῃ αὐτὸς ὁ καταραμένος ὁ πυρετός πὸν μὲ βασανίζει. Πρέπει νὰ γίνω καλά γιὰ νὰ μπορῶ νὰ ταξιδέψω.

Ἐντωμεταξὺ, θὰ κλειδωθῶ στὴν κάμαρα τοῦ ξενοδοχείου πὸν μένω καὶ θ' ἀφήσω παραγγελία νὰ μὴν ἐπιτρέψουν σὲ κανένα, καὶ προπάντων σὲ καμμιά, νὰ ῥθῆ νὰ μὲ δῇ.

Ξέρω κι' ἐγώ;... Μπορεῖ νὰ τὴς κατέβῃ νὰ ῥθῆ νὰ μ' ἐπισκεφθῇ. Μὰ ἀπαρῶθηκα καλά... Ἐσάλπισα στὸ ντιβάνι καὶ περιμένω... Θὰ μοῦ περάσῃ ὁ πυρετός... Θὰ μοῦ περάσῃ...

Ἄχ, πότε νὰ γίνω καλά!... Θὰ φύγω, θὰ φύγω ἄμέσως ἀπ' ἐδῶ... Κι' ὅμως, κάτι μοῦ λέει: «Πῆγαινε ὅπου θέλεις. Ἀποφεύγῃ τὴν δσο θές. Εἶνε γραφτὸ σου νὰ πεθάνῃς μαζί της. Εἶνε γραφτὸ σου...»

Μὰ γιατί, Θεέ μου, νὰ εἶνε γραφτὸ μου; Τί με συνδέει μ' αὐτὴ τὴ γυναίκα; Ἡ ζωὴ μας εἶνε τόσο χωρισμένες. Γιατί ὁ θάνατός μας νὰ εἶνε κοινός; Γιατί λέω;... Ὑπάρχουν, φαίνεται, μυστηριώδη πεποιθεμένα, μυστικὰ δεσμοὶ πὸν τοὺς ἀγνοοῦμε. Ἡ Μοῖρα μὰς προορίζει ἔνα ταίρι γιὰ τὸν θάνατο, ὅπως μὰς προορίζει κι' ἔνα ταίρι γιὰ τὴ ζωὴ.

Δὲν ξέρω, δὲν καταλαβαίνω... Τὸ μόνο βέβαιο εἶνε ὅτι νοιώθω πὸς θὰ πεθάνω μαζί μ' αὐτὴ τὴ γυναίκα.

Κι' αὐτὴ φαίνεται πὸς τὸ ἀγνοεῖ, Γιατί ὅμως νὰ τὸ μαντεύω ἐγὼ μόνον; Γιατί νὰ τὸ προβλέπῃ μόνο ἡ δικὴ μου ψυχὴ;...

Γιατί νὰ τὸ προαισθάνωμαι μονάχα ἐγώ;

Ἄχ, ἂς ἦταν δυνατόν νὰ μὴν ἤξερα κι' ἐγὼ τίποτα...

Μὰ ὄχι, ὄχι εἶμαι τρελλός. Εἶνε τρέλλα δι' αὐτὰ. Πρέπει νὰ πάω σ' ἕνα νευρολόγο νὰ μ' ἐξετάσῃ. Θάχω πάθει μανία καταδιωξέως.

Πρὸς τὸ παρὸν θὰ φύγω κι' ἀπὸ δῶ, θὰ φύγω ἄμέσως, μόλις καλύτερῆναι ἡ γεία μου. Θὰ φύγω... Μά... Ἀφοῦ εἶνε γραφτὸ μου;... Ὄψ!... Πάλι τὰ ἴδια;... Θεέ μου, βοήθησέ με... Σώσε με...

\*\*\*

Ἀπόσπασμα ἀπὸ μιὰ ἐφημερίδα τὴς πόλεως Ν... λίγες μέρες ἀργότερα:

«Τραγικὸν δυστύχημα συνέβη χθὲς εἰς τὴν πόλιν μας. Ἐνα ἀτοκίνητον συγκοινωνίας συνεκρούσθη μ' ἕνα ταξί, ἐρχόμενον ἐξ ἀντιθέτου διεκθύνσεως. Ὑπάρχουν ἀρκετοὶ τραυματίαι καὶ δύο νεκροί, ὁ Ἀλφόνσος Γκρανιέ καὶ ἡ Μαρία Ἰσιντόρ. Ὁ ἀτυχὴς Γκρανιέ ἦτο ὁ μόνος ἐπιβάτης τοῦ ταξί καὶ καθυθύνετο στὸν σιδηροδρομικὸ σταθμό. Ἡ Ἰσιντόρ εὕρισκετο ἐπὶ τοῦ ἀτοκινήτου συγκοινωνίας. Ὁ θάνατός των ὑπῆρξεν ἀκαριαῶς.»



Ἐσάλπισα στὸ ντιβάνι καὶ περιμένω...