

ΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΠΟΕΜ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ

('Από τὸ ἀπολαυστικότερο βιβλίον τῆς Ἀγγλίδος καλλιτέχνιδος Νίνας Χώμνεττ)



πολὸς κόσμος νομίζει ὅτι οἱ Μποέμ, τῆ ζωῆ τῶν ὁποίων περιέγραφε τόσο παραστατικά ὁ Μυρζὲ στὸ περιφημὸ μυθιστόρημά του, εἶνε ἀνθρώποι περασμένης ἐποχῆς, τύποι ὠραῖοι ποὺ σήμερον ἔχουν ἐκλείψει πᾶσι ἀπὸ τὸν κόσμον.

Ἐν τούτοις, οἱ Μποέμ ὑπάρχουν στὸ Παρίσι καὶ σήμερον, ὅπως ὑπῆρχαν καὶ ἄλλοτε. Κι' οἱ σημερινοὶ Μποέμ δὲν διαφέρουν καθόλου ἀπὸ ἐκείνους τῆς ἐποχῆς τῆς Μιμῆς Πινσόν. Αὐτὸ προκύπτει τοῦλάχιστον ἀπὸ μιὰ αὐτοβιογραφία, τὴν ὁποία ἐξέδωσε τελευταία ἡ ἑξακοσθητὴ Ἀγγλίς ζωγράφος μὲς Νίνα Χώμνεττ, ἡ ὁποία ἔζησε πολλὰ χρόνια τῆς ζωῆς τῆς στὸ Καρτιέ Λατέν τοῦ Παρισοῦ.

Καί, πρῶτα-πρῶτα, ἕνας ἀπ' τοὺς μεγαλειτέρους Μποέμ τῶν καλλιτεχνικῶν κίκλων τοῦ Καρτιέ Λατέν ἦταν ἡ ἴδια ἡ μὲς Χώμνεττ.

Τὸ τελευταῖο ἔτος τῆς διαμονῆς τῆς στὸ Παρίσι, ἡ Ἀγγλίς καλλιτέχνης γνωρίστηκε μ' ἕναν νεαρὸ Νορθηγὸ συνάδελφό τῆς, ποὺ κι' αὐτὸς εἶχε πάει στὸ Παρίσι νὰ σπουδάσῃ ζωγραφικὴ καὶ ποὺ περνοῦσε ὅλο σχεδὸν τὸν καιρὸ του, ἀπὸ τὸ πρωτὸ ὥς ἀργὰ τῆ νύχτα, σ' ἕνα καφενεῖο τοῦ τοῦ Παρισοῦ.

Καρτιέ Λατέν. Ἦταν ἕνας νέος ψηλός, ὀχρὸς κι' ἀδύνατος καὶ τὸν ἔλεγαν Ἔντγαρ.

Ἀπ' τὴν πρώτη μέρα τῆς γνωριμίας τους, οἱ δύο καλλιτέχνη ἐνοίωσαν ζωερὴ συμπάθεια ὁ ἕνας γιὰ τὸν ἄλλον. Ὁ Ἔντγαρ ἔφερε μόνον νορθηγικά καὶ πολὺ λίγα γαλλικά. Αὐτὸ ὅμως δὲν τοὺς ἐμπόδιζε νὰ συνηνοῦνται θαυμάσια καὶ ν' ἀρχίσουν ἄγριο φλέρι. Κάθε βράδιον βρισκόντουσαν καθισμένοι πάνω στὰ κεραμίδια, δίπλα στὸ φεγγαγιτὴ τῆς σοφίτας ποὺ κατοικοῦσε ὁ Ἔντγαρ, καὶ μὲ τὶς πλάτες τους στηριγμένες στὴν καπνοδόχο, κοιθέντασιν τρυφερὰ ὡς τὸ πρωτὸ.

Ὅταν γλυκοχάραιε, ἔμπαιναν στὴ σοφίτα νὰ κοιμηθοῦν. Πάνω στὰ κεραμίδια αὐτὰ ὄνειροπολοῦσε ὁ Ἔντγαρ ὄρες ἀτελείωτες κυττάζοντας τὸ φεγγάρι ἢ... «σεληνιαζόμενος», ὅπως ἔλεγε ὁ ἴδιος. Ἐνα ἀπόγευμα ὁ Ἔντγαρ ρώτησε ξαφνικὰ τὴ μὲς Χώμνεττ: — Δὲν μοῦ λές, Νίνα, πόσο στοικιζεῖ ἕνας γάμος στὴν Ἀγγλίαι;

— Δὲν ξέρω ἀκριβῶς, ἀπάντησε ἡ νέα, μὰ μοῦ φαίνεται ὅτι στοικιζει ἔξῃ ὡς ἐφτά πέννες. — Τότε νὰ πάμε στὴν Ἀγγλία νὰ παντρευτοῦμε. «Ἐμείνα ἀμέσως σύμφωνη μαζί του, γράφει ἡ μὲς Χώμνεττ, καὶ σὲ λίγες μέρες πήγαμε στὴν Ἀγγλία καὶ παντρευτήκαμε. Τὰ ἔξοδα γιὰ τὶς ἀδείες καὶ γιὰ τὸν γάμο τὰ πλήρωσε ὁ πατέρας μου.

Νοικιάσαμε καθῆκον δύο δωματάρια σ' ἕνα ὑπερῶο καὶ πληρώνουμε γιὰ νοκί πέντε πέννες τὴν ἑβδομάδα (δεκαπέντε δραχμῆς). Τὶς περισσότερες φορές δὲν εἴχαμε νὰ φάμε. Πάντοτε ὅμως εἴχαμε λουλούδια στὸ τραπέζι μας!

Ἐννοεῖται ὅτι πολὺ γρήγορα ἄρχισαν ἡ γκρίνιες μεταξύ μας. Ἐνα βράδιον πῆγα καὶ δειπνήσα μαζί μ' ἕναν ἠλικιωμένο κύριον, ποὺ τὸν ἐγνωρίζα ἀπὸ χρόνια, πολὺ πρὶν πάω γιὰ τὶς σπουδῆς μου στὸ Παρίσι. Ὁ ζηλιάρης ὁ Ἔντγαρ θυμωσε γι' αὐτὸ τρομερὰ κι' ὄταν γύρῃσα στὸ σπίτι, ἄρχισε ἕνας καυρὰς τρικουβέροτος μαζί του. Γιὰ πολλὴ ὥρα πετούσαμε κατσαρόλες καὶ μπρικιὰ ὁ ἕνας στὸν ἄλλο, μὲ λύσσα!...

Ὅλ' αὐτὰ μ' ἔκαναν στὸ τέλος νὰ βαρεθῶ τὸν σύζυγό μου. Εἴχαμε διαρκῶς συζητήσεις, γκρίνιες καὶ φραγῶρες ἀτελείωτες γιὰ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ οὐκ ὀφείλουσαν ἰδέες. Μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν ἦταν κι' ὁ ἴδιος ὁ Ἔντγαρ. Καί, ὅπως ἦταν ἐπιπένο, ἡ συζητήσιες αὐτὲς κατέληγαν πάντα σ' ἄγριους ξυλοδαρμούς. — Μιὰ μέρα, πάνω σὲ μιὰ τέτοια συζήτησι, ὁ Ἔντγαρ μοῦ πέταξε κατακέφαλα τὸ τσίγκινο πιάτο μὲ τὸ βούτυρο. Ἐγὼ ὅμως ἤμουν τόσο πεινασμένη, ὥστε δὲν σκέφτηκα νὰ τοῦ ἀνταποδώσω τὴν περιποίησι καὶ νὰ τοῦ πετάξω πίσω τὸ πιάτο. Κῦτταξα μόνον τριγύρω, εἶδα ὅτι τὸ βούτυρο εἶχε κολλήσει μονοκόμματο ἀπὸν τοίχον, ἔτρεξα κοντὰ καὶ τὸ καταβρόχθισα, γλυφοντάς το μὲ τὴ γλῶσσαν!.

Ἐπειτ' ἀπὸ λίγον καιρὸ, ἡ ἀστυνομία τοῦ Λονδίνου συνέλαβε τὸν Ἔντγαρ ἐπειδὴ, σὰν ξένος ποὺ ἦταν, δὲν εἶχε πάει νὰ δηλώσῃ στὸ Τμήμα Διαβατηρίων τὴν ἀφίξι του στὴν Ἀγγλία. Τὸν δίκασαν καὶ τὸν καταδίκασαν σὲ φυλάκιον τριῶν μηνῶν.

Ὅταν τὸν πῆγαν στὴ φυλακὴ, γράφει ἡ μὲς Χώμνεττ, ἐνόησα ἕνα αἶσθημα ἀνακουφίσεως κι' ἐλευθερίας. Μὰ κι' ὁ Ἔντγαρ πέρασε ἐξαιρετικὰ ὠραία στὴ φυλακὴ του. Δὲν στενοχωρήθηκε διόλου. Ὅταν τελείωσε ὠστόσο ἡ ποιητὴ του καὶ βγήκε ἀπ' τὴ φυλακὴ, ἡ ἀστυνομία τὸν μαρκακάρει σ' ἕνα πλοῖον ποὺ ἐφευγε γιὰ τὴ Χάρβη καὶ τὸν ἀπέλασε ἀπ' τὸ Λονδίνο.

Ἀπὸ τότε δὲν τὸν ξαναεἶδα. Μοῦ ἔγραφε κάπου-κάπου λέγοντάς μου ὅτι μ' ἀγαποῦσε πάντα τρυφερὰ, καὶ μιά φορὰ ποὺ ἡ δουλειῆς του πῆγαιναν καλά, μοῦ ἔστειλε γιὰ δῶρο πέντε λίρες». Αὐτὴ ὑπῆρξε ἡ μισομνημὴ γοητὴς περιπέτεια τῆς Ἀγγλίδος ζωγράφου.

\*\*\*

Ἀπ' τοὺς χειρότερος καὶ τοὺς πὸ ἀδιόρθωτους σημερινοὺς Μποέμ τῆς Καρτιέ Λατέν, εἶνε κι' ὁ Τσεχοσλοβάκος γλύπτης Ἐρρίκος Μπρτσόσκα. Ὁ Μπρτσόσκα ἔχει φτιαξὲς μιὰ μαριμαρινή προτομὴ μὲς Χώμνεττ ποὺ θεωρεῖται ἀριστοτέλεσμα. Τὴν προτομὴ αὐτὴ τὴν ἀγόρασε τελευταία ἡ ἀγγλικὴ κυβέρνησις καὶ τὴν ἐπιστολῆθηκε στὸ Μουσεῖον Βικτωρίας καὶ Ἀλβέρτου τοῦ Λονδίνου.

Ἐ, λοιπόν, θὰ τὸ πιστέψετε; Τὴν περιφημὴ αὐτὴ προτομὴ ὁ Μπρτσόσκα τὴν ἔφτιαξε μ' ἕνα κομμάτι μάρμαρον ποὺ τῶκλιψε μιὰ σκοτεινὴ χειμωνιάτικη νύχτα ἀπὸ ἕνα μαριμαράδικο, βοηθούμενος ἀπὸ κάποιον φίλον του. Στὴν κλοπὴ αὐτὴ παρενοχλοῦ καὶ ἡ ἴδια ἡ μὲς Χώμνεττ, ἡ ὁποία στὸ βιβλίον τῆς λέει ὅτι στεκόταν παρὰμερα, παραφύλαγοντας μὴν περάσει κανένας χωροφύλαξ καὶ βουτήξῃ τοὺς φίλους τῆς.

Ὁ Τσεχοσλοβάκος γλύπτης ἦταν καὶ λίγο κούτσος. Μιά φορὰ ποὺ γινόταν συζητήσεις γιὰ φαντάσματα, ὁ Μπρτσόσκα ἀρῶσε ἀπ' τὸ τραπέζι ἕνα μαχαίρι τοῦ φαγητοῦ καὶ φώναξε μ' ἔξαρσι: — Τὰ φαντάσματα τὰ μωσὶ ὅσο τίποτ' ἄλλο στὸν κόσμον. Κι' ἂν καμιά φορὰ παρουσιαστῇ μπροστὰ μου κανένα τέτοιο, θὰ τὸ σκοτώσω μ' αὐτὸ ἔδω τὸ μαχαίρι!...

Ἡ μὲς Χώμνεττ δειπνοῦσε συχνὰ μὲ τὸν Μπρτσόσκα καὶ μὲ τὴ φιλενάδα του Σοφία, στὸ φτωχικὸ διαιμερίδιον τους. Καὶ κατὰ κανόνα ἀπαράβατον, ὁ Ἐρρίκος κι' ἡ Σοφία καυγαδίζανε πάντα πάνω στὸ φαγι καὶ πετοῦσαν ὁ ἕνας στὸν ἄλλο κολοτέτες, κομμάτια ψωμὶ καὶ ποτήρια!...

Ἡ φιλενάδα τοῦ Τσεχοσλοβάκου καλλιτέχνη ἦταν περιεργότατος τύπος. Εἶχε μιὰ ἀκατανίκητὴ ἀπέχθεια πρὸς τὸ φεγγάρι. Καὶ ὅσας ἔβγανε περὶατο, τὶς φεγγαρολόστες νύχτες, μὲ τοὺς φίλους τῆς, τοὺς ἔθαζε νὰ περπατῆνε ἢ στὰ σκιερὰ μέρη τοῦ δρόμου, γιὰ νὰ μὴν τοὺς χτυπᾶ τὸ φεγγαροφῶτος, ἢ μὲ τὶς πλάτες γυρισμένες πρὸς τὸ φεγγάρι, γιὰ νὰ μὴν τὸ βλέπουν!...

Ἄλλῃ μονομαχίᾳ τῆς Σοφίας ἦταν καὶ τὸ ὅτι τὴν περισσότερες φορές τῆς ἡμέρας καὶ τῆς νύχτας τὶς περνοῦσε καθισμένη ἢ ἑστιασμένη στὸ σκαλοπάτι τῆς σκάλας τοῦ σπιτιοῦ τῆς! Ἐκεῖ δέχονταν τοὺς ἐπισκέπτας τοῦ Μπρτσόσκα καὶ τοὺς φίλους τοῦ σπιτιοῦ, βάζοντάς τους νὰ κάθωνται κι' αὐτοὶ στὰ σκαλοπάτια.

\*\*\*

Ἄλλοι διάσημοι Μποέμ τοῦ Καρτιέ Λατέν ἦσαν καὶ δύο Ἀγγλοὶ, ὁ δημοσιογράφος Ρήντυαν Χιούαρτ κι' ὁ ζωγράφος Τζῶν Φλίνγαγαν. Ἐνα χρονικὸ διάστημα ποὺ εἶχε μεγάλες καὶ συνεχεῖς ἀνεταρξίες, ὁ Ρήντυαν Χιούαρτ ἐνεχειρίσασε τὸ ἕνα μετὰ τὸ ἄλλο ὅλα τὰ πράγματά του κι' ὅλα τὰ ρούχα του, ἀκόμα καὶ τὰ ἐσώφρονα του. Ἐτσι ἔμεινε μόνον μὲ τὰ ἐσώφρονα ποὺ φοροῦσε πάνω του, μὲ μιὰ... ρεδιγῶτα κι' ἕνα ψηλὸ καπέλλο!...

Ὁ Τζῶν Φλίνγαγαν εἶξ ἄλλοι, κάποτε δὲν φοροῦσε ἐπὶ πολὺν καιρὸ καθόλου ἐσώφρονα, γιατί δὲν εἶχε. Κι' ὅσας στὸ καφενεῖο τὸν φώναζε κανένας γνωστός του καὶ ποὺ πρότεινε νὰ τὸν κερᾶ ἕνα κρασί ἢ ἕναν καφέ, ὁ Φλίνγαγαν τοῦ ἔλεγε: — Ἄν εἶσαι φίλος μου, ἀντὶ νὰ μὲ κερᾶς κρασί, ἀγόρασε μοῦ ἕνα ζευγάρι κάλτσες, ἢ ἕνα μαντήλι.

Τὸ πὸ περὶεργὸ ὅμως εἶνε ὅτι τὰ ἑννέα δέκατα τῶν σημερινῶν Μποέμ τοῦ Καρτιέ Λατέν δὲν εἶνε Γάλλοι, ἀλλὰ ξένοι.

ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ

Ἐδῶ νεραϊδοφιλημα τὸ κάθε κρηματάκι, ἀρχαῖοι ναοὶ στὶς θάλασσες πρηνὸν τὶς στοιχειωμένες, κι' ἐγὼ, φτωχὸ ναυτάποικο, θεμάμ' ἕνα νησάκι μὲ τὶς χλωμῆς τὶς Παναγιῆς καὶ τὶς δειλῆς παρθένες.

Η, ΝΙΡΒΑΝΑΣ



Ἀνέβαινε στὰ κεραμίδια καί... «σεληνιαζόταν»!...