

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΚΕΦΙ

ΕΓΓΛΕΖΙΚΟ ΧΙΟΥΜΟΡ

Από το «Πίτσιμουργκ Πόστ» :
 'Ο **κατηγοροούμενος**, (τρομερός δολοφόνος). — Αυτό το «ξελεταφοδύ» θά με υπερασπίσει;
 'Ο **δικαστής**. — Ναι, αυτός είναι ο δικηγόρος σου.
 'Ο **κατηγοροούμενος**. — Δεν μπορώ να τον αλλάξω; Νά πάρω κανένα σοβαρότερο;
 'Ο **δικαστής**. — 'Οχι, γιατί το δικαστήριο αυτόν ώρισε έξ επαγγέλματος συνήγορό σου.
 'Ο **κατηγοροούμενος**. — Καλά, αν πέθαινε όμως, δεν θά μου έδιναν κανέναν άλλον;...
 'Ο **δικαστής**. — 'Ε, τότε... φυσικά...
 'Ο **κατηγοροούμενος**. — 'Ωραία... Μπορώ να πω δύο λόγια... ιδιαιτέρως στον κ. συνήγορό μου;...

Από το «Μπόστον Στάρ» :
 Τά μοντέρνα κορίτσια.
 — Ναι, μαμά... ναι... άρραβωνιάστηκα...
 — Πώς, Νέλλη, παιδί μου;... Μά έσού εισαι πολύ νέα ακόμα για να σκέττεσαι για γάμο...
 — Βέβαια, μαμά... Μά ποιός σου μίλησε για γάμο;

Από το «Νισύ Οήαπερ» :
 — Τήν τελευταία φορά πού έπαιξα τό «Ρωμαίο και τήν Ιουλιέττα», στη σκηνή όπου πεθαίνω δηλητηριοσμένος, ένας από τους θεατάς λιποθύμησε... Τόσο είχα παίξει φυσικά...
 — 'Ω! 'Ω!...
 — Ναι, φίλε μου... 'Ηταν ο πράκτωρ τής 'Εταιρείας, πού τήν προηγουμένη μου είχε άσφαλίσει τή ζωή...

Από το «Φούν» :
 Α άλλω. — 'Οχι... όχι... Δεν θά παντρευτώ παρά έναν άνθρωπο πού θάχη ζήσει πολλά και θάχη ύποφέρει...
 Τ'ζάκ. — ... Κανέναν... χήρο, τότε...

Από το «Μίσσιγκαν Γκοργκνόλ» :
 'Ο Χάρου και ο Σμιθ έχουν κάποια φιλολογική συζήτηση. Σέ μιá στιγμή ο Χάρου, ο όποιός έχει γράψει στά νειάτα του μερικά κειτά ποιήματα, λέει θυμωμένος:
 — 'Οχι, Σμιθ... Δεν μπορείς να κρίνεις... 'Εγραψες ποτέ σου τό παραμυθό;
 — Κουταμάρες! άπαντά ο Σμιθ. Ούτε ανά γ'χω γεννήσει ποτέ μου... κι όμως μπορώ να κρίνω καλύτερα από μιá κίττα αν είναι καλή μιá διελέττα...

κάλεσε μεγάλη εντύπωση στους ίστορικούς κύκλους τής Γερμανίας, είνε και ή έξής: 'Ενας κύριος τρόπησης τό δάχτυλό του έλαφρότατα μέ τήν πέννα του. Στο χέρι του δέν φανόταν τίποτε άλλο παρά ένα μικροσκοπικό μαφρο σημαδάκι. Αίγιες μέρες πριν όμως είχε τύχει να πεθάνη μιá κυρία από μόλναι προελοδοσαν άπ' τό τρόπημα μιás βελόνας. 'Ο κύριος λοιπόν αυτός είχε τήν ιδέα πως θά πέθαινε κι' ο ίδιος από τό... άσημαντό τοίμημα τής πέννας. 'Ο γιατρός του, για να τόν καθησυχάση, τόν έστειλε σ' έναν καθηγητή. Μά κι' αυτός δέν παρατήρησε στο χέρι του πελάτου του ούτε πρόξιμο, ούτε τό ελάχιστο ίχνος μόλνωσης. Μολαταύτα, ο άνθρωπος αυτός πέθανε μέσα σέ λίγες μέρες από τήν ιδέα πως είχε πάθει μόλναι του αίματος!

'Ενα είδος ύποβολής είνε και τό «Ξεμάτιασμα», τό γνωστό όχι μόνο στην 'Ελλάδα, άλλα και σ' ολόκληρη τήν Ευρώπη. Τήν ίδια βάση έχουν επίσης κι' ή διάφορες θανατοποργές θεραπειες, ή όποιες εφαρμόζονται από έμπειρικούς, συχνά μάλιστα με μεγάλη επιτυχία.
 Τά φάρμακα πού δίνουν στους άρρώστους τους οί έμπειρικοί αυτοί, είνε άδελωθή και ελάχιστα αποτελεσματικά. Μολαταύτα, ο άσθενής θεραπειείται χωρίς στη δύναμη τής ύποβολής.
 'Ολα αυτά δέν έχουν τίποτε να κάνουν με τή θέληση του ανθρώπου, μ' όλο πού οί περισσότεροι νομίζουν ότι τό κάθε τι έξαρτά από τή θέληση και μονάχα άπ' αυτήν. 'Απειναντίας, ή σύγχρονος ψυχολογία και μάλιστα ή γαλλική σχολή του Νανσύ, έξεθερόνησε τή θέληση από τήν κυριαρχούσα θέση πού είχε πριν σχετικά με τή ζωή του ανθρώπου κι' έδωσε τό σκίτηρο στη φαντασία. 'Αρκεί ένα μικρό παραδείγμα για να άποδειχθ'ή πόσο λίγη δύναμη έχει ή θέλησις: 'Οταν έχουμε ξεχάσει τό όνομα ενός γνωστού μας, είνε άδύνατο να τό θυμηθούμε όσο και αν τό θέλουμε. Για να τό βρούμε, πρέπει να δουλέψη ή φαντασία.

Μεγάλη, μεγίστη δύναμη έχει ή ύποβολή στον έρωτα. Τό θέμα όμως αυτό είνε αρκετά έκτεταμένο και θά τό διαπραγματευθούμε στο ερχόμενο φύλλο.

ΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΚΟΙΜΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ;

Κοιμούνται τά φυτά;
 Στα παλιά χρόνια, ή ερώτησις αυτή θάκανε άστεία εντύπωση. Σήμερα όμως έλλάθη πλέον και τό μυστήριο αυτό. Τά φυτά αναπαύονται τή νύχτα, κοιμούνται, όπως κοιμούνται όλα τά δημιουργήματα του καλού Θεού. 'Η σχετική ανακάλυψη όφείλεται στον μεγάλο Σουηδό φυσιοδίφη Λινναίο.

Σέ μιá σέρρα του κήπου του, στην Ουψάλα, ο Λινναίος καλλιεργούσε ένα λωτό, τόν όποίο πρόσεχε σαν τά μάτια του. Μιά νύχτα όμως, περνώντας κοντά στη σέρρα, είδε τό λωτό τού δίχως λουλούδια! Καταλαβαίνετε πειά πόσο δυσάρεστη έκπλήξι του προξένησε τό περιστατικό αυτό. Τό ίδιο πρωί είχε ιδεί τό άγαπημένο του φυτό άνθισμένο. Πώς λοιπόν τό έλεηλάτησε;

'Ο Λινναίος γύρισε σπίτι του, λυπημένος και μελαγχολικός, ύποθέτοντας ότι κάποιος θά του είχε κλέψει τά λουλούδια του λωτού του. Φαντασθήτε όμως πάλι τή χαρά του, όταν τό πρωί τής άλλης μέρας βρήκε τό άγαπημένο του φυτό όλάνθιστο!...

'Ο Λινναίος θέλησε να έξηγήση τό μυστήριο αυτό. Μόλις λοιπόν έπηρε να βραδυάζη, πήγε στη σέρρα κι' άρχισε να παρακολουθ'ή τόν λωτό. 'Ετσι ανακάλυψε ότι τό ίδιο τό φυτό έκρυβε τά λουλούδια του μέσα νύχτωσε, για να τά ξαναβγάλη στο φως τό άλλο πρωί.

Δέν ύπάρχει λοιπόν άμφιβολία ότι τά φυτά κοιμούνται. Μερικά μάλιστα άπ' αυτά παίρνουν τή νύχτα μιá ειδική θέση: τή θέση του ύπνου των. Αυτό μπορούμε να τό παρατηρήσουμε στο τριφύλλι, στα φασόλια, στα λούπινα, στην όξαλίδα (Ξυθήρα) και σέ πολλά είδη λουλουδιών.

'Η όξαλις είνε ένα μικρό φυτό τών δασών, μέ λουλούδια άσπρα πρós τό ρός, και μέ φύλλα σέ σχήμα καρδιάς, όμως κάπως με τά φύλλα του τριφυλλιοσ. 'Αν λοιπόν, στις άρχές τής άνοιξ'ους, κάνουμε ένα πρωί τόν περιπάτο μας μέσα σ' ένα δάσος, προτού άκόμα βγει καλά ο ήλιος, θά παρατηρήσουμε ότι τά τρία φυλλαράκια, άπ' τά όποια άποτελείται τό κυρίως φύλλο τής όξαλίδος, είνε γυμμένα πρós τό κάτω και μαζεμένα δια μισόν σέ σχήμα άνεστραμμένου χωνιοσ. Αυτό συμβαίνει άπλούστατα, γιατί τό φυτό κοιμάται, γιατί δέν ζυτνησε ακόμα.

'Αλλά και τά λουλούδια, όπως είπαμε, παίρνουν ώρισμένη θέση για να κοιμηθ'όν. Πολλά άπ' αυτά κλείνουν τό βράδυ, για να ξανανοιξ'ουν τό πρωί. 'Η μαργαρίτες μάλιστα, όχι μόνο κλείνουν, άλλα και γέρνουν πρós τή γη.

Μη νομίζετε δέ, ότι δέν έχουν και τά φυτά τούς «πυραράδες» τους. Τό φυτόν μισάμειλος, έπ' παραδειγματι, κοιμάται τόσο βαθειά, ώστε τό πρωί άρχει άρκετά να ζυτνήση.

Πώς είνε ο σκοπός, για τόν όποίο τά φυτά παίρνουν μιá ειδική θέση για τόν ύπνο τους; 'Ασφαλώς θέλουν μ' αυτόν τόν τρόπο να προφυλαχθ'όν από τό κρύο και τήν ύγρασία τής νύχτας. 'Εκτός αυτού όμως, άλλάζουν θέση τις ώρες πού κοιμούνται και για να ξεκουράζονται.

'Οπως συμβαίνει για μ'ας, τό ίδιο και για τά φυτά, ο ύπνος είνε μιá επιβράδυνσις όλων τών λειτουργιών τής ζωής. 'Ολοι ξέρουμε ότι τήν ήμέρα τά φυτά, με τήν επίδρασι του ήλιακού φωτός, άπορροφούν άπ' τόν άέρα άνθρακικό όξ'η και παράγουν όξυγόνο. 'Η λειτουργία λοιπόν αυτή σταματάει τή νύχτα.

'Εν τούτοις τά φυτά δέν μιλουν καθόλου όλη τή νύχτα να αναπνέουν και να μεγαλώνουν.

'Αν είνε βέβαιο ότι τά φυτά κοιμούνται, δέν έπεται όμως ότι όλα τους κοιμούνται τή νύχτα μόνον. 'Υπάρχουν πολλά άπ' αυτά, και ιδίως άνθη, τά όποια κοιμούνται τήν ήμέρα.

Ξέρουμε όλοι ότι στη ζωή τών λουλουδιών, και ιδίως στη γονιμοποίηση τους, παίζουν σπουδαίο ρόλο ή πεταλούδες, ή μέλισσες, ή σφήκες κι' άλλα διάφορα έντομα. Τά έντομα αυτά όμως δέν είνε όλα ήμερόβια.

'Υπάρχουν έξαφνα πεταλούδες, ή όποιες ζυρν μόνο τή νύχτα. 'Επομένως και τά λουλούδια πού περιμένουν τήν επίσκεψη τους, ξαγρυπνούν όλονυχτίς, για να κοιμηθ'όν διάφορες ώρες τής ήμέρας.

Ξέρете όλοι βέβαια τό νυχτολούλουδο. Τό λουλούδι λοιπόν αυτό είνε ένα πρώτης τάξεως ξενύχτης. 'Ανοίγει τά πέταλλά του τό δειλινό. Για να τά ξανακλείση με τήν ανατολή του ήλιου. Τό ίδιο συμβαίνει και με τά άνθη πού έχουν τις έπιστημονικώς όνομασμένες «νυκτάγχο όρτέμεσις», «μωράμπιλις ζαλάττα», «σαλέντ νυκτιφάρος», κτλ.

Τό πού νυκτόβιο όμως άπ' όλα τά λουλούδια είνε ο «κάτωτος» ο μεγαλάνθης, ο όποιός ανοίγει τά πέταλλά του λίγο πριν από τά μεσάνυχτα.

