

ΤΑ ΩΡΑΙΟΤΕΡΑ

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Το κέφι του λόρδου Τσέστερφιλντ. Γιατί πήγε στο νεκροταφείο. Η άνεξικακία του Λουδοβίκου ΙΒ'. Ο Ούγκω και ο άμαξας... συνάδελφος του. Η ύπερχεις του ποιητού. Γιατί δεν έτηρηθη. Ο άμαξας—ποιητής μάλιστα. Μιά άποτυχεύσα δολοφονία και μία έπιτυχεύσα αυτοκτονία, κτλ. κτλ.

Ο όνομαστός για την άβρότητα και τη λεπτότητά του λόρδος Τσέστερφιλντ, διετήρησε την ειθιμία και τη φαιδρότητά του ως το τέλος της ζωής του. Λίγο προτού πεθάνει, μπήκε στο άμαξι του και τράβηξε για το νεκροταφείο.

—Μιλώρδε, του έλεγε κάποιος, όταν γύρισε, πήγατε ως εκεί για να πάρετε τον άερα σας;

—Όχι, κύριε, άποκρίθηκε ο Τσέστερφιλντ. Έκανα μιά γενική... πρόβα της κηδείας μου!

Όταν ο μουσουργός Ραμέ βρισκόταν στις τελευταίες του στιγμές, μαζί με τους οικείους του, παράθεσε στο κρεβάτι του κ' ο έφημέριος της ένορίας. Σε μιά στιγμή ο τελευταίος, νομίζοντας πως ο Ραμέ είχε παραδώσει το πνεύμα του, άρχισε να ψάλλη με σιγανή φωνή.

Τότε ο μουσουργός άνοιξε τα μάτια του, και συγκλονώνοντας τις τελευταίες του δυνάμεις, έλεγε προτού ξεψυχήσει:

—Μά τί σάς ήθελε να ψάλετε, κύριε έφημέριε! Κάνετε... πα-οαρμονίες!...

Όταν ο Λουδοβίκος ΙΒ' έφερε ακόμα τον τίτλο του δουκάτου της Ορλεάνης, είχε ύποπτοι πολλές προσβολές και καταδιώξεις από την αντιβασιλείσα Άννα της Γαλλίας.

Όταν άργότερα ο Λουδοβίκος ανέβηκε στο θρόνο της Γαλλίας, οι αλληκοί του άρχισαν να τον πείζουν για να έκδικηθή την περιγρήτσια για όσα του έκανε.

—Δεν είχε σωστό, άποκρίθηκε ο μεγάλό-φυγος μονάρχης, να λάβη έκδίκηση ο βασιλεύς της Γαλλίας για τις προσβολές που έγιναν στο δούκα της Ορλεάνης!

Μιά μέρα ο Βίκτωρ Ούγκω, θέλοντας να πάη στο δάσος της Βουλώνης, κατέβηκε άπ' το σπίτι του και φώναξε στον πρώτο άμαξά που συνάντησε μαρός του. Ο άμαξας, που έπιχε να γνωρίζη τον ποιητή, σταμάτησε και τον έπηρε στο όχημά του, καταγοιτειμένος.

Στο δρόμο που πήγαιναν, ο φίλος μας πήρε θάρρος και φανέροσε στον Ούγκω, ότι κ' αυτός έγραφε σίχους. Ο ποιητής, που ήταν φάντασά στα κέφια του έκεινη την ήμερα, τον άπεκάλεσε «άγαπητό συνάδελφο» και τον εκάλεσε μάλιστα σε γεύμα, όπου τον έβαλε να καθήση δεξιά του.

Έκτοτε ο άμαξας—ποιητής περιέμενε τακτικά τον Ούγκω κάτω άπ' το σπίτι του και τον μετέφερε στη Γερουσία. Είχε κατορθώσει μάλιστα να άποσπάση άπ' τον Ούγκω την ύπόσχεση... ότι άμα θα πέθανε, οι οικείοι του θα προτιμούσαν αυτόν για τη μεταφορά του νεκρού του.

Κατά το θάνατο όμως του μεγάλου ποιητού, η διοργανωτική έπιτροπή της κηδείας δεν έλαβε ύπ' όψην την ειθιμία του νεκρού και κάλεσε άλλον άμαξά. Τότε ο άμαξας—ποιητής ήτύωσε τόσο πολύ για την άβητρα της ύποσέσεως που του είχε δοθεί και που πίστευε ότι συμπεριλαμβανόταν μεταξύ των όρων της διαθήκης του Ούγκω, ώστε έπελξευσε να δολοφονή τον πρόεδρο της διοργανωτικής έπιτροπής. Η δολοφονική άπόπειρα όμως άπέτυχε και ο άτελεισμέ-νος άμαξας αυτοκτόνησε την ίδια μέρα!...

Ρώτησαν κάποτε τον Άριστοτέλη γιατί οι άνθρωποι αισθάνονται τόσοι άγάπη προς την άμορφία.

—Αυτή την ερώτηση, άποκρίθηκε ο φιλόσοφος, μόνο ένας... τυφλός θα μπορούσε να την κάμη!

Όταν ο Φοντενέλ βρισκόταν πειά σε προχωρημένη ηλικία και δεν έγραφε τίποτε αξιόλογο, ο αντιπαλός του Ντυντερό έλεγε γι' αυτόν: —Μουάξει μ' ένα παιμ-πάλα κ' έρημο σπίτι, στο όποιό από καρπό σε καιρό παρουσιάζονται φαντάσματα!

—Τόσο το καλύτερο! έλεγε ο Γαβριήλ. Η Άλούζα θεώρησε την άπάντησι αυτή ως παραλήρημα, μα την έπομένη, με πλήρη διαίγεια ήνεύματος, ο Γαβριήλ τη ρώτησε: —Δεν σ' ρώτησα χθές, άν ο δουξ ντε Γκάζ Ξαναγύρισε από την Ίταλία...

—Βρίσκεται στο δρόμο, έξοχώτατε, άπάντησε η Άλούζα Ξα-φνασμένη.

—Όραία! Πόσο έχει ο μήνας σήμερα;

—Τέσσερες Αύγουστου...

—Όποτε στις έφτά κλείνω δυό μήνες που βρίσκομαι στο κρεβ-δάτι αυτό του πόνου.

—Ω! φώναξε η Άλούζα τρέμοντας. Πώς ο κύριος θυμάται!

—Ναί, θυμάμαι, Άλούζα, θυμάμαι. Μα —επρόσθεσε θλιβερά— άν έγώ δεν Ξέχασα τίποτε, μου φράνεται πως οι άλλοι με Ξέχασαν.

Δεν ήθελε κανείς να ζητήση νέα μου;

—Ναί, έξοχώτατε, ήθελε, άπάντησε με φωνή άλλοιωμένη η Ά-λούζα, η όποία παραλοιοούσε με άγονία την έκφρασι του κυρίου της. Ναί, έχοχόταν μιά νέα ακολουθός άπ' το παλάτι δυό φορές την ήμερα, για να μάθη πως είσθε...

Μα πρό δεκαπέντε ήμερών, από τότε δηλαδή που καλύτερέφρατε, έταψε πειά να έχοχεται...

—Δεν έχοχεται πειά! φώναξε ο Γαβριήλ. Ξέρεις γιατί, παρα-μάνα;

—Μάλιστα, έξοχώτατε. Η κυρία της, όπως μου έλεγε ή ίδια, έ-πέτυχε από το βασίλειά την άδεια ν' άποσυρθή σε μοναστήρι μέχρι του τέλους του πολέμου.

—Άληθεια! φώναξε ο Γαβριήλ μ' ένα γλυκό και μελαγχολικό χαμόγελο.

Και ενώ ένα δάκρυ, το πρώτο που έχυνε από δυό μηνών, κυλούσε άργά στο μάγουλό του, έπρόσθεσε:

—Πολυαγαπημένη Άρτεμις!

—Ω! έξοχώτατε! φώναξε η Άλούζα, τρελλή άπ' τη χαρά της. Ω! έπρόφερε αυτό το όνομα, χωρίς να πάθη τίποτε...

Ο Νο-στράδαμος λοιπόν γελάστρησε... Ο κύριός μου σώθηκε! Ο κύριός μου θα ζήση κ' έτσι δεν θά βρεθθ όσην άνάγκη να προδώσω το μυστικό μου...

Η φτωχή παραμάνα ήταν τρελλή από τη χαρά της, μα ο Γαβριήλ δεν κατάλαβε τα τελευταία της λόγια και έλεγε μ' ένα πιερό χαμόγελο:

—Ναί, σώθηκε, και όμως, καλή μου Άλού-ζα, δεν θά ζήση...

—Γιατί, έξοχώτατε; ρώτησε η Άλούζα, τρέ-μοντας σύγχρομη.

—Τό κορμί μου άντιστάθηκε γενναία, άπάν-τησε ο Γαβριήλ, μα ή ψυχή μου, Άλούζα, είχε θανάσιμα πληγωμένη. Θα άναρρώσω άπ' αυτή τη μεγάλη άρρώστεια... Είμαι πειά βέβαιος...

Μα εύτυχώς γίνεται πόλεμος στα σύνορα κ' ή θέσις μου ως άξιο-ματικό βρισκείται εκεί... Μόλις μπορέσω να καθάλλησω τ' άλογό μου, θά τρέξω στη θέσις μου κ' έλπίζω πως δεν θά Ξαναγυρίσω πειά...

—Θά πάτε να σκοτωθήτε!... Παναγία Παρθένα!... Και γιατί, έξοχώτατε;

—Γιατί;... Γιατί ή Άρτεμις γτέ Πονατιέ δεν μου έλεγε τίποτε, γιατί ή Άρτεμις ντε Κάστορ είχε πολλή μου, γιατί ο βασιλεύς δολοφόνησε ίσως τον πατέρα μου και δεν μπορώ να τον τιμωρήσω...

Άφου λοιπόν ούτε τον πατέρα μου μπορώ να έκδικήσω, ούτε να παν-τρευθ την άδελφή μου, δεν έχω πειά καμιά δουλειά σ' αυτόν τον κόσμο... Νά γιατί θέλω να τον άρήσω...

—Όχι, έξοχώτατε, δεν θά τον άρήσετε, έλεγε τότε με βαθεία φωνή η Άλούζα. Δεν θά τον άρήσετε, γιατί έχετε πολλά και τρομερά πράγματα να κάνετε σ' αυτόν... Σας το βεβαιώνω έγώ... Μα δεν θά σάς μιλήσω σχετικώς, παρά την ήμερα που θά γίνετε έντελώς κα-λά και πού ο κ. Νοστράδαμος θά με βεβαιώση ότι θά μπορέσετε να μ' άκούσετε χωρίς να πάθετε τίποτε...

Η ήμερα αυτή ήταν ή Πέμπτη της έπομένης εβδομάδος. Ο Γα-βριήλ είχε τρεις ήμερες τώρα που έβγαινε έξω για να προετοιμαστή για την άναχώρησί του κ' ο Νοστράδαμος είχε πει ότι το βράδυ θά πήγαινε να τον ιδή για τελευταία φορά.

Σε μιά στιγμή που η Άλούζα βρέθηκε μόνη μαζί με τον Γα-βριήλ, του έλεγε:

—Έξοχώτατε, σκεφθήκατε καλά την άπόφασί που λάβατε κ' έ-πιμένετε στην άπόφασί σας αυτή;

—Επιμένο, άπάντησε ο Γαβριήλ.

—Όποτε θέλετε να σκοτωθήτε;

—Ναί, θά πάω να σκοτωθώ...

—Και θέλετε να πεθάνετε γιατί δεν ύπάρχει πειά κανένας τρόπος να μάθετε άν ή Άρτεμις εινε άδελφή σας ή όχι;

—Γι' αυτό άκριβώς.

—Θυμάστε τί σάς είχα πει, έξοχώτατε, σχετικώς με το τρομερό αυτό μυστικό;

(Άκολουθεί)

