

ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΡΩΤΕΣ

ΑΒΕΛΑΡΔΟΣ ΚΑΙ ΕΛΟΪΖΑ



Β'.
Δημοσιεύουμε και σήμερα μερικά χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τις επιστολές που έγραψε κατά τον 12ο αιώνα, μέσ' από το μοναστήρι της, η περιφημη για την καλλονή και την άρετή της 'Ελοΐζα, προς τον άπαθιμό της σύζυγο, μοναχό 'Αβελάρδο, από τον οποίο έζησε χωρισμένη κατά τα τελευταία της χρόνια.

«Ω ακριβέ μου 'Αβελάρδε! Θυμήσου την άλησμόνητη ημέρα που ήμουν άνθοστραφανομένη, έτοιμη να προφέρω τον όρκο τον μεγάλο και πού το χέρι σου, κρατώντας τρυφερά το δικό μου, με ώδηγούσε στον ιερό βωμό του 'Υψιμαίου... Θυμήσου ακόμα την ημέρα που, λιώνοντας από τη φλόγα των πόθων μου, θυσίασα την καρδιά μου και ώρκιστηκα να εγκαταλείψω τον κόσμο και τις απολαύσεις του...»

»Το χέρι σου τού άδύνατο και τρεμάμενο μόλις κατώρθωσε ν' αγγίξω το μέτωπό μου το σκεπασμένο με μαύρο πέπλο. Φίλωση με συγκίνησι την ιερή εκείνη στολή, τ' αδεσμά που είχαν έτοιμάσει τ' ίδια μου τα χέρια, κι' όμως ό έρωτας μου φλόγιζε την καρδιά.

»Έξαρνα, ό ήλιος έσοπίστηκε και ή λαμπάδες εγλώμισαν, ενώ οι θόλοι του ναού άντηχησαν πένθημα. Ό Θεός δέν έπίστευε πως μπορούσα να είχωμαι για κανέναν άλλον από σένα. Ό Θεός άμφεβάλλε ακόμα για τη νίκη του...»

»Και όμως σε εγκατέλειπα, αγαπημέ μου. 'Αλλά ό Θεός, άλλοιμονό μου, δέν τό πιστευε. Έγχε τόσο δικηο γιά υπομάζετα την πίστι μου. Παραδινόμιον στον Θεό, ενώ άνηκα δλόκληρη σε σένα...»

«'Ελα επί τέλους, αγαπημέ μου 'Αβελάρδε, λαμπάδα της ζωής μου άληθινή! 'Ελα ακόμα να με δης, προτού σε χωριστώ για πάντα...»

»'Ελα! Μονάχα αυτό τό τελευταίο αγαθο έπιθύω να άπολάσω. 'Ελα! Μπορούμε ακόμα να γνωρίσουμε την ήδονή, να τη ζητήσουμε στα μάτια μας, να την βρούμε στις ψυχές μας...»

»Φλογίζομαι και νοιάθω όλες τις φλόγες του έρωτά μου να με καίνε. Άφησε με να άκουμπήσω πάλι στο στόμα σου και να άνασάνω από κεϊ μέσα βλη τη φωτιά σου...»

»Τι θέεις στιγμές, 'Αβελάρδε! Τις αισθάνεσαι κι' σου δπως έγώ; Τι χαρά! Τι ήδωνάθεια! Τι χαρά που πλημμυρίζει όλη μου την ύπαρξη, όταν τις θυμάμαι!... Σπύξε με πάλι στην άγκαλιά σου, πάρε με και βάλε με άπάνω στην καρδιά σου...»

»Γελώσατε κι' οι δυό μας, νουσταλώνοντας τ' άδύνατα και τ' άπραγματότητα... Μά τό ξεγέλασμα έίνε γλυκό. Ξέχασε πειά τη θλίβερή σου τύχη! Ξελέασε με με φίλια.

»'Ελα, έλα! Όθελω να με τραβήξης στο ναό, μπροστά στο ιερό θυσιαστήριο, κι' εκεί να με μάθης ν' άναστενάξω κάτω άπ' τον ξυλό της μετανοίας, να προτιμήσω τον Θεό από την άγάπη σου και τον νόμο του από την έπιθυμία σου. Και σιλλογίσου πως είμαι ένα πρόβατο δειλό που έχει άνάγκη άπ' οδηγό...»

«'Η 'Ελοΐζα, σπαραγμένη, άτελειωμένη, συντριμμένη, σε παρακαλεί, σε έκτεθει, σ' έξορκάζει να τρέξεις στην άγκαλιά της. 'Αχ, άπατηλή άγάπη! 'Αχ, εύτυχημένη πλάνη! 'Αχ όνειφο τρελλό!...»

»Και νομίζεις πως μου έμεινε έμένα άλλη άρετή από τον έρωτά σου; Μονάχα έμε την 'Ελοΐζα άκουσε. Μονάχα έγώ σε προσκαλώ, 'Αβελάρδε, και περιμένο να λιτηθής τη λύτη μου τη θανάσιμη...»

«Μπορώ έγώ να δαμάσω τον έρωτά μου, έγώ που αγαπώ τόσο τρελλά! 'Αλλοιμονο, θαρρείς πως αυτός ό άγιόνας ό καρφός δέν έίνε σκληρός για την καρδιά μου;...»

»Ποίν ακόμα μπει ή γαλήνη στην ψυχή μου, πριν προφτάσει να σβηστή τό φως του λογικού μου, πρέπει ακόμα ν' αγαπώ, να μετανοώ, να λατράφω, να έλπίζω, να άπελπίζομαι, να αισθάνομαι, να άντιστέκομαι, να ξεφορτώνω την καρδιά μου, να κάνω τα πάντα και να μη μπορώ μονάχα να λησιμονήσω την άγάπη μας...»

»Ω μοιραίο πόθε της ψυχής! 'Ω τυραννική ζυγή! Ξέχασα πού έίνε τα καθήκοντά μου και τί είμαι έγώ εδω μέσα; 'Ω άπιστη γυναίκα! 'Εσύ ή νύμφη του Θεού, πως φλογίζεσαι τώρα για έναν άντρα;

»Ποιόνεύπλαχε Θεέ! Λυπήσου με στη μεγάλη ταραχή που με βλέπεις και εϊδόκησε να επιάβης τον άλόγιστο νόμο σου στις άδύνατες αισθήσεις μου...»

»Ω Θεέ, σου που έβγαλεις από τό χάος τη δημιουργία και τό φως, άπίσου ξανά με βλη σου τη δύναμη. Τώρα δέν πρόκειται να δημιουργήσης τίποτε. Τώρα χρειάζεται να κάμης κάτι περισσότερο: να άφανίσης τον έρωτα της 'Ελοΐζας...»

»'Αλλά, μεγάλε Θεέ, θα μπορούσης να τό κάμης αυτό; 'Η θλίψη μου, ή άπελπισία μου, τ' άδικά μου σου ζητούν όπλα για ν' άπομακρύνω τον αγαπημένο μου έχθράς. 'Αλλά φοβούμαι περισσότερο τις ενοχές σου από τη λατάρια της άγάπης μου...»

«'Ω αγαπημένες μου αδελφές! 'Ω συντροφίσις άθώες της σκλαβιάς μου! 'Ω περσιότερες που γονυγονίζεστε κάτω από

τις ιερές αυτές στοές και που δέν ξερετε τίποτ' άλλο από τις ψυχρές αυτές άρετές που δίνει ή θρησκεία και που έγώ πειά δέν τις έχω...»

»Πόσο είστε άναίσθητες και πόσο έν' εύτυχημένες ή καρδιές σας! 'Ολες ή μέρες σας περνούν γαλήνες κι' ή νύχτες σας άτάραχες. 'Η πνοή των παθών δέν περνάει καθόλου από πάνω τους...»

»'Αχ, πόσο ζηλείει ή 'Ελοΐζα τις μέρες και τις νύχτες σας! 'Η 'Ελοΐζα αγαπά και φλογίζεται άμα ανατέλλει τό φως, αγαπά και φλογίζεται άμα δύσει ό ήλιος. Τις νύχτες, κι' όταν ακόμα κάνει δροσιά, και πάλι αυτή φλογίζεται. Κοιμάται μονάχα για να όνειρευτεί πως βρισεται μέσα στην άγκάλη του αγαπημένου της...»

»Μόλις ό βννος κλείνει τ' άβλέφαρά μου, άμέσως έρχεται ό έρωτας και με χαϊδεύει με τις άνάλαφρες φτερούγες του. Μου ξαναφέρνει τότε του όλες τις γλυκές νύχτες των πόθων μου, όλες τις άλημιονήτες ώρες που έβλεπε άπ' τον ύπνο μου ή άρετή...»

«'Η γλυκειά πλάνη της φαντασίας μου γλιστρώνει ήδονικά μέσα στις φλέβες μου. Πόσο λίγο χάραξα τις άξεχαστες εκείνες εικόνες!

»'Αχ, σου, 'Αβελάρδε, δέν αισθάνεσαι πειά παρομοιωσις σκληρούς κλονισμούς. Στην κατάντια σου σ' έφερε ή τύχη, ή ζωή σου μοιάζει με μιάν άτέλειωτη γαλήνη, με την εικόνα την ίδια του θανάτου...»

«Μπορείς από δώ και πέρα, άφού δέν θα αισθάνεσαι πειά τό μεθύσι των χαδιών, να φοβάσαι τις ψυχρές άδυναμίες σου και να μη δίνης έμπιστοσύνη στην καρδιά σου; Κι' έγώ μπορώ να έλπίζω πειά πως θα φανώ στα μάτια σου ώραία;...»

»'Ο έρωτάς μου έίνε όμως με τις δάδες, με τις πένθημες φωτιές που καίγονται κοντά στους νεκρούς, χωρίς να 'θερμαίνουν τα λειψανά τους. 'Ο έρωτάς μου δέν έχει καμιάν άπατηλή άπ' την καρδιά σου...»

»'Η καρδιά σου έχει παώσει κι' έν' άδύνατο να φλογιστή από τό λόγια τ' άθεμά μου. 'Η 'Ελοΐζα σε λατρεύει κι' σου δέν μπορείς να την άπατηθής...»

«Τρέξε κοντά στην 'Ελοΐζα βιαστικά και μην άμφιβάλλεις πως σ' αγαπά μ' όλη την ψυχή της!... 'Αβελάρδε, όταν βρισεται μέσα στα μπράτσα μου, μου φαίνομαι άνώτερος κι' από τον ίδιο τον Θεό!

»Ναι, έλα! Τόλιμης να σταθής άνάμεσα από μένα κι' από τον Θεό, διαφιλονέκησε άπ' αυτόν την πολεμένη μου καρδιά, την καρδιά που μονάχα σε σένα άνήκει...»

»'Αλλά τί είπα; 'Οχι! 'Οχι, σκληρέ! Φύγε μακριά από την αγαπημένη σου! Φύγε και παραχώρησε στον 'Υψιστο την έτοιμοθάνατη 'Ελοΐζα! Φύγε και βάλε τις άπέραντες θάλασσες άνάμεσά μας για να μ' άποχωρίσουν...»

»'Ας πάμε κι' άς κατοικήσουμε μακριά ό ένας από τον άλλον, στις δυό του κόσμου άκρες. 'Ακόμα και μέσ' στους κόλπους του Θεού μου, όταν θα ξεφυγιά ή έρωτάς μου, φοβάμαι ν' άνασάνω τον άέρα που άνασάνει ό 'Αβελάρδος...»

«'Οχι, αγαπημέ μου! Μην έρθης! 'Εγώ πειά δέν ζω για σένα, μάθε το μά για πάντα. Σου δίνο πίσω τους όρκους σου, μη με συλλογίζεσαι πειά...»

»Κι' έσεις, αγαπημένες χαρές της τρελλής μου ψυχής, χαιρέτε! Κι' έσεις, γλυκές πλάνες μιάς παρόρφης γυναίκας, χαιρέτε!...»

»'Ονειρά μου, σ' άβίνο για πάντα. Αυτή την άπόφασι πήρε ή καρδιά μου. Χαιρε κι' σου, αγαπημέ μου 'Αβελάρδε, ακριβέ μου σύζυγε!

»'Ω άρετή, οιδάνια κόρη, ιερή λήθη του κόσμου, σου που μου ύποσχασα χαρές αιώνιες, πάρε την 'Ελοΐζα και φέρε την στους κόλπους του άθανάτου. Πεδάνω, 'Αβελάρδε! 'Ελα τώρα να κλεισις τ' ά μάτια μου!...»

»Θά στερηθώ τό φως και θα χάσω την άγάπη μου. 'Ελα τουλάχιστο στις τελευταίες μου στιγμές να μου δώσης τό στεγνό φιλί σου και να πάρης τον στεγνό μου άναστεναγμό...»

«'Οταν έρθει ό θάνατος να σβήση τη λαμπάδα των ήμερών σου, άς μ' ά βάλουμε μαζί ακόμα και μέσα στο μνήμα τό ζοφερό. 'Εκει άς γράψω ή έρωτάς με τό χέρι του την ιστορία μας. 'Εκει άς περνά ό διαβάτης κι' άς χύνει δάκρυα στο μνήμα μας λέγοντας:

«— 'Αγαπήθηκαν πάρα πολύ κι' έδυοσύχησαν στην άγάπη τους! 'Εμεις άς άναστενάξουμε άπάνω στον τάφο τους, άλλ' άς μην αγαπήσουμε καθώς αυτοί!...»

