

ΕΚΛΕΚΤΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

ΤΟΥ Η. J. PROUMEN



ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΙΚΟΣΙ ΧΡΟΝΙΑ



(Από το Ημερολόγιο του Έδμουντ Λεπτι).
Πρώτη Μαρτίου, π ρ ω ί. — Έτσι λοιπόν;... Πρόκειται να την ξαναϊδώ;... Να την

ιδώ και πάρα;... Θεέ μου, τί όνειρο!...
Μου φαίνεται πως ξανάγινα είκοσι χρόνων, σαν και τότε...
Και όμως... Έχουν περάσει από τότε είκοσι ουστά χρόνια. Κι είμαι πειά σήμερα σαράντα ετών. Άλλά φαίνομαι πολύ νεώτερος. Και δεν φαίνομαι μόνο. Νοιώθω τον εαυτό μου νέο ακόμα. Ναι... Μπορεί νάχω λίγα γκριζα μαλλιά στους κροτάφους, μπορεί να εινε ρυτιδωμένο το μέτωπό μου, αλλά τα μάτια μου εινε ζωηρά, ή μύτη μου λεπτή και ίσια, τα χείλη μου δροσερά, τα δόντια μου γερά και λαμπερά. Δεν είμαι νέος πειά, μά κρατιέμαι καλά...

Θά την ξαναϊδώ!...
Έκεινή... Τί όνειρο, Θεέ μου!...
Στολιστηκα και μωρόθηκα σαν ένα παιδι δεκαοχτώ χρόνων. Έδεσα καλλιτεχνικά τη γραβάτα μου, μά γραβάτα πανακριθή που δεν ξέρω κι' εγώ γιατί τη φτιάγα τόσο καιρό. Είχα ένα προαισθημα πως θα μου χρησιμοποιε μά μέρα και να που δεν γελάστηκα.
Ποιός τολμάει να υποστηρίξει πως είμαι σαράντα ετών;
Θά την ξαναϊδώ!... Θά την ξαναϊδώ!...
Έκεινή... Τη Λιζέττα...

Φύλαγα πάντα μέσα στην καρδιά μου ακατάλυτη την εικόνα της. Και τη θυμάμαι, τη θυμάμαι σαν να χωρίσαμε προό λίγων στιγμών. Τη βλέπω με τα μάτια της ψυχής μου: Μάλλον μωροκαμωμένη, αλλά οβέλη, με μικρά κομψά χεράκια, με λεπτά δαχτυλά, λεπτά και φιλιόσινα, με νύχια άμυγδαλωτά, με ποδαράκια μικρούλκα, γρήγορα και πεταχτά, που μου οχότανε να γονατίσω έξωφρα μπροστά της, να τα πάρω μέσα στα χέρια μου και να τα φιλήσω!

Και τα μάτια της, τα γαλανά της μάτια, με τα χρυσά πικνά ματόκλαδα... Και το στόμα της, το μικρό και κόκκινο σαν κεράσι... Κι' ο λαιμός της ο κίτρινος, και το στήθος της που άνεβοκατέβαινε και τριχίμιζε λαχανιασμένο όταν τρέχαμε σαν τρελλοί στους άγρους της Νορμανδίας, όπου πηγαίναμε να περάσουμε το καλοκαίρι με τους γονείς μας... Θυμάμαι...
Ήθελα να φαίνομαι πιο δυνατός από κείνη, και την έσερνα μαζί μου, για πολλή, πολλή ώρα, κρατώντας φιλικωμένα μέσα στα χοντρά ερμητικά μου χέρια τα μικρά της δαχτυλάκια, τα τόσο λεπτά, τα τόσο εύθραυστα.

Κι' ύστερα, όταν σταματούσα έξωφρα, ή καρδιά μου χτυπούσε έτσι μέσα μου, έτσι, που την έννοιωθα σαν ένα πουλι που ζητούσε να βγη από το στήθος μου σαν μέσα από ένα κλουβί.

Άχ, τα χεράκια της, τα όμορφα της μικρά χεράκια, που τα γέμισα φιλιά και δάκρυα την ήμερα που χωριστήκαμε!...

Μου είχε όμορσει πως δεν θα με ξεχάσει. Κι' ύστερα;... Ύστερα παντρεύτηκε μ' έναν άλλο!... Έτσι εινε ή γυναίκες. Παντρεύτηκε με τον Φίλιππο Ντέ Καβέλ, τον αγαπητό μου Φίλιππο, έναν συμπαθητή μου. Ήταν πολύ πλούσιος αυτός... Και, χωρίς άλλο, αυτό την έγοιτεψε πρώτα απ' όλα τη Λιζέττα. Κι' ήταν και διπλωμάτης ο Φίλιππος. Είχε μέλλον μπροστά του. Άμέσως μετά τον γάμο τους έφυγαν από τη Γαλλία και σήμερα εκείνος εινε Έπιτετραμμένος στη Σαγκάη.

Γιατί μου την πήρε τη Λιζέττα μου ο Φίλιππος; Μά να ήξερε τάχα τίποτα, νάξερε τον καινό μου γι' αυτή; Οι άντρες δεν ξέρουν τίποτα συνήθως για τις γυναίκες που παντρεύονται και για το παρελθόν τους.

Έγώ όμως;... Δεν πρόφερα να την ξεχάσω τη Λιζέττα, δεν θέλησα να παντρευτώ. Άπέριψα ως τώρα τις λαμπρότερες προτάσεις γάμου. Και τώρα πειά είμαι σαράντα χρόνων και δεν έχω σπίτι. Έξωφρα με την άνάμνηση της Λιζέττας, χωρίς να καταλάβω πως περνούσε ο καιρός, περνούσε για πάντα...

Κι' εκείνη έξακολουθούσε άραγε να με θυμάται, να μ' αγαπάη για κάμποσον καιρό ακόμα; Φύλαξε την άνάμνησή μου στην καρδιά της; Δεν ξέρω... Μά εγώ την είχα πάντα μπροστά μου σ' όλη μου τη ζωή, όμορφη και δροσερή, γεμάτη χάρη και νειάτα, σαν και τότε...

Και τώρα;... Ήσαν έξωφρα ο Φίλιππος κι' ή Λιζέττα στο Παρίσι, για να μείνουν μερικώς μέρες. Είδα τον Φίλιππο. Με κάλεσε να πάω να δείπνησω άποψε στο ξενοδοχείο που μένουν... Θά την δω σέ λίγο. Τί όνειρο, Θεέ μου!...

Ο Φίλιππος έχει γεράσει άρακα... Φαίνεται πως γερονούν γρήγορα οι άνθρωποι στην Άνατολή. Φαίνεται τόσο μεγαλειότερός μου! Και δεν εινε καθόλου εύθυμος, όπως άλλοτε.

Μιλείει σιγά, με μά φωνή κουρασμένη, μ' ένα ύφος οκνηρωπό. Φαίνεται πως ή διπλωματία κάνει πολύ σοβαρούς τους ανθρώπους, κι' αλλάζει τον χαρακτήρα τους.

Λοιπόν, θάρθη σέ λίγο ο Φίλιππος να με πάρη να πάμε στο ξενοδοχείο. Κι' εκεί θα την ξαναϊδώ. Έκεινή... Το ειδωλό μου... Τί ό-

νειρο, Θεέ μου, τί όνειρο!...

Πρώτη Μαρτίου, β ρ α δ υ. — Ήλθε ο Φίλιππος να με πάρη. Άλλά δεν πήγα μαζί του. Προφασίστηκα πως είμαι αδιάθετος.

Κι' έτσι... Δεν θα την ξαναϊδώ τη Λιζέττα, τη λατρευτή μου Λιζέττα...

Ήλθε λοιπόν ο Φίλιππος... Ήταν ακόμα νεώρις. Και καθήσαμε στο γραφείο μου να τα ποίμε λιγάκι.

Μου μίλησε για τη γυναίκα του.

— Ή Λίζα, μου ειπε, — δεν τη λείει πειά Λιζέττα — ύποφέρει από άσθμα. Ίσως εινε της ήλικίας της. Πέρασε πειά τα σαράντα. Κι' εινε πάρα πολύ, πάρα πολύ παχειά.

— Τί λές!... ρώτησα με μόνο. Ή Λιζέττα πέρασε τα σαράντα; — Μά βέβαια. Ήταν είκοσιδύο χρόνων όταν την πήρα.

Τότε θυμήθηκα ότι με περνούσε πραγματικώς δύο χρόνια. Άλλά φαινόταν τόσο νεώτερη μου τότε...

— Κι' εινε, ρώτησα, τόσο πολύ παχειά ή Λιζέττα; Ή Λιζέττα που ήταν άλαφρα και ζωηρή σαν χελιδόνι;

— Ναι... Ναι... Και ύποφέρει ακόμα από τα μάτια της. Φοράει γυαλιά. Το κλίμα της Σαγκάης την πειραξε φαίνεται πολύ.

Θεέ μου!... Τα όμορφα γαλάζια μάτια της Λιζέττας παραμορφώθηκαν... Φοράει γυαλιά... Εινε τρομερό... τρομερό!...

— Ναι, έξακολούθησε ο Φίλιππος, έχει γίνει πολύ νευρική ή Λίζα. Με το παραμικρό θυμώνει, παθαίνει κρίσεις. Άχ, Έδμουντ!... Είσαι εύτυχιμένος που δεν παντρεύτηκες.

Ή Λιζέττα, ύπερ το δέον παχειά, άσθματική, με γυαλιά στα μάτια, νευροπαθής!...



— Έμεινα μόνος μου, με τις θλιβερές, τις μελαγχολικές σκέψεις μου...

Ένοιωσα κάτι σαν μαχαριά στην καρδιά, έναν πόνο βαθύ, μά λυπη πολύ μεγάλη, άπεραντη...

— Τί έχεις; με ρώτησε ο Φίλιππος. Δεν σέ βλέπω καλά.

— Ναι, του άπάντησα. Μου ήρθε έξωφρα μά άδιαθεσία. Ένας πόνος στο στομάχι. Δεν θα μπορούσω νάρθη μαζί σου. Πρέπει να μη φάω τίποτα άποψε και να πάσω νεώρις στο κρεβάτι.

— Κρίμα! ειπε ο Φίλιππος. Τί κακή συμπτώσις!... Έτσι δεν θα μπορούσε να δής τη Λίζα. Φεύγουμε αύριο για το Ουέλλινγκτον, όπου διοριστήκα προεδρευτής.

Στο Ουέλλινγκτον;... Στους άντίποδας;... Μά τόσο το καλύτερο. Δεν θα τον ξαναϊδώ ποτε πειά τον Φίλιππο. Δεν θα ξαναϊδώ ποτε, ποτε πειά τη Λιζέττα.

— Αυτούμαι πολύ, ειπα στο φίλο μου, αλλά πρέπει να πλαγιασω άμέσως. Εινε καιρός τώρα που ύποφερω από το στομάχι. Και πρέπει μόλις αισθανθώ και τον ελάχιστο πόνο, να πέσω άμέσως στο κρεβάτι.

Ο Φίλιππος σέ λίγο μ' άποχαιρέτησε κι' έφυγε. Έμεινα μόνος μου. Με τις σκέψεις μου... Τις θλιβερές, τις μελαγχολικές σκέψεις μου...

Έτσι εινε λοιπόν. Ο Φίλιππος έχει δίκα. Είμαι εύτυχιμένος. Κι' αυτός εινε δυστυχιμένος άνθρωπος. Παντρεύτηκε με τη μόνη γυναίκα που αγάτησα στη ζωή μου. Με τον άγγελό μου. Κι' όμως... Είδη τη γυναίκα αυτή να μαραινεται σιγά-σιγά, να χοντραίνει, ν' αλλάζει χαρακτήρα... Ή όφρα, ή άθερρα Λιζέττα δεν εινε πειά γι' αυτόν παρά μά νευροπαθής σαραντάρα, μά γυναίκα που γέραςε πολύ γρήγορα. Μεταξύ τους έχει γλυστρήσει σαν κρύο φειδι ή κούρασι της ζωής, ή συνήθεια, ή πεζότης.

Ή Λιζέττα των είκοσι χρόνων δεν ύπάρχει πειά γι' αυτόν. Ένώ για μένα ύπάρχει. Ναι, εγώ, εγώ μόνο την κατέχω σήμερα, εγώ φύλαξα την άνάμνησή της δλοζώντανη.

Τη βλέπω, την αισθάνομαι, την ανασαίνω σαν λουλουδι, έτσι όπως ήταν τον μακρινό εκείνο καιρό, που άνταλλάξαμε δροκυσ αιωνίως αγάτης. Ζει μέσα μου, ύπάρχει πάντα για μένα, ίδια κι' άπαράλλαχτη όπως ήταν τότε. Εινε έτσι σαν να μην έχη περάσει ούτε ένας χρόνος, ούτε μά μέρα, ούτε μά ώρα από τότε. Τη βλέπω πάντα είκοσι χρόνων την όφρα Λιζέττα... Ένώ για τον Φίλιππο έχει πεθανεί. Ναι... Έχει πεθανεί μέσα στην καρδιά του.

Και δεν θέλω να πεθάνη και μέσα στη δική μου καρδιά.

Θέλω να ζή όσο θα ζώ κι' εγώ, το άχτιδοβόλο μου ειδωλό...

Γι' αυτό δεν θέλησα να πάω να ιδώ τη «Λίζα». Θέλω να θυμάμαι μόνο τη «Λιζέττα»... Ναι, είμαι εύτυχιμένος.

Δεν άντίκρισα το ειδωλό μου ραγισμένο, μαυρισμένο, ξεθωριασμένο άπ' τον καιρό... Λάμπει πάντα μέσα μου κι' έμπρός μου με άσπιστη κι' αιώνα την πρώτη του λάμψη.

Και θα τραβήξω τον δρομό μου στη ζωή μόνος, δλομόναχος πάλι, κριθόντας ζηλότυπα μέσα στην καρδιά μου τον θησαυρό μου, σαν ένας φιλόγυρος...

H. PROUMEN