

Η ΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΛΑΩΝ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΓΕΙΡΟΥΣ

Μιά μακρινή πορεία κι' ένας ευχάριστος συνδαιτημών κάνουν τὸ πὸ νόστιμο φαί. (Μέγας Ἀλέξανδρος). Τὸν καλὸ μάγειρο τὸν κάνει ἡ καλὴ φωτιά. (Ὁλλανδικὴ παροιμία). Μὴν κάνεις τὸν δάσκαλο στὸ μάγειρο μέσα στὴν κουζίνα του. (Ἀγγλική). "Ὅταν μαλιώνουν ὁ μάγειρος μὲ τὸν οἰκονόμο τοῦ σπιτιοῦ, τότε μάχα μαθαίνουμε πὸς ἀπ' τοὺς δύο κλέβει τὸ βούτυρο. (Ὁλλανδικὴ καὶ Σκωτσέζικη). "Ὅταν ἀνακατεῖνται πολλοὶ μάγειροι, τὸ φαί εἶνε λύσσα στ' ἄλιτι. (Ἰταλική). Δὲν ὑπάρχει ποτὲ εἰρήνη μεταξὺ μαγειρῶν καὶ σεργιάντων. (Ἀγγλική). 'Ὁ πολιτικὸς μᾶς χώρας φαίνεται ἀπ' τὴ μαγειρικὴ της. (Μπριγιά Σαβαρέν).

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

'Η κακὴ συνείδησις ἀποφεύγει τὸ φῶς ὅπως ὁ διάβολος τὸ λιβάνι. (Γερμανική). 'Η καθαρὴ συνείδησις εἶνε τείχος ἀτσάλينو. (Λατινική). 'Η καθαρὴ συνείδησις εἶνε τὸ πὸ ἀπαλὸ μαξιλάρι γιὰ τὸν ὕπνο τοῦ ἀνθρώπου. (Γαλλική).

"Ὅσο πὸ πολλὰ λόγια λέει κανεὶς, τόσο πὸ λίγη εἶνε ἡ συνείδησις του. (Ἀγγλική). Καὶ στὶς πὸ κρυφές μας πράξεις, πάντα βρίσκονται διὸ μάρτυρες μπροστά: 'Ὁ Θεὸς κι' ἡ συνείδησις μας. (Ἰταλική). Βάζε πάντα τὸ χέρι σου στὴ συνείδησι σου καὶ κίτταξέ το μὴ τῶς βγαίνει μαῦρο σὰν τὴν πίσσα. (Ὁλλανδική).

ΣΤΑ ΠΕΤΑΧΤΑ

ΔΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

Στοὺς ἄντρες ὁ ἔρωτας μπαίνει ἀπὸ τὰ μάτια. Στὶς γυναῖκες ἀπὸ τὰ αὐτιά. (Ἐδ. Λέ Μπρεκέ). Περισσότερο νοιώθει κανεὶς τὴν ἀγάπη δταν ἀγατᾷ μόνο, παρὰ ὅταν ἀνταγατᾷται μὸλας. (Ἀδ. ντ' Οὐντετό). Μιὰ παρηγοριὰ ὑπάρχει μονάχα γιὰ ὅποιον δὲν ἀνταγατᾷται: νὰ βλέπει τὴ τραβᾶνε δσοι ἀνταγατᾷνται! (Ρ. ντὲ Φλέο). Πολλές φορές μιὰ γυναῖκα δὲν βρῖνκει γιὰ τὴν πρώτη της ἀγάπη, παρὰ μόνο καὶ μόνο ἐπειδὴ... δὲν βρῖνκει δεύτερη... (Ἀρσέν Οὐδοαί).

καταλαβαίνω. Ἦρθε ἡ ἀνοιξί. Τὰ δέντρα ἀνθίσαν παντοῦ... Τὰ χελιδνὰ γύρισαν... Μόνο στὸ δικὸ μας περιβόλι δὲν ἀνθίσε τίποτε... Μὰ πὸς ἔνινε αὐτό; ΕΡΡΙΚΟΣ.—Πᾶμε, Ρένα... ΡΕΝΑ.—Ναί... Ναί... Μόνο στὸ δικὸ μας περιβόλι δὲν ἀνθίσαν τὰ λουλούδια!... Ὁ, Ἐρρίκε!... Μ' ἀγαπᾷς λοιπὸν τόσο πὸ πὸ;... Καταλαβαίνω... Ἐβόλες κι' ἔσφαξαν τὰ φύλλα καὶ τὰ μπουμπουκιά ἀπὸ τὰ δέντρα καὶ δὲν τ' ἀφῆσες ν' ἀνθίσουν γιὰ νὰ νομίζω πὸς εἶνε ἀκόμα χειμώνας... ΕΡΡΙΚΟΣ.—Ὁχι!... Ὁχι!... ΡΕΝΑ.—Ναί!... Ναί!... Μὰ τὰ χελιδνὰ μου εἶπαν τὴν ἀλήθεια. Δὲν μπόρεσε, ἀλλοίμονο, νὰ τὸ ἐμποδίσῃς νὰ περάσουν ἀπὸ τὸ παράθυρό μου. Ἄν μποροῦσε, θὰ τὰ σκότωνες διὰ γιὰ χάρη μου, δὲν εἶν' ἔτσι;... Πὸσο μ' ἀγαπᾷς, Ἐρρίκε... Ὁ!... Γιατί, γιατί νάρθη ἡ ἀνοιξί!... (Βήχει πολὺ δυνατὰ καὶ λιγιστὸ αἶμα ροδὸβέφει τὰ χλωμὰ χεῖλι της). ΕΡΡΙΚΟΣ, (δακρυμένος).—Ἀγάθη μου!... ΡΕΝΑ, (ψιθυριστά).—Ἐρρίκε... Πὸσο μ' ἀγαπᾷς!... Μὰ κι' ἐγὼ σ' ἀγαπᾷ πολὺ... Καὶ θὰ ἤθελα τόσο νὰ ζήσω γιὰ σένα... Μά... Δὲν μπορῶ. Ὁ!... Γιατί, γιατί νάρθη ἡ ἀνοιξί. Ἡ καταραμένη ἀνοιξί... Ὁλα γύρω ἀνθίσαν. Τὰ λουλούδια εὐωδιάζουν. Τὰ πουλιὰ κελαιδοῦν. Κι' ἐγὼ... ἐγὼ πεθαίνω... (Γέρονε στὴν ἀγκυλιὰ τοῦ Ἐρρίκου. Τὰ μάτια της σφαλοῦν. Ἡ πνοή της σβύνει). ΕΡΡΙΚΟΣ, (φιλώντας τὰ ματωμένα της χεῖλι).—Καταραμένη ἀνοιξί!... Μοὶ σκότωσες τὴν ἀγάπη μου!...

ΑΠ' ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ "ΜΠΟΥΚΕΤΟΥ,"

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΞΑ

(Τυφλοὶ καλλιτέχναι, ποιηταί, στρατηγοί, βασιλεῖς, ἥρωες)

Πολλοὶ ποιηταὶ ἀπὸ τῆς ἀρχαιότητος μέχρι τῶν ἡμερῶν μας, ὑπῆρξαν τυφλοὶ. Παράδειγμα ὁ θεῖος Ὀμηρος, ὁ τυφλὸς τραβοῦδος τῆς Ἰλιάδος κι' ὁ περίφημος Ἄγγλος ποιητὴς Μίλτων, ὁ ὁποῖος, μὴ βλέποντας νὰ γράφῃ μόνος του, ὑπαγόρευε τοὺς στίχους του στὴν κόρη του. Κατὰ τὸν 17ο αἰῶνα ζοῦσε στὴν Τοσκάνη τῆς Ἰταλίας ὁ γλύπτης Ἰωάννης Γοννέλι, ὁ ὁποῖος ἐτυφλώθηκε σὲ ἥλικία εἰκοσι χρόνων. Ἐνῶ ἐτοιμαζόταν νὰ ταξιδεύῃ γιὰ νὰ συμπληρώσῃ τὶς σπουδές του. Ἐν τούτοις ὁ Γοννέλι δὲν ἔχασε τὸ θάρρος του, ἀλλ' ἐξαικολούθησε τὴν τέχνη του, στὴν ὁποία μάλιστα διακρίθηκε. Μερκὲς προτομές πῆλινες τοῦ Γοννέλι, πὸ σφύζονται ὡς σήμερα, θεωροῦνται ἀριστουργήματα. Τοῦ ἀρκοῦσε ν' ἀπλώσῃ τὸ χέρι του καὶ ν' ἀγγίξῃ ἕνα πρόσωπο γιὰ νὰ ἀποδώσῃ κατόπιν ἀκριβέστατα τὰ χαρακτηριστικὰ του στὸν πηλὸ. Ἰδοὺ τί γράφει στὰ Ἀπομνημονεύματά του ἕνας μορφωμένος κληρικὸς τῆς ἐποχῆς του, ὁ ἀββᾶς Ἀρνόλδ: "Ἦθελα πολὺ νὰ περάσω ἀπὸ τὴν πόλι Λούκας τῆς Τοσκάνης γιὰ νὰ ἰδῶ ἕνα ἀληθινὸ θαῦμα τοῦ καιροῦ μας, τὸν γλύπτη Γοννέλι. Ὁ γλύπτης αὐτὸς ἔκαμε λαμπρὲς σπουδὲς καί, μολοντὶ ἔχασε τὴν ὄρασι σου, ἐξαικολούθησε νὰ κατασκευάζῃ ἔργα ἀφθάστου ὠραιότητος, τελειώτους καὶ ἀκριβείας. » Ἦ νῶτα Ἄννα Κολόννα, ἡ πριγκίπισσα τῆς Παλαιστίνης, γυρίζοντας κάποτε ἀπὸ τὴ Γαλλία, πέρασε ἀπὸ τὸ Λούκας καὶ θαλάσῃ νὰ ἰδῇ τὸν ἀξιοθαύμαστο καλλιτέχνη, τὸν ὁποῖο εἶχε γνωρίσει προτοῦ τυφλωθεῖ. » Ἦ εὐγενὲς ἐπισκέπτρια, γιὰ νὰ βεβαιωθῇ πὸς ἦσαν ἀληθινὰ ὅλα ὅσα ἐθρυλλοῦντο γι' αὐτόν, τοῦ παρουσίασε ἕνα χρυσὸ νόμισμα, ἀπᾶνω στὸ ὁποῖο τοῦ εἶπε πὸς ἦταν ἀποτυπωμένο τὸ κεφάλι τοῦ πριγκίπου συζύγου της. Ὁ γλύπτης ἰμως, μόλις τὸ ἔπιασε μὲ τὸ χέρι του καὶ περιέφερε ἐπάνω τα δάχτυλά του, ἀόχησε νὰ τὸ φιλή λέγοντας: » — Κυρία μου, δὲν μπορεῖτε νὰ μὲ γελάσετε ἔτσι εὐκολο. Ἐδῶ ἔπάνω ἀναγραφῶν τὸ πρόσωπο τοῦ ἀγιωτάτου Πάπα Οὐρβανοῦ... » Φανταστῆτε τώρα πὸση εὐαισθηθία θὰ εἶχε στὴν ἀκρὴ τῶν δαχτύλων του ὁ τυφλὸς γλύπτης, γιὰ νὰ εἶνε σὲ θέσι νὰ διακρίνῃ ἀμέσως τὸ ἀνάγλυφο ἐνὸς μικροῦ νομίσματος... » Ἐπίσης ὁ Λομάτσα, ἕνας ἀπὸ τοὺς περιφημότερους ζωγράφους τῆς Ἰταλίας, ἔχασε σὲ προχωρημένη ἥλικία τὴν ὄρασι του, ἀλλὰ ἐξαικολούθησε νὰ ζωγραφίῃ μέχρι τέλους τοῦ βίου του, μὲ τὴν ἰδια ἐπιτυχία. ***



Ἀκόμη ἀναφέρονται καὶ στρατηγοὶ ἢ ἀνόητοι ἀξιωματικοί, οἱ ὁποῖοι, ἂν καὶ τυφλοὶ, ὠδήγησαν μεγάλους στρατοὺς ἐς τὰς μάχας, ὅπως ὁ Ἐρρίκος Δάνδολος, ὁ Ἰωάννης Ζίσκα καὶ ὁ πρώτος Δόγης τῆς Βενετίας, ὁ ὁποῖος μάλιστα ἔλαβε μέρος στὴν ἄλωσι τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπὸ τοὺς Φράγκους στὰ 1204. Γι' αὐτόν, κάποτε σύγχρονός του ιστορικὸς λέγει τὰ ἑξῆς: "Ἦταν γέρος δταν τὸν ἐγγνώρισα καί, μολοντὶ εἶχε ὄρασι κεφάλι καὶ γλυκῦτα μάτια, δὲν ἔβλεπε καθόλου, γιατί εἶχε χάσει τὴν ὄρασι του ἀπὸ μιὰ πληγὴ κοντὰ στὸ μέτωπο." Ὁ Ζίσκα πὸ ἀναφέρουμε παραπάνω, λεγόταν ἔτσι (στὴ Βοημικὴ γλῶσσα τὸ ὄνομά του σημαίνει μονόφθαλμος), γιατί δταν ἦταν μικρὸς ἔχασε τὸ ἕνα τοῦ μάτι. Ἐν τούτοις ὡς ἀναδείχθη ἕνας ἀπὸ τοὺς ἐξοχότερους στρατιωτικὸς τῆς ἐποχῆς του. Κατὰ τὸ ἔτος 1420, στὴν πολιορκία τῆς πόλεως Ραβῦ, ὁ Ζίσκα ἐτραυματίσθη ἀπὸ μιὰ σφαῖρα κι' ἔχασε καὶ τὸ δεύτερο μάτι του. Ἐν τούτοις, τὸ «τυφλογροντόσκικλο» αὐτὸ, καθὼς ἀποκαλοῦσε ὁ ἴδιος τὸν ἑαυτοῦ, ἐξαικολούθησε τὸν πόλεμο καὶ μετὰ τὸ νέο δυστύχημά του καὶ ἐκέδισε λαμπρότατες νίκες. «Ὁ Ζίσκα, γράφει γι' αὐτόν ὁ Λενφάντ στὴν ἱστορία του, μετὰ τὴν ἀπόλεια καὶ τῶν δυὸ τοῦ ματιῶν, περιφερόταν ἀπάνω σ' ἕνα ἄρμα, ἔχοντας δίπλα του τὴ σημαία. Ἀφροῦ ζητοῦσε δὲ πληροφορίες γιὰ τὴν τοποθεσία, τὶς κοιλάδες, τοὺς βράχους, τὴ δάση καὶ τὰ βουνά, τοποθετοῦσε ὁ ἴδιος τὸν στρατὸ του καὶ εἶναι ἀτοποροῦστος τὸ σύνθημα τῆς μάχης». Στὴν κατάστασι πὸς βρισκόταν, ὁ Ζίσκα δὲν μποροῦσε φυσικὰ νὰ διακρίνῃ οὔτε τὴν ἡμέρα ἀπὸ τὴ νύχτα. Σχετικὸς μάλιστα δηγοῦνται καὶ τὸ ἑξῆς χαριτωμένο ἀνέκδοτο:



Κάποτε ὁ τυφλὸς στρατηγὸς διάταξε ἐπιθεῖν κατὰ τῶν ἐχθρῶν, δταν ἀποσδοκῆταις τὸν ἐπιληροφόρησαν δι εἶχε... νυχτώσει καὶ δὲν μποροῦσαν οἱ στρατιῶτες του νὰ προχωρήσουν. Τότε ὁ Ζίσκα, χωρὶς νὰ χάσῃ τὴν ψυχραιμία του, διέταξε νὰ... κἀφουν τὸ γειτονικὸ χωριὸ γιὰ νὰ φωτισθῇ ἔτσι ὁ στρατὸς καὶ νὰ προχωρήσῃ!...