

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΟΥ Κ. Κ. ΚΑΙΡΟΦΥΛΛ

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΖΑΝ ΜΩΡΕΑΣ

(Από τις τελευταίες βιογραφίες του ποιητού)



ΗΝ την Μαρτίου 1910, ο Μωρέας πήγαινε ένα άρθρο του φιλολογικού στην εφημερίδα «Παρι-Ζουρνάλ», την οποία εξέδιδε ένας αδελφικός του φίλος, όταν ξεσπασε προσεβλήθη στο δρόμο από ημιπληγία κι' απόμεινε με το ένα του μπράτσο παράλυτο.

Όστόσο ο Μωρέας είχε δυνατό οργανισμό, αλλά είχε συγγόνους περιφρονήσει σ' όλη του τη ζωή κάθε κανόνα υγιεινής και δεν άκουγε ποτέ τις συμβουλές των φίλων του γιατρού, οι οποίοι τον συμβούλευαν να φυλάγεται. Τους απαντούσε μάλιστα ότι βίαι οι πρόγονοί του έζησαν εκατό χρόνια. Μα κι' αυτός, στο διάστημα των πενήντα χρόνων της ζωής του, είχε ζήσει εκατό, γιατί δεν κοιμόταν τη νύχτα.

Ο φίλος του Άλματάλ μάλιστα εκφράζει τον θαυμασμό του, πως τό σωμα του μπόρεσε να αντέξει τόσο στην κακομεταχείριση που του έκανε και στην εξάντληση, στην οποία το υπέβαλε με τὰ ξενύχτια του ίδιου.

Από τὸν Γενάρη ακόμα ο ποιητής είχε νοιώσει ύποπτα σημάδια της αρρώστιας του, αλλά δεν είχε δώσει σ' αυτά καμιά προσοχή. Όταν όμως του ήρθε το σοβαρό χτύπημα, αναγκάστηκε να μη σέ μιά κλινική στο προάστειο τὸν Παρισιόν Σαιν Μαντέ, από το παράθυρο της οποίας έβλεπε με πόνο τις ανθισμένες καστανιές να σαλεύουν τα κλωνάρια τους σαν να τὸν χαιρετούσαν... Καταλάβαινε ότι δεν θα ζούσε πια και ή άγωνία του, ή τόσο οδυνηρή, διήρκεσε δεκαπέντε μέρες, κατά τις οποίες εξέλιξε ώστόσο τὸν γιατρού του με τὴν άντοχή του, τόσο τὴ σωματική, όσο και τὴν ψυχική.

Κάθε μέρα οί γιατροί περιέμεναν τὸ τέλος του και κάθε μέρα ο δυνατός οργανισμός του αντιστεκόταν σὸ μοιραίο. Η φωνή του είχε μείνει διατηρημένη καθαρά και τὸ μυαλό του διατηρούσε επίσης βίη τὴ διαύγεια που τὸν χαρακτήριζε σ' όλη τὴ ζωή του.

Εγνώριζε πλέον ότι ο θάνατος ήταν αναπόφευκτος και τὸν περιέμενε με μιά φιλοσοφική ψυχραιμία που θύμιζε τὸν φιλόσοφο Σωκράτη. Μιλούσε συνεχώς γιά φιλολογία και ίδιως γιά ποίηση, με μιά ψυχραιμία που γεννούσε τὸν θαυμασμό όλων.

«Έδινε με τὸν τρόπο του αὐτό, γράφει ο φίλος του Κουλόν, που έβλεπε πάντα σιμά του, ένα υπέροχο μάθημα στωϊκῆς φιλοσοφίας».

Ο Κουλόν δεν ήταν τὴν εποχή εκείνη σὸ Παρίσι. Μόλις όμως ο Μωρέας είδε ότι χειροτέρευε ή κατάσταση του, τὸν έγγραψε σὸ Ρουαρό, όπου βρισκόταν, κι' αὐτὸς έτρεξε άμέσως κοντά του. Μόλις ο ποιητής πρωταντίχρυσε τὸν φίλο του, τὸν έλεγε:

— Τελείωσε, δεν θά Ξανασηκωθῶ... Έφτασε τὸ τέλος μου... Όταν κανείς περιφρονήσει τὴ ζωή, σαν έμένα, πρέπει να περιφρονή και τὸν θάνατο. Μόνον οί νέοι πρέπει να ζουν. Μόλις περάσει κανείς τὸ εικοσιπέντε χρόνια, πρέπει να πεθαίνη!... «Και μὸς έπλε τὰ λόγια αὐτά, προσθέτει ο Κουλόν, με ὕφος δχι έτοιμοθανάτου, αλλά σαν άνθρωπος που ήταν άπλως αδιάθετος».

Και όμως ο ποιητής ὕποφερε πολύ τις ἡμέρες αὐτές. Ένώ μιλούσε, Ξαφνικά σώπαινε. Ήσαν οί στιγμές που οί πόνοι του ἦσαν ὑπερβολικά δυνατοί, μα δεν ἤθελε ὄχι να φωνάξει, ὄχι να κλάψει.

Τόσο δυνατοί ἦσαν μάλιστα οί πόνοι του, ὡστε δυὸ φορές τὴν ἡμέρα χάρεπε να τὸν κάνουν, γιά ν' ανακουφίζεται, ἐνέσιες μορφίνης. Οί γιατροί τὸν ἔβλεπαν ἀπαγορευμένα ἔπισης να δέχεται ἐπισκέψεις γιαι τὸν κοιούσαν πολύ. Ἄλλ' αὐτὸς δεν ἔννοοῦσε ν' ἀκούσει τις συστάσεις τους. Και κάθε ἀπόγευμα τὸ δωμάτιό του γέμιζε ἀπὸ φίλους. Ήπως τὸ καλλι τὸ Σωκράτη γέμιζε ἀπὸ μαθητάς.

Μεταξὺ τὸν φίλων του πὸν πήγαιναν και τὸν ἔβλεπαν τακτικά σ' ὄλο τὸ διάστημα τῆς ἀρρώστιας του. ἦσαν και πολλές προσωπικότητες, ὅπως ο Μπαρτώ, ὁ τουργός τῆς Δικαιοσύνης τὴν εποχή εκείνη, ο ἀκαδημαϊκὸς Μπαρρές κι' ἄλλοι πολλοί. Ἐπίσης τὸν κρατούσε διαρκῶς συντροφιά ή κυρία Σιλβόιν, ή μεγάλη ἡθοποιὸς και φίλη του, ή ἡ οποία ἦρθε μαζί του και στὰς Ἀθήνας γιά να παραστήση τὴν «Ἰριγένειά του. Μεταξὺ τὸν ἐπισκεπτῶν του εὐρισκόμενος ο ποιητής, δεν ἔπαινε

οὔτε στιγμή τὴν ὀμλία, συζητώντας γιά ποίηση κυρίως. Όταν δε οί γιατροί ἔμπαιναν και τὸν ἔβλεπαν παρατηρήσεις γιαι κοιουζόταν ἔτσι, ἐκείνος θύμωνε και τὸς μιλούσε ἀτόματα. «Επειτα όμως καταλάβαινε τὸ σφάλμα του και τὸς ζητούσε συγγνώμη:

— Καταλαβαίνετε... ή ἀρρώστεια μου... με κάνει ἔτσι! τὸς ἔλεγε. Οί φίλοι του τὸν μιλούσαν συχνά γιά τὸ ἔργο του πὸν θά ζούσε αιώνας. Μα ἐκείνος θεωρούσε ὑπερβολικὸς τὸς εἰπαινους τὸν. «Ελεγε μάλιστα ότι ή συλλογή του «Ἰριγένειά» ἦταν χωρίς ἄξια κι' ότι ή ἄλλη συλλογή του «Στροφές» ἦταν ἁπλῶς ένα «πράγμα ἀνθρώπινο». Μονάχα γιά τὴν «Ἰριγένειά» του ἔδειχνε τρυφερότητα κι' ἔξαιρητική στοργή, γιαι ἦταν ἴσως τὸ στερόγ διανοητικὸ τέκνο του.

Λίγο πρὶν πεθάνει ο Μωρέας, ἔκάλεσε τὴ Σιλβόιν σιμά του και τὴν παρακάλεσε να τὸν βοηθήσει ὡς τὸ ἀποστολὴ να παύη τὸ ἔργο του αὐτὸ σὸ θέατρο τῆς Γαλλικῆς Κοινοδίας, τὸ πρῶτο ἔθνικο θέατρο τῆς Γαλλίας, γιαι τὸ είχε μαρξάει πὸν δεν είχε ἀκόμη παύσει ἔτσι.

Μιλώντας γιά τὸν θάνατό του ο ποιητής, ἔξέφραζε τὴν εὐχαρίστησή του γιαι ή τύχη θέλησε να πεθάνη τὴν ἄνοιξη πὸν ἤπιαζαν πολλά λουλούδια γιά τὸν τάφο του.

Με στοϊκότητα πὸν θύμιζε τὸν Σωκράτη, μιλούσε ἔπισης γιά τις λεπτομέρειες τῆς κηδείας του. Ἐξήτησε πρωτίστως να κηφουν τὸν νεκρὸ του:

— Ἐπειτα ἀπὸ τὸ κήφιο, ἐπρόσθεσε, να μπῆτε σέ μιά μεγάλη βάρκα ὀλοι, ἐνῶ θά βασιλεύη ο ἥλιος, και να σκορπίσετε σὸ Σηκουάνα, ἀπὸ μιά φούστα ο καθένας σας, τὴν στάχτη μου μέσα στὰ νερά τὸυ ποταμοῦ.

Όταν ἔννοιασε ότι σίμωνε ο θάνατός του, ζήτησε να κηφουν τὸν συμβολαιογράφο γιά να κήνη τὴ διαθήκη του. Με τὴ μικρὴ περιουσία του και με τὸ εἰσόδημα τὸν προσόντων τῆς πωλήσεως τὸν βιβλίων του, ὅπως να γίνη ένα «Βραβεῖο Μωρέας» δυὸ χιλιάδων φράγκων, τὸ ὅποιο να δίδεται στὰς καλύτερες ποιητικῆς συλλογές.

Πολὺ περισσότερο ἐνδιαφέρουσα εἶνε ή φιλολογική του διαθήκη, ὅπως μὰς τὴ διέσωσε ο ἀγαπημένος του φίλος Μπαρρές. «Ενα ἀπόγευμα ζήτησε να μείνη μόνος μαζί του και τὸν εἶπε:

— Μίλησε, λέγε ὅτι θέλεις περὶ φιλολογίας!

Ο Μπαρρές θέλησε τότε να τὸν δώσει θάρρος ότι θά ζήσει. Ἄλλὰ ο Μωρέας ἀποκρίθηκε:

— Να Ξαναζήσω! Να Ξαναζήσω αὐτὲς τις ἡλιθιότητες!

— Εἶνε ἐν τούτοις ὄρατο πράγμα να εἶνε κανείς μεγάλος ποιητής, ο μεγαλύτερος ἀπὸ τὸς ζωντανούς ποιητάς τῆς Γαλλίας! ἐπέμεινε ο Μπαρρές.

— Ναί, εἶπε ο Μωρέας, εἶμαι σέ μιά λαμπρὴ θέσι. Γι' αὐτὸ πρέπει να πεθάνω τώρα!

«Επειτα ἔξακολούθησε να μιλάει γιά φιλολογικά ζητήματα, σαν να μὴν ἔπρόκειτο να τὸν συμβῆ τίποτε τὸ σοβαρό.

Ο Μωρέας πέθανε στὲς ἔντεκα ή ὡρα, τὸ βράδυ τῆς 30 πρὸς τὴν 31 Μαρτίου 1910, τριγυρισμένος ἀπὸ τὸς φίλους του Κουλόν και τὸν κ. και τὴν κ. Σιλβόιν, ή ὅποια τὸν κρατούσε τὸ χέρι.

«Πέθανε, γράφει ο Μπαρρές, με ὕφος περιφρονητικὸ και μ' ένα σήκωμα τὸν ὤμων».

— Περιέμενε, γράφει ἔπισης ο Γκουζιόν, τὸν θάνατο μιά και πλέον βδομάδα. Ἐκνιτάζοντο κατά μέταπο χωρίς να τρεμουλιάσουν οὔτε μιά στιγμή τὰ βλέφαρά του. Ομωμῶνος γιαι ή μέρες δεν τελεῖοναν, ο Μωρέας μιλούσε με τὸς φίλους του, ἀπήγγελλε ποιήματα τὸυ Ρουαρό κι' ἐκνιτταζε τὸν ὄχρὸ ὄργανο...».

Η κηδεία του γίνηκε μ' ὄλη τὴν ἐπισημότητα. Κι' ἐνῶ σὸ νεκροταφεῖο τὸυ Πέο Λασαίς, μέσα στὸν εἰδικὸ θάλαμο, ἐκείστο ο νεκρὸς του, οί φίλοι του σὸ πλάγινο δωμάτιο ἐκφωνοῦσαν τὸς ἐπιθανατίους λόγους και ή Σιλβόιν ἀπήγγελλε ένα ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν «Ἰριγένειά του. Οί φίλοι του όμως δεν ἔξέτελεσαν τὴν ἐπιθμμία του σχετικῶς με τὴν τέφρα του. Δεν τὴν πέταξαν μέσα στὰ θολά νερά τὸυ Σηκουάνα, ἀλλὰ τὴν μάζεψαν μ' εὐλάβεια μέσα ἀπὸ τὸν κλίβανο και τὴν ἔθαψαν σέ μιά γωνιά τὸυ νεκροταφεῖου τὸυ Πέο Λασαίς, ὅπου ἀναπαύεται ὄς τώρα, σιμά στὸν Ἄγγλο ποιητὴ Ὀσκάο Ουαϊάλ και τὸν Γάλλο φίλο του λόγιο Κερυτελίν.



Ο Ζάν Μωρεάς. (Γελοιογράφου τὸυ Αιμιλίου Κόλ).