

κείνους που είχε ή οικογένειά του, και με τη βοήθεια μερικών άρχοντων φίλων του, έβλεπε μαύ νύχτα την έκλεκτή της καρδιάς του απ' τόν πατρικό της πύργο κι' έγκαταστάθηκε μαζί της στον πύργο του Φιεζόλε.

Όταν ο 'Ακούτο έμαθε την άπαγογή της άσραβωνασιακής του, έγινε έξω φρενών κι' άποφάσισε να έδραστη σκληρά τόν Ούξιμπάρντι. Χωρίς λοιπόν να ζητήσει καν την άδεια της κυβερνήσεως της Πίζας, πήρε τούς πιο έμπιστους του στρατιώτες και τράβηξε για τή Φλωρεντία, με την άποφάση ν' άρπάξει τή μηστή του από τόν σπατί των Ούξιμπάρντι, όπου έφαινανόταν ότι την είχε δηγήσει ο άπαγωγεύς.

Πριν μητρί στή Φλωρεντία, ο 'Ακούτο εστάθηνε στο Φιεζόλε. Ήταν σουρουπιωμα, όταν αντίκρουσε από μακριά τόν περίφημο πύργο. Ρώτησε άμέσως ποιαού ήταν κι' όταν έμαθε ότι άντρε στους Ούξιμπάρντι, άποφάσισε να τόν κυριεύσει, να τόν λεηλατήσει και να σφάξει όλους τούς ύποτακτικούς των Ούξιμπάρντι που θάβρισκε μέσα σ' αυτόν.

Είχε νυχτώσει πειά, όταν έφτασε έξω απ' τόν πύργο. Κι' άμέσως ώρμησε, λυσώνας από όργη κι' έκυριεύσε τόν φυλάκιο, στό άποίο έμνε η φρουρά της μεγάλης πύλης.

Ο 'Ακούτο έσφαξε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα τούς άνδρες της φρουράς κι' έπειτα μπήκε μέσα στον κίρνο, δίνοντας διαταγή στους στρατιώτες του να σφάξουν άκόμα και τις γάτες που θάβρισκαν μπροστά τους!...

Μέσα στην άναστάτωση αυτή, ένας ύπηρέτης τού πύργου μαρτύρησε στον 'Ακούτο, ότι ο νεαρός Ούξιμπάρντι και ή άγαπημένη του βρισκότουσαν εκεί κι' όχι στη Φλωρεντία, όπως φαινανόταν ο ίδιος. Μόλις έμαθε αυτό, ο 'Ακούτο ούρλιαξε από άγρια χαρά. Διάταξε, με τόν σπαθί στο χέρι, τόν ύπηρέτη να τόν δηγήσει στο δωμάτιο των δυό έρωτευμένων κι' όταν έφτασε εκεί, άνοιξε τή πόρτα και είχτηκε μέσα σαν άγριο θηρίο.

Οι δυό νέοι δεν είχαν πάρει έδηση, ότι ο πύργος είχε κυριευθεί και κοιμότουσαν άγκαλιασμένοι. Τό θέαμα αυτό έφρόνησε περισσότερο τόν 'Ακούτο. Έβροντήθη άγρια, σήκωσε τόν σπαθί του και, όπως άναφέρει ή παράδοσις, έκοψε με μιá σπαθιά τά κεφάλια των δυό έρωστών!... Κατόπιν άρχισε να κόβει σε μικρά—μικρά κομμάτια τά σώματά τους.

Όταν τήν αυγή έφυγε απ' τόν πύργο ο 'Ακούτο μαζί με τούς στρατιώτες του, δεν είχε μείνει πραγματικώς εκεί μέσα ούτε γάτα ζωντανή.

Λίγην καιρό άργότερα, ο Τζιοβάνι 'Ακούτο παντρεύτηκε τήν κόρη του τότε δουκός του Μιλάνου Φερδιναντό Βισκόντι, που ήταν φημισμένη σ' όλη τήν βόρειο 'Ιταλία για τήν όμορφιά της.

Από τή βραδεία τέλος της άγρίας σφαγής τού πύργου Φιεζόλε, κανένας δεν έτόλμησε να κατοικήση σ' αυτόν. Έπί επτά αιώνας έμνε άκατοικήτος ο μοιραίος πύργος, ώσπου αιγά—αιγά άρχισε να γερμύζεται. Και οι κάτοικοι των περίξ λένε, ότι κάθε νύχτα, άκόμα και σήμερα, λίγο πριν από τά μεσάνυχτα, από τήν μουσερλωμένη μεγάλη πύλη τού πύργου βγαίνει ένα λευκό άλογο, πάνω στο όποιο βρισκονται καθάλλα οι δυό έρωτευμένοι, τά θήματα τού 'Ακούτο, άέφραλα και άμυσταγή...
Ο τρομερός 'Ακούτο πέθανε στη Φλωρεντία σε ήλικία 75 ετών, γεμάτος τιμές, δόξα και πλοήτη. Άλλες έποχές, βλέπετε, άλλες συνήθειες, άλλοι άνθρώποι....

Η'ΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΛΑΩΝ

ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

Ο τεμπέλης δεν παίρνει ποτέ ό,τι του χρωστούν.

Ο άνθρώπος κι' όταν τεμπελιάζει κουράζεται τόν ίδιο, όπως κι' όταν εργάζεται.

Τό κεφάλι τού όνηρου άνθρώπου είνε εργαστήριο τού Σατανά.

Η φιλαργυρία και ή ευσέβεια δεν μπορούν να ζήσουν μέσα στην ίδια καρδιά.

Εκείνος που έχει τόν χέρι του κλειστό για τούς άλλους, θά βρη και εκ μέρους αυτών τόν ίδιο φέρομο.

ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΒΑΘΥΠΛΟΥΤΩΝ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΤΟΥ ΒΑΡΩΝΟΥ ΡΟΤΣΙΛΔ

Ο Βαρώνας 'Ιάκωβος Ρότσιλδ, ένας από τούς όνομαστούς προγόνους της γνωστής οικογενείας των μεγάλων τραπεζιτών της Ευρώπης που διασώζεται μέχρι των ήμερών μας, βρισκόταν σε στενώτατες σχέσεις με τούς λογίους και καλλιτέχνες της εποχής του. Μερικώς μάλιστα απ' αυτούς, που είχαν άνάγκη, τούς ένισχυε και οικονομικώς.

Κάποτε, ο διάσημος Γάλλος ζωγράφος τού καιρού τού Εύγένους Ντελακρουά, προσκάλεσε τόν βαθύπλουτο 'Εβραίο να πάη στο εργαστήριό του και να τού χρησιμεύση ως μοντέλο, προκειμένου να ζωγραφισή έναν... κουρελλιάρο ζητιάνο!...

Ο Ρότσιλδ έδέχτηκε τήν κάπως άλλοκότη και προσβλητική γι' αυτόν πρόταση τού καλλιτέχνη και τήν άλλη μέρα τράβηξε προς συνάντησή του, αφού προητέρα μεταμφιεστήκε, σύμφωνα με τήν επιθυμία του. Φτάνοντας στο εργαστήριο τού Ντελακρουά, χτύπησε τήν πόρτα και περιέμνε να τού άνοιξουν. Ο μαθητής όμως τού ζωγράφου που σηκώθηκε και τού άνοιξε, βλέποντάς τον σε τέτοια έλεεινή κατάσταση —γιατί ή μεταμόρφωσή του είχε γίνει κατά τρόπο τέλει— δεν κατόρθωσε να άναγνωρίση τόν βαθύπλουτο ζητιάνο.

Τόν λητήρηε μάλιστα για τήν κατάντια του και τούδωσε ως έλεημοσύνη ένα σκούδο, τό όποιο ο Ρότσιλδ δέχτηκε με ευχαριστίες και άναχώρησε ικανοποιημένος από τήν έπιτυχία του.

Φανταστήτε τώρα τήν έκπληξη τού νεαρού καλλιτέχνη, όταν τήν άλλη μέρα έλαβε από τόν τραπεζίτη τό ακόλουθο γράμμα:

«Αγαπητέ κύριε,

> Έσοκλείστωε σάς στέλνω τό ποσόν που είχατε τήν καλωσύνη να μου δώσετε χθές στο εργαστήριο τού ζωγράφου Ντελακρουά, μαζί με τούς τούκους του που άνέγονται σε... 10,000 φράγκα. Παρανοιάστε τό εδωκόλινο τούκ και έξαργυρώστε τό όποτε θέλετε στήν Τράπεζά μου τής όδου Λαφαγιέρ. Όσο για τό ποζάρια που μου ζήτησε ο κ. Ντελακρουά, θά γίνη κι' αυτό άργότερα.

Όραιο επίσης από τά ανέκδοτα τού 'Εβραίου τραπεζίτη είνε και τό παρακάτω, τό όποιο σχετίζεται με τόν μεγάλο και επίσης 'Εβραίο ποιητή Χάινε.

Όταν ο Χάινε βρισκόταν στο Παρίσι, προσεκήληθι μιá μέρα απ' τόν βαρώνο Ρότσιλδ σε γεύμα. Ο ποιητής δέχτηκε τήν πρόσκληση και πήγε, αλλά, παρά τή συνήθειά του, μιλούσε στο τραπέζι πολύ λίγο.

Ο οικοδεσπότης, θέλοντας να λύση τό γλωσσολόγη τού ποιητού, διάταξε να παραθέσουν στο τραπέζι του τά εκλεκτότερα κρασιά.

Ο Χάινε έτρωγε κι' έπινε συνεχώς, χωρίς όμως να προσφέρει ούτε λέξι, πράγμα που έξερεθισε άκόμα περισσότερο τόν βαρώνο. Κι' επειδή ήθελε σώνει και καλά ν' άκούση τις φωνάρες τού ποιητού, διάταξε να φέρουν κι' άλλα σπανιότερα κρασιά.

Ο Χάινε άδειασε άδιάκοπα τό ποτήρι του, αλλά δεν άποφάσισε ν' άνοιξη τό στόμα του. Τότε ο βαρώνας, παρρησιώδης, ελεγε να τού φέρουν ένα μπουκαλί από τό περίφημο κρασί «Λάκιμπε Κρίστ» (Τά δάκρυα τού Χριστού) και πρόσφερε ένα ποτήρι στον εκλεκτό μουσαφίρη του.

Ο ποιητής έφερε τό ποτήρι στα χείλη, ρούφηξε τό περιεχόμενό του, αλλά δεν έβγαλε ούτε μιá λέξι.

— Έ, σάς άρεσε; ρώτησε ο βαρώνας.

— Μάλιστα, σάς ευχαριστώ, άπάντησε ξερά ο Χάινε.

— Δεν θά γνωρίζετε ίσως, έξακολούθησε κάπως πειραγμένος ο Ρότσιλδ, ότι τό κρασί αυτό είνε μεγίστης αξίας, ότι είνε τό καλύτερο κρασί τού κόσμου, ότι κάθε σταλιά του στοιχίζει ένα δουκάτο. Πως λοιπόν δεν σάς ένέπνευσε ούτε μιá... λέξι;

— Γνωρίζετε, βαρώνα, φώναξε επά τέλους ο ποιητής, γιατί τό λένε «Δάκρυα τού Χριστού»;

— Γιατί;

— Αιτιά, έξήγησε ο ποιητής, είνε τά δάκρυα που χύνει ο Χριστός βλέποντας δυό κακούργους 'Εβραίους, σαν έμιας, να πίνουν τέτοιο πολύτιμο κρασί, ενώ ύπάρχουν μέσα στο Παρίσι χιλιάδες άνθρώπων που περνάν!...

Κόκκαλο ο Ρότσιλδ.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΙΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

Είμαι μιá άσημαντη ιστορία
Κάτω απ' τόν μεγάλον ουρανό
Στό μαυροπίνακα τής ζωής με κιμωλία
Μιá άνοστη φριγούρα και γελοία
Ένα πλάσμα μοιραίο και ταπεινό.
Ήρθα στον κόσμο φέροντας μαζί μου
Τή νεότη μου — λουλούδια και πουλιά
Μα οι άνθρώποι πληγώσαν τήν ψυχή μου
Κάναν μικρό φαρμάκι τού ψωμί μου
Και μουρίζαν στή λάσπη τήν καρδιά.
Χαρά μου μόνη τά παλιά βιβλία
'Η μοναξιά κι' άγία σιωπή.
Πολύ συνθησιμική ιστορία
Στό βάθος πονεμένη, μα κι' άστεία
Που σ' άλλους ίσως θύκανε ντροπή.
Είχα έναν 'Ερωτα κι' έκείνο
Τόν σκότωσε τόν πλήθος τού σκληρό
Φορώντας τό λευκό της κρινολίνο
Κατέβαινε ή σελήνη — φώς και κρῖνο —
Στήν κάμαρά μου μιá φορά κι' έναν καιρό.
Περούσε ο καιρός, καιρός χαμένος
Χωρίς ποτέ άποφάση να πάρω
Σε μιá παληά ντρομέξα ξεπλωμένος
Σε κόσμους μακρινούς ταξιδευμένους
Τις ώρες μου τις φούραρα τσιγάρο.
Φτερό στο καπέλλο ή ξεγνοιασιά μου
Σπαθί πάντα ο στίχος στο πλευρό
Χελιδονιών φωνάξη ήταν ή καρδιά μου
Τραγουδάγαν, άηδόνια τά όνειρά μου
Κι' όμως ο κόσμος μ' έλεγε τρελλό.
Στάξε' είχα ρίξει στα καλά μου άπάνω
Και πρόσμεγα τό θάνατο να με λυτρώση.
Θεέ μου, είπα, τώρα άς πεθάνω
Στόν κόσμο αυτό τόν έγνο τό να κάνω
Έχει ή καρδιά μου πειά πολύ ματώσει.
Μιá νύχτα μίλησεν ένός μου
Και μ' έκραξεν ο Κήρυξ κοντά του
Βασίλεψε παντοπαύσο τό φώς μου
Σώπασε ο άντιλαός τού κόσμου
Και μ' έδωσεν ο ύπνος τού θανάτου.
'Ημουν μιá άσημαντη ιστορία
Κάτω απ' τόν μεγάλον ουρανό
Στό μαυροπίνακα τής ζωής με κιμωλία
Μιá άνοστη φριγούρα και γελοία,
Ένα πλάσμα μοιραίο και ταπεινό.

ΧΑΡΗΣ ΣΤΑΜ.