

(Συνέχεια εκ του προηγούμενου)

(Ο μαρκήσιος Γαστών ντε Σατινιό προς τον Οκτάβιο ντε Παλιέ).

Άγαπητέ μου φίλε, Είμαι συντριμμένος, εξημερωμένος.

Η τρομερή αποκαλύψεις, ή όποιες διαδέχονται ή μια την άλλη τις ημέρες αυτές, μ' έχουν καταρρακώσει. Τήν Κλάρα μου την έζηλεψε αυτός ό άθλιος ντε Μεροσιέ, αυτό τό κάθαρμα, τό όποιο φιλοξενούσα στον πάργο μου. Με σπικωάντησε με τον πιο ύπουλο, με τον πιο καταναλωτό τρόπο του κόσμου και την έκανε να με φοβηθή.

Και τώρα πού θα την ξαναβρω... ή μάλλον πού θα τους ξαναβρω; Γιατί ό ντε Μεροσιέ, όταν έμαθα την αλήθεια, είχε εξαφανιστεί άπ' τον πάργο. "Ω! δεν θα μου ξεφύγη ως τό τέλος. Άλλά τώρα, τώρα τί θα γίνη; Πού βρίσκεται τό μυστηριώδες αυτό έξοχικό σπίτι, στο όποιο έχει κρυφεί την εξαδέλφη μου; Στά περιχώρα του Παρισιού βέβαια, αλλά τά περιχώρα του Παρισιού είναι άπειράντα.

Έν τούτοις δεν άπελπίζωμ. Σκεπτό άπόψε να ρθώ στην πρωτεύουσα και ν' άρχισω τις αναζητήσεις μου, στις όποιες, ελπίζω, να με βοηθήσει.

Υποψιάζομαι όμως και άλλα πράγματα. Η μητριά μου, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι άμέτοχος σ' αυτή την ιστορία. Ίσως μάλιστα να τί μηχανεύτηκε κι ή ίδια και να την υπέβαλε στον ντε Μεροσιέ. Έπρεπε να έβλεπε τις ταραχές της, όταν πήγα και τί ρώτησα γιατί ό εξαδέλφος της έφυγε έτσι άπρόσπτα άπ' τον πάργο, χωρίς να μάς άποχαρετίσει.

— Δεν ξέρω... Δεν ξέρω τίποτε... τραυλίστε στην άρχή.

Κι' έπειτα, άφοϋ συνήλθε κάπως, έπρόσθεσε:

— "Α! ναί... Τόν κάλεσαν επειγόντως στην Άγγλία, γιατί ή αδελφή του πού μένει με τό σύζυγο της στο Λονδίνο, είν' έτοιμοθάνατη...

Πρώτη φορά άκουγα πώς ό ντε Μεροσιέ είχε αδελφή παντρεμένη στο Λονδίνο και γι' αυτό βεβαίως πώς ή μητριά μου μου έλεγε ψέματα.

Τότε κι' εγώ δεν μπόρεσα πειά να κρατηθώ και τίς φώναξα με άρχή:

— Προσέξτε, κυρία. "Ως τώρα σας κράτησα κοντά μου και σας περιέβαλα με κάθε σεβασμό, γιατί έχετε, δυστυχώς, τό όνομα του πατέρα μου. Άλλοιμονό σας όμως άν μάθω πώς είστε και σεΐ ανακατεμένη σ' αυτή την ύπόθεσι! Άλλοιμονό σας! Τό προτιμότερο πού έχετε να κάνετε, είναι να μου φανερώσετε όλη την αλήθεια και ν' άποσυρθήτε άμέσως στο κτήμα σας! Άλλοιώς, δεν θα διαστρώ καθόλου να σας παραδώσω στη δικαιοσύνη... Μ' άκούτε; Έξηγήθηκα καθαρά. Σας δίνο προφάσινα να μου άπαντήσετε ως τό βράδι, γιατί άσπιο φεύγω για τό Παρίσι. Άν δεν μπορείτε να μου άπαντήσετε προφορικά, άπαντήσατέ μου έγγραφως. Θα σας συγχωρήσω μόνο άν μου άμολογήσετε ολόκληρη την αλήθεια και μου ύποδειξετε τό μέρος, στο όποιο ό άθλιος εξαδέλφος σας έχει κρυμμένη την Κλάρα. Σκεφθήτε και άπαντήσατε...

Τή στιγμή εκείνη είδα τη μητριά μου να καταβάλει μια προσπάθεια για να μου άπαντήσει.

Ήταν πελιδνή σαν πτώμα, τά χείλη της είχαν γίνει κατάλεινα κι' έτρεμε ολόκληρη.

"Άνοιξε έξαφνα τό στόμα της. Άπλωσε τά χέρια της μπροστά κι' έπεσε άναισθητη κάτω. Βγήκα άμέσως έξω κι' άφοϋ τίς έστειλα την καμαριέρα της να την περιποιηθή, τράβηξα για να διαμερισμάτά μου, με την πρόθεσι να καταστρώσω ένα σχέδιο δράσεως.

Έπρεπε να ένοργήσω άμέσως. Άγωνιούσα για την τύχη της Κλάρας. Δεν ήξερα για ποιόν λόγο μου την έζηλεψαν. Τό μίσος της μητριάς μου έναντιόν της δεν ήταν άρκετό για να πείσει τον εξαδέλφο της να κάνει μια πράξι σχεδόν έγκληματική.

Ποιός προσωπικός λοιπόν λόγος έσπρωξε τον ντε Μεροσιέ ν' απαγάγη την εξαδέλφη μου, τη μηνηστή μου; Μήπως... Μήπως...; "Ω, Θεέ μου! Αυτό δεν θέλω ούτε να τό φανταστώ. Θα ήταν τρομερό. Άλλά θα μάθω, θα μάθω πολύ σύντομα....

ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ

ΤΟΥ ΟΝΟΡΕ ΝΤΕ ΜΠΑΛΖΑΚ



ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΗ

Του κάκου προσπάθησα ν' ανακαλύψω κανένα ίχνος στο δρόμο, για να ιδώ πούά διεύθυνσι είχε ακολουθήσει τό άμά... Ήι του άπαγωγέως. Η βροχή πού έπεσε χθές και προχθές, δεν άρρησε να φάινεται τίποτε. Θα περιμένο λοιπόν ως τό βράδι για να ιδώ μήπως ή μητριά μου δελήσει να όμολογή... Έξαφρατικά ή άπειλές μου και πώς θα φέρουν τό άποτέλεσμά τους. "Ας ελπίσουμε... Με άγάπη. Ο φίλος σου ΓΑΣΤΩΝ \*\*\*

(Ο μαρκήσιος Γαστών ντε Σατινιό προς τον Οκτάβιο ντε Παλιέ).

Άγαπητέ μου Οκτάβιε,

Σου γράφο από τό Πόρ—λά—Σαιν, στο όποιο βρίσκεται από σήμερα τό πρωί ύπό άστρονύκτω. Σε δύο χιλιόμετρον άπόσταση από τό χωριό αυτό, βρίσκεται ή μυστηριώδης βίλλα, στην όποία ό ντε Μεροσιέ έχει κρυφεί την Κλάρα. Ήθηα και' ενθίνα ενθίνα εδω, χωρίς να περάσω άπ' τό Παρίσι, γιατί έπρεπε να μη χάνω καιρό. Έχω μαζί μου και τον άγαπητό μας φίλο τον κόμητα Λουί ντε Λαργαίε, καθώς και τον Άλγερινό υπηρέτη μου Άλή, τον όποιο έφερα από τό Παρίσι. Ο κόμης ήρθε χθές τό βράδι στο Σατινιό, όπου τον είχα προσκαλέσει για να τον φιλοξενήσω λίγες μέρες, αλλά με βρήκε έτοιμο για να φύγω. Όταν τον πληροφορήσα πού σκοπό είχε τό ταξίδι μου, προσφέρθηκε προθυμώτατα να με συνοδεύσει και να με βοηθήσει.

Μου είναι δε πραγματικά πολύτιμος. Νά, ενώ εγώ κάθομαι τώρα μέσα στο δωμάτιό μου στο πανδοχείο και σου γράφο, αυτός έχει βγει έξω και προσπαθεί να συγκεντρώσει διάφορες πληροφορίες και να κατασκοπεύσει τον ντε Μεροσιέ στο καταφύγιό του.

Αυτό φυσικά δεν θα μπορούσα να τό κάνω μόνος μου, γιατί ό ντε Μεροσιέ κι' οι άνθρωποι του με γνωρίζουν και θα φροντίζαν να λάθουν όλα τά μέτρα τους. Έξ άλλου, δεν θέλω να έπακαλεσθώ τη συνδρομή της άστυνομίας, γιατί πρέπει ν' άποφύγω με κάθε τρόπο τό σκάνδαλο. Έτσι ό Λουί μου φαίνεται χρησιμώτατος.

Έξασα όμως να σου γράψω πώς ήθηα εδω... Λοιπόν, ή μητριά μου όμολόγησε, όμολόγησε για πάντα, Μου έστειλε μια έπιστολή, στην όποία μου άποκαλύπτει όλη τη φοβερή αλήθεια...

Ο ντε Μεροσιέ έχει έρωτευθεί την Κλάρα, ναί, την έρωτεύθηκε από την πρώτη στιγμή πού την είδε στον πάργο. Μια μέρα, δεν μπόρεσε πειά να κρατηθή και φανερώσε τον έρωτά του προς τη μητριά μου. Τότε εκείνη από μίσος στην εξαδέλφη μου, του υπέβαλε την ιδέα να την απαγάγη. Τό μίσος της ή μητριά μου τό άποδίδει στο ότι είχε αντίληφθει τον έρωτά μου προς την Κλάρα και στο ότι δεν ήθελε να την κάνω γυναίκα μου, γιατί θα τίς έπαιρνε τον τίτλο της μαρκησίας του Σατινιό.

Στό τέλος δε τίς έπιστολής της μου άπεκάλυπτε, ότι ή μυστηριώδης βίλλα βρίσκεται εδω.

Μόλις διάβασα την έπιστολή της, τίς έγραψα μια άλλη, στην όποία τίς ύπεδείχνα, ότι πρέπει να φύγη εντός σαρανταοχτώ ωρών για τό κτήμα της, όπου δεν θα την ένοχλοώσε κανείς. Έπρόσθεσα μάλιστα, ότι ή εξαδέλφη μου Κλάρα, ή κόρη της, θα είχε κάθε έλευθερία από μένα να σηγαίνει να την βλέπει όποτε θέλει.

Έλπίζω, ότι αυτή την ώρα θα έχη φύγει πειά από τό Σατινιό...

Διακόπτω την έπιστολή μου, γιατί ήρθε άπ' έξω ό κόμης. Ο Λουί φαίνεται πολύ ταραγμένος. Σίγουρα θα έχη σπουδαία νέα να μου άναγγείλη....

"Ω, Θεέ μου! Δεν μπορώ ακόμα να συνέλθω από την έντύπωσι πού μου έκαναν ή ειδήσεις του κόμητος. Η Κλάρα παντρεύεται άπόψε με τον ντε Μεροσιέ. Ναι, ό Μεροσιέ ό ίδιος προσκάλεσε τον έφημέριο του Πόρ—λά—Σαιν για να εύλογήσει τό γάμο του με την Κλάρα Λαζμορέ... Μα πώς είναι δυνατόν; Πώς δέχτηκε ή Κλάρα να γίνη σύζυγος αυτού του κτήνους; "Ω! άν αυτό



— Προσέξτε, κυρία! φώναξα στη μητριά μου.

εἶν' ἀλήθεια, δὲν θὰ τῆς τὸ συγχωρέσω ποτέ... ποτέ... Ἀρνήθηκε ἔμένα πού τῆ λάτρεια γιά ν' ἀκολοθήσῃ αὐτόν; Ὡ! δὲν μπορῶ νὰ τὸ πιστέψω...

Πάντως, ὁ γάμος τους δὲν θὰ γίνῃ... Δ ἐ ν θ ἄ τ ὀ ἐ π ι τ ρ ε ψ ὠ ἐ γ ὼ !... Εἶν' ἕνας γάμος, πῶσο ἀπ' τὸν ὁποῖο κρῖνεται ὁλόκληρη ἐγγλεμητικὴ σχευορία...

Ἐξ Ἰλλου, ἡ Κλάρα δὲν μπορεῖ νὰ παντρευτῆ, γιατί δὲν ἔχει πάρει ἀκόμα τὸ διαζυγίό της. Τί συμβαίνει λοιπόν; Σίγουρα ὁ Μερσίς παρουσίασε στὸν ἐφημέριο πλαστά πιστοποιητικά. Ὁδ' αὐτὰ ὁμοίως θὰ τὰ μᾶθω ἀπ' αὐρή, γιατί ὅπως θὰ καταλαβαίνεις, θὰ πάω κ' ἐγὼ ἀπερόκλητος στὸ γάμο τοῦ ντὲ Μερσιέ...

Ἀλλοιῶνός του! Θὰ μοῦ τὸ πληρώσει πολὺ ἀκριβὰ αὐτὸ πού μοῦ ἔκανε... Θὰ εἰσχωρήσουμε, ἐγὼ, ὁ κόμης κ' ὁ Ἄλῃς μὲ κάθε τρόπο μέσα στὴ βίλλα μὴδὲς νυχτώσει, γιά νὰ βρισκόμαστε παρόντες στὴν ὥρα τῆς τελετῆς...

Θὰ σοῦ ξαναγράψω σύντομα,

Σὲ φιλῶ, ΓΑΣΤΩΝ ΝΤΕ ΣΑΤΙΝΙΥ

\*\*\*

(Ἡ Κλάρα Λαμορὲ πρὸς τὴ Μάρθα Ντελμόν). Παρίσι.

Εἶμαι χαμένη!... Εἶμαι χαμένη!...

Ἀγαπημένη μου Μάρθα, ἔπεσα στὰ χέρια ἐνὸς παληανθρώπου, ἐνὸς κακοῦ! Φέφθηκα ἀνόητα, ἐπιπολέα, ἀλλὰ τώρα πληρώνω πολὺ ἀκριβὰ τὸ σφάλμα μου... Ἴσως μάλιστα προέκυψε νὰ τὸ πληρώσω ἀκόμα ἀκριβότερα μὲ τὴν ἴδια τὴ ζωὴ μου...

Ἡ θέαίς μου εἶνε τρομερὴ! Σήμερα τὰ ἔμαθα ὅλα, σήμερα ἔμαθα ὅλη τὴν ἀλήθεια. Ὡς σήμερα δὲν εἶχα ὑποψιαστῆ τίποτε καὶ θεωροῦσα τὸν ντὲ Μερσιέ ὡς ἕνα σοβαρὸ καὶ τίμο κύριο, ὁ ὁποῖος μονάχα ἀπὸ ἐνδιαφέρον γιά μένα, ἔκανε ὅτι ἔκανε...

Πόσο ἀπλοϊκὴ ἦμου...

Ἄλλ' ἂς σοῦ διηγηθῶ τὰ πράγματα μὲ τὴ σειρά τους. Ἦσαν τρεῖς πρῶτες ἡμέρες ἡμῶν σ' αὐτὸ τὸ σπίτι πού μοιάζει μὲ φυλακὴ, σχεδὸν μόνη. Ὁ Ἰωσήφ, ὁ ἡπυρέτης τοῦ ντὲ Μερσιέ, εἶχε ξαναγυρᾶει στὸ Σατινὴ, ζωντὰ στὸν κύριό του, καὶ τὴ γρηὴ Μπαγιὸ δὲν τὴν ἔβλεπα σχεδὸν καθόλου, παρὰ μόνον ὅταν αὐτὸν σεβόριζε τὸ φαγητό.

Περνοῦσα τὴν ὥρα μου, κάνοντας περιπάτους κάττω στὸν πληρτικό κήπο, τοῦ ὁποῖου ἡ πόρτες ἦσαν πάντοτε κλειστές.

Δυὸ—τρεῖς φορές πού πήγα νὰ πάρω κανένα βιβλίον ἀπὸ τὴ βιβλιοθήκη, εἶδα πὼς ὅλα τὰ βιβλία της ἦσαν ἐλαφρὰ καὶ σχεδὸν ἀνήθηκα. Μοῦ ἔκανε μεγάλη ἐντύπωση αὐτό. Συλλογίζομουν πὼς ὁ ντὲ Μερσιέ, ἕνας τόσο σοβαρὸς κύριος, διάβαζε τέτοια βιβλία.

Ἔτσι, μὴν ἔχοντας τίποτε νὰ διαβάσω, ἐπληττα, ἐπληττα ἀπέραντα... Προσπαθοῦσα νὰ ξεχάσω τὴν θέσι μου, τὴν κατάστασί μου καὶ σοῦ ἔγραφα ἀτελείωτες ἐπιστολές, τίς ὁποῖες ἔδινα στὴ γρηὴ Μπαγιὸ γιά νὰ φροντίσῃ γιά τὴν ἀποστολὴ τους. Μὰ εἶμαι τώρα βεβαία πὼς, σύμφωνα μὲ τίς ὁδηγίες τοῦ κυρίου της, τίς κατακροτοῦσε καὶ δὲν τίς ἔστειλε.

Προχθὲς τέλος ἐπέστρεψε ὁ κ. ντὲ Μερσιέ. Ὅταν τὸν εἶδα, φαινόταν πολὺ ταραγμένος. Ἦρθε κατ' εὐθείαν πρὸς ἔμένα, πήρε ἕνα πατρικό ὕφος καὶ, σφίγγοντας τὰ χέρια μου μέσα στὰ δικὰ του, μοῦ εἶπε:

— Ἀχ, ἀγαπητό μου παιδί, σὰς λιποῦμαι, σὰς λιποῦμαι...

— Τί συμβαίνει, κύριε ντὲ Μερσιέ; τὸν ρώτησα ἐγὼ μὲ μεγάλῃ ἀνησυχία.

— Δὲν θὰ σὰς κρύψω τίποτε, μοῦ ἀπάντησε ἐκείνους μὲ ὅλη του τὴ σοβαρότητα. Πρέπει νὰ σὰς τὰ πῶ ὅλα, γιά νὰ σεσφαιθῆτε τί θὰ κάνουμε καὶ γιά νὰ λάβουμε ὅλα μας τὰ μέτρα... Ἀκούστε, ἀκούστε, κυρία, καὶ φριξέτε κ' ἐσεῖς μὲ τὴν κακοῦθια τοῦ ἐξαδέλφου σας...

Τὰ λόγια του αὐτὰ μ' ἔκαναν ν' ἀνατριχιάσω μὲ τὴν προαισθήσι, ὅτι μ' ἀπελοῦσε κάποια μεγάλη δυστυχία...

Καὶ ὁ κ. ντὲ Μερσιέ ἐξακολούθησε:

— Λοιπόν, ὁ Γαστὼν μὴδὲς ἔμαθε τὴ φυγὴ σας ἀπὸ τὸν πύργο, διέδωσεσαν παντοῦ, ὅτι σὰς ἀπήγαγε ἀνοσιώσις κάποιος φίλος σας. Ἐπενοῦσε ἕνα ὁλόκληρο ἐροτικό μυθιστόρημα, τὸ ὁποῖο διαδίδει τώρα εἰς βάρους σας...

Φαίνεται πὼς εἶχα γίνεῖ πολὺ χλωμὴ, γιατί ὁ κ. ντὲ Μερσιέ στάθηκε καὶ μὲ ρώτησε:

— Τί ἔχετε, κυρία;...

— Τίποτε, τίποτε... τοῦ ἀπάντησα ἐγὼ, Ἐξακολουθεῖτε...

— Ἐκτὸς αὐτοῦ, ὁ ἐξαδέλφος σας, ὁ ὁποῖος συνδέεται πολὺ μὲ τὸν καρδινάλιο ἀρχιεπίσκοπο τὸν Παρισίων, φρόντισε κ' ἐξέδωσε μιά διαταγὴ πρὸς ὅλες τίς μονές τῆς Γαλλίας, διὰ τῆς ὁποίας τοὺς ἀπαγορεύεται νὰ σὰς δεχθῶν...

— Θεέ μου!.. Ἀλήθεια; τραύλισα ἐγὼ. Καὶ τὸ ῥα τί θὰ γίνω; Πού θὰ καταφύγω;

(Ἀκολουθεῖ)

ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

ΤΟΥ Κ. ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΡΒΑΝΑ

Ἡ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΣΚΙΑΧΤΡΟΥ

Αὐτὴ εἶνε μιά ἀληθινὴ καὶ παράξενη ἱστορία, πού μοῦ τὴν ἀνστήρησ' ἕνας γέρος χωρικὸς, κάνοντας τὸ σταυρὸ του γιά τοῦ κόσμου τὰ παράξενα.

Στὸ χωριὸ του ζοῦσε ὁ ἀσχημότερος ἀνθρώπος τοῦ κόσμου. Καλὰ—καλὰ δὲν μπορούσε νὰ καταλάβῃ γιατί ἦταν ἀσχημὸς. Δὲν ἦταν ἀσχημὸς μόνο ἡ μύτη του, τὰ μάτια του, τ' αὐτιά του, τὸ σαγόνι του, τὸ κεφάλι του ἢ τὸ κορμὶ του. Ἦσαν κ' ἄλλοι ἀνθρώποι στὸ χωριὸ στραβομύτες, στραβοσάγονοι, κεφαλάδες καὶ ἄλλοιῶροι.

Μὰ ἡ ἀσχημὰ τοῦ ἀνθρώπου αὐτοῦ ἦταν ἄλλο πρῶμα. Οὔτε ζωντανὸ κανένα, οὔτε πετούμενο, οὔτε ψάρι ματαστάθηκε τόσο ἀσχημο. Ἦταν μοναδικὸς στὸν κόσμο.

Οἱ ἀνθρώποι στὸ δρόμο σταματοῦσαν καὶ τὸν κῆτταζαν. Τὸν κῆτταζαν, ὄχι παρὰ μὲ περιέργεια, μὲ ἀηδία ἢ μὲ σιχαμὸ. Τὸν κῆτταζαν μὲ θαυμασμὸ καὶ κάποτε, ὅταν ἦταν νύχτα ἢ σκοτεινὰ, μὲ φόβο.

Καὶ δὲν ἦταν μονάχα οἱ ἀνθρώποι. Τὰ σκυλιὰ τὸν ἔπαιρναν ἀπὸ πίσω καὶ τὸν ἐγαυγίζαν σάν λυσασμένα. Δὲν κοιτοῦσε νὰ περῶσῃ ἀπὸ γειτονιὰ, ἀπὸ δρόμο ἢ ἀπὸ στάνη. Μόλις τὸν ἀπειζᾶσαν τὰ σκυλιὰ, μικρὰ—μεγάλια, χηνοῦσαν νὰ τὸν φάνε.

Αὐτὸς ὅμως τραβοῦσε τὸ δρόμο του, ἤξερε πὼς κατιτὶ τὸν φύλαγε σάν φυλαχτὸ ἀπὸ τὴ λύσσα τῶν σκυλιῶν. Καὶ εἶχε δίχνη. Τὰ σκυλιὰ τρέχανε ἀπὸ πίσω του, τὸν ἐξόγνωναν νὰ τὸν ξεσχοῖσουν μὲ τὰ δόντια, μὰ μὴδὲς τὸν ἐξόγνωναν, κατιτὶ τὰ σταματοῦσε. Βάζανε τὴν οὐρὰ κάτω ἀπ' τὰ σκέλια τους καὶ φεύγανε μὲ λυπητερές στριγγλιές, σάν νὰ τὰ εἶχε δαμμένα...

\*\*\*

Ὁ ἄσχημος ἀνθρώπος—ἔτσι τὸν ἔπαιρνε ὁ Πειρασμὸς— ἀγάπησε τ' ὄμορφότερο κορίτσι τοῦ κόσμου. Τ' ἀγάπησε μὲ τὰ σωστά του. Μέρα—νύχτα περνοῦσε κάττω ἀπὸ τὸ σπίτι τοῦ κοριτσοῦ καὶ κῆτταζε ἀπὸ τὰ παράθυρα μ' ἕνα παράπονο, πού τὸν ἔκανε ἀσχημότερο.

Ὁ κόσμος ἔκανε τὸ σταυρὸ του καὶ γελούσε. Τ' ἀδέρφια τοῦ κοριτσοῦ γελούσαν κ' αὐτὰ. Δὲν ἔβλεπε τὸν κόπο νὰ θυμώσῃ καὶ κανένα. Πούς γυροῦσε νὰ δῆ τέτοιο σιάχτρο! Ἡ γειτόνισσες γελούσαν κ' ἐκείνης μὲ περιόξανε τ' ὄμορφο κορίτσι μὲ λόγια καὶ μὲ χροαστὰ.

Μόνον τ' ὄμορφο κορίτσι καθόταν μοναχὸ του κ' ἐλάιγε ἀπ' τὸ μεγάλον του κακὸ: «—Τί μοῦ ἦταν γραφτό, τίς ἀραγλιές! ἔλεγε. Νὰ μ' ἀγαπήσῃ ἕνα σιάχτρο!» Τόπαινε σάν καταφρόνια καὶ σάν φόνερα. Καὶ τὴν ἔπαιρνε τὸ παράπονο κ' ἐλάιγε τότε μοναχὴ της...

Ὁ ἄσχημος ἀνθρώπος δὲν μπόρεσε νὰ βαστάξῃ στὴ φλόγα τῆς ἀγάτης. Τὸν ἔκαινε μέρα καὶ νύχτα. Κι' ὅσο περνοῦσαν ἡ μέρες, ἀπὸ τὴν πύρα καὶ τὸν καυμὸ του, γινόταν ὀλοένα ἀσχημότερος.

Οἱ διαβάτες δὲν τὸν κῆτταζαν παῖδι, γυροῦσαν ἀλλοῦ τὸ κεφάλι τους μὲ τρομάρα. Τὰ σκυλιὰ τὸν γαυγίζανε ἀπὸ μακριὰ. Τρελαμῆνος ἀπ' τὴν ἀγάτη, εἶδε κ' ἀπόδειε καὶ μιά νύχτα ἔβαλε ἕνα τρομακτικὸν στὰ μηλιγγία καὶ σκόρπισε στὸν ἀνεμὸ τὸ ἄσχημο πρόσωπό του...

Τὸ πρὸ τὸν βόηκανε κάττω ἀπὸ τὰ παράθυρα τοῦ κοριτσοῦ. Σημάδι δὲν ἔμενε παρὰ ἀπ' τὴν ἀσχημὰ του καὶ χροιαστῆσαν ἄλλα σημάδια γιά νὰ γυροῖσουν πούς ἦταν. Κανένας δὲν τὸν ἐλιπηθήρε, κανένας δὲν τὸν ἐλάιψε, καὶ σάν τὸν ἔπαιρναν σάν σκυλὴ τὴν ἄλλη μέρα, ὅλα γελούσαν μὲ τὰ παράξενα πού γίνονται στὸν κόσμο.

Μὰ τ' ὄμορφο κορίτσι δὲν μπορούσε νὰ βαστάξῃ τὴν καταφρόνια πού τῆς ἔκανε ἡ ἀγάτη ἐνὸς σιάχτρο. Δὲν μπορούσε νὰ χρορήσῃ ὁ νοῦς της, πὼς μέσα σὲ τόσα κορίτσια, ὄμορφα καὶ ἀσχημα, διάλεξε αὐτὴν νὰ τὴν ἀγατήσῃ. Κι' ἀπ' τὴν ἡμέρα πού σκοτώθηκε γιά τὴν ἀγάτη της, τὸ πῆρε σάν παράπονο καὶ σιχαμένη ἡ ἴδια τὴν ὀμορφιά της. Μὰ δὲν ἔλεγε τίποτε σὲ κανέναν κ' ἔλυσε μοναχὴ της.

\*\*\*

Ἡ γειτόνισσες πού τὴν ἔβλεπαν, ἀχνὴ καὶ λυπημένη, τὴν ἐπιράζαν περισσότερο, ἀντὶ νὰ τὴν παρηγορήσουν, τῆς λέγανε γιά τὴν ἀγάτη τοῦ ἀσχημο ἀνθρώπου, γιά τὴν ὀμορφιά της πού μάγεψε ἕνα σιάχτρο, γιά τὸν ἀγριο σκοτασμὸ του...

Τ' ὄμορφο κορίτσι τὸ πῆρε μαρζάκι. Ἐλάιγε, ἐλάιγε χρορὰ ἀπὸ τὸν κόσμο κ' ἔλυσε σάν τὸ κροί. Κι' ὅλο ἔλυσε ὅσπου μιά μέρα ἔκλεισε τὰ ματάκια μὲ τὰ μεγάλια ματόκλαδα καὶ δὲν τ' ἄνοιξε παῖδι.

Ὁ κόσμος ἔλαιψε τὸν ὄλοκο χαυῖ τῆς κ' οἱ τραγοιδιστάδες τῆς ἐβόγλιανε τραγοῦδι. Μὰ τὰ φθονερά κορίτσια λέγανε πὼς πέθανε κ' αὐτὴ ἀπ' τὴν ἀγάτη, πὼς ἕνας χρορὸς καυμὸς τὴν ἔφαγε τὴν ἀσχημο ἀνθρώπο καὶ πὼς ὅλα γίνονται στὸν κόσμο. Κανένας ὅμως δὲν τὸ πιστέφει...

Ἔτσι ὁ ἄσχημος σὲ λίγον καιρὸ πῆρε μαζὺ του τὴν ἀγάτη του καὶ δὲν ἀφησε νὰ τὴν χαρῆ κανένας ἄλλος στὸν κόσμο. Καὶ εἶνε μιά ἀληθινὴ ἱστορία, πού τὴν ἀνστήρησ' ἕνας γέρος χωρικὸς, κάνοντας τὸ σταυρὸ του γιά τοῦ κόσμου τὰ παράξενα...

ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ

