

Η ΖΩΗ ΜΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΔΟΣ

Τ' ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΑΡΑΣ ΜΠΕΡΝΑΡ



Β'.

ΠΩΣ δηργείται ή ίδια στά «Απομνημονεύματάς» της, την παιδική της ηλικία ή Σάρα Μπερνάρ την πέρασε μακρυνά άπ' την μητέρα της, ή όποια ταξίδευε διαρκώς, κοντά σέ μια Βρετιόνου τροφό. Όταν όμως ή τροφός της πωαντρεύτηκε μέ κάποιον θυρωρό, πήρε μαζί της την πενταστή Σάρα στην κατοικία του σιζύγου της, χωρίς να ειδοποίηση σχετικώς ούτε την μητέρα της, ούτε τίς θείες της. Έτσι, ή Σάρα δέν έβλεπε

κανένα συγγενή της. Φαντάζεστε λοιπόν τη χαρά της και τη συγκίνησή της, όταν μια μέρα, καθώς έπαιζε στην αυλή του σπιτιού της παραμάνιας της, είδε έξωφρα μπροστά της τη μικρότερη αδελφή της μητέρας της Ροζίνα, ή όποια είχε πάει τυχαίως εκεί για να ζητήσει πληροφορίες για κάποιο διαμέρισμα που νοικιάζόταν. Και συνεχίζοντας τά «Απομνημονεύματάς» της, ή μεγάλη καλλιτέχνης γράφει :

Ανάλαφρη, τρυφερή και πασιχίνα, ή μικρή μου θεία μου έλεγε χαριτωμένα κα' όμορφα λόγια. Μέ χάριδνε μέ τά γαντοφορεμένα της χέρια. Έβριαιχε τό όραίο και κραιφό της φόρεμα κα' έκανε ένα σωρό χειρονομίες, πρόσχαρες και γοητευτικές, μέ ψιγρές στό βάθος. Τέλος την είδα να φεύγη μαζί μέ τη φίλη της, άφου προηγουμένως άδειασε ολόκληρο τό μαζού της πορτοφολάει στά χέρια της παραμάνιας μου. Μέ άπογοήτευσί μου τότε είδα την έξώπορτα να κλείνη πίσω της κα' έτσι να χάνω τη θελκτική όπτασία της ώραίας μου θείας.

Μη μπορώντας πειά να συγκρατηθώ, ώρμησα προς αυτή και άρχισα να τη χνιτάω μέ λύσσα μέ τά χέρια μου, μέ τά πόδια μου, μέ τίς πλάτες μου, μέ όλο μου τό σώμα.

Η φτωχή μου παραμάνια, ή όποια έλλαχε, μέ πήρε τότε έπάνω στό δοιμάτιό της και κρατώντας με στην άγκαλιά της, άνοιξε τό παράθυρο που έβλεπε προς τό δρόμο, μου έδειξε τη θεία μου, ή όποια περνούσε εκείνη τη στιγμή από κάτω και μου έλετε :

— Μην κλαις, Γαλιτολούκοιδα! Κύνταξε την ώραία σου θεία... Θά ξαναγυρίσει γρήγορα και θα δέν πάρη μαζί της.

Και τά δάκρυά της κινούσαν άφθονα έπάνω στό στρογγυλό κα' αγαπό πρόσωπό της. Μα έγώ δέν έβλεπα παρά τη θεία μου, ή όποια έφευγε, άφίροντάς με σ' αυτή τη μαύρη τρύπα.

Τότε, μέ την όμνη που δίνει ή άπελευσία, έξέφυγα έξωφρα από την άγκαλιά της παραμάνιας μου και δίνοντας μια άπ' τό παράθυρο, βρέθηκα κάτω στό δρόμο, μπροστά στό πόδια της θείας μου, ή όποια άνέβαινε εκείνη τη στιγμή στό άμάξι της.

Έπειτα δέν έννοιωσα πειά τίποτε. Ένα σκοτάδι μαύρο, πυκνό, άπόλυτο, άπλώθηκε ολόγυρά μου, μέσ' στό όποιο άκούγα συγκεχυμένες φωνές μακρινές, πολύ μακρινές.

Στην πτώση μου αυτή, έκτός από τά άλλα μικρότερα τραύματα, έπασα τό μπράτσο μου σέ δύο μεριές και τό άριστερό μου πόδι.

Συνήλθα έπειτα από μερικάς ώρες. Βοισκόμουν πειά σ' ένα μεγάλο κα' όραίο κρεβάτι που μύριζε όμορφα, που βρισκόταν στη μέση μιας μεγάλης και ξέφωτης κάμαρας κα' άπ' τό όποιο φωνόταν τό «ταβάνι του δρόμου», όπως άποκαλούσα τότε τόν ούρανό.

Έπειτ' από λίγες μέρες, ή μητέρα μου, στην όποια τηλεγράφησαν πειγιόντως, έφτανε, τρελλή από τήν άγωνία της για να μέ περιποιηθώ. Τότε γνώρισα καλά όλη μου την οικογένεια, τίς θείες μου και τίς έξαδέλφες μου, μια τό μαζού μου κεφαλάει δέν μπορούσε να καταλάβη γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι που καθώς έδειχναν, μ' αγαπούσαν τόσο και μέ είχαν άμψει να περάσω τόσα χρόνια μακρυνά τους.

Καθώς ήμουν πολύ φιλάσθενη και είχα λεπτά κόκαλα, έκανα δύο ολόκληρα χρόνια να συνέλθω από την τρομερή αυτή πτώση. Στο διάστημα αυτό, μέ κρατούσαν διαρκώς στά χέρια.

Παραλείτω από τ' «Απομνημονεύματάς» μου τά δύο αυτά χρόνια που μ' άφησαν άνομιήσεις συγκεχυμένες και θολές και τά όποια πέρασα σαν σ' ένα είδος ληθάργου, γεμάτου χάρδια.

Π

Μια μέρα, ή μητέρα μου μέ πήρε στα γονατά της και μου έλετε : — Μεγάλωσεσ πειά... Πρέπει να μάθης να διαβάσης και να γράφης.

Πραγματικά, σέ ηλικία έφτά χρόνων δέν ήξερα ούτε να γράφω, ούτε να διαβάσω, ούτε να λογαριάζω.

— Πρέπει, έξακολούθησε ή μητέρα μου, παίζοντας μέ τά κατάστροφα μαλλιά μου, πρέπει να γίνης μια μεγάλη κοπέλλα. Θά σε βάλομε σ' ένα οικότροφείο...

Αυτό όμως δέν μου έλεγε τίποτε. Και γι' αυτό τη ρώτησα :

— Τι είνε αυτό τό οικότροφείο, μαμά ;

— Είν' ένα μέρος όπου βρισκονται πολλά κοριτσάκια.

— Είνε άρροστα ; ρώτησα.

— Ω, όχι! μου άπάντησε ή μητέρα μου. Είνε πολύ καλά στην ύγεια τους, όπως είσαι και συ τώρα, και παίζουν πρόσχαρα και γελαστά.

Ανατήθησα κα' άρχισα να γελάω άπ' τη χαρά μου. Μα, βλέποντας έξωφρα τά μάτια της μητέρας μου γεμάτα δάκρυα, έτρεξα κα' έπεσα στην άγκαλιά της.

— Καί σύ ; Καί συ, μαμά ; τη ρώτησα. Θά μείνης ολόμώναχη ; Δέν θάχης πειά τό παιδάει σου ;

Τότε ή μητέρα μου έσκυψε προς έμένα και μου ψιθύρισε σπ' αυτή :

— Ό καλός Θεός για να μέ παρηγορήσει για τη στέρησί σου, μου έλετε πως θα μου στείλη σέ λίγο καιρό ένα μπαμπά.

Η χαρά μου δέν είχε πειά όρια. Γεμίζοντας φιλήματα τη μητέρα μου, τη ρώτησα :

— Θ' άποζητήσω λοιπόν αδελφάει ;

— Η αδελφοίλα, συμπλήρωσε χαμογελώντας έκείνη.

— Ω! δέν θέλω αδελφοίλα! τη δέκωσα. Δέν αγαπώ τά κοριτσαί! Κάνε μου τη χάρη, μαμά, να είνε αδελφάει.

Η μαμά μου μ' άγγάλιασε τότε τρυφερά και φωνάζοντας την καμαρέτα της, την έβαλε να μέ ντύσει μπροστά της, γιατί επρόκειτο την ίδια μέρα νύλια να μέ πάη στό οικότροφείο. Ω! τί όραίο που ήταν τό φόρεμά μου. Γαλάζιο και βελουδένιο, γεμάτο σειρές από χάντρες. Δέν έχόρταναν να τό καμαρώνω.

Έτσι στολισμένη, περιμένα μέ άγωνία τον έρχομό του άιαξιού της θείας μου Ροζίνας, που θα μάς οδηγούσε στό 'Ωτείγ, όπου βρισκόταν τό οικότροφείο. Τέλος τό μεγαλοπρεπές αυτό όχημα έφτασε κατά τίς τρεις τό άτόγνυνο. Η μητέρα μου άνέβηκε πρώτη, άργά και γαλήνια. Κατόπιν άνέβηκα έγώ, καμαρώνοντας όσο μπορούσα περισσότερο, γιατί ή πορτιέρισσες και οι έμποροι της γειτονιάς είχαν βγει στις πόρτες τους και μάς κύνταξαν. Τελειαία άνέβηκε ή θεία μου, πάντα χαριτωμένη και λυγρή, και διέταξε άγγλικά τόν κομπό κα' άλύγιστο άμείξά να μάς άδηγήση στη δευθινησί, ή όποια ήταν γοαμμένη σ' ένα χαριτ που του έδωσε.

Ένα άλλο άμάξι άποκαλούσε τό δικό μας, μέσ' στό όποιο καθόντουσαν τρεις κύριοι : ό κ. Ρεζί, νοικός μου και φίλος του πατέρα μου, ό στρατηγός ντε Πιλά κα' ένας ζωγράφος της μόδας τότε, ό όποιος, μου φαίνεται, όνομαζόταν Φλερύ.

Ένασθα μέσα στό άμάξι, ότι οι κύριοι αυτοί θα γεμιάζαν μαζί μέ την μητέρα μου και τη θεία μου σ' ένα κοσικό κέντρο του 'Ωτείγ, όπου τους περιμέναν και άλλοι συνδατημώνες.

Δέν έδινα μεγάλη προσοχή σέ όσα έλεγον ή μητέρα μου κα' ή θεία μου, ή όποιες, όσάκις μιλούσαν για μένα, μιλούσαν άγγλικά ή γερμανικά, ριχνώντας υνοι συγχρόνως τρυφερά και χαμογελαστά βλέμματα.

Τέλος, έτειτ' από μια μεγάλη διαδοουή, κατά τη διάρκεια της όποιας είχα κολλήπει τό πρόσωπό μου στό τζάμι και κύνταξα έξω καταγοητευμένη, τό άμάξι στάθηκε μπρός στον αριθμό 18 της όδου Μπουαλό, στό 'Ωτείγ, και κατεθήκαμε όλοι.

Πάνω στην γαργελλόπορτα του οικήματος, μπρός στό όποιο σταθήκαμε, ύπήρχε μια μακρυνά μαύρη επιγραφή μέ χρυσά γράμματα, που την κύνταξα σαστισμένη, χωρίς να μπορώ να τη διαβάσω. Η μητέρα μου τό άντελήφθη αυτό και μου έλετε :

— Έλπίζω πως γρήγορα θα μάθης να διαβάσης τί γράφει εκεί πάνω...

Άμέσως όμως ή θεία μου έσκυψε σπ' αυτό μου και μου σφύριξε :

— Άζου τί γράφει : «ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ



Η Σάρα Μπερνάρ όταν άπεφοίτησε άπ' τό Κονσερβατοού.

ΚΥΡΙΑΣ ΦΡΕΣΣΑΡΣ.

Τότε κι' εγώ, χωρίς να χάνω καιρό, γύρισα πρὸς τὴ μητέρα μου καὶ τῆς εἶπα :

— Πῶς... τὸ ξέρω ἀπὸ τώρα τί γράφει... Οἰκοτροφεῖο κυρίας Φρεσσάρ...

"Οἱ γέλασαν μὲ τὴν ἐτοιμότητά μου καὶ γελώντας, κάναμε τὴν εἰσοδὸν καὶ στὸ οἰκοτροφεῖο.

Ἡ κυρία Φρεσσάρ κατέβηκε κάτω γιὰ νὰ μᾶς ὑποδεχθῆ. Μοῦ ἔκανε ἀμέσως πολὺ καλὴ ἐντύπωση. Ἦταν μετρίων ἀναστήματος, κάπως εὐρωσθη καὶ εἶχε μαλλιά λίγο γκριζὰ, χτενισμένα ἀλλὰ Σεδινιέ, μεγάλα ὄμορφα μάτια σὰν τῆς Γεωργίας Σάνδη, δόντια καὶ τάλεντα ποῦ ἔλαμπαν, χέρια παχουλὰ καὶ μακρὰ δάχτυλα.

Μὲ πήρε τριφερὰ ἀπ' τὸ χέρι καὶ γονατίζοντας μὲ τὸ ἕνα τῆς πόδι γιὰ νὰ φέρῃ τὸ πρόσωπό της στὸ ἴδιο ὕψος μὲ τὸ δικό μου, μοῦ εἶπε μὲ φωνὴ μουσικὴ :

— Φοβάσαι, μικρούλα μου ;

Ἐγὼ δὲν τῆς ἀπάντησα καθόλου καὶ ἔγινα κατακόκκινη.

"Επειτα μοῦ ἀπῆρθη καὶ πολλές ἄλλες ἐρωτήσεις, μὰ ἐγὼ ἐξακολούθησα νὰ μὴ τῆς ἀπαντήσω. "Οἱ οἱ δικαί μου εἶχαν συγκεντρωθεῖ γύρω μου καὶ μοῦ ἔλεγαν :

«— Ἀπάντησε λοιπὸν κτεματέ! — Ἐμπρός, Σάρα! Φανοῦ εὐγενής! — "Ω! τί ἀνόητο κορίτσι!».

Μὰ οἱ κόποι τους πῆγαιναν χαμένοι. Ἐξακολούθησα νὰ μένω ἄφωνη καὶ νὰ κρατῶ τὸ στόμα μου ἐρωμητικὰ κλεισμένο.

Μετὰ τὴν τυπικὴ ἐπίσκεψιν στοὺς κοιτώνες, στὶς αἰθουσὲς διδασκαλίας, στὸ ἐστιατόριο, μετὰ τὰ ὑπερβολικὰ λόγια : «'Ωραία! 'Ωραία! Τί τάξες! Τί καθαριότης!» κι' ἕνα σωρὸ ἄλλες παρόμοιες ἠλιθιότητες γιὰ τὴν ἀνεστὴ τῆς φυλακῆς αὐτῆς τῶν παιδιῶν, ἡ μητέρα μου τραβήχτηκε λίγο παρῶμερα μὲ τὴν κ. Φρεσσάρ, μολοντὶ ἐγὼ τὴν εἶχα πιάσει ἀπὸ τὰ γόνατα καὶ τὴν ἐπιτόθισα νὰ βαδίσῃ.

Ἐκεῖ, τῆς ἔδωσε ὁδηγίες γιὰ τίς διάφορες διατηρεῖς ποὺ μοῦ εἶχαν ἐπιβάλλει οἱ γιατροὶ καὶ τίς ὁποῖες ἔπρεπε ν' ἀκολουθῶ καὶ στὸ οἰκοτροφεῖο.

Ἡ κυρία Φρεσσάρ τὴν ἀκούγε χαμογελώντας, ὄχι χωρὶς κάποια ἐλαφρὰ εἰρωνία καὶ στὸ τέλος τῆς εἶπε δεικνυπᾶς τῆς τὰ σγουρὰ καὶ ἀνυπόταχτα μαλλιά μου :

— Ἐφέρετε, κυρία, ὅτι μᾶς εἶνε ἀδύνατο νὰ τῆς κατασρώνουμε τὰ μαλλιά.

— Ἀκόμα ποῦ ἀδύνατο θὰ εἶνε νὰ τῆς τὰ ξεκαπρωώσετε, ἀπάντησε ἡ μητέρα μου, χώνοντας τὰ δάχτυλά της στὴν κόμη μου. Ἀφήστε τα, σὰς παρακαλῶ, ὅπως εἶνε, γιατί ἂν ἐπιχειρήσετε νὰ τῆς τὰ ἱσιάζετε, θὰ πάη χαμένος ὁ κόπος σας καὶ θὰ τὴν κάνετε νὰ πονέσῃ...

ΣΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ : Ἡ συνέχεια.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΕΚΟΤΑ

Ο ΤΟΥΡΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ

Κατὰ τὴν ἐποχὴ τῆς προσαρτήσεως τῆς Θεσσαλίας στὴν Ἑλλάδα, κάποτε ἀπὸ τοὺς νεοελλεγέτας 'Οθωμανοὺς βουλευτὰς τῆς περιφέρειας, ἔτυχε νὰ βρισκται μὰ μέρα στὸν προθάλαμο τοῦ ἵπουργείου τῶν Στρατιωτικῶν, ὅπου παρατηροῦσε τίς κρημασμένες εἰκόνας τῶν ἀγωνιστῶν.

Μεταξὺ αὐτῶν, ἴσχυρε καὶ μὰ προσωπογραφία τοῦ ἀειμνήστου Σπυρίδωνος Τρικούπη, τὸν ὁποῖο ὁ 'Οθωμανὸς βουλευτὴς ἀναγνώρισε ἀμέσως. Τότε, γυρίζοντας πρὸς τὸν παριστάμενο Χαρίλαο Τρικούπη, τὸν πατέρα του :

— Ἦταν μεγάλου κεφάλι!

— Πῶς τὸ κατάλαβες ; τὸν ρώτησε ὁ Τρικούπης.

— Πῶς τὸ κατάλαβα; Νά, γιατί ἔκανε ἐσένα, ἀφέντη μου! ἀποκρίθηκε ὁ 'Οθωμανὸς μὲ ἀπερσποῖητο θανμασμοῦ.

ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΛΟΓΥΟΛΑ

"Όταν ἡ Ἀικατερίνη τῶν Μεδίκων ζήτησε κάποτε γιὰ κάποιο νόμο ποῦ σκόπευε νὰ θεσπίσῃ καὶ γιὰ τὸν ὁποῖο φοβόταν μάλιστα ἐξεγερθεῖ ὁ λαός, τὴ γνῶμη τοῦ Ἰγνατίου Λογυόλα, ὁ παντοφρογὸς ἀρχηγὸς τῶν Ἰησοῦϊτῶν τῆς ἀπάντησε :

— Μεγαλειότητι, ὅταν πρόκειται νὰ κάνετε καμιά μεταρρύθμιση καὶ φοβάστε τὴν ἐξέγερσιν τοῦ λαοῦ, φροντίσετε νὰ τὴν κυκλοφορεῖτε προτῆτερα ὡς διάδασα. Καὶ ἂν τὸ πρᾶγμα περᾶσει ἀπρακτικῶτα, ἐφραμῶσατε τὸ στέδι σας. "Αν θυσοσ προκαλέσῃ κατακραυγὴ, τότε διαμνεῦσατε τὴ διάδοσιν, λέγοντας πῶς τὴν κυκλοφόρησαν οἱ ἐχθροὶ σας...



ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΜΑΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

Σ Α Τ Υ Ρ Ε Σ

I

Τὸ τί νὰ γένο ἡ ὄρανή, τὸ τί νὰ γένο ἡ δόλια μὲ τοῦ μαριόλου τὸν ὄγιό, τῆς μάγισσας τὴν κλήρα, πᾶσα βραδεὶα στὸ σπίτι μου καὶ κἀθε μεσημέρι. Θέ νὰ κωκίσω μὰ βραδεὶ νὰ κλείσω, ν' ἀμπαρώσω, βάνω τὸ δυόσω κλειδονά, τὸ κωρυσούλλα ἀμπάρα κι' ἄς ἔρθε τοῦ μαριόλου ὁ γυιός, τῆς μάγισσας ἡ κλήρα. Μαρούλια ἔχω στὸν κῆπο μου, ἄς φράει κι' ἄς μὴ χωρτάσει, κι' ἂν λείπουν μαρούλιόφυλλα, ὁ διάβολος τὸν παίρνει.

II

Τί ὄμορφαδα εἶν' αὐτὴ, τί μαῖντανός, τί πράσα καὶ τί κωκίτηρο κορμὶ νὰ κἀνὴ τόσα πᾶσα! Ἀπόψε θὰ γενῆ κωγιάς, θὰ παῖζουμε σπηροῦνια, ὄλοι θὰ πέσουν στὸν κωγιά κι' ἐγὼ στὰ κωκαρούνια. Ἄντρας μου τὸ ζῶ, ἄντρας μου τὸ ζῶ, ἄντρας μου τὸ ζῶ, τὸ ζῶναι τὸ σταθὶ στὴ μέση τῆς λιανῆ.

Στὸ κωκαρό σου τὸ μαλλὶ κἀθετα φρεῖρα καὶ λαλεῖ.

III

Μάνα μου κωκούλα μου, πέντε γυιὸς μᾶς ἔκαυε. Ἐκαυσα νὰ φρειστῶ. "Οἱ οἱ εἶμασε τρελλοὶ Βρίσω φρεῖρες διὰ κι' ἐγὼ εἶμα γνωστικός. ἔφρα καὶ γρωματικός. Ἄπ' τῆ γνωστικὰδα μου σκότωσα τὴ μάνα μου, γοῖρους πῆγα κι' ἔθωσα, στὸ βουνὸ τ'ς ἀνέβαλα. Στὸς κᾶμπους τοῦς κᾶ (τέβαζα. Βρίσω ἦλιο περσσο. Ἐκαυσα νὰ φρειστῶ. Βρίσω φρεῖρες διὰ κι' ἀλάδες καὶ φορτόνω διὰ φρε (γάδες, βρίσω κᾶνδες κωκούλα (κᾶ καὶ φορτόνω διὰ ἄ (μάρια!

IV

Ἄπὸ τὴν πόρτα σου περνώ, γλωστῶ καὶ πέφτω (κάτω, σὰν δὲν γυρίζεις νὰ μὲ δῆς, σηκώνομαι καὶ φεύγω. Ἄπὸ τὴν Πόλην ἔρχομαι καὶ στοὺς Παξῶς δια (βαῖνω, τὸ γάϊδαρό μου ἔχασα καὶ καλὴ μοῖρα νᾶχης. Στραβὸς βελὸνα γύρευε μέσα στὸν ἀρχωνά κι' ἕνας κωκρός τοῦ φῶναζε πῶς κάποιον ἔδω βρον (τάει.

"Εχεις διὸ μάτια σὰν ἀγὰ καὶ χεῖλη σὰν τρωπιέτες καὶ πᾶνω ἐκεῖ στὸ μῦθο σου μετροῦνε τίς γᾶζες. Ἄνάμεσα στὰ φρούδια σου παλιόνων διὰ γαϊδάροι, ἕνας τραβᾶει τὸ σκοινὶ κι' ὁ ἄλλος τὸ σαμάρι. Γόρνα καὶ κῶττα ἕνα λαμποῦν' ὄλο κωκαμάδες, ποῦ κωκανοβγαίνουν ποντικοὶ καὶ παῖζον τίς ἀμάδες. "Εχεις τὰ πόδια σου στραβά, στραβά σὰν τὴ μαγ (κούρα, ἔχεις καὶ τὸ κεφάλι σου σὰν βλάκην βεδούρα.

V

Σὲ εἶδα στὸ κωκακῶν σου —στραβὸ ποῦν' τὸ σα (γόνου!

Στὸ παραθύρι σ' εἶδα —ἀγάτη μου κωσίδα. Σὲ διπλοκωκαλημέρισσα —σ' εἶδα καὶ παραμέρισσα. Ἄπ' ἔξω ἀπὸ τὸ σπίτι σου —μὴ μὲ ζουλίσ' ἡ μῆτη (σου

VI

Μέσ' στὴν κάτο γειτονιά πᾶει καὶ μὰ κωκαδοποῖλα πέθανε μὰ κωκαλογηὰ τρωφαντὴ καὶ κωσπιούλα. καὶ τὴν πᾶν στὴν ἐκκλησιὰ τὴν κωκαλόρησ' ὁ δεσπότης μὲ λαμπάδες καὶ κωριά. — ἄχ, τὸ ποδοφοῦσανό της! — Πᾶνε δίκαιο ἀπὸ κωροστά. Κῶ ἀρχινᾶει τὰ κωκακῶ καλογέροι ἀπὸ κωντά, στὴ λεγᾶμενη σμᾶ...

ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΓΚΟΙΕ

— "Ο,τι ἀγαποῦμε μᾶς φαίνεται ἔξωπο. "Ολα τὰ βρισκόμασ ὄραια σὲ κῆνο ποῦ ἀγαποῦμε. — Ἄλλοῖμονο! Ἡ γυναικες δὲν διαβάζουν, παρὰ τὸ μυθιστόρημα τοῦ ἀνδρός, ποτὲ τὴν πραγματικὴν τοῦ ἱστορία. — "Ο κῶσμος μονάχα ἕνα πρᾶγμα ζητεῖ : τὴν ὑπο κωρισία

