

ΤΑ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ ΤΗΣ ΘΘΩΝΗΣ

ΟΙ ΑΦΑΝΕΙΣ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

(Πώς κερδίζεται το ψωμί στο Χέλλυγουντ)



ΠΑΡΧΕΙ στο Χόλλυγουντ μια δλόκληρη τάξι ανθρώπων, οι όποιοι κερδίζουν το ψωμί τους κινδυνεύοντας κάθε τόσο τη ζωή τους. Οι άνθρωποι αυτοί είνε διάφοροι κομπάρσοι του κινηματογράφου, των όποιων άποκλειστική έγργασία είνε ν' άντικαθιστούν τους πρωταγωνιστάς στις πιο επικίνδυνες στιγμές των έγργων.

Καθένας, φυσικά, θά φαντάζεται ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι όποιοι ρισκοκινδυνεύουν κάθε τόσο τη ζωή τους, κερδίζουν τεράστια ποσά και σχηματίζουν πολύ γρήγορα σεβαστή περιουσία, ή όποια τους επιτρέπει νά ζήσουν στο έξηξ ξεγνοιαστοί κι άνεξάρτητοι οικονομικά. Καί όμως αυτό δέν συμβαίνει σχεδόν ποτέ. Η άμοιβή τους παίρνουν οι αφανείς αυτοί ήρωες άνε άσημαντες, συγκρινόμενες με τους τεραστίους μισθούς των πρωταγωνιστών.

Άς υποέσουμε π.χ. ότι κάποιο έγργο περιλαμβάνει μια σκηνή, στην όποια δνδ άπ' τους πρωταγωνιστάς μαλόνουν επάνω στο φτερό ένδς αεροπλάνου, με κίνδυνο νά πέσουν στο κενό και νά συντριβούν κάτω στη γή. Στην περίπτωση λοιπόν αυτή, ό ρεζίσσέρ της ταινιάς προσλαμβάνει δνδ άπ' τους κατ' επάγγελμα ήρωας, οι όποιοι σε μια όρισμένη στιγμή θ' άντικαταστήσουν τους πρωταγωνιστάς κι ό όποιοι, ντυμένοι όπως αυτοί, θά παίξουν την άνατοργιαστική σκηνή, επάνω στο φτερό τού αεροπλάνου. Οι άνθρωποι αυτοί θά πληρωθούν άπό έξατό δολάρια ό καθένας τους, δηλαδή άπό έφτάμισ χιλιάδες δραχμές.

Άλλοτε βλέπουμε σκηνές, στις όπλιές ένας πρωταγωνιστής, τρέχοντας δλοταχώς με τ' αυτοκίνητό του, τό ρίχνει επάνω σε μια άμαξοστοιχία. Έκτός άπ' τό μαχαίρι τόν Λού Τσάνεϋ και μερικάς φορές τόν Ντιούγλας Φαίριμπατζ, κανείς άλλος άπ' τους φημισμένους άστέρας της θθώνης δέν θά δεχόταν νά διευθύνη τ' αυτοκίνητο μέχρι της στιγμής της συγκρούσεως, έστω και άν τού έπληρωναν ένα έξατομύριο δολάρια. Τη δουλειά λοιπόν αυτή την αναλαμβάνει ένας άπ' τους αφανείς ήρωας, γά διακόσια δολάρια μόνο.

Οι πιο τολμηροί κι οι πιο έπιδέξιοι άπ' τους αφανείς ήρωας τού κινηματογράφου, είνε ό Ραΐϋ Θόμψων, ό Ντιζ Γκρήν κι ό Μπόμπν Ρόζ. Τά κατορθώματά τους είνε πραγματικά άπίστευτα.

Έτσι ό Ντιζ Γκρήν, κάποτε άνέβηκε πάνω σ' ένα μεγάλο βράχο, δίπλα σε κάποια σιδηροδρομική γραμμή, και την ώρα πού περνούσε μια ταχεία άμαξοστοιχία με ήλιγγιώδη ταχύτητα, πήδησε και βρέθηκε πάνω σ' ένα βαγόνι!...

Άλλά τόν πιο καταπληκτικό άλλο τόν έχει στο ενεργητικό του ό Ραΐϋ Θόμψων. Κάποτε έπρόκειτο νά γυριστή μια ταινία με τόν τίτλο "Όλα τ' άδέλφια είνε παλληκάρια", στην όποια μερικοί ναύτες μισομεθυσιμένοι άηγοούντα διάφορους τερατώδεις άθλους. Ένας άπ' αυτούς λοιπόν διηγείται ότι μια φορά πού ύπηρετούσε σ' ένα φαιλαιναλιευτικό, πήδησε επάνω στη ράχι μιας φάλαινας, της κάρφωσε τό καμάκι του στην καρδιά κι έπειτα ξαναγύρισε κολυμπώντας στο πλοίο του, προτού άκόμα βουλιάξει τό σκοτεινό κήτος και τόν παρασύρει στη δίγη του.

Ό ρεζίσσέρ της ταινιάς φώναζε τόν Ραΐϋ Θόμψων, τού διάβασε τό σενάριο και τόν ρώτησε:

- Τι λές, Ραΐϋ, θά μπορούσες ν' αναλάβης έσδ αυτή τη σκηνή;
- Την αναλαμβάνω εύχαρίστως, αρζει νά με καλοπληρώσετε, άπο κριθίμε έκείνος.

Συμφώνησαν την άμοιβή κι' άμέσως άρχισαν ή σχετικές προετοιμασίες. Η σκηνή έπρόκειτο νά κινηματογραφηθή σ' ένα μέρος τού Ειρηνικού όκεανού, όπου ύπάρχουν άφθονες φάλαινες. Ξεκίνησαν άπό πολύ γα πλοίο πού είχε διαρρημωθεί σε φαιλανοθηρίδα και, όταν άντίκρουσαν την πρώτη φάλαινα, σταμάτησαν, κατέβασαν μια βάρκα με μερικούς ναύτες και με τόν Ραΐϋ Θόμψων.

Ό Θόμψων είχε γδυθεί προηγουμένως, είχε μείνει μόνο με τό παντελονάκι του, είχε φορέσει ένα ζευγάρι ειδικά παπούτσια άπό πολύ λεπτό δέρμα και με μακρά και πολύ μυτερά καρφιά στο πέλμα. Έτσι, τη στιγμή πού θά πηδούσε στη ράχι της φάλαινας, δέν θά γλιστρούσε στο γυλώδες δέρμα της, αλλά θά καρφονόταν επάνω του. Στά χέρια του επίσης κρατούσε ένα μακρύ καμάκι.

Μόλις ή βάρκα έφτασε σε άπόσταση δνδ-τριών μέτρων άπ' τό κήτος, ό Ραΐϋ μ' ένα δυνατό πήδημα βρέθηκε στη ράχι του. Έπειτα, ένδ ή βάρκα άπομακρυνόταν, αυτός σιγά-σιγά και με προσοχή έκανε μερικά βήματα γιά νά βρεθή πάνω άπ' τό μέρος της καρδιάς τού κήτους. "Όταν

έφτασε εκεί, σήκωσε τό καμάκι και τό κατέβασε μ' όλη τη δύναμή του. Άμέσως ένας ελαφρός σπασμός τίνανε τό σώμα της φάλαινας.

Ό Θόμψων κατάλαβε ότι είχε επιτύχει και ότι δέν τού έμεναν παρά λίγα μόνο δευτερόλεπτα γιά νά σωθή. Έτοιμάστηκε λοιπόν νά ριχτή στη θάλασσα και ν' άπομακρυνθή τό ταχύτερο προτού νά βουλιάξη τό κήτος. Τη στιγμή όμως αυτή άντίκρουσε ένα θέαμα πού έκανε νά παγώσει τό αίμα μέσα στις φλέβες του. Μέσα στο νερό, δίκρινε μερικούς σκοτεινούς και μακρουλούς όγκους, οι όποιοι έπλανα ένδω κι' εκεί με μεγάλη ταχύτητα, σε βάθος δνδ-τριών μέτρων. Ήταν ένα κοπάδι από σκυλόψαρα!

Ό Ραΐϋ Θόμψων έλεγε άργότερα στους φίλους του ότι ποτέ άλλοτε στη ζωή του δέν έννοιωσε τέτοιο τρόμο, όσο τη στιγμή εκείνη. Η θέσις του ήταν τρομερή. Άν ριχνόταν στη θάλασσα, θά τόν κατασπάρωναν τά σκυλόψαρα. Άν έμεινε στη ράχι της φάλαινας, θά τόν παρέσυρε μαζύ της στο βυθό, όταν σε λίγα δευτερόλεπτα θά βούλιαζε.

Εντύχως γι' αυτόν, ή τύχη τόν εννόησε. Φαίνεται ότι τά σκυλόψαρα, άπό ένδοτικτο, βλέποντας τό αίμα πού ανάβλυζε άπ' την πληγή της φάλαινας κι' άπλώνονταν γύρω της στη θάλασσα, κατάλαβαν ότι τό κήτος έφορούσε.

Τότε άωμησαν εναντίον της κι' άρχισαν νά τη δαγκώνουν και νά τρώνε με λαίμαργία τό κρέας της.

Άμέσως ό ήρωας μας, νοιώθοντας ότι μόνο τη στιγμή αυτή είχε κάποιες ελπίδες νά γλυτώσει, ρίχτηκε στη θάλασσα κι' άρχισε νά κολυμπά με μια υπερένταση των δυνάμεών του.

Και πραγματικά σώθηκε. Τά σκυλόψαρα, άφοσιωμένα καθώς ήσαν στο κομμάτισμα της φάλαινας, δέν τού έδωσαν καμιά προσοχή. Κι' έτσι κατορθώσε κι' άπομακρυνθή προτού νά βουλιάξη τό κήτος.

Έναν άπ' τους πιο επικίνδυνους άθλους έκανε κάποτε ό έφάμιλλος τού Θόμψων στην τόλημ και στην εϊνκνισία, Μπόμπν Ρόζ. Σε κάποια κινηματογραφική ταινία έτρεπε ό πρωταγωνιστής, τρέχοντας με τ' αυτοκίνητό του παραλλήλως μ' ένα τραϊνό, νά συγκρουστή μ' αυτό και συγχρόνως νά σακαρφαλώσει επάνω σ' ένα βαγόνι.

Στό επικίνδυνο λοιπόν μέρος της σκηνής ό Ρόζ άντικατέστησε τόν πρωταγωνιστή στο αυτοκίνητο, τό διηύθηκε δλοταχώς παράλληλα πρδς ένα τραϊνό πού έτρεχε μ' άσχετη ταχύτητα, κι' όταν ενόμιζε κατάλληλη τη στιγμή, τώρριξε στα πλάγια της ατμομηχανής και συγχρόνως ό ίδιος άφησε τό βολάν και πιάστηκε άπ' τις σιδερένες λαβές της μικρής σκάλας. Άπ' την όποια άνεβαίνον οι θεαμασταί. "Όλ' αυτά έγιναν με άστραπιαία ταχύτητα και χωρίς ό Μπόμπν νά πάθη έστω και μια άμυγή.

Άλλος άφανής κατ' επάγγελμα ήρωας τού κινηματογράφου είνε και ό Λεο Νόις. Μά φορά, στην κινηματογράφισι μιας πολεμικής ταινιάς, διηύθηκε ένα μεγάλο αυτοκίνητο πού είχε διαρρημωθεί σαν τάνκ. Άνέθηκε μ' αυτό σ' ένα λόφο κι' έπειτα τό άφησε νά καταρυνήση κάτω κουντρούβαλα, ώσπου έφτασε στους πρόποδας τού λόφου, χωρίς αυτός νά πάθη τίποτε.

Άλλη μια φορά πάλι άνέθηκε μ' έν' αυτοκίνητο στην κορυφή ένδς ψηλού βράχου της άκροθαλασσιάς κι' έπειτα τό άφησε νά γκρεμιστή στο κενό. Έτσι και τό αυτοκίνητο τό και ό σωφέρ του έπεσαν στη θάλασσα.

Μά και πάλι ό Λεο δέν έπαθε ούτε ένα μούλοτα!

ΕΥΘΥΜΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

ΤΑ ΕΞΥΠΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΥΤΑ

- Δνδ φίλοι συναντιώνται στο δρόμο ύστερ' άπό πολλόν καιρό:
- Τι γίνεται, αγαπητέ; Τι κάνεις τώρα;
- Άφρασε τις μεσιτείες και άσχολούμαι στο έμπόριο... Κρίσις, βλέπεις!...
- Και με τί έμπόριο καταγίνεσαι;
- Πουλάω έπιπλα.
- Και πουλάς πολλά;
- Έλπίζω με τόν καιρό νά τό κατορθώσω. Έπί τού παρόντος πουλάω... τά δικά μου!

- Πολλή περιφρόνησι σου δείχνει ή δεσπονία Κ... Πέρασε χωρίς νά σε χαιρετήση.
- Και όμως της έσωσα τη ζωή.
- Πώς;
- Μου είχε πει: «Προτιμώ νά πεθάνω, παρά νά σε παντρευτώ». Κι' έγώ, γιά νά μην πεθάνη, την άφησα ελεύθερη.

