

Η ΠΕΡΙΦΗΜΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Η ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ ΛΑΪΔΟΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ



Η'. Ο βράδυ, όταν έφτασε ο 'Αρσάμης κατά την ώραμένη ώρα στο μέγαρο της Λαΐδος...

ταν αντίκρυσε τη Λαΐδα μέσα στο άμοινο σύμπλεγμα των ωραίων ακολουθών της...

— Μήπως όνειρεύεσαι; ψιθύρισε. Σιγά-σιγά όμως σιγήθηκε. Μιά νύχτα τον πλησίασε τότε, τον έπιασε...

— Ή άστρο λαμπρό, που σίχνης τη μαγική σου λάμψη και φωτίζει τόσο γλυκά την Κόρινθο...

Δού απ' τις ακολουθούς της Λαΐδος κατέβηκαν τότε τα σκαλοπάτια του θρόνου της κυρίας των...

Συγχρόνως, σ' ένα νεύμα της Λαΐδος, όλα τα φώτα του κήπου σβήσανε και δεν έμειναν άναμμένα παρά δυο-τρεις...

— Ή βασίλισσα της καρδιάς μου, άρχισε να της λέει, ό θεά της ψυχής μου! Σο που ή τρισαχαιωμένη εικόνα σου περνούσε και ξαναπερνούσε μέσ' απ' τό όνειρά μου...

— Ή 'Αρσάμη, του άπάντησε ή Λαΐδα, ό έρωτας δεν γεννιέται κατά παραγγελία. Άνάβει και φερενεί μόνος του...

Έμειναν έτσι μια ώρα ολιμόναχοι, κωνενπίστοντας γλυκά και τρυφερά. Η πορνή Κορινθία με τά λόγια και τά χάδια της κατώφθουσε να κάνη τον 'Αρσάμη χίλιες φορές πιο έρωτευμένον απ' ό,τι ήταν όταν πρωτοπατήκε στον κήπο της.

— 'Αρσάμη, του έλεε στο τέλος, ήρθε ή ώρα κατά την όποία, σιγήθως, άποσύρομαι στο διαμέρισμά μου και κοιμώμαι. Απόψε όμως πρός τιμήν σου, θα διασκεδάσουμε. Θα δειπνήσουμε μαζί. Έχω προσκαλέσει μάλιστα μερικούς φίλους μου, γιατί θέλω να σε γνωρίσουν και να μάθουν ότι από άπόψε είσαι ό μόνος φίλος μου, ό μόνος αγαπημένος μου.

Και λέγοντας αυτά τά λόγια ή φώρα Κορινθία, πήρε μια όλόχουση βεργιτσα και χτύπησε μ' αυτή σ' έναν άσημένιο μεγάλο δίσκο που ήταν κρεμασμένος δίπλα της. Στόν κρότο αυτόν οι κήποι ξαναφωτισήσαν με μιά, απ' άκρη σ' άκρη, όπως πριν, ή ακολουθές της Λαΐδος την περιτριγύρισαν εκ νέου και τά τραγούδια κι ή μελωδίες των μουσικών οργάνων ξαναάρχισαν από διάφορα σημεία των κήπων.

Η φώρα έταίρα σηκώθηκε τώρα, έδωσε τό μπράτσο της στο νεαρό πρίγκηπα και βγήκαν απ' τό περίτερο, ακολουθούμενοι απ' τις φώραίες κόρες της ακολουθίας της. Πήγανε μέσα στη μεγάλη αίθουσα του συμπόσιου που ήταν όλόφωτη και στολισμένη φαντασμαγορικά κι όπου σέ λίγο άρχισαν να φτάνουν οι καλεσμένοι. Ήταν μια συντροφιά διαλεκτή από μεγιστάνες, ακαδημαϊκούς, φιλοσόφους και καλλιτέχνες. Όλοι τους, μόλις έμπαιναν μέσα, πλησίαζαν τη Λαΐδα και τη χαίρετοσαν φιλόνας της τό χέρι.

Όταν έφτασε κι ό 'Αριστίππος και την πλησίασε για να της φιλήσει τό χέρι, ή Λαΐς βύρεσε κι έλεε στο Λυδο πρίγκηπα:

— Αυτός έδω πο βλέπει, εν' ό καλύτερος κι ό πιο αγαπητός μου φίλος. Στις φιλολογικές βραδείες μας και στα συμπόσιά μας κά-

θεται συνήθως δίπλα μου. Άλλά σήμερα σου παραχωρεί τη θέσι του.

Ό 'Αριστίππος έγνώριζε τον 'Αρσάμη. Τόν είχε δει πολλές φορές στους δρόμους της Κορίνθου με την ακολουθία του. Όταν άκουσε λοιπόν τά λόγια της Λαΐδος, χαμογέλασε και έλεε με ύψος φιλικό στο νεαρό Λυδο:

— Νέε μου, ή θέσις που σου προσφέρεται, θα κάνη παραπολλούς να σε ζηλέψουν. Γιατί είνε γνωστό σ' όλους, ότι εκείνος που κάθεται δίπλα στη θέσι της Λαΐδος, έχει θέσι και μέσα στην καρδιά της.

Άμέσως κατόπιν οι δούλοι φέρανε στεφάνια από νοτιά λουλουδία και τάβαλαν στα κεφάλια των καλεσμένων, οι όποιοι κάθισαν όλόγωνα στο μεγάλο τραπέζι. Άλλοι δούλοι κοιβαλούσαν τά πιο έλεκτα φαγητά, φαγητά που έκαναν μερικούς φιλοσόφους ν' άρρινον κατά μέρο τις φιλοσοφικές θεωρίες περί λιτότητος που διάδασανε στην Άκαδημία ή στα Προπύλαια του Παρθενώνος. Τό δειπνο ήταν μεγαλοπρεπές κι αντίξιο του βασιλικού καλεσμένου. Ένας μεγάλος δούλος από φώρα κορίτσια με πλαστικά κορμιά, άρχισαν να χορεύουν πηδώντας με χάρι, σαν να φερούγινε γύρω απ' τό τραπέζι. Τά πιο όνομαστά κορμιά της 'Ελλάδος και της 'Ασίας, τό μπροσκό της Νάξου, τό φώαιο κορμί της Θάσου, τό κερασόκορσο που ύμνησε ό 'Αναχρών, τό φραουλόκορσο της Σάμου και τό άρπαστο κορμί της Κύπρου, κάνανε σέ λίγο να λάμπουν από ενθυσία τά πρόσωπα των συνδαιτημόνων. Οι φιλόσοφοι κι οι σοφιστά άρχισαν να συζητούν μεταξύ τους και οι ποιητά και οι ήρτορες ν' άπαγγέλλουν.

Ένας δούλος αψηλατών εχεν έγναστασθεί σέ μια άκρη της αίθουσής κι έπαίξε γλυκύτερες μελωδίες. Έξαφνα, σ' ένα νεύμα της Λαΐδος, οι δούλοι σήκωσαν απ' τό τραπέζι τους άσημένιους άμφορείς, με τους όποιους έπιναν ως τότε κρασί οι καλεσμένοι, και τους αντίκατέστησαν με άλλους από χρυσάμι καθαρό, με φώρα σκαλισμάτα, και γεμάτους κρασί της Κύπρου.

— Ηρθε ή ώρα να θύσουμε στο Βάκχο, έλεε ή Λαΐς.

— Άς ποΐμε στην ύγειά της φώραίας Λαΐδος! φώναξε ό 'Αρσάμη. Εύτυχισμένοι έσεις που ζείτε χρονια όλόκληρα κοντά της.

— Εύτυχισμένη θα είνε ή Λαΐς, αν έμεινε εύχαριστημένος απ' τό δειπνο που σου παρέθεσε, άπάντησε ή έταρα.

Ό νεαρός ποιητής Έρωτίδας που ήταν μεταξύ των καλεσμένων, άπάγγειλε κατόπιν μερικά απ' τά καλύτερα ποιημάτα του, ή χορευτήρες χορέψανε διάφορους χορούς κι έπειτα όλοι μαζί φώναξαν:

— Άς ποΐμε στην ύγειά της Λαΐδος, της φώραίας θεάς μας!...

— Άς ποΐμε στην ύγειά του Βάκχου!...

— Άς ποΐμε στην ύγειά του Έρωτος!...

Κι άδειάσανε τά ποτήρια τους.

— Φίλοι, έλεε τότε ή Λαΐς, έδώ μέσα ή άτιμόφαρα έγινε πολύ ζεστή και πολύ βαρεία. Άς βγούμε στους άνθισμένους κήπους να δροσιτούμε.

Έδωσε τότε τό μπράτσο της στον 'Αρσάμη και βγήκε έξω πρώτη, ακολουθούμενη απ' όλους τους καλεσμένους κι απ' όλες τις φώραίες ακόλουθές της.

Η ΛΑΪΣ ΣΤΑΣ ΣΑΡΔΕΙΣ

Ό 'Αρσάμη, τρελλά έρωτευμένος με τη Λαΐδα, περνούσε τις πιο εύτυχισμένες ημέρες της ζωής του στην Κόρινθο. Ό καιρός κυλούσε εύχάριστα κι ό νεαρός πρίγκηπας ολτε σκεφτόταν καν για τον γυρισμό του στην πα-

τρίδα του, όταν μια μέρα έφτασε ένας άγγελιαφόρος με μήνυμα του πατέρα του που τον καλούσε να γυρίσει άμέσως στας Σάρδειες.

Δεν μπορούσε να παρακούση ό 'Αρσάμης στη διαταγή του πατέρα του. Μα δεν ήθελε επίσης και ν' άποχωρήσει τόσο γρήγορα απ' τη Λαΐδα. Την παρακάλεσε λοιπόν να τον συνοδέψη στις Σάρδειες.

Η φώρα έταίρα από καιρό ήθελε να ταξιδεύη στην Άσία, για την όποία είχε ακούσει να δηγοούνται ένα σωρό θαυμάσια πράγματα. Και μια που της παρουσιάζόταν ή ευκαιρία να κάνη τό ταξίδι αυτό μ' όλη τη μεγαλοπρέπεια που επέτρεπαν τά μέσα του Λυδο πρίγκηπος, δέχτηκε την πρόταση του.

Πήρε λοιπόν μαζί της τις Τρεις Χάριτες της, δηλαδή τις τρεις φώραύτερες απ' τας ακόλουθους της, έμπιστεύτηκε της διεύθυνση του σπιτιού της στην άφοσιωμένη δούλα της Βαχχία, άποχωρέθηκε τους φίλους της κι έφυγε με τον 'Αρσάμη για την πατρίδα του.

Πριν φτάσουνε στας Σάρδειες, πέρασαν από την Έφεσο, όπου ό 'Αρσάμης αναγκάστηκε να μείνη μια ώρα για τις υποθέσεις του κράτους του. Η Λαΐς έπωφελήθηκε της ευκαιρίας να έπισκεφθή τον υπέροχο ναό της 'Αρτέμιδος που ήταν ξεκουστός κι έθεωρείτο ως ένα από τά Έπτά Θαύματα της 'Αρχαϊότητος.

ΣΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ: Η συνέχεια.



Ό Πλάτων.