

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ

ΤΟΥ ΓΚΑΣΤΟΝ ΛΕΡΟΥ



ΤΟ ΠΑΛΑΤΙ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ



ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ. — 'Ο Τσάρος Νικόλαος Β', κατόπι προτροπής των Μεγάλων Δουκών, είχε αποκαταστήσει τον περίφημο Ρασπούτιν από τ' ανάκτορα, μοιούσι ή σύζυγος του 'Αλεξάνδρα αίσθανεται πραγματική λατρεία για τον αστακό καλόγηρο. Μία νύχτα ο Νικόλαος βρήκε κάτω απ' τ' μαξιλάρι του ένα σημείωμα που έγραφε: «'Η τόν Ρασπούτιν ή τόν θάνατον!».

Τρομαγμένος, σηκώνεται αμέσως και φωνάζει τόν καμαριέρη του Ζαχάρ για νά του δώσει εξηγήσεις. Μά αυτός προσποιείται ότι δέν ξέρει τίποτε και τότε ο Τσάρος πηγαίνει στην κρεβατοκάμαρα τής συζύγου του, γιατί υποψιάζεται ότι κάποιος από τόν περιβάλλον τής Τσαρίνας έγραψε τόν μυστηριώδες σημείωμα. Ζωηρά σκηνή έπακολουθεί μεταξύ τού αυτοκρατορικού ζεύγους. 'Ενωμεταξύ ή κατάσταση τού Τσάρου έπιδεινούνται και ο Τσάρος αναγκάζεται νά προσκαλέσει πάλι τόν Ρασπούτιν. Ταυτοχρόνος φτάνει στό παλάτι ο παρικός Μέγας Δούξ 'Ιβάν, ο όποιος εινε τρελλά ερωτευμένος μέ μιά Γαλλίδα δασκάλα, τήν Πρίσκα. 'Ο 'Ιβάν πάει κι' αυτός στό δωμάτιο τού Τσάρου, όπου φέλιει τόν Ρασπούτιν νά κάνει πάλι τόν θάνατον του, να σταματήσει δηλαδή τίς αίσθησε του Τσάρου. 'Εξ άλλος τότε, φεύγει και κατεβαίνει κάτω στόν κήπο. Μά σέ λίγο ο Τσάρος τόν προσκαλεί κάτω του και ο 'Ιβάν καταφέρεται δριμύτητα κάτω τού Ρασπούτιν, τόν όποιο, μπροστά στην Τσαρίνα, αποκαλεί τσαρλατάνον. Στην αρχή ο Τσάρος τόν άκούει μέ προσοχή, μά κατόπι θυμώνει και διατάσσει τόν 'Ιβάν νά μείνει υπό περιορισμόν στά διαμερίσματά του. 'Ο Μέγας Δούξ όμως, παρακούοντας στη διαταγή του, πηγαίνει στό σπίτι τού φίλου του αξιωματικού Σεργίου, όπου μιά φίλη του, ή ωραία χορεύτρια 'Ελένη, τού αποκαλύπτει πώς ήταν ο πραγματικός πατέρας του και τού διηγείται τήν ιστορία του. Κατόπι, μαζί μέ τόν Σεργίο, ο 'Ιβάν πηγαίνει στό άνακτορικό περίπτερο τού 'Ερμιτάζ. Οι δυο νέοι εισχωρούν κρυφά ώς τή σοφίτα του κι' εκεί, από μιά τρύπα τού πατώματος παρακολουθούν άβυστοι μιά «Λειτουργία Μετανοίας», στην όποια λαβαίνουν μέρος ο Ρασπούτιν κι' όλες ή κοριές τής Αύλης.

(Συνέχεια έκ τού προηγούμενου)

— 'Όχι, άπάντησε ή μητέρα του 'Ιβάν στό Ρασπούτιν, ή Τσαρίνα δέν θάρθη...

— Δέν θάρθη; Ξαναρώητσε μέ τόν δόντια σφιγμένα.

— 'Όχι! επανέλαβε ή Ναντίτσα Μιχαηλόβνα.

'Εκείνη, ήταν ή Τσαρίνα, τήν όποιαν δέν είχαν άκόμα κατορθώσει νά παρασφουρηθόν στη βδελυχή τελετή. 'Όχι!... 'Η Τσαρίνα δέν ήταν πραγματική «Καταχθόνια»... Μιά «Καταχθόνια» πρέπει ν' άρπάζονται μέ όλη τήν ψυχή και τόν σώμα τής στό Ρασπούτιν... Και έκείνη δέν τού είχε δώσει παρά μόνο τήν ψυχή τής... 'Η ψυχή τής άνήκε στό Ρασπούτιν, μά τόν σώμα τής τό κρατούσε για τόν έαυτό τής... Αυτό όμως ήταν τόν μεγαλύτερο άμάρτημα!... Γιατί άν δέν άμάρτανε, πώς θά μπορούσε νά μετανοήσει κατόπι;

— 'Ας προσευχηθούμε για' αυτή!... 'Ας προσευχηθούμε για' αυτή!... φώναξαν ή «Καταχθόνιες».

Γιά λόγους εύνοητους, μάς εινε άδύνατον νά έπεκταθούμε περισσότερο στις βδελυρές πραγματικά σκηνές τού έλακολουθήσαν κατόπι. Τό θέμα ήταν τόσο άποτρόπαιο, ώστε ο μέγας δούξ 'Ιβάν, ο όποιος εινε έξαφνα τόν Ρασπούτιν (μεινόμενο γιατί τού είχε ξεφύγει ή καρδιά του λεία) νά όρμησε και νά δέρνη μέ τά χέρια του τήν άγγελιοφόρο τής κακής ειδήσεως, τή μητέρα του δηλαδή, δέν μπόρεσε πεί νά κρατήσει τήν άγανάκτησή του και τήν άηδία του και φώναζε μέ όλη του τή δύναμη:

— Αίσχος!... Αίσχος!... 'Ατιμία!...

Τού χάνον ο Σεργίος, ο όποιος τόν τράθηξε άπότομα πίσω τρομαγμένος, θέλησε νά τού κλείσει τόν στόμα... 'Ο 'Ιβάν έξακολούθησε νά φωνάζει και νά βρίζη τή μητέρα του, τόν Ρασπούτιν και τήν πριγκίπισσα Κιρκώφ μέ λύσσα... 'Η φωνή του τριποδισε τούς τοίχους και κατεβαίνοντας από τόν άνοιγμα τού ταβανιού, έφτανε ώς τίς παράφρονες έκείνες γυναίκες, ή όποιες, άκούγοντάς τήν, σταμάτησαν τίς έκδηλώσεις τους.

'Ο Ρασπούτιν είχε σταθεί κι' αυτός άκίνητος και μιά σκοτεινή λύσσα διαβαζόταν στό χαρακτηριστικά του...

Σέ λίγο μά τρομερή λύσσα διαδέχτηκε τόν άρχικό τρόμο τών γυναικών αυτών...

'Ενας άνδρας βρισκόταν εκεί, ένας

άνδρας, ο όποιος τίς είχε δει και τίς είχε άκούσει... 'Ο άνθρωπος αυτός έπρεπε νά πεθάνη. Και όλες μαζί άρχισαν νά φωνάζουν:

— Είς θάνατον!... Είς θάνατον!...

Και όταν σέ λίγο άνεγνώρισαν τή φωνή τού μεγάλου δούκος, ο όποιος έβριζε τή μητέρα του, δέν έπαψαν καθόλου τίς μανιασμένες τους κραυγές.

'Η ίδια μάλιστα ή μεγάλη δούκισσα φώναζε πρώτη:

— Είνε ο γιός μου ο 'Ιβάν! Δέν πρέπει νά βγή ζωντανός από δω!

Δέν ζητούσαν μόνο νά χορτάσουν τή λύσσα τους όλες αυτές ή γυναίκες σκοτώνοντας τόν 'Ιβάν... 'Ηθελαν τόν θάνατό του και για λόγους άσφαλείας... γιατί, άν τούς ξεφύγε, ήταν όλες χαμένες...

— Είς θάνατον! Είς θάνατον! ούρλιαζαν.

Μά και ο 'Ιβάν μέσ' από τήν τρύπα του δέν έπαυσε νά φωνάζει και νά τίς βρίζει.

— Σώπα, δυστυχισμένη! τόν ίζέτετε ο Σεργίος. Είμαστε χαμένοι!

Μά ήταν, άλλοιμονο, πολύ άργά για νά τόν κάνη νά σωπάσει. 'Η «Καταχθόνιες» άνέβαιναν κιόλας τή σκάλα πού ώδηγούσε στην πόρτα, μέ ένα διαβολικό θόρυθο...

'Ο Σεργίος άνοιξε πρὸς τήν πόρτα, μά εινε μέ άπόγνωση πὸς δέν έκλεινε. Τότε, βλέποντας πὸς ήταν σίγουρα χαμένοι, άρπαξε τόν στρατιωτικό μανδύα τού μεγάλου δούκος, ο όποιος φαινόταν σαν νά μη βλέπει και σαν νά μην καταλαβαίνει τίποτε, τυλίχτηκε μέ αυτών κι' άνοιξε σαν τρελλός πρὸς τή μεγάλη σκάλα, άπ' τήν όποία άνέβαιναν ή γυναίκες.

'Ο 'Ιβάν νόμισε τότε πὸς ο φίλος του τόν εγκατέλειψε κι' έννοιωσε μέ άτέραντη λύπη. 'Εξαφνα όμως, τρομερές κραυγές άκούστηκαν, στεναγμοί πόνου, ή στιγμική φωνή τού Μπαντονάγιεφ και τόν μούγκρημα τής φωνής τού Ρασπούτιν, ο όποιος ούρλιαζε:

— Σκοτώστε τον! Σκοτώστε τον!

Τότε ο μέγας δούξ κατάλαβε πὸς ο άδελφικός του φίλος θυσιαζόταν για' αυτών και πὸς είχε όρμησει πρὸς τή μεγάλη σκάλα, ανάμεσα στις τρελλές αυτές γυναίκες, για νά δώσει σ' αυτών καρὸ νά φύγη

άπ' τή σκάλα τής ύπηρεσίας. Μόλις τό κατάλαβε αυτό, ο 'Ιβάν έτρεξε για νά βοηθήσει τόν Σεργίο. Μά ήταν άργά, γιατί δέν βρισκόταν πεί κανένας στή σκάλα.

'Εξακολούθησε τόν δρόμο του μέσ' άπ' τόν έρημο άνακτορικό περίπτερο και, όταν βρέθηκε έξω, εινε νά χάνεται πέρα, μέσα στό σκοτάδι, ή τρελλή συνοδεία τών γυναικών.

Θέλησε νά τίς σταματήσει, τραβώντας τήν προσοχή τους επάνω του, και άρχισε νά φωνάζει, μά κανείς δέν τόν άκουγε. 'Η γυναίκες έξακολουθούσαν τόν δρόμο τους μέσα στή νύχτα, χωρίς ο 'Ιβάν νά τίς βλέπει πεί. Άκουγε μόνο τόν ποδοβολητό τους.

'Αρχισε νά τρέχει κι' αυτός, φωνάζοντας τόν Σεργίο, μέ τή λύσσα μέσα στην καρδιά του και τόν θάνατο στην ψυχή του. Δέν είχε επάνω του κανένα όπλο, ούτε τόν περίστροφό του, ούτε τόν σπαθί του, μά ήξερε πὸς ο Σεργίος ήταν άπλισμένος, και έλπικε...

'Ο 'Ιβάν έτρεχε μέ όλη του τή δύναμη, λαχανιασμένος, χτυπώντας στό δέντρα, άκούγοντας κραυγές άπ' όλες τίς μεριές και μη ξεφέροντας ποιά διεύθυνση ν' ακολουθήσει.

'Εξαφνα, δυο πυροβολισμοί άντήχησαν μέσα στή νύχτα.

— Δόξα σοι ο Θεός! σκέφτηκε. 'Ο κρότος τών πυροβολισμών θά κάνη νά τρέξει ή φρουρά.

Άημονούσε όμως ότι τόν μεγάλο παλάτι και τά έξαρτήματά του ήταν έντελώς έρημα κι' ότι ακριβώς για τήν έρημιά του ή «Καταχθόνιες» είχαν διαλέξει αυτό τό μέρος. 'Υπήρχε βέβαια ο θυρωρός, εκεί κάτω, και οι ν τ β ο ρ ν ι κ, μά άσφαλώς δ-



'Ο Ρασπούτιν.

λοι αυτοι οι κατωτεροι υπηρετες θα ησαν αγορασωμενοι.

Καως ετρεχε παντοτε, ειδη ξεσαρνα, περ' απ' τη μικρη λιμνη, κατω απο το αμυροφωσ που ξεπερτε απ' τον ουρανο, τις γυναικες να καταδιωκουν τον Σεργιο, ο οποιος εκεινη τη στιγμη γυρισε πισω για να πυροβολησει παλι. Μα, παρα τους πυροβολισμους του, η «Καταχθονια» εξακολουθουσαν να τον καταδιωκουν. Έλαχιστη αποστασις τους χωριζε απ' αυτον... Οι δυο γιγαντες μαλιστα, τους οποιους ο 'Ιβαν ειχε δει προδολιγου να φυλανε σκοποι στο 'Ερμιτάζ, βρισκοντουσαν σχεδον απο πισω του.

'Ο Σεργιος εκανε τότε μι' ατόμητη στροφη κι' εδωσ αυτους ο κόσμος χάθηκε μέσα στη σκιά του μεγάλου παλατιού.

'Όταν ο 'Ιβαν έφτασε κι' αυτός μεγάλο παλάτι, βρήκε μι' πόρτα ανοιχτή. Από κει, χωρις άλλο, ο Σεργιος ειχε μπει μέσα, ζητώντας ένα καταφύγιο.

Την ίδια στιγμή μερικοί θόρυβοι τράβηξαν τον 'Ιβαν προς το πρώτο πάτωμα. Ανέβηκε πηδώντας τη μεγάλη σκάλα της τιμής, διέσχισε την 'Ασμημένα Αίθουσα και βρέθηκε στη μεγάλη γαλερία.

Οι θόρυβοι έφταναν από την άκρη της γαλερίας αυτής, η οποία ήταν μαζυότερη απ' την περιφέρη γαλερία του ανακτόρου των Βερσαλλιών. 'Ο 'Ιβαν τη διέσχισε διόληρη, χωρις να πάρη ανάσα.

Έκει άρχιζαν τ' διαμερισματα της Μεγάλης Αικατερίνης, τα όποια αποτελούσαν ένα σωρό μικρά δωμάτια, γιατί η ιστορική ένεινη αυτοκράτειρα της Ρωσσίας ήθελε να έχη πλάι στις μεγαλοπρεπείς αίθουσες των τελετών του Τσάρου-Σέλλο, μερικά μικρά δωμάτια, προορισμένα για τον εαυτό τους. Μέσα σ' αυτά παραδινόταν στις δνειροπολήσεις της και δεχόταν τους είνουσιμένους της.

'Ο 'Ιβαν δυσκολενόταν πολύ, με το σκοτάδι που επικρατούσε, να προσανατολισθή μέσα στο λαβύρινθο αυτών των δωματιών, καώς μάλιστα δεν άκουγε πειά κανένα θόρυβο.

Στριφογύριζε γύρω από την 'Ασμημένα Αίθουσα, όταν ξεσαρνα στάθηκε άκίνητος, καρφομένος στη θέσι του από φρίκη.

'Από τις πόρτες που ησαν ανοιχτές μπροστά του, το βλέμμα του ειχε πέσει μέσα στην κρεβατοκάμαρα της Μεγάλης Αικατερίνης. Είδ' εκεί μέσα όλες τις «Καταχθόνιας» σκυμμένες πάνω από το κρεβάτι της ιστορικής αυτοκρατειρας, όπου φαινόταν ένας άκίνητος.

Αυτό όμως που προκάλεσε τη μεγαλύτερη φρίκη στον 'Ιβαν, δεν ήταν τόσο το θέαμα που αντίκρουσε, όσο τα λόγια αυτά που τ' άκουσε να τ' απροφέρη η ίδια η μητέρα του:

— Τελείωσε! Πέθανε!... Δεν ύπηρχε καμιά άμφιβολία, ότι η άθλιες αυτές, σκοτώνοντας τον Σεργιο, φανταζόντουσαν πως ειχαν σκοτώσει αυτον, τον μεγάλο δούκα 'Ιβαν.

Η μητέρα του, μαζί με τον Ρασπούτιν, ειχαν διατάξει τον θάνατό του. Πρώτη αυτή μάλιστα άναγάλλιαζε τώρα για τη δολοφονία του, άναγγέλλοντας με μι' θριαμβευτική λύσσα!

— Τελείωσε! Πέθανε!... Η φρίκη του εκανε τον 'Ιβαν να σταθή άκίνητος και τον... έσωσε!

Γιατί, αν η μητέρα του δεν ειχε προφέρει τα τρομερά αυτά λόγια, άσφαλώς η όρη του δεν θα κοβόταν και θα ώμοιυσε εναντιον των δολοφόνων, οι όποιοι, μέσα στη βδελυρή παραφορά τους, δεν θα του χαριζόντουσαν καθόλου.

Το πτώμα του Σεργίου δεν φαινόταν καθόλου. Βρισκόταν θαμμένο μέσα σ' ένα σωρό προσκέφαλα, κάτω από τα όποια η «Καταχθόνια» ειχαν πνίξει το θύμα τους.

'Ο 'Ιβαν άνατριχιάζε κι' εκλαιγε, χωρις να φροντίξη να κρυφθή. Οι δυο άνδρες, οι δυο γιγαντες, βρισκόντουσαν καθισμένοι επάνω στα μαξιλάρια και τα πιάσαν με όλο τους το τεράστιο βλοσυρό. 'Όταν σηκώθηκαν, τα σήκωσαν κι' αυτά και τότε το πτώμα φάνηκε.

Άμέσως όμως όλες η «Καταχθόνιας» τραβήχτηκαν πίσω κατόληχτες. Συγχρόνως η μητέρα του 'Ιβαν, η όποια ειχε πλησιάσει κι' ειχε σκύψει πάνω απ' το πτώμα, σηκώθηκε βγάζοντας μι' κραυγή μανιας:

— Δεν είν' αυτός! Φώναξε. Τότε κι' όλες η άλλες ετρεξαν να ιδούν κι' όλες μαζί φώναξαν: — 'Όχι! 'Όχι! Δεν είν' αυτός!... Μιά μάλιστα επρόσθεσε:

— Εινε ο Σεργιος 'Ιβάνοβιτς!... Εινε ο Σεργιος 'Ιβάνοβιτς!... — Μα τότε που εινε ο 'Ιβαν; φώναξε η μεγάλη δούκισσα. Μās Ξέφυγε λουπόν;

Και, εγκαταλείποντας αυτό το πτώμα, που δεν την ενδιέφερε πειά, ετρεξε έξω, ακολουθουμένη κι' απ' όλες τις άλλες συντρόφισσές της... Πέρασε απ' το Γαλάσιο Περίπτερο κι' άπομακρόνθηκε μαζί με τις «Καταχθόνιας» διά μέσου των Πομπησιών δωματιών, βλαστημώντας άγρια γιατί ο γνός της της ειχε ξεφύγει.

Μονάχα οι δυο γιγαντες έμειναν κοντά στο πτώμα. Τότε ο ένας απ' αυτους έλυσε τη ζώνη του κι' έδεσε μ' αυτή τα πόδια του πτώματος, το όποιο τράβηξε κάτω στο πάτωμα.

'Ο 'Ιβαν εκανε μι' κίνησι για να όρημηξη εναντιον των δυο αυτών κτηνών. Μα ο θόρυβος που προκάλεσε έτσι, τους εκανε να γυρίσουν και να κοιτάξουν εξεταστικά με το βλέμμα τους τα σκοτάδια...

'Ο μέγας δούξ ειδη τότε δυο θηρία έτοιμα να όρημισουν εναντιον της καινούριας των λείας.

Έμεινε άκίνητος μέσα στο σκοτάδι, γιατί ήθελε να ζήση, να ζήση για να εκδιζηθή τον πιστό του φιλο, τον αδελφό του, που ειχε θυσιάσει πρός χάριν του.

Το ώριστηκε αυτό με όλη τη δύναμη της βασιανισμένης του καρδιάς. Τώρα, ο ένας απ' τους γιγαντες τραβούσε το πτώμα επάνω στο παρτέτο. 'Ο άλλος ακολουθούσε απο πίσω. Έβγαλαν έτσι έξω το θύμα τους, ενώ ο 'Ιβαν σερνόταν ως ένα παράθυρο του ανακτόρου, απ' όπου μπόρεσε να παρακολουθήσει απο μακριά το τέλος του δράματος.

Οι δυο γιγαντες μετέφεραν το πτώμα ως την όχθη της λιμνής που έδεσαν εκεί μι' πέτρα στο λαμό και το έριξαν στο νερό.

Τότε ο 'Ιβαν γονάτισε κι' άρχισε να προσεύχεται για την ψυχή του φίλου του. Τινάζονταν κάθε τόσο απο λυγμούς κι' έννοιωθε μι' τέτοια άδυναμία, ώστε γλύστρησε σιγά-σιγά στο πάτωμα και σωριάστηκε κάτω άναίσθητος...

Συνήλθε νοιώθοντας ένα χέρι ν' άνασηζώνη άπαλά το κεφάλι του. Άνοιξε τότε τα μάτια του και ειδη, στις πρώτες ανταύγειες της άγλης, τον Ζαχάρ, τον δεύτερο καισαριόχη του Τσάρου, σκυμμένον απο πάνω του.

Στην άρχη θέλησε ν' άμνηθή και προσάθηκε να σηκωθή μονομιάς, μα τα πόδια του δεν τον βαστούσαν κι' έπεσε πάλι κάτω.

Βρισκόταν στη διάθεσι αυτού του ανθρώπου, για τον όποιο ήξερε πως ειχε πολυηθεί στους έχθρους του και πως ήταν όργανο του Ρασπούτιν, ο όποιος ειχε φροντίσει για να προσληφθή στην ιδιαίτερα ύπηρεσία του Τσάρου. Μα συγχρόνως ο 'Ιβαν σκέφτηκε πως ο πολυημένος αυτός άνθρωπος, μπόρεσε και ν' αγοραστή.

Έφραξε με το χέρι του, που έτρεμε απ' τον πυρετό, να βοηθή το πορτοφόλι του κι' όταν το βρήκε, έβγαλε απ' αυτό τρία χαρτονομίσματα των χιλίων ρουβλιών.

— Εινε δικά σου, ειπε στο Ζαχάρ, αν μπόρεσεις να με βγάλεις απο δω μέσα χωρις να με δη κανένας.

'Ο Ζαχάρ έβαλε ψιγρά τα χαρτονομίσματα στην τσέπη του, λέγοντας:

— Δεν εινε πολλά, 'Υψηλότατε, γιατί αυτό που μου ζητάτε εινε πολύ δύσκολο!...

Και του έδειξε μερικούς ίσκιους που ετρεχαν απο τη μι' άκρη του πάρκου στην άλλη.

— Σας άναζητούν, 'Υψηλότατε, επρόσθεσε: 'Ηρθαν μάλιστα και με πήραν και μένα για να σας βρω.

Τότε ο 'Ιβαν του ύποσχέθηκε πως, αν τον έβγαξε απο κει μέσα, θα τον εκανε πλούσιο.

'Ο Ζαχάρ δέχτηκε και του ύποσχέθηκε να τον σώση.

'Όλη αυτή η φιλορηματία δεν εκανε καμιά έντύπωσι στον μεγάλο δούκα, γιατί ήξερε ότι εκεινη την εποχή, στη δυστυχιμένη του πατρίδα, όλα άνηκαν σ' αυτον που προσέφερε τα περισσότερα!...

VII

«ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΗ ΚΑΝΕΙΣ...»

'Όταν ο 'Ιβαν κατόρθωσε να βγη με πολλές δυσκολίες έξω, κατάλαβε ότι τον άναζητούσαν με λύσσα. 'Ηταν φανερό πως έψαχναν να τον βρουν ποιν ξεμερωσει, για να τον ξεμετροδέφουν κι' αυτον και ν' απαλλαγούν έτσι μι'ά για πάντα απο την ενοχλητική παρουσία του.

'Ο Ζαχάρ όμως κατόρθωσε να τον σώση χάρις στη συννεοχη του θυρωρού, ο όποιος ήταν φίλος του Ζαχάρ και στον όποιο ο 'Ιβαν ύποσχέθηκε γενναία άμοιβή.

(Ακολουθεί)



'Ο 'Ιησους εμφανιζόμενος εις τους μαθητάς του.