

Η ΣΕΛΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΩΝ



Η ΠΑΘΗΤΙΚΩΤΕΡΕΣ ΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

σης άργότερα, για έκδηση! Η διαγωγή σου αυτή με κάνει να σε περιφρονώ... Σχεδόν να σε μισώ! Ούτε μπορούσα ποτέ να φανταστώ πως έσύ, ό πιο άγαπημένος άντρας, που μου κόττισες τόσες και τόσες θυσίες, έψελνες και σε μένα τό ίδιο τροπάριο της αγάπης, που άκουγαν άπ' τό στόμα σου έκστατικώς και θαρρωμένες, όλόκληρο κοπάδι από ΑΛΛΕΣ!

(Η κ. ντε λά Ποπελινιέρ στον στρατάρχη δούκα ντε Ρισελιέ).

Αγαπημένε μου, Πειθαινω γιατί δεν είμαι κοντά σου... Τό μυαλό μου είνε ταρκαμένο σε άπιστευτο σημείο κι' ή ψυχή μου σε λαχταράει. Είνε όλοφάνερο ότι θά τάχης χαμένα μαζί μου... Τη μιά φορά σου παραπονιέμαι σαν μικρό κοριτσάκι... Την άλλη πάλι ή αγάπη μου σε φλογίζει, όπως φλογίζει τό πάθος μιάς ώριμης γυναίκας... Και να σκεφθής κανέναν ότι βόισκομαι άκριβώς στη μέση των δύο αυτών ήλικιών! Τι να κάνω όμως; Η λατρεία μου σε σένα είνε άφθαστη... Έχω γίνει σαν τρελλή και τότε καταρχνάω στα τριόσθαθα της άπελπισίας, τότε πάλι φτερουγίζω στα βήρη της εύτενγίας...

Είνε όμως τόσο σπάνιο για την πονεμένη μου ψυχή τό φτερούγιμα αυτό! Έξαρτάται, βλέπεις, άπ' την καλή σου διάθεση κι' άπ' τον καιρό που σου περισσεύει, για να τον άφιερώσης σε μένα...

Σ' άφινω τώρα, άφου σε βεβαιώσω ότι σ' αγαπώ, χωρίς να μπορώ να σου πώ πόσο, γλυκειά μου καρδούλα... Είνε άδύνατον να μ' αγαπάς έσύ τόσο, όσο χρειάζεται για να νοιώσης πόσο σ' αγαπώ εγώ... Π.

(Η δούκισσα ντε Βιλλερούά στο στρατάρχη ντε Ρισελιέ).

Είμαι μακριά μου αυτή τη στιγμή... Τό μυαλό μου όμως πετάει κοντά σου, χρυσό μου παιδί, και πιάνοντας την πένα να σου γράφω δυό λόγια, εύχομαι με την ψυχή μου να νάναι εύλογημένο τό θεϊκό αυτό δώρο της άλληγογραφίας... Μπορεί έτσι να στέλλη λόγια γλυκά λατρείας και άφοσίωσης σε αγαπημένους ύπόφους, που δεν μπορεί να τις βλέπης πάντα και να τις έχη πάντα κλεισμένες σφιχτά στην άγκαλιά του... Θα ήμουν εύτυχιμένη, φως μου, αν μπορούσαν τό λίγα αυτά λόγια μου να σε κάνουν να νοιώσης πόσο θυμά σ' αγαπώ... Β.

(Η δούκισσα ντε Βιλλερούά στο στρατάρχη ντε Ρισελιέ).

Αγαπημένε μου, Κάποιο άδιάκριτο αυτί άκουσε πως πρόκειται να φωνάξης άστρολόγους άποψε τό βράδυ στο σπίτι σου! Γιατί αυτή ή μαντική και τά ξόρατα της αγάπης, με τό όποια καταπίστηκες τώρα τελευταία;

Μοιράζεις στο γράμμα σου χθές πως θά κάνης ό,τι μπορούσεις για να με ξανατυλίξης στα δίχτυα σου... Με προκαλείς δηλαδή φανερά, σαν νασαι βέβαιος πως ό,τι κι' αν μου λείξ, ό,τι κι' αν μου κάνεις, θά ξαναγίνωμαι δική σου κάθε φορά που θά σου κληνίξη...

Ασφαλώς τό παρατηρείς άπάνω σου... Τόσο ή έπιτυχίες σου σε τύφλωσαν, ώστε δεν πήρες είδηση ακόμα πόσο άκλόνητη είμαι στις άποφάσεις μου... Την καρδιά μου να δω ματωμένη μπροστά μου, βγαλμένη άπ' τη θέση της και σπαραγμένη για σένα (όπως και είνε αυτή τη στιγμή, χρυσό μου παιδί,) δεν θ' αλλάξω τακτική άπέναντί σου...

Ξέρω πως θά στενοχωρηθής... Έχω πεποιθήσι πως μ' αγαπάς, πως ή αγάπη σου, μί κι' ό έγωισμός σου, δυστυχώς, θά ύποφέρουν άπ' τη στάσι μου αυτή... Ποιός φταίει όμως; Έγώ; Όχι!... Έσύ; Και βέβαια έσύ!...

Δεν θά σε ξαλιώσω με κλαυθάρια έπιχαρήματα... Άπλώς θά σου κάνω μιά μικρούλα πρόσθεσι, άπ' αυτές που μ' έμαθαν, σαν ήμουν μικρή, ή βασάλεις που μου κοιλούσε ό μαρκήσιος πατέρας μου! Λοιπόν, να ή γυναίκες που παράσχεις ως τώρα στα δίχτυα σου!

Η δεσποινίς Σαρολά, ή κυρία ντε Γκεμπριάν, ή μικρούλα Φλαμινόν (να δεν τρεπτόσαι, καίνε; Και με κιαμφορές άκόμα); ή κυρία ντε Φεμοροάν, ή γρηά Λεζάντο (πολύ έπεικτής και εύκολος είσαι στα γούστα σου!), και... και... και... Μήπως μπορώ να τις θυμηθώ όλες; Έτσι στα πεταχτά τις έμαθα, σε μισή ώρα μέσα, από κάποια παλιά μου φιλενάδα...

Μή μου γράφεις δικαιολογίες! Σ' έμαθα καλά τώρα πια και δεν έχω ανάγκη από ξένες πληροφορίες, για να πάρω μιά ιδέα για τό κατορθώματά σου... Ούτε και τ' όνομα της φιλενάδας μας θά σου πώ, γιατί δεν τάχης σε τίποτα να την πάσης φιλενάδα και να την έκδέ-

Είμαι εύτυχιμένη που δεν θά ξαναμιλέσω πια στο μέλλον με τέτοια πρόστυχα πράγματα... Τό πηρα όριστική άπόφασι να σε βγάλω πια άπ' την καρδιά μου, που τη μικράστριες χωρίς ντροπή με κιαμφορές και μαγειρίσσεις και δούκισσεις και κόμησες, όλες άνακατεμμένες σαν φασόν στη λίστα των φιλενάδων σου... Μά... πάλι με εύχαριστήσι σου τό δηλώνω, πως αν θελήσεις ν' αλλάξης κακές συνήθειες στο μέλλον... Αν θελήσεις να πεισθώ κι' εγώ, με τά μάτια μου, πως διορθώθης... Τότε... Ίσως...

B.

(Η κυρία ντε Γκεμπριάν στον στρατάρχη ντε Ρισελιέ).

Αγαπημένε μου, χρυσό μου παιδί, Θα σου ζητήσω για στενή χάρι, χωρίς ποτέ πια να σου δώσω άλλη ενόχλησι... Ξέρω βέβαια πως αυτό θά σου στοιχίσι στενοχωρίες, όπως και κάθε τι που προσέχεται από μένα... δυστυχώς!

Λοιπόν, για χάρι σου ζητώ να διαβάσης με λίγη προσοχή την έπιστολή μου αυτή... Έχω μάθει, είμαι πια βέβαιη γι' αυτό, ότι κάθε ραβασάκι που λαβαίνεις μόνον που δεν τό δίνεις ατζόντα αριθμό προτοκόλλου...

Τό έγω παρόνο αυτό, αγαπημένε μου... Σουχω δώσει ό,τι πιο ιερό και άγνό έκλεινε ή ψυχή μου και έχη την άξίωσι να βόισκουν καλύτερη τύχη ή έπιστολές μου... Δεν είνε σαν τά συνηθισμένα ραβασάκια που λαβαίνεις άδιάκοπα, άπ' τό καλό ζημέρωμα ως τό πιο καλό βασίλειμα... Κλείνουν μέσα τους όλον τον πόνο μιάς καρδιάς, και πριν, και τώρα, και για πάντα δικής σου, που μονάχα έπειδή τό θέλεις έσύ είνε σήμερα ριγμένη στα νύχια της άπελπισίας και της δυστυχίας και σπαραίζει ανόφρα από άνισανοποίητη αγάπη...

Διάβασε την λοιπόν, χρυσέ μου, την έπιστολή μου αυτή με προσοχή, νοώσε τουλάχιστον την άπειρη λατρεία που κλείνει ή ψυχή μου για σένα και σχίσε την ύστερα... Μά πρόσ Θεού, μην τη ριχνεις στα φεγκαλέα εκείνα μαπούλα σου, που κλείνουν τόσες και τόσες ψευτιές μέσα...

Κατάλαβέ τό πως της άξίζει καλύτερη τύχη, γιατί είνε γεμάτη εύλαχρία... Σε φιλώ γλυκά στα κόκκινα χείλη σου, αγαπημένε μου... Γ.

(Η κόμησσα ντε Παρμπέρ στο στρατάρχη δούκα ντε Ρισελιέ).

Είμαι μακριά σου αυτή τη στιγμή, μά στα μάτια μου έχω πάντα τη γλυκειά σου σιλόνεττα... Πολλές μέρες έχω ν' άκούσω κάτι για λογαριασμό σου κι' αυτό γεμίζει την καρδιά μου με άνέκφραστη χαρά... Μήπως άραγε κατάφερα να σε κάνω δικό μου γι' άρεχτόν καιρό; Αυτό θά είνε σωστό θαύμα, αγαπημένε μου, κι' αν τό βρω άλήθεια, θά τό πάρω κυριολεκτικώς άπάνω μου...

Είνε ζήτημα αν μπόρεσε κιαμιά άλλη ώς τώρα να σε κρατήσει κοντά της, χωρίς άπιστίες έξ μέρους σου, περισσότερο άπ' όσο κρατάι τό τριαντάφυλλο στο βάζο, χωρίς να μαραθί... Όλες, αγαπημένε μου, σε κατηγορούν για την άδιορθή άστασία σου...

Μά μόνον έγώ σε δικαιώνω... Έγώ μόνον νοιώθω πόσο είσαι χωριστομένος... Είσαι ό πιο χωριστομένος κι' ό πιο κομψός δούξ και στρατάρχης της Γαλλίας...

Και σου δίνω άλλη μιά φορά δική, χρυσέ μου... Χαϊδευμένος και πολυάρετος καθώς είσαι, πνίγεται στον κατακλυσμό της λατρείας που σε τριγυρίζει και ζητάς να ξεσκάσης...

Έχε γεια, γλυκειά μου αγάπη... Θα φροντίσω στο έξής να σφιξώ όσο μπορώ την ψυχή μου, που λαχταράει τη λατρεμένη μορφή σου, σε τρόπο που να μη σε βλέπω τόσο συχνά, όσο πριν... Θα μου στοιχίσι αυτό αφάνταστα, μά θάχω την άπειρη ίκανοποίησι ότι θά διψάς συχνότερα για τό φιλά μου... Έθωγονται στιγμές που χωρίς να θέλεις, θάμαι καρφωμένη στο μυαλό σου...

Ξέρω πως θά μου θυμώσης... Καταλαβαίνω καλά πως θά την πληρώσω άκριβά την άπόφασι μου αυτή και θά πονέσω αφάνταστα... Μά τί είνε ό λόγος αυτός μπροστά στην εύτυχιμένη σκέψη πως θά σε ξέρω, στιγμές-στιγμές τουλάχιστον, δικό μου; Άμετρητα φιλιά στο γλυκό σου στόμα... Π.



Ένα από τά έρωτικά θύματα του στρατάρχου δουκός ντε Ρισελιέ, ή Μαρία Ντελά Βιεβίλ, κόμησσα ντε Παρμπέρ.