

ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Η ΠΟΝΕΜΕΝΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΜΑΡΣΕΛ ΠΡΟΥΣΤ



Η'.

ΙΑ μέρα, ο περίφημος Γάλλος συγγραφέας Πάολ Μοράν, κατά τη διάρκεια μιας σπουδίας του με τον Προυστ και με άλλους φίλους του, έλεγε ότι ήθελε να συμβουλευθεί ένα γιατρό γιά την ύγεια του. Κι' επέσθεσε, μάλλον άστεινούμενος :

— Κι' έχω κάτι άπενταριές!...

‘Ο Προυστ όμως πήρε στά σοβαρά την κουνέντα του και την άλλη μέρα πρωί-πρωί του έστειλε 3,000 φράγκα, όσα δηλαδή έφταναν να συμβουλευθεί τριάντα γιατρούς.

‘Ο Μοράν θέλησε ν' άρνγηθί, μά ο Προυστ του έστειλε τότε άλλεπάλληλες επιστολές, στις όποιες με τόνο έπιτακτικό του έγραφε να δεχθί τά χρήματα, γιατί άλλωώς θά τον δυσαρεστούσε πολύ. ‘Ετσι, ο Μοράν άναγκάστηκε να δεχθί τά χρήματα, μά κατόπιν όταν θέλησε να τά επιστρέφί, ο Προυστ του τά ξανάστειλε πίσω. ‘Ο Μοράν του τά έστειλε πάλι, ο Προυστ τά επέστρεψε και τό παιχνίδι αυτό εξακολούθησε μέχρι του θανάτου του συγγραφέως, ο όποιος ως τό τέλος δέν έννοούσε με κανένα τρόπο να πάρη πίσω τά χρήματά του.

‘Η γενναιοδωρία του Προυστ στά πομπητικά του έχει παραμείνει παρομοιώδης στους άριστοκρατικούς και φιλολογικούς κύκλους του Παρισιού. Κανένας ‘Αμερικανός δημοσιογράφος δέν τον ξεπερνούσε στό ζήτημα αυτό. Στους σωφίς των ταξί έδινε 40 και 50 φράγκα πομπητικά και όμως έλεγε :

— Φοβάμαι μήπως δέν είνε άρκετά!...

Αυτός ήταν ο διαρκής του φόβος: έφραγε με την ιδέα, ότι δέν έμεναν ευχαριστημένοι οι άνθρωποι που τον έξιτηρετοίσαν.

Κάποτε πού ένα γκαρσόνι μεγάλου ξενοδοχείου του είχε πεί στο σπίτι του μά επιστολή, ο Προυστ, άφου τό κράτησε άρκετή ώρα φιλαρώντας μαζί του, του είνε στο τέλος :

— Έβανες τόσο κόπο γιά μένα... ‘Ορίστε πενήντα φράγκα... Μά σε κράτησα έδω με τη φιλαρία μου τόση ώρα και είνε τώρα μά μετά τά μεσάνυχτα. Δέν ύπάρχει πειά ούτε τραύ, ούτε λεοφορείο γιά να γυρίσης από ξενοδοχείο. Να άλλα δώσωνα φράγκα. Κράτησέ τα, παιδί μου, κράτησέ τα. Σου χρειάζονται. Μου είνε άλλωστε, ότι ή μητέρα σου βρίσκεται στο Παρίσι. Πρέπει να τη βγάλίς έξω και να τη διασκεδάσης. Σου χρειάζονται χρήματα, θά κάνης έξοδα...

Τέτοιες χειρονομίες ήταν πολύ συνηθισμένες γιά τον Προυστ και φηφίοντο άποκλειστικώς στην άπέραντη καλωσύνη του.

Οι φίλοι του διαμαρτυρόντουσαν συχνά γιά τά τρελλά αυτά έξοδά του και προσπαθούσαν να τον συγκρατούν. ‘Όταν ο Προυστ έτρωγε μαζί τους σε κανένα καινούριο ρεστοράν, πράγμα που συνέβαινε σπανιότατα, βλέποντάς τον να σκορπίζη άσυλλόγιστα πομπητικά σ' όλα τά γκαρσόνια, του έλεγαν :

— Με τη γενναιοδωρία σου αυτή θά μάς κάνης να μην τολμήσουμε να ξαναρθούμε έδω... Τά γκαρσόνια θά έχουν την άξιοσα να τους δώσουμε, κι' έμεις τά ίδια πομπητικά μ' έσένα.

— Έν τούτοις, ψιθύρισε ο Προυστ, βλέπω δρθο σ' αυτή τη γωνιά κεί κάτω ένα γκαρσόνι, στο όποιο δέν δώσαμε τίποτε. Δέν μπορούμε να τό άφήσουμε, αυτό μόνο, χωρίς πομπητικά.

— Μά, άγαπητέ Μαρσέλ, έλεγαν οι φίλοι του, τό γκαρσόνι αυτό δέν μάς περιποιήθηκε καθόλου. Δέν ήταν στο τραπέζι τό δικό μας...

— Τό λέτε αυτό, άπαντούσε τότε ο Προυστ, γιατί δέν τό είδατε με πόση θλίψη μάς κύτταξε όταν δίναμε πομπητικά στους άλλους συναδέλφους του.

Και φωνάζοντας τό παραπονεμένο γκαρσόνι, του έβαζε στο χέρι του ένα είκοσάφραγκο, πράγμα που έκανε έξω φρενών τους φίλους του.

‘Ο Προυστ, όπως είδαμε, έκανε τά πό τρελλά έξοδα. Γιά να λάβετε μά ακόμα ιδέα των έξόδων του, περιωριζόμαστε να σας πούμε πως τό καλκαίρι, όταν παραιβίξτε στο Κομπούρ, παρήθετε μεγαλοπρεπέστατα γεύματα σ' όλους τους ένόικους του άριστοκρατικού ξενοδοχείου, στο όποιο κατέλυε κι' ο ίδιος.

Έν τούτοις γιά τον έαυτο του δέν έβιδε σχεδόν τίποτε. Περνούσε τρία σχεδόν χρόνια με τό ίδιο κοστούμι, που' είνε δέ τη μεγάλη του περιουσία, παραπονούταν διαρκώς γιά έλλειψη χρημάτων.

— ‘Αγαπητέ μου φίλε, έλεγε μά μέρα στο φίλο του Κωνσταντίνο

Ουμάν, να που στις άλλες μου δυστυχίες προσετέθη και μά οικονομική καταστροφή. Έχασα μά όλόκληρη περιουσία στο χρηματιστήριο με την πώση των μετοχών του Μπεςς. Είμαι κατεστραμμένος! ‘Αν θέλεις να με σιλαβώσης, να πās να μάθης πόση άκριβώς είνε ή έκτασις της καταστροφής μου, γιατί έμένα μου λείπει τό θάρρος.

Σε λίγο ο φίλος του πήγαινε και ζητούσε πληροφορίες και μάθαινε, ότι ή... καταστροφή του Προυστ ήταν μά χρηματιστηριακή ζημία 1000 φράγων!

‘Ο Προυστ εργαζόταν στο κρεβάτι, γύρω άπ' τό όποιο σκόρπιζε τά χειρόγρατά του. Μά ο τρόπος αυτός του γραφίματος τον δυσακούλεσε πολύ και συχνά, όταν έγραφε έπί πολλές ώρες, προσεβάλλετο από πυρετό.

Μά εργαζόταν συνεχώς, γιατί τά χρόνια περνούσαν κι' έννοιωθε τό θανάτο του να πλησιάζη. Βιαζόταν να τελειώση τό έργο του πριν ακόμα πεθάνει.

‘Όταν τελείωσε τον πρώτο τόμο του, θέλησε να τον εκδώση κι' άρχισε να ψάχη να βρη έναν εκδότη, έναν εκδότη καθαρός φιλολογικό, όπως έλεγε ο ίδιος. Οι φίλοι του τον βοηθούσαν στην προσπάθειά του αυτή. ‘Ο πρίγκιψη Μπαπτίσκο μάλιστα τον προσάλεσε κάποτε σε γεύμα μαζί με τον μεγαλύτερο σύγχρονο Γάλλο συγγραφέα ‘Αντρέ Ζίντ, ο όποιος διηγήθηκε τότε την περιφήμη «Νέα Γαλλική Έπιθεώρηση», τό λογοτεχνικώτερο περιοδικό του κόσμου, με την έλπιδα μήπως εκδώσει τό έργο του.

Μά ο Ζίντ, μόλις άκουσε τό όνομα Προυστ, είνε :

— Προυστ; Προυστ; Μά αυτός είν' ένας έρασιτέχνης της φιλολογίας, ένας βουλεβαδιέρος...

Και όχι μόνο άρνγησε να εκδώση τό έργο του, άλλ' ούτε τό διάβασε καν. Τότε ο Προυστ έστειλε τά χειρόγρατά του στον ‘Ερμύ της Γαλλίας, άλλο μεγάλο φιλολογικό περιοδικό του Παρισιού. Μά κι' εκεί, βλέποντας τον όγκο του — ήταν κάπου 700 σελίδες πυκνογραμμένες — του τό επέστρεψαν άδιάβαστο...

Έντοματαξί δέ ο καιρός περνούσε. ‘Ο Προυστ, ο όποιος σημαντός άπ' τό κρεβάτι του στις 11 τη νύχτα, δέν μπορούσε να φροντίση μόνος του γιά την έκδοσι του έργου του κι' είχε άρχισει πειά ν' άπελπίζεται. Στην άπελπία του τότε, κατέφυγε στους φίλους του και πού πάντων στο γνωστό συγγραφέα Λουί ντε Ρομπέρ. Έναν από τους λιγοστούς ανθρώπους που έθαμνιαν άπό τότε τό ταλέντο του. ‘Ο Ρομπέρ πήρε τό έργο του και τό πήγε στον γνωστό εκδότη Φασκέλ, στον όποιο έκανε τις θερμότερες συστάσεις γιά τον συγγραφέα.

Έπί μήνες όλόκληρους, ο Προυστ περίμενε άπάντησι του Φασκέλ. Έτρωγε με την ιδέα μήπως ο εκδότης αυτός του ζητήσει να περιωριση τό έργο του, μήπως θελήσει να του αλλάξη τους τίτλους, κλπ. Δέν συνέβη όμως τίποτε άπ' όλ' αυτά, γιατί ο Φασκέλ του επέστρεψε τό έργο του, γαρόντας του πως ήταν άδύνατο να τό εκδώση, λόγω του όγκου του άπ' ενός και άπ' έτέρου γιατί ήταν πολύ διαφορετικό από τά έργα που είχε συνηθισει να διαβάση τό Κοινόν.

Τότε ο Προυστ άποφάσισε να εκδώση μόνος του τό έργο του με έξοδά του και να τό διαθέση όπως του άρεσε. Μά οι φίλοι του τον άπέτρεψαν να πραγματοποιήση τό σχέδιό του αυτό, που θά τον έπεδίβαζε ως συγγραφέα. Συγχρόνως μάλιστα ο Λουί ντε Ρομπέρ πήρε τά χειρόγρατά του και τά παρουσίασε με τις θεμιότερες συστάσεις στον μεγάλο εκδότη ‘Ολλεντόφ. Μά έπειτα από λίγες μέρες, έλαβε άπ' αυτόν την άκόλουθη επιστολή :

‘Αγαπητέ μου φίλε, λυποίμαι πολύ που σās επιστρέφω τά χειρόγραφα του φίλου σας κ. Προυστ, μά τί να σας πώ;... Δέν μπορώ να καταλάβω πως αυτός ο κύριος χρησιμοποιεί τριάντα δόλιμνες σελίδες γιά να περιγράψη πως στριφογυρίζει στο κρεβάτι του πριν άποκοιμηθεί. Του κάκου έσπασα τό κεφάλι μου γιά να τό βρω αυτό.

Από τις άλλεπάλληλες αυτές άτυυχίες, ο Προυστ δέν έννοιωθε καμιά πίκρα. ‘Η κρίσεις που έξέφεραν οι διάφοροι εκδόται γιά τό έργο του, δέν του έκαναν καμιά έντίπασα. Διαφρούσε άμείωτη την έμπιστοσύνη που σ' αυτό κι' έλεγε μάλιστα φιλοσοφικά :

— ‘Όταν ο ‘Ανατόλ Φράνς ήταν πειά ένδοξος, ο «Χρόνος» του επέστρεψε άλλεπάλληλα άρθρα του, χαρακτηρίζοντάς τα ως άδιάβαστα. ‘Επίσης ή ‘Επιθεώρηση των Δύο Κόσμων βρίσκοντας τό έργο του «Θαίξ» πολύ κακογραμμένο, του ζήτησε την άδεια καμιά διέκοψη τη δημοσίευσί του. Τά ίδια έπαθαν επίσης κι' ο ‘Ανρ ντε Ρενέ, ο Μορίς Μπαρρές κι' ένα σωρό άλλα μεγάλοι συγγραφέες...

ΣΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ : ‘Η συνέχεια.

