

πρόγραμμα των φιλελευθέρων της Έπτανήσου. 'Αλλά τὸ πὸς περίεργο καὶ σπάνιο περιοδικὸν ἔντυπο πὸς βγήκε τότε, ἦταν τὸ ὄργανο τῶν χωρικῶν τῆς Κερκύρας μετὸν τίτλο: «ΔΙΑΛΟΓΟΙ — ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΡΑΤΗΣ». Καθὼς φαίνεται, κυκλοφοροῦσε κάθε βδομάδα, δὲν ἀναφέρεται δὲ σ' αὐτὸ μήτε συγγραφέας, μήτε χρόνος ἐκδόσεως, μήτε ἄλλη πουθενὰ χρονολογία μνημονεύεται. 'Αλλά τὰ περιεχόμενα δείχνουν πὸς ἄρχισε νὰ τυπώνεται εὐθὺς μετὰ τὴν ἐκδοσὶ τοῦ διατάγματος τῆς ἐλευθεροτυπίας, στὰ 1848, κ' ἔρχεν ὡς πολιτικὸν πρόγραμμα τὴ διαφώτιση τοῦ ἀγρότη, τὴν παῖσι τῆς ἀγγλικῆς προστασίας καὶ τὴν ἐνέργεια ἐλευθέρων ἐργαζῶν, σύμφωνα μετὸν νέο νόμο γιὰ τὴν ἐκλογὴ τῶν βουλευτῶν. 'Αλλ' ὅτι χαρακτηρίζει τὸ περιοδικὸ αὐτὸ, δὲν εἶνε τὸ ριζοσπαστικὸν πρόγραμμα, ὅσο ἡ σατυρικὴ διάθεσις, μετὸν ὅποια γραφόταν. Τόσο μάλιστα ἑπιφορητικὸς τοῦς "Αγγλοῦς ἢ ἐκδοσὶ του, ὥστε σχολιάστριε στὴν ἑλληνικὴ λογοτεχνία καὶ πολλὰ τὸν ποιήματα μεταφράστηκαν στ' ἀγγλικά. 'Ο πρόλογός του ἀρχίζει ἔμμετρα ὡς ἑξῆς:

*Μόνος σκοπὸς μου εἶν' ὁ ΛΑΟΣ καὶ πρέπει αὐτὸς νὰ μᾶθη  
ὅλα τὰ χρεῖα του νὰ ἐκπληρῆ, κακὸ γιὰ νὰ μὴν πάθη.  
Καὶ κάθε του δικαίωμα ὡσαύτως γὰ γνωρίζη.  
'Υπομονὴ καὶ θέλ' ἰδῆς πόσον καλῶν αἰτία  
θέλει γενῆ εἰς τὰς Νήσους μας ἡ ἐλευθεροτυπία!  
'Όταν ἀκούς πολιτικὴν στοχάσου πλάνην, δόλους,  
ἀπάτην, χίλια ψέματα, διαβόλους καὶ τριβόλους.*

Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ἀριθμοὺς τοῦ περιοδικοῦ κατασχέθηκαν. 'Αλλοὶ ἐκυκλοφόρησαν στὰ κρηνὰ. 'Ο πέμπτος σατυρίζει τὸν Διονύσιου Σολωμὸ καὶ τὶς συντηρητικὰς ἀρχὰς του. 'Ο ὄγδος ἀριθμὸς εἶνε ἀφιερωμένος στὴν ἐπίκρισι τῆς Ἀγγλοκρατίας καὶ τῶν εὐγενῶν τῆς ἑπτανήσου, ποῦσαν συμμαχήσει γιὰ νὰ μοιραζῶνται τὶς θέσεις καὶ τ' ἀξιώματα. 'Ο ἀνάγνωσις λιβελλογράφος μιλεῖ γιὰ κάποιον Ἀγγλολογιστάτην καὶ τὸν μισθὸ του:

*'Εκατὸν ἐξήντα τάλαντα τὸν κάθε μῆνα πιάνει!  
'Εκτὸς δὲ τούτων χαιρέται ἀκόρη ὡς λειψο-  
(προῖκι  
καὶ κῆπον καὶ παλάτιον, χωρὶς κανένα νοίκι  
καὶ σοῦ παραξοφαινεταί!... Τῶν Ἀγγλων οἱ  
(μισθοὶ  
πρέπει νὰ εἶνε τριδύλοι—ἀν ὄχι τετραπλοί!  
Οἱ ξένοι νᾶρχονται σὲ μᾶς νὰ τρώω τὸ ψω-  
(μὶ μας. Κτλ.  
ΦΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ*

ΓΙΑ ΝΑ ΓΕΛΑΤΕ

ΤΑ ΕΞΥΠΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΥΤΑ

- Πῶς; Ἄρχεις τὴ γυναῖκα σου;
- Βέβαια!...
- Μὰ αὐτὸ εἶνε βάρβαρο!
- Πιθανόν' εἶνε ὅμως χρησιμώτατο γιὰ τὴν ἡσυχία μας! 'Εὐδὲν δὲν σήκωσες ποτὲ χέρι στὴ δική σου;
- 'Όχι, ποτέ!
- Θάνατι, φαίνεται, κανένας ἄγγελος.
- 'Α! Μπᾶ!... Εἶνε πὸς δυνατὴ ἀπὸ μένα... στὶς γροθιές!

— Γιὰ νὰ προδεύσης σ' αὐτὸν τὸν κόσμον, φίλε μου, πρέπει νὰ φροντίξης νὰ ὑποχρεώνης ὅλους τοὺς γνωρίμους σου!

— Δῶσε μου λοιπὸν ἕνα ἐκατοστάρικο δανεικὸ!

— 'Εχεις τίποτα νὰ προσθήσης πρὶν σὲ φάω; ρωτᾷε ὁ βασιλεὺς τῶν Κανιβάλων ἕναν ἱεραπόστολο αἰχμάλωτό του.

— Μάλιστα, ἀπαντᾷ αὐτός. 'Επιθυμῶ νὰ σοῦ βγάλω ἕνα λόγο γιὰ τὰ... πλεονεκτήματα τῆς φυτοφαγίας!

‘Ο σ υ γ γ ρ α φ ῆ ς. — Δὲν ἐκοιμήθηκα μὰ νύχτα ὡς πὸς νὰ γράψω αὐτὸ τὸ διήγημα.

‘Ο φίλος του. — Σὲ ἀποζητῶσα ὅμως ἐγὼ μετὸ παραπάνω. Κοιμήθηκα ἕνα ἡμερονύκτιο μόλις ἄρχισα νὰ τὸ... διαβάζω!

— Σὲ ἀκουσα νὰ λὲς τὴ λέξι «βλάκας». Μήπως ἐννοοῦσες ἐμένα;

— 'Όχι, βρε ἀδερφέ. 'Εὐδὲν ὅτι ἀκούσεις τὸ παρεξηγεῖς. 'Ενας βλάκας μονάχα ὑπάρχει στὸν κόσμο!...

— Πῶς σοῦ φαίνεται αὐτὸς ὁ ἥλοποιός; 'Όλες ἡ γυναῖκες τὸν θεωροῦν μεγάλο κομικὸ καὶ γελοῖον ὅταν παίζει.

— 'Όχι ὄχι. Μόνον ἐκείνες ποῦ... ἔχουν ὠραία δόντια!

— Εἶνε ἀλήθεια, μπαμπᾶ, πὸς τὸ χοῦμα εἶνε αἰτία παντὸς κακοῦ;

— Ναι, παιδί μου, γι' αὐτὸ νὰ τὸ ἀρπάξης ἀπὸ τὰ χέρια τῶν ἄλλων, ὅταν σοῦ δίνεται εὐκαιρία!...

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

ΤΟΥ κ. ΧΡ. ΚΡΗΣΤΟΒΑΣΙΛΗ

Ο ΠΕΤΕΙΝΟΣ ΚΙ' Η ΚΟΤΤΑ

Μιά φορὰ κ' ἕναν καιρὸ, ἦταν ἕνας γέρος πὸς εἶχε ἕναν πετεινὸ καὶ μιὰ γορνὰ πὸς εἶχε μιὰ κόττα, πὸς γεννοῦσε κάθε μέρα κ' ἕνα αὐγὸ. 'Ο γέρος πῆγαινε κάθε μέρα στὴ γορνὰ καὶ τῆς ἔλεγε:

— Σὲ παρακαλῶ, κυρὰ μου, μὸς δίνεις ἕνα αὐγὸ;

'Αλλὰ πὸς νὰ τοῦ δώσῃ αὐγὸ ἢ γορνὰ τοῦ γέρου! Μιὰ μέρα τὸν πῆρε τὸ παράτονο, τὸν καὶμμένο τὸ γέρο, καὶ τῆς εἶπε:

— 'Αἰντε, μορῆ σκυλόγορα, καὶ θὰ ὀθῆ καιροῦ πὸς θὰ μοῦ ζητήσης καὶ μένα κατὶ καὶ δὲν θὰ σοῦ τὸ δώσω!

Γυρίζοντας ὕστερα στὸ σπίτι του, εἶπε τοῦ πετεινοῦ:

— Γιατί, καίμμενε πετεινέ, δὲν γεννάς καὶ σὺ αὐγὰ; 'Αν δὲν ἀρχίσεις νὰ μοῦ γεννάς αὐγὰ, νὰ τὸ ξέρης, κακομοιρῆ! Θὰ σὲ σφάζω, θὰ σὲ βράσω καὶ θὰ σὲ φάω!

'Ακούοντας ὁ πετεινὸς τὰ λόγια τοῦ γέρου, φοβήθηκε καὶ πέταξε. Πετώντας, πετώντας εἶδε τὸ περιβόλι τοῦ βασιλῆ κ' ἔπεσε μέσα. 'Αμα στάθηκε στὰ ποδάρια του, ἀρχισε νὰ λαλάει:

— Κυριζικουουουου...!

'Ο βασιλῆς, ἄμα ἀκουσε τὸ λάλημα τοῦ πετεινοῦ μέσα στὸ περιβόλι του, παραξενεύτηκε καὶ διάταξε τοὺς ὑπηρετὲς του νὰ τὸν πιάσουν καὶ νὰ τὸν φέρουν μπροστὰ του.

'Ετρεξαν οἱ ὑπηρετὲς πῶς νὰ τὸν πρωτοπιάσῃ καὶ τὸν ἔφεραν τὸν κῆρ-πετεινὸ σου μπρὸς τὸ βασιλῆ. 'Αμα τὸν εἶδε ὁ βασιλῆς, τὸν εὐμπάθησε καὶ εἶπε στοὺς ὑπηρετὲς του:

— Νὰ τὸν βάλετε μέσα στὸ θησαυρὸ μου καὶ νὰ τοῦ δίνετε τακτικά κρηθάρια νὰ τρώῃ καὶ νερὸ καθαρὸ νὰ πίνῃ.

Οἱ ὑπηρετὲς τὸν ἔκλεισαν μέσα στὸ θησαυρὸ καὶ τοῦ ἔβαλαν ἕνα ταγάρι κρηθάρια κ' ἕνα σκύφο νερὸ, γιὰ νὰ τρώῃ καὶ νὰ πίνῃ ὅσο θέλει.

Πολλὲς φορὲς ὁ πετεινὸς ἔτρωε κ' ἔπινε καὶ λαλοῦσε μιὰ χαρὰ, καὶ χαρόταν ὁ βασιλῆς κ' ὄλο τὸ παλάτι, ἀλλὰ τὸν στενοχωροῦσε ἡ φυλακὴ κ' ἄς ἦταν μέσα στὸ θησαυρὸ. Πῶς νὰ φύγῃ ὅμως;

Σκέφτηκε, σκέφτηκε καὶ στὸ τέλος σοφίστηκε ὅτι ἔπρεπε νὰ κάμῃ. 'Αρχισε νὰ μὴν τρώῃ καὶ νὰ μὴν πίνῃ τὴν ἡμέρα κ' οὔτε νὰ λαλάει συχνά. Καὶ τὴ νύχτα, κρυφὰ γιὰ νὰ μὴν τὸν καταλάβῃ κανένας, κατάπινε φλουριά.

Κατάπιε, κατάπιε, ὥσπου δὲν μποροῦσε πλεῖον, καὶ στὸ τέλος ἔκανε τὸν ψόφω. Σηκώθηκε τὸ πρωὶ ὁ βασιλῆς, κράζει τοὺς ὑπηρετὲς του καὶ τοὺς λέει:

— Γιατί δὲν ἐλάλησε σήμερα ὁ πετεινός;

Οἱ ὑπηρετὲς, θέλοντας καὶ μὴ, τοῦ εἶπαν τὴν ἀλήθεια, ὅτι δηλαδή ὁ πετεινὸς εἶχε ψοφήσει ἐκεῖνο τὸ πρωὶ.

Λυπήθηκε πολὺ ὁ βασιλῆς καὶ τοὺς μάλωσε καὶ τοὺς φοβέρισε ὅτι θὰ τοὺς τιμωρήσῃ βαρεῖά. 'Αλλὰ δὲν ἦταν ἄδικος ἀνθρώπος καὶ δὲν πείραζε κανέναν. 'Αμα λοιπὸν εἶδε μετὰ τὰ μάτια του τὸ ταγάρι μετὸ κρηθάρια καὶ τὸ σκύφο μετὸ νερὸ, κατὰλαβε πὸς ὁ ψόφος τοῦ πετεινοῦ δὲν ἦταν ἀπὸ κακομεταχείρισμα καὶ κακοβουλία. Διάταξε τότε νὰ πετάξουν ἔξω τὸν ψόφω πετεινὸ καὶ οἱ ὑπηρετὲς τὸν ἔρριξαν ἐπάνω σὲ μιὰ κοπριά. 'Αμα ὁ πετεινὸς ἐννοῶσε πὸς εἶχαν φύγει οἱ δοῦλοι τοῦ βασιλῆ, ἀνοῖξε τὰ μάτια του, ἀπλωσε τὰ φτερά του κ' ἀπὸ δῶ πᾶν οἱ ἄλλοι.

— 'Αμα ἔφτασε στὸ γέρο, τοῦ εἶπε βιαστικά:

— Κρεμάσε με μετὰ τὰ ποδάρια καὶ τινάζε με κ' ἕνα ραβδί.

'Ο γέρος τὸν ἐκρέμασε κ' ἄρχισε νὰ τὸν τινάζῃ, κ' ὁ πετεινὸς ἔθωπε ἀπὸ τὸ στόμα του ἕνα σωρὸ φλουριά. Κι' ἔτσι ὁ ἀφέντης τοῦ ἔγινε πλούσιος. 'Ας ἔρθουμε τώρα καὶ στὴ γορνὰ:

'Η γορνὰ, ὅταν ἔμαθε πὸς ὁ πετεινὸς τοῦ γέρου γεννοῦσε φλουριά, ἔτρεξε στὸ γέρο νὰ τοῦ ζητήσῃ καμιά, λέγοντάς του:

— Σὲ παρακαλῶ, νὰ μοῦ δώσης καὶ μένα καμιά φλουριά.

— 'Αδικα ἔφαγες τὸν κόπο σου, καμπαρῆ, τῆς εἶπε ὁ γέρος. Θυμάσαι ὅταν σοῦ ζητοῦσα κ' ἐγὼ ἐν' αὐγὸ καὶ δὲ μοῦδινες; Νὰ κ' ἐγὼ πὸς δὲν σοῦ δίνω φλουριά τώρα πὸς μοῦ ζητάς.

Τότε ἡ γορνὰ γύρισε στὸ σπίτι τῆς λυπημένη καὶ εἶπε στὴν κόττα τῆς:

— Γιατί, μορῆ παληκόττα, ἀντὶ νὰ γεννάς αὐγὰ ἄσπρα, δὲν γεννάς χρυσὰ; Εἶδες τὸν πετεινὸ τοῦ γέρου πὸς γεννάει φλουριά;

'Η κόττα σάν νὰ προσβάλλθηκε ἀπ' τὰ λόγια τῆς γορνᾶς, καὶ μιὰ καὶ διὸ πᾶει στὸν πετεινὸ καὶ τοῦ λέει:

— Πετεινέ, δὲν με μαθαίνεις κ' ἐμένα πὸς νὰ γεννῶ φλουριά;

— Νὰ σοῦ εἰπῶ, κυρὰ κόττα, ἀποχωρήθηκε ὁ πετεινός. 'Αν θέλεις νὰ γεννάς φλουριά, πρέπει νὰ τρώς ὄλο φεΐδια κ' ὕστερα νὰ πᾶς στὴν κυρὰ σου καὶ νὰ τῆς πῆς νὰ σὲ ραβδίση.

'Η κόττα ἔτρεξε νὰ βρῆ νὰ φάῃ φεΐδια. Βρῆκε ἀριζὰ καὶ τὰ κατάπιε. 'Υστερα γύρισε στὴν κυρὰ τῆς τῆς γορνᾶ καὶ τῆς εἶπε:

— Κυρὰ μου, κυρὰ μου! Κρεμάσε με ἀπ' τὰ ποδάρια μετὰ τὸ κεφάλι κάτω καὶ πάρε τὸ ραβδί νὰ με τινάζης...

'Αμα ἡ γορνὰ ἀρχισε νὰ τὴ ραβδίση, ἀμέσως πετάχτηκαν ἀπὸ μέσα τῆς τὰ φεΐδια καὶ ἔρχτηκαν ἀπάνω τῆς καὶ τὴν ἔφρασαν τὴν καίμμενη τὴ γορνὰ.

