

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΟΥ Κ. Κ. ΚΑΙΡΟΦΥΛΑ

ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΖΑΝ ΜΩΡΕΑΣ

(Σταχυολογήματα από τις τελευταίες βιογραφίες του Ποιητού)



Ν κ' έχουν περάσει 22 χρόνια από την εποχή του θανάτου του Μωρεάς, εν τούτοις το όνομά του και το έργο του ζούν και κατέχουν την πρώτη θέση στη γαλλική φιλολογία. Για κανένα ποιητή δεν έχουν γραφεί τόσα βιβλία, όσο για τον Μωρεάς και καθημερινώς βγαίνουν νέα, που ζωγραφίζουν τον περιεργο αυτόν 'Αθηναίο του Παρισιού.

'Από τα τελευταία αυτά βιβλία θα σταχυολογήσουμε τις πιο ενδιαφέρουσες και χαρακτηριστικές σελίδες χάριν των αναγνώντων του «Μπουκέτου».

'Η μορφή του Μωρεάς, το ντύσιμό του, ή στάσις του, όλα του γενικώς τον έκαναν εξαιρετικόν και προκαλούσαν την προσοχή εκείνων που τον έβλεπαν. Μαύρα μύτια, πυκνά μαύρα φρύδια, λεπτή μακρά μύτη, χοντρά μουστάκια που είχαν μαύρο παράξενο χρώμα που έγεγνε στο μπλέ, μαλλιά σγουρά και άνακατωμένα. «Τό βλέμμα του, γράφει ο φίλος του Πάωλ Σουνταί, έρχοι από μέσα από το μονόκλ του, το οποίο φορούσε επιμόνος, αλλά με χάρη».

'Ο Μωρεάς είχε όλη τη λεβεντιά του παλιού Έλληνα. Ήταν έγγονος του ήρωος Παπαδιαμαντοπούλου, που ονομάστηκε στην έξοδο του Μεσολογγίου, και του ναυάρχου Μανώλη Τουπάζη, από τη μητέρα του. Ή ένωσις δυο τόσο ηρωϊκών αιμάτων έδημιούργησε μία φύσι άνησυχη, Ιπποτική, περιφρανή κ' έξυπνη.

Τό ντύσιμό του ήταν κομψότατο. Κι' όταν ακόμη κατά τα τελευταία χρόνια της ζωής του τα οικονομικά του κλονίστηκαν, γιατί τό εισόδημά του ήταν σε δραχμές και ή δραχμή μας τότε είχε ξεπέσει, ο Μωρεάς κράτησε την αξιοπρέπεια του και κάτω από τό παλωμένο ρούχα του φαινόταν καθαρά τό άρχοντοπούλο. Πάντα φορούσε γάντια άνοιχτού χρώματος, σαν τόν Σολωμό, ρεδιγζότα με φιλέτα μεταξωτά, κατά τη μόδα της εποχής, ψηλό καπέλλο και στην κομψότητά του ένα ώραίο λουλούδι, πάντα φρέσκο.

'Ήταν ό τύπος του τελείου δανδή του Καρτιε Λατέν, της περίφημης Παρισινής συνοικίας, της οποίας για μία περίοδο υπήρξε ό βασιλεύς και κυρίαρχος. Όταν έδωσαν να περιπατήσει, οι διαβάτες στεκόνοσαν και τόν καμάρωναν. 'Ο φίλος του μάλιστα Κουλιόν, που έγραψε και τη βιογραφία του, άναφέρει ότι ο Μωρεάς στεκόταν συχνά έξω από τις βιτρίνες των μαγαζιών και καθρεφτιζόταν με καμάρι. Τις στιγμές αυτές γνώριζε κ' έλεγε στους φίλους του:

— Είμαι ώραίος!
Κι' έστριβε με περιφάνεια τό μουστάκι του. Όταν έμπαινε στό καφενείο — τό οποίο ήταν ή 'Ακαδημία κ' ό θρόνος του — αποθετιζότο θρόνος μπροστά σ' έναν καθρέφτη και καμαρωνόταν επί πολυ, σαν να βρισκόταν σ' έκσταση.***

'Ήταν τόσο έπαβλητικός, ώστε, όπως λέει ο φίλος του Λαταγιέντ, «έμπαινε στό κοινότερο κέντρο σαν ήγεμόν, με τό ίδιο άγέγραχο ύφος, με τό οποίο ένας στρατηγός θα έμπαινε σε μία κυριευμένη πόλι. Έφτανε να τόν κυττάξη κανείς για να καταλάβη ότι ήταν άρχοντογεννημένος».

'Όπως οι άρχαίοι Έλληνες, οι σοφοί και λόγιοι, περνούσαν την ώρα τους στην 'Αγορά, έτσι κι αυτός είχε λημέρι του τό καφενείο. Κατά την εποχή εκείνη στό Παρίσι τα καφεναία ήταν τα ζωηρότερα φιλολογικά κέντρα. Στην άρχή ο Μωρεάς, όταν πρωτοπήγε στό Παρίσι, έγινε μέλος της συντροφιάς των «Υδροπαθών», όπως ονομάζετο μία συντροφιά νέων λογίων. Γρήγορα όμως τούς άφησε κ' έγινε Συμβολιστής, άρχηγός μάλιστα των Συμβολιστών ποιητών της Γαλλίας.

'Ο Μωρεάς έμενε στό καφενείο από τις δυο τό άπόγευμα ως τις δυο τό πρωί, με ένα διάλειμμα από τις έφτά ως τις όχτώ τό βράδυ, που πήγαινε να δειπνήση. Κάποτε όμως μετέβαλε τό κανονικό αυτό πρόγραμμα του. Έπαυσε δηλαδή κάποιον από την παρέα κ' έκανε περιπάτους στό βουλεβάρτα ή στό περίχωρα, γιατί ήταν και καλός πεζοπόρος.

Κατά διάφορες μάλιστα εποχές άλλαζε και καφενείο. 'Αλλά τα κυριώτερα καφεναία που σύναζε, ήταν τό «Καφέ Σουφλέ» και τό «Καφέ Βασέτ». Στο τελευταίο μάλιστα, θυμολοι, όταν έπηγα τό 1912, δυο δηλαδή χρόνια άνω τόν θάνατό του, μαζί με τόν φίλο κ. Σκίπη, ό σεργιάνος μας έδειξε μ' εύλάβεια τό τραπέζι, όπου έκάθητο ταχτικά ό Μωρεάς. Γιατί είχε δικό του τραπέζι, που κανείς

από τούς θαμώνες δεν τολμούσε να τό καταλάβη. Έκει μαζεύονταν γύρω του όλοι οι σύντροφοί και θαυμαστές του. Μεταξύ αυτών ήταν και πολλοί σημερινοί Γάλλοι πολιτικοί, λόγιοι και άκαδημαϊκοί, όπως ο Μπαρτού, ο Μπαρέζ, ο Μωρράς κ' άλλοι.

'Ένας 'Ολλανδός θαυμαστής του, που έγραψε δλόκληρο βιβλίο για τόν Μωρεάς, ο Μπυβάνκ, τόν σιτισάει ως εξής:

«Με τό μουστάκι καλοστριμένο προς τά επάνω, με τό μονόκλ πάντα φορεμένο, έφτανε στό καφενείο με ύφος άρκαδικού πουλιού και σκυθρωπός. Ήξερε ότι όλοι γύρω τόν εκύτταζαν, αλλά δεν καταδεχόταν να τό προσέξη. Διάταζε τό γκαρσόν να τού φέρη ένα ρώμι και άφου έβγαζε τό ένα γάντι του, καμάρωνε τό ώραίο λευκό χέρι του, τό οποίο άπλωνε μπροστά του πάνω στό μαρμαρο τό μικρού τραπέζιου».

Κάθε Δευτέρα βράδυ έπήγαινε στό «Καφέ Βολταίρ», όπου γινόταν ή εβδομαδιαία συνεδρίασι των Συμβολιστών. «'Ο Μωρεάς, γράφει ο φίλος του Ρενώ, προήδρευε στις συνεδριάσεις αυτές με άγερωχία. Έμοιαζε ταυτοχρόνως με Σωματοφύλακα και ταγγάνο. Είχε άποτόμους κινήσεις Κορσάρου του Βύρωνος και μία φωνή, της οποίας ο χάλκινος ήχος κουνούνιζε δυνατά τούς στήχους. Ή μουσεντοβλες και τά μουρομυρίσματα έπαιναν άμέσως όταν αυτός άρχιζε ν' απαγγέλη κανένα τραγούδι του. Τίποτε δεν ήταν πράγματι καταληκτικότερο από τό να βλέπη κανείς έναν ποιητή να επιδάλη αιγή σ' όλα τά γύρω τραπέζια των άστών με ένα ποιήμα του».

'Όταν έμπαινε μέσα στό καφενείο, έρχοι με ένα μάτι, με άρχοντική πόσα κ' έγεγνε προς τά πίσω τό κεφάλι, χωρίς να κινήθη καθόλου τό μονόκλ του. Τό ύφος του έδειχνε άγερωχία, άνία, νοσταλγία. Φαινόταν σαν ν' άναζητούσε κάποιον. Και μόλις τόν εύρισκε, άμέσως τό πρόσωπό του εύφωτιζέτο. 'Αν εύρισκε λίγο κόσμο στό καφενείο, στενοχωριόταν. Τά βράδια μάλιστα, την ώρα που οι θαμώνες έφταναν για τό δείπνο, άδμηνοούσε, έπληττε κ' εύφώναζε:

— Κατάντησε άνυπόφορο τό καφενείο! Δεν θα ξαναπατήσω εδώ!

'Ο 'Αθηναίος αυτός ήθελε να εινε πάντα πληθος στην 'Αγορά του.

Πολύ λίγα εινε γνωστά για την έρωτική ζωή του Μωρεάς. Σάν αληθινός άρχοντας, δεν ήθελε ποτέ να ενδέτη τις γυναίκες που τόν αγάπησαν. Και οι στενώτεροι φίλοι του δεν έγνώριζαν ποιές ήταν ή γυναίκες εκείνες που κατέκτησε με την ώμορφιά του και την ποιήσι του. Μονάχα ή Σιλβιάν, ή μεγάλη ήθοποιός, ή όποία έπαιξε και στην 'Αθήνα τό δράμα του «Ιργινέια», με τόν άντρα της στο Στάδιο, ήταν γνωστό ότι υπήρξε φιλενάδα του κ' ότι στην άγκαλιά της ξεψύχησε.

Γι' άλλες όμως έρωτικές κατακτήσεις του, τίποτε δεν εινε γνωστό. 'Ο άνδρωπος αυτός, ό οποίος δεν περιφρονούσε τόν έρωτα κ' ό οποίος έγνώρισε πολλές γυναίκες, κατορθωσε να κρατήσει γύρω από τό κεφάλαιο αυτό της ζωής του ένα μυστήριο που τόν τιμά. 'Όσοι μάλιστα τόν γνώρισαν καλά, δεν παραδέχονται τη γνώμη ενός βιογράφου του, ό οποίος ύποστηρίζει ότι ο Μωρεάς δεν αγάπησε καμμία γυναίκα με ποιητική έμπνευσι, αλλά ήθελε τις γυναίκες μόνο για την ύλική τους άπόλαυσι. 'Ο Κουλιόν, που τόν γνώρισε κατά βάθος, γράφει σχετικώς:

«'Η καρδιά του ήταν άνοιχτή σ' όλες τις ανθρώπινες άδυναμίες. 'Εν τούτοις, τό έρωτικό του κεφάλαιο δεν μάς άποκαλύφθηκε. Ήταν από τούς ανθρώπους εκείνους, οι όποιοι άποδίδουν μεγάλη σημασία στον έρωτα και συγκεντρώνουν μέσα τους τις εκδηλώσεις του για να τις καταλαβαίνουν καλύτερα και να τις διευκρινούν σύμφωνα με τη δική τους εξέλιξη».

Και πραγματικά, όλες ή μαρτυρίες συμφωνούν στο ζήτημα ότι ο Μωρεάς ήταν πολύ διακριτικός στον έρωτα. 'Ο Γκουζμόν βεβαιώνει σχετικώς, ότι «ο Μωρεάς δεν εξωμολογείτο ποτέ σε κανένα κ' ότι εύφύλαγε κρυφά τό μυστικό της χαράς και τού πόνου του».

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΙΡΟΦΥΛΑΣ

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΑΜΑΞΙ

Κάποτε, ό μυθιστοριογράφος 'Αλφόνσος Κάρ, μαθαίνοντας ότι ο βασιλεύς της 'Ιταλίας Βικτωρ Έμμανουήλ έστειλε τό βασιλικό άμάξι για να συνοδεύη την κηδεία ενός φίλου του, έλεγε:

— Αυτό εινε σαν νάχανε κανένας από μάς κάποιον φίλο του και μιν έχοντας άμάξι για να τόν ακολουθήση μέχρι τού τάφου του, έστελνε ως άντικαταστάτη τά... παπούτσια του!...



'Ο Ζάν Μωρεάς. (Σκίτσο του Βαλλοττόν)