

ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΑΠ' ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΜΠΡΙΑΝ

'Ο Μπριάν και οι χωριάτες. Πώς τους έκανε να τὰ χάνουν. Πόσα μωσαχάρια είχε ή γελάδα στην κοιλιά της. Οι βουλευτάι και οι έκλογεΐς του. 'Η διαρκής γκρίνια τους. Μπριάν και Κλεμανσώ. Μιά ιστορική τριηλεποδιά. 'Ο Κλεμανσώ.... Άθεος !... Πώς του τή ακάρωσε ό Μπριάν. 'Ενα άδυσώπητο μίσεσ, κτλ.



ΛΟΥ σήμερα μερικά ακόμη ανέκδοτα από τή ζωή του τελευταίως αποθανόντος μεγάλου Γάλλου πολιτικού 'Αρ. Μπριάν.

'Όταν βρισκόταν στην έξοχή, ό Μπριάν έκανε πολλές φορές τους χωρικούς να τὰ χάνουν μαζί του. Τό δευτεροκόστα μάτι του και ή βαθειά γνώσις των γεωργικών πραγμάτων μπερδενε κ' αυτούς ακόμα τους πιο πεπειραμένους αγρότες.

Μιά μέρα, στην αγορά του χωριού Κοσερέλ, κοντά στο κτήμα του, είδε μιá αγελάδα έτοιμη για πούλημα. Τήν περιεγράψτηκε καλά με τό σπινθηροδόλο μάτι του, του άρεσε, ρώτησε για τή τιμή της κ' έτοιμάστηκε να πληρώσει...

'Ο χωρικός όμως, πριν πάρει τὰ λεπτά, τούπε με κάποια έκπληξι:

— Μά γιατί λοιπόν δεν παζαρεύετ, κίριε πρόεδρε;

- Γιατί να παζαρεύω;
- Γιατί έτσι συνηθίζεται.
- Έγώ δεν συνηθίζω έτσι.
- Μά αν παζαρεύετα, θά σάς έκανα μιá μικρή έκπτωση.
- Μου τήν κάνεις άλλοτε.
- Καί βέβαια... Αυτό ν' άκούεται!

- 'Αλλωστε, δεν εΐνε και τόσο κακή ή αγορά που κάνω, φίλε μου.
- Γιατί;
- Νά, γιατί ή αγελάδα θά γεννήση τώρα γρήγορα δυό μωσαχάρια.
- Δυό; 'Αδύνατον!
- Πέρασε σέ λίγες μέρες άπ' τó σπίτι μου να δις.
- Πράγματι ό Μπριάν βγήκε αληθινός. Μετά λίγες μέρες ή αγελάδα γέννησε δυό χαριτωμένα μωσαχάρια.

'Ενας νεαρός βουλευτής του κόμματου του Μπριάν, τάχε βάλεϊ κάποτε με τήν άχαριστία των έκλογέων του. Κι' ό Μπριάν τον παρηγορούσε, λέγοντάς του:

— Μή συγκίτσεσαι, φίλε μου... Οι έκλογεΐς εΐνε πάντοτε και παντοῦ γκρινιάρηδες.

'Όταν ό βουλευτής τους φεύγει για τήν πρωτεύουσα, παραπονιούνται για τή δέν κάθεται κοντά τους... 'Όταν κάθεται κοντά τους, παραπονιούνται γιατί δέν κάθεται κοντά τους... 'Όταν κάθεται κοντά τους, παραπονιούνται γιατί δέν κάθεται κοντά τους... 'Όταν κάθεται κοντά τους, παραπονιούνται γιατί δέν κάθεται κοντά τους...

'Όταν πάει στρατιώτης, παραπονιούνται γιατί δέν πάει στο μέταπο.... 'Όταν βρίσκειτα στο μέταπο, παραπονιούνται γιατί δέν πληγώνεται. 'Όταν πληγώνεται, παραπονιού ν ται ότι δέν σκοτώνεται...

— Κι' ότ αν σκοτώνεται, παραπονιούνται για τί δέν άπαντάει στα ρουσφετολογικά γραμάματά τους! τόν διέκοψε έξω φρενών πειά ό νεαρός βουλευτής...

— 'Ακριβώς, φίλε μου... τού ειπε ό Μπριάν μι' ένα ειρωνικό χαμόγελο.

— Καί να σκε-

φθη κανείς, ξανάτε ό βουλευτής, ότι οι στρατιωτικοί δέν έκτιμούν καθόλου τή δράσι των βουλευτών στο μέταπο...

— 'Όχι δά! Θιμάσαι τί έγραψε ό διοικητής του συντάγματός σου άπάνω στο φύλλο τής αναρωτικιής άδείας σου, τόν καιρό που πληγώθηρες; 'Ότι «αν και βουλευτής, έπολεμητής γενναίως»! Λοιπόν, παρηγορήσου, φίλε μου, τουλάχιστον για ό,τι άφορά τó άτομο σου!

'Η πολιτική ευστροφία του Μπριάν χαρακτηρίζεται έξαιρετικά κ' άπ' τήν περιφημη τριηλοποδιά πουάλε στον Κλεμανσώ και τόν έκανε να χάζη τήν έκλογή τον ως Πρόεδρος τής Δημοκρατίας. 'Υποψήφιοι τότε ήσαν δυό: 'Ο Τίγρις κ' ό Ντεσσανέλ...

Μιά μέρα ό Τίγρις παράγγειλε στο Μπριάν με τόν μαρκήσιο Ντιόν: — Τώρα που θά βγώ Πρόεδρος τής Δημοκρατίας, θά σε κάνω να κόβεις βόλτες κάτω από τό προεδρικό μέγαρο επί 7 χρόνια, όσα θά διαρκέση ή προεδρεία μου, χωρίς να σου αναθέσω καθόλου, δέν τó διάστημα, να σχηματίσης κυβέρνηση!

— Πές εκ μέρους μου στον κ. Κλεμανσώ, άπάντησε ό Μπριάν, ότι δέν θά βγη Πρόεδρος, κ' έτσι τὰ πράγματα θ' άπλοποιηθούν!

Πραγματικώς, ό Μπριάν άρχισε άμέσως τις ένεργειές του για τήν άποτυχία του Κλεμανσώ, μά φοβόταν συγχρόνως τό κόμμα των Καθολικών βουλευτών, που είχε κερυχθεί ύπερ του Τίγρισε.

Μιά μέρα συνάντησε στο καφενεΐο τής Βουλής τόν κ. Γκρουσσώ, άρχηγό του κόμματου των Καθολικών... Τόν πλησίασε λοιπόν ύπουλα κ' άρχισε να του εκθειάζη τόν Ντεσσανέλ... Μά ό Γκρουσσώ του έδήλωσε πως εΐνε κεκρυμμένος ύπερ του Κλεμανσώ, του εϋνοουμένου ύποψηφίου του κόμματός του...

— 'Εχει καλώς, τού ειπε ό Μπριάν. Κι' ό Κλεμανσώ δέν εΐνε άσχημος... Εΐνε γέρος πολυ όμως και θά πεθάνη ένόσω διαρξεί τό προεδρικό του. 'Αστόσο θάχοιμε τουλάχιστον για άποξημώσι το μεγαλοπρεπές θέαμα τής κηδείας του με τις πολιτικές τιμές που θά του άπονειμηθούν άπ' τό Κοράτος!

— Γιατί μονάχα πολιτικές κ' όχι και θρησκευτικές τιμές; ρώτησε ό Γκρουσσώ.

'Ο Μπριάν άποφάσισε τότε να δώση τό τελειωτικό χτύπημα, βασιζόμενος στο γνωστό θρησκευτικό φανατισμό του Καθολικού κόμματου. Εΐπε λοιπόν με ύφος άμελές στο συνομιλήτή του:

— 'Απολύστατα, γιατί ό Κλεμανσώ εΐνε άθεος, έχει πάρει διαζύγιο άπ' τή γυναίκα του και ύπερηφανεύεται μάλιστα για τήν άθεΐα του...

Ο Ο Ο Ο Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Ο Ο Ο Ο Ο



Γυναίκα τής Πομπηΐας στο καλλοντήριό της.

(Του Ρ. Τζιανέττι)

του... Δέν εΐνε δυνατόν, βρε άδελφέ!

— Πόναξε ό Γκρουσσώ.

— Ρώτα και μάθε.

— Τότε άλλάζουν τὰ πράγματα, ειπε μι'άγανάκτησι ό Γκρουσσώ. Θά ρωτήσουμε, θά πληροφορηθούμε, κ' αν εΐνε αλήθεια, θά ύποδείξουμε σ' όλους ότι εΐμαστε αδιάλλακτοι στις θρησκευτικές μας πεποιθήσεις!

'Ο Γκρουσσώ ρώτησε, έιαθε και τό Καθολικό κόμμα τής Γαλλίας, ισχυρότατο τότε, ψήφισε γραμμή κατά του Κλεμανσώ κ' ύπερ του Ντεσσανέλ...

'Ο Τίγρις έχατε έτσι τήν προεδρεία και δέν έπυγχώρησε ποτέ τόν Μπριάν για τήν τριηλοποδιά του αυτή. Τό μίσεσ μεταξύ τους ήταν τρομερό, άδυσώπητο...