

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΜΙΡΑΜ ΣΤΟΥΚΕΡ

Ο ΓΥΙΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΡΥΚΟΛΑΚΑ

(Συνέχεια εκ του προηγούμενου)

Α ὁ σωτήρας μου! εἶπε ὁ Βάν 'Ελισγγ. Χωρὶς τὸ πιστὸ αὐτὸ ζῶο θὰ ἦμιον ἴσως νεκρός.

Ἀναστέναιζε ὕστερα μ' ἀνακούφισαι καὶ ρώτησε:

— Πέστε μου γρήγορα νὰ ἡσυχάσω. Εἰσαστε ὄλοι καλά, εἰσαστε γεροί, δὲν σὰς συνέβη τίποτα τὸ τρομερὸ; Ἡ ζ. 'Αρξερ, τὰ παιδιά, εἶνε καλά; Ἡ μικρὴ μου ἐγγονὴ τί γίνεται; Τὸ τηλεγράφημά σας μ' ἀνησύχησε τρομερὰ. Μὰ θὰ τὰ εἰπούμε καλύτερα αὐτὰ ὅταν γοῦσουμε κοντὰ στὴς γυναῖκες.

— Ναι, ναι, ἀπάντησα. Ἐλάτε ν' ἀνεβήτε στ' ἄλογό μου. Θὰ σὰς ἀκολουθήσω πεζός.

Ὁ Βάν 'Ελισγγ κούνησε τὸ κεφάλι



τοῦ χαμογελώντας πικρὰ.

— Πρέπει νὰ φέρετε ὡς ἐδῶ τ' ἄλογό σας, εἶπε. Ἀνσταχῶς δὲν μπορῶ σχεδὸν νὰ περιπατήσω. Εἶμαι μ' ἓνα ποδί... Ναι, ναι, καλὴ μου φίλε. Ἐγὼ τραυματισθεῖ. Εἶχα φοιρτζε περιπέτειες στὰ καταραμένα αὐτὰ μέρη. Ὁ βρυκόλακας, γιὰ τὸν ὁποῖο μοῦ γράφατε, περιστῆκε τὸν ἐρχομὸ μου καὶ προσπάθησε νὰ τὸν ἐμποδίσῃ. Λίγο ἀκόμα καὶ ἦ ἄφωνα τὰ κοκκαλιὰ μου στὸ καταραμένον αὐτὸ δάσος. Μὰ δὲν τὸ θέλησε ὁ Θεός. Σὲ λίγες μέρες θάμαι καλά. Καὶ τότε θὰ λύσουμε τοὺς λογαριασμοὺς μας μετὰ τὸν Σατανὰ τὸν βουδνὸν ἀπὸ τῶν...
Ὁ Γουάθαν βοήθησε τὸν καθηγητὴ ν' ἀνεβῆ στο ἄλογο καὶ τράβηξαν γοργὰ γιὰ τὴν ἑταιλί.

(Ἄπ' τὸ 'Ἡμερολόγιό τοῦ 'Ιων. 'Αρξερ).

Ἡ Μίνα καὶ τὰ κοριτσία περιέμεναν μ' ἀγωνία μὴ βλέποντας νὰ γυρίσῃ ἐγκυριασ. Φοβόντουσαν μήπως μοῦ εἶχε συμβεῖ ξανένα δυστύχημα.

Φαντάζεστε λοιπὸν τὴ γαυρὰ καὶ τὴν κατάπληξι τοὺς συγχρόνως, ὅταν μετὰ εἶδαν νὰ γυρίσῃ μαζί μετὰ τὸν καθηγητὴ Βάν 'Ελισγγ.

Ἡ ὑπόδοξή ποῦ μᾶς ἔκαναν ἦταν θερμοτάτη.

Τὰ κοριτσία ἔπλεσαν στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ καθηγητοῦ, ἡ μικρὴ τοῦ ἐγγονοῦ ἔκλαιγε ἀπ' τὴ συγκίνησή της.

Τὸ ἴδιον καὶ ἡ Μίνα, δὲν μπόρεσε νὰ συγκρατήσῃ τὰ δάκρυά της.

Ἦταν τόσο δικαιολογημένη ἡ συγκίνησή μας αὐτὴ... Ὁ καθηγητὴς Βάν 'Ελισγγ ἦταν γιὰ μᾶς ἡ σωτηρία. Χωρὶς αὐτὸν θάμασε χαμένο.

Μπήκαμε μέσα στὴ σιγάδα καὶ ἐτοιμάσαμε στὸν καθηγητὴ ἓνα καλὸ πρόγευμα. Τὸν ἀφήσαμε νὰ γευματίσῃ καὶ τὰ ξεκουραστῇ καὶ τότε αὐτὸς πρῶτος μᾶς διηγήθηκε τίς περιπέτειές του.

Μόλις ἔφτασε στὸ τελευταῖο μικρὸ χωριὸ ποῦ βρισκεται στὴν περιοχὴ τοῦ πύργου τοῦ Δράκουλα καὶ ἔξηγησε ποὺ πηγαίνει, οἱ χωρικοὶ δὲν ἤθελαν κατ' οὐδέναι λόγο νὰ τὸν συνοδεύουν καὶ νὰ τοῦ δείξουν τὴν 'Εταιλί της Κατάρας, στὴν ὁποία βρισκόμαστε.

Παραζάλισε, πρόσφερε ἓνα μεγάλο χρηματικὸ ποσὸ, ἔξάντλησε κάθε ἐπιχείρημα, μὰ οἱ χωρικοὶ ἦσαν ἀμετακίνητοι. Δεχόντουσαν μόνον νὰ τοῦ πουλήσουν ἓνα ἄλογο γιὰ νὰ συνεχίσῃ τὸ δρόμο του.

Βλέποντας ὁ καθηγητὴς ποὺ μάτια περὶ τοὺς παραζαλοῦσε, ἀποφάσισε νὰ φύγῃ ἀμέσως καὶ νὰ τρέξῃ νὰ μᾶς συναντήσῃ, γιὰτὶ ἀνησυχῶσε τρομερὰ γιὰ τὴν τύχη μας.

Ζήτησε πληροφορίες γιὰ τὸ μέρος ποῦ πέφτει ἀκριβῶς ἡ 'Εταιλὶς της Κατάρας καὶ ἔξηγησε ποὺ πηγαίνει, οἱ χωρικοὶ δὲν ἤθελαν κατ' οὐδέναι λόγο νὰ τὸν συνοδεύουν καὶ νὰ τοῦ δείξουν τὴν 'Εταιλί της Κατάρας, στὴν ὁποία βρισκόμαστε.

Παραζάλισε, πρόσφερε ἓνα μεγάλο χρηματικὸ ποσὸ, ἔξάντλησε κάθε ἐπιχείρημα, μὰ οἱ χωρικοὶ ἦσαν ἀμετακίνητοι. Δεχόντουσαν μόνον νὰ τοῦ πουλήσουν ἓνα ἄλογο γιὰ νὰ συνεχίσῃ τὸ δρόμο του.

Βλέποντας ὁ καθηγητὴς ποὺ μάτια περὶ τοὺς παραζαλοῦσε, ἀποφάσισε νὰ φύγῃ ἀμέσως καὶ νὰ τρέξῃ νὰ μᾶς συναντήσῃ, γιὰτὶ ἀνησυχῶσε τρομερὰ γιὰ τὴν τύχη μας.

Ζήτησε πληροφορίες γιὰ τὸ μέρος ποῦ πέφτει ἀκριβῶς ἡ 'Εταιλὶς της Κατάρας καὶ ἔξηγησε ποὺ πηγαίνει, οἱ χωρικοὶ δὲν ἤθελαν κατ' οὐδέναι λόγο νὰ τὸν συνοδεύουν καὶ νὰ τοῦ δείξουν τὴν 'Εταιλί της Κατάρας, στὴν ὁποία βρισκόμαστε.

Παραζάλισε, πρόσφερε ἓνα μεγάλο χρηματικὸ ποσὸ, ἔξάντλησε κάθε ἐπιχείρημα, μὰ οἱ χωρικοὶ ἦσαν ἀμετακίνητοι. Δεχόντουσαν μόνον νὰ τοῦ πουλήσουν ἓνα ἄλογο γιὰ νὰ συνεχίσῃ τὸ δρόμο του.

Βλέποντας ὁ καθηγητὴς ποὺ μάτια περὶ τοὺς παραζαλοῦσε, ἀποφάσισε νὰ φύγῃ ἀμέσως καὶ νὰ τρέξῃ νὰ μᾶς συναντήσῃ, γιὰτὶ ἀνησυχῶσε τρομερὰ γιὰ τὴν τύχη μας.

Ζήτησε πληροφορίες γιὰ τὸ μέρος ποῦ πέφτει ἀκριβῶς ἡ 'Εταιλὶς της Κατάρας καὶ ἔξηγησε ποὺ πηγαίνει, οἱ χωρικοὶ δὲν ἤθελαν κατ' οὐδέναι λόγο νὰ τὸν συνοδεύουν καὶ νὰ τοῦ δείξουν τὴν 'Εταιλί της Κατάρας, στὴν ὁποία βρισκόμαστε.

Παραζάλισε, πρόσφερε ἓνα μεγάλο χρηματικὸ ποσὸ, ἔξάντλησε κάθε ἐπιχείρημα, μὰ οἱ χωρικοὶ ἦσαν ἀμετακίνητοι. Δεχόντουσαν μόνον νὰ τοῦ πουλήσουν ἓνα ἄλογο γιὰ νὰ συνεχίσῃ τὸ δρόμο του.

'Αφουγκράστηκε μετὰ προσοχὴ, ἀλλὰ δὲν ἄκουσε γύρω του, μέσα στὸ δάσος, κανέναν ἑπιτοθὸ θρόνο. Γιὰτὶ τότε εἶχε τρομάξῃ τὸ ἄλογο; Γιὰτὶ ζήτησε νὰ σπάσῃ τὸ σχοινί, μετὰ τὸ ὁποῖο ἦταν δεμένο, καὶ νὰ φύγῃ;

Ὁ Βάν 'Ελισγγ δὲν ἤξερε ποῦ ν' ἀποδόσῃ τὴν τρομάρα τοῦ ζῶου. Πλησίασε ὥστόσο, τὸ χὰιδεψε καὶ προσπάθησε νὰ τὸ καθυποτάξῃ. Μὰ τὸ ἄλογο ρουθινοῦνε φοβισμένα. Τὰ μάτια του ἦσαν ἀγροικισμένα καὶ σιθάζαν...

Ἐξαφνα, ἓνα θρόισμα ἀντήχησε μέσα στὸς θάμνους, σ' ἀπόστασι ἑκατὸ βημάτων, καὶ ἓνα κλαδί ἔσπασε μετὰ κρότον...

Ὁ καθηγητὴς σήκωσε τὸ δόλο του, ἔτοιμος νὰ πυροβολήσῃ.

Στὸ φῶς τῆς ἀστροφεγγιάς, μόλις δέχθηκε γύρω του. Ἄκουγε ὁμοῦ καθαρὰ καὶ ἐκδιάρχητα καὶ καταλάβαινε ἀπὸ ποῦ μέρος προερχόταν ὁ κίνδυνος.

Δὲν ἤξερε, δὲν μποροῦσε νὰ ἐννοήσῃ, μετὰ τί εἶδος ἐχθροῦ εἶχε νὰ κάνει.

Ἐπρόκειτο περὶ ἀνθρώπου; Μὰ ἂν ἦταν ἀνθρώπος, δὲν θὰ τρομάζεε ἔτσι τὸ ἄλογό του.

Ἐπρόκειτο λοιπὸν γιὰ κάποιο ἀγρίον. Ὁ καθηγητὴς ἦταν ὑπερδύσους περὶ αὐτὸ καὶ περιέμενε μετὰ τὸ ὄλο στὸν ὄμο, ὅταν ξαφνικὰ εἶδε νὰ προβάλλουν ἀνάμεσα στὸ σκοτάδι δύο παράξενες σιλουέτες, δύο ἀνθρώπων — ὅπως νόμισε στὴν ἀρχὴ — μετὰ τὸ εἶδε, μακροῦδὸ κεφάλι καὶ κοντὰ πόδια.

Ὁ Βάν 'Ελισγγ τὰ εἶχε χαμένα. Τί εἶδος ὑποκείμενα ἦσαν αὐτὰ λοιπόν; Καὶ πὺς ἔπρεπε νὰ φερθῇ ἀπέναντί τους; Ἀπὸ τὴν ἀπορία του αὐτὴ τὸν ἔβγαλε ἔξαφνα ἓνα μουγκρητὸ ποῦ ἀκούστηκε ἀπὸ τὸ μέρος τῶν δύο ἐκείνων τεράτων.

Ἦσαν — ὅπως καταλάβε ἀμέσως — δύο μεγάλες μαύρες ἀροῦδες, δύο τεράστιες ἀρκουδες, ἔτοιμες νὰ χυμῆζον ἐναντίον του.

Τὴ στιγμή αὐτὴ τὸ ἄλογο ἔσπασε, πάνω στὴν τρομάρα του, τὸ χαλινάρι του καὶ χὰιδεψε μέσα στὸ σκοτάδι.

Ἀνεσῶντας ἀπὸ ὄργη ὁ καθηγητὴς, πυροβόλησε ἐναντίον τῶν δύο θηρίων. Τὸ ἓνα ἀπὸ αὐτὰ κιλίστηκε γάτο γροιλίζοντας ἄγρια, μὰ ξανασηκώθηκε ἀμέσως ἀπάνω καὶ ὄμοιρε μαζὶ μετὰ τὸν σύντροφό του ἐναντίον τοῦ Βάν 'Ελισγγ.

Ὁ καθηγητὴς ξαναπυροβόλησε καὶ ἀμέσως, χωρὶς νὰ κιντᾶξῃ τί ἀπέγνε, ἀνέβηκε γρήγορα-γρήγορα πάνω στὸ δέντρο.

Αὐτὸ τὸν ἔσωσε.

Ἄν καὶ πληγωμένα τὰ δύο ζῶα, πλησίασαν γάτο ἀπὸ τὸ δέντρο καὶ ἄρχισαν νὰ μουγκρίζουν γεμάτα λύσσα καὶ μανία, σηκώνοντας σὶα πονά τὸς πόδια.

Ἀπὸ τὸ δέντρο ποῦ ἦταν ἀνεβασμένοι ὁ καθηγητὴς, τὰ ξαναπυροβόλησε, μὰ χωρὶς νὰ τὰ πετύχῃ.

Τὰ θηρία ἔμειναν δὺ ὄρες γάτο ἀπὸ τὸ δέντρο καὶ ὕστερα ἐφυγαν ξαφνικὰ καὶ χὰιδεψαν μέσα στὸ σκοτάδι.

Ὁ Βάν 'Ελισγγ ὁμοῦ δὲν κατέβηκε ἀπὸ τὸ καταφύγιό του, παρὰ ὅταν ἔμηρωσε.

Δὲν εἶχε κοιμηθεῖ σχεδὸν καθόλου καὶ ἦταν ἔξαιρετικὰ ἐξαντλημένος. Ὡστόσο ἔτρεξε ἀμέσως ἓνα γύρο στὸ δάσος, ἀναζητώντας τὸ ἄλογο του. Ζήτησε τὸ ταλαίπωρο ζῶο παντοῦ, τὸ φώναζε, σφύριζε γάτο τόσο, μὰ δὲλα πῆγαν στὰ χαμένα. Τὸ ἄλογο εἶχε σπαρταρεῖ ἴσως ἀπὸ τ' ἀγρίον, ἢ ξανάχε γυρίσει στὸ χωριό, ἀπ' ὅπου τὸ πῆρε. Ἀπελπισμένος περὶ ὁ Βάν 'Ελισγγ, κατάλαβε ποῦ ἔπρεπε νὰ συνεχίσῃ τὸ δρόμο του μετὰ τὰ πόδια. Εἶχε μὴ ὀλιόληρη ἡμέρα μπροστὰ του. Ἐπῆξε συνεπῶς νὰ βοῆ ὡς τὸ βράδυ τὴν 'Εταιλί της Κατάρας.

Ἀποφασισμένος νὰ μὴ κοιμηθῇ, νὰ μὴ ἀναπαυθῇ καθόλου, ἔξλησε ἀμέσως. Ἐκεῖνο ποῦ δὲν στενοχωροῦσε περισσότερο, ἦταν ἡ ἀπόλεια τοῦ ταξιδιωτικοῦ του σάκκου, μέσα στὸν ὁποῖο εἶχε διάφορα ἀπαραίτητα γιὰ τὸ σκοπὸ ποῦ ταξείδευε φορέματα καὶ βότανα. Ὁ σάκος αὐτὸς βρισκόταν ἀπάνω στὸ ἄλογο δεμένο. Δὲν τὸν εἶχε λύσει τὴ νύχτα ποῦ στάθηκε γάτο ἀπ' τὸ δέντρο ν' ἀναπαυθῇ, γιὰ περισσότερο ἀσφάλεια. Κι' ὁμοῦ, νὰ ποῦ τὸν ἔχασε τώρα καὶ ἔμεινε μ' ἀδειανὰ τὰ χέρια...

Περιπάτησε ὡς τὸ μεσημέρι, χωρὶς νὰ συναντήσῃ μπροστὰ του τὴν ἑταιλί. Κάθε τόσο συναντοῦσε προχωροῦντας ἀγρίονα καὶ ἄλλα ζῶα, τὰ ὁποῖα φεύγανε ἐντρομα μολὶς τὸν βλέπανε.

Εἶχε ἀρχίσει νὰ κουράζετῃ γιὰ καλὰ, ὅταν ἔξαφνα ἔπεσε πάνω σ' ἓνα κοπάδι ἀγριοβουβάλων ποῦβασκε σ' ἓνα χλοερὸ ἔρμα. Τ' ἀγριοβουβάλα ἀγρίεψαν ὅταν τὸν ἀντίκρισαν καὶ ἐτοιμάστηκαν νὰ τοῦ ἐπιτεθοῦν.

Ἐπῆξε συνεπῶς νὰ βοῆ ὡς τὸ βράδυ τὴν 'Εταιλί της Κατάρας.

Ἀποφασισμένος νὰ μὴ κοιμηθῇ, νὰ μὴ ἀναπαυθῇ καθόλου, ἔξλησε ἀμέσως. Ἐκεῖνο ποῦ δὲν στενοχωροῦσε περισσότερο, ἦταν ἡ ἀπόλεια τοῦ ταξιδιωτικοῦ του σάκκου, μέσα στὸν ὁποῖο εἶχε διάφορα ἀπαραίτητα γιὰ τὸ σκοπὸ ποῦ ταξείδευε φορέματα καὶ βότανα. Ὁ σάκος αὐτὸς βρισκόταν ἀπάνω στὸ ἄλογο δεμένο. Δὲν τὸν εἶχε λύσει τὴ νύχτα ποῦ στάθηκε γάτο ἀπ' τὸ δέντρο ν' ἀναπαυθῇ, γιὰ περισσότερο ἀσφάλεια. Κι' ὁμοῦ, νὰ ποῦ τὸν ἔχασε τώρα καὶ ἔμεινε μ' ἀδειανὰ τὰ χέρια...

Περιπάτησε ὡς τὸ μεσημέρι, χωρὶς νὰ συναντήσῃ μπροστὰ του τὴν ἑταιλί. Κάθε τόσο συναντοῦσε προχωροῦντας ἀγρίονα καὶ ἄλλα ζῶα, τὰ ὁποῖα φεύγανε ἐντρομα μολὶς τὸν βλέπανε.

Εἶχε ἀρχίσει νὰ κουράζετῃ γιὰ καλὰ, ὅταν ἔξαφνα ἔπεσε πάνω σ' ἓνα κοπάδι ἀγριοβουβάλων ποῦβασκε σ' ἓνα χλοερὸ ἔρμα. Τ' ἀγριοβουβάλα ἀγρίεψαν ὅταν τὸν ἀντίκρισαν καὶ ἐτοιμάστηκαν νὰ τοῦ ἐπιτεθοῦν.

Ἐπῆξε συνεπῶς νὰ βοῆ ὡς τὸ βράδυ τὴν 'Εταιλί της Κατάρας.

Ἀποφασισμένος νὰ μὴ κοιμηθῇ, νὰ μὴ ἀναπαυθῇ καθόλου, ἔξλησε ἀμέσως. Ἐκεῖνο ποῦ δὲν στενοχωροῦσε περισσότερο, ἦταν ἡ ἀπόλεια τοῦ ταξιδιωτικοῦ του σάκκου, μέσα στὸν ὁποῖο εἶχε διάφορα ἀπαραίτητα γιὰ τὸ σκοπὸ ποῦ ταξείδευε φορέματα καὶ βότανα. Ὁ σάκος αὐτὸς βρισκόταν ἀπάνω στὸ ἄλογο δεμένο. Δὲν τὸν εἶχε λύσει τὴ νύχτα ποῦ στάθηκε γάτο ἀπ' τὸ δέντρο ν' ἀναπαυθῇ, γιὰ περισσότερο ἀσφάλεια. Κι' ὁμοῦ, νὰ ποῦ τὸν ἔχασε τώρα καὶ ἔμεινε μ' ἀδειανὰ τὰ χέρια...

Περιπάτησε ὡς τὸ μεσημέρι, χωρὶς νὰ συναντήσῃ μπροστὰ του τὴν ἑταιλί. Κάθε τόσο συναντοῦσε προχωροῦντας ἀγρίονα καὶ ἄλλα ζῶα, τὰ ὁποῖα φεύγανε ἐντρομα μολὶς τὸν βλέπανε.

Εἶχε ἀρχίσει νὰ κουράζετῃ γιὰ καλὰ, ὅταν ἔξαφνα ἔπεσε πάνω σ' ἓνα κοπάδι ἀγριοβουβάλων ποῦβασκε σ' ἓνα χλοερὸ ἔρμα. Τ' ἀγριοβουβάλα ἀγρίεψαν ὅταν τὸν ἀντίκρισαν καὶ ἐτοιμάστηκαν νὰ τοῦ ἐπιτεθοῦν.

Ἐπῆξε συνεπῶς νὰ βοῆ ὡς τὸ βράδυ τὴν 'Εταιλί της Κατάρας.

Ἀποφασισμένος νὰ μὴ κοιμηθῇ, νὰ μὴ ἀναπαυθῇ καθόλου, ἔξλησε ἀμέσως. Ἐκεῖνο ποῦ δὲν στενοχωροῦσε περισσότερο, ἦταν ἡ ἀπόλεια τοῦ ταξιδιωτικοῦ του σάκκου, μέσα στὸν ὁποῖο εἶχε διάφορα ἀπαραίτητα γιὰ τὸ σκοπὸ ποῦ ταξείδευε φορέματα καὶ βότανα. Ὁ σάκος αὐτὸς βρισκόταν ἀπάνω στὸ ἄλογο δεμένο. Δὲν τὸν εἶχε λύσει τὴ νύχτα ποῦ στάθηκε γάτο ἀπ' τὸ δέντρο ν' ἀναπαυθῇ, γιὰ περισσότερο ἀσφάλεια. Κι' ὁμοῦ, νὰ ποῦ τὸν ἔχασε τώρα καὶ ἔμεινε μ' ἀδειανὰ τὰ χέρια...

Περιπάτησε ὡς τὸ μεσημέρι, χωρὶς νὰ συναντήσῃ μπροστὰ του τὴν ἑταιλί. Κάθε τόσο συναντοῦσε προχωροῦντας ἀγρίονα καὶ ἄλλα ζῶα, τὰ ὁποῖα φεύγανε ἐντρομα μολὶς τὸν βλέπανε.

Εἶχε ἀρχίσει νὰ κουράζετῃ γιὰ καλὰ, ὅταν ἔξαφνα ἔπεσε πάνω σ' ἓνα κοπάδι ἀγριοβουβάλων ποῦβασκε σ' ἓνα χλοερὸ ἔρμα. Τ' ἀγριοβουβάλα ἀγρίεψαν ὅταν τὸν ἀντίκρισαν καὶ ἐτοιμάστηκαν νὰ τοῦ ἐπιτεθοῦν.

Ἐπῆξε συνεπῶς νὰ βοῆ ὡς τὸ βράδυ τὴν 'Εταιλί της Κατάρας.

Ἀποφασισμένος νὰ μὴ κοιμηθῇ, νὰ μὴ ἀναπαυθῇ καθόλου, ἔξλησε ἀμέσως. Ἐκεῖνο ποῦ δὲν στενοχωροῦσε περισσότερο, ἦταν ἡ ἀπόλεια τοῦ ταξιδιωτικοῦ του σάκκου, μέσα στὸν ὁποῖο εἶχε διάφορα ἀπαραίτητα γιὰ τὸ σκοπὸ ποῦ ταξείδευε φορέματα καὶ βότανα. Ὁ σάκος αὐτὸς βρισκόταν ἀπάνω στὸ ἄλογο δεμένο. Δὲν τὸν εἶχε λύσει τὴ νύχτα ποῦ στάθηκε γάτο ἀπ' τὸ δέντρο ν' ἀναπαυθῇ, γιὰ περισσότερο ἀσφάλεια. Κι' ὁμοῦ, νὰ ποῦ τὸν ἔχασε τώρα καὶ ἔμεινε μ' ἀδειανὰ τὰ χέρια...

Περιπάτησε ὡς τὸ μεσημέρι, χωρὶς νὰ συναντήσῃ μπροστὰ του τὴν ἑταιλί. Κάθε τόσο συναντοῦσε προχωροῦντας ἀγρίονα καὶ ἄλλα ζῶα, τὰ ὁποῖα φεύγανε ἐντρομα μολὶς τὸν βλέπανε.

Εἶχε ἀρχίσει νὰ κουράζετῃ γιὰ καλὰ, ὅταν ἔξαφνα ἔπεσε πάνω σ' ἓνα κοπάδι ἀγριοβουβάλων ποῦβασκε σ' ἓνα χλοερὸ ἔρμα. Τ' ἀγριοβουβάλα ἀγρίεψαν ὅταν τὸν ἀντίκρισαν καὶ ἐτοιμάστηκαν νὰ τοῦ ἐπιτεθοῦν.

Ἐπῆξε συνεπῶς νὰ βοῆ ὡς τὸ βράδυ τὴν 'Εταιλί της Κατάρας.

Ἀποφασισμένος νὰ μὴ κοιμηθῇ, νὰ μὴ ἀναπαυθῇ καθόλου, ἔξλησε ἀμέσως. Ἐκεῖνο ποῦ δὲν στενοχωροῦσε περισσότερο, ἦταν ἡ ἀπόλεια τοῦ ταξιδιωτικοῦ του σάκκου, μέσα στὸν ὁποῖο εἶχε διάφορα ἀπαραίτητα γιὰ τὸ σκοπὸ ποῦ ταξείδευε φορέματα καὶ βότανα. Ὁ σάκος αὐτὸς βρισκόταν ἀπάνω στὸ ἄλογο δεμένο. Δὲν τὸν εἶχε λύσει τὴ νύχτα ποῦ στάθηκε γάτο ἀπ' τὸ δέντρο ν' ἀναπαυθῇ, γιὰ περισσότερο ἀσφάλεια. Κι' ὁμοῦ, νὰ ποῦ τὸν ἔχασε τώρα καὶ ἔμεινε μ' ἀδειανὰ τὰ χέρια...



Ἐμνησαν στὸ γκρομὸ καὶ πέντ' ἔξη ἀπὸ αὐτὰ κατρακύλησαν κάτω...

(Ἄκολουθεῖ)