

ΙΤΑΛΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΤΟΥ ANTONIO MINA

ΜΙΑΝ ΑΥΓΗ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΙΑ



ΝΥΧΤΑ άγρια, χειμωνιάτικη... Ή βροχή είχε σταματήσει, αλλά ό ούρανος ήταν άκόμα γεμάτος σύννεφα βαρύν κι' άστραπόβροντα. Φερούσε ένας δυνατός άνεμος, που βούτζε στις στέγες τών σπιτιών και σφύριζε άταίρια, σαν ένα γιγαντιο μυριόστομο φείδι, άνάμεσα στών δέντρων τή κλαριά.

Είχαν περάσει πιά τή μεσάνυχτα και κόντευε νά ξημερώσει. Κι' όμως ό Βιττόριο δέν έννοιωσε νά πλάγιασεί. Καθόταν στην καμαρούλα του, με ύφος ρευθώδες, βαθειά μελαγχολικός.

Πού και πού ύφωνα τή βλέμματά του, ζύτταζε στό φεγγίτη νά δη άν ξημέρωσε, κι' έπειτα ξανάπερτε στη μελαγχολική του ρέμβη. Περιμένα νά χαράξει γιά νά πάη στό νεκροταφείο και νά προσευχηθή πάνω από τούς τάφους, στους όποιους ήταν θαμμένα τή δυό πλάσματα πού άντιπροσώπευαν τό πάν γι' αυτόν στόν κόσμο.

Πριν άκόμα κολοξημερώσει, όταν είδε νά χαράξει στό φεγγίτη τό πρώτο θαμπό φέγγος τής αύγής, σηκώθηκε, φόρεσε τόν σκούφο του και βγήκε έξω. Δέν σήκωσε καν τόν γιακά του πανοφροίου του γιά νά φυλαχτεί από τό κρύο. Ή καταιγίδα λές και τού ήταν έντελώς άδιάφορη.

Βάδισε με άργά βήματα, με τή μάτια πάντα άπληνη και με την ίδια έκφραση ρέμβης και μελαγχολίας στό πρόσωπό του. "Όποιος τόν έβλεπε, φάλλεγε πώς ήταν ύπνοβάτης.

"Έτσι περπάτησε κάμποσην ώρα, άφηρημένος, ώπου σέ κάποια στιγμή τό ένα πόδι του δέν βρήκε έδαφος στερεό νά πατήσει. Ό Βιττόριο έννοιωσε τότε νά πέσει στό κενό, μα δέν έκανε καμιά προσπάθεια νά συγκρατηθή. Κατακλίθηκε έτσι μέσα στό ποτάμι πούτρεξε απρός τόν οριητικό!...

Την ίδια ώρα, στό κατώφι μιάς άπόμερης καλύβας, πού βρισκόταν στην άπέναντι όχθη, ένας γέρος ψαράς έτοιμαζόταν ν' άρχισή τό σκάλισμα τού μικρού περιβολού του. "Όταν άκουσε τό δυνατό πλατάγισμα πού έκανε τό σωμα τό νέου καθώς έπεσε στό ποτάμι, ρίχτηκε στό νερό, χωρίς κανένα διασταγμό.

Ευτυχώς τό ποτάμι στό μέρος αυτό δέν είχε μεγάλο πλάτος. Ή δυό όχθες του δέν άπειχαν παραπάνω από δέκα μέτρα ή μά άπό την άλλη. "Έτσι ό γέρο-ψαράς κατόρθωσε με μερικές γρήγορες όργανές νά φτάσει τόν νέο, ό όποιος με τίς ένστικτικές κινήσεις πού έκανε, είχε κατορθώσει νά κρατήσει άκόμα στην επιφάνεια.

Τόν άρπασε με τό άριστέρο του χέρι και κολυμπώντας με τό δεξί έφτασε μαζί του ως την όχθη. Έκει τόν τραβήξε έξω, τόν πήγε στην καλύβα του και τόν πλάγιασε κοντά στό τζάκι.

"Ό γέρος τόν ζύτταξε τώρα με συμπάθεια, χωρίς νά λήη λέξι.

Τούδωσε νά πιη ένα ζεστό κι' έτσι ό νέος συνήλθε έντελώς. Φόρεσε τότε τή στεγνωμένα του ρουχιά και έπε στο γέρο ψαρά:

— Καλέ μου γέροντα, σου χρωστάω τή ζωή μου. Κι' επειδή σέ μένα είναι άχρηστη, μπροστεις νά τή διαθέσεις όπως θέλεις.

— Γιατί σου είναι άχρηστη; ρώτησε κι' ένδιαφέρο ό ψαράς. Είσαι νέος, παιδι άκόμα, γιατί μιλάς έτσι;

— Κι' όμως είμαι πολύ δυστυχισμένος, άποκρίθηκε ό Βιττόριο, συνοδεύοντας τόν γέρο έξω άπ' τό φτωχόσπιτό του. Είμαι έρημος στόν κόσμο. Τά δυό μόνα πλάσματα πού είχα κι' άγαπούσα, βρισκόνται στό νεκροταφείο, και μαζάρι νά μπρούνα νά πάω κι' εγώ γρήγορα εκεί.

— Άκουσε, πάλιηράκι μου, τού είπε ό ψαράς. Δέν είσαι ό μόνος έρημος και δυστυχισμένος σ' αυτό τόν κόσμο. Είναι κι' άλλοι, περισσότερο έρημοι και δυστυχισμένοι από σένα. Πές μου λοιπόν τόν πόνου σου ελεύθερα. Θά προσπαθήσω γιά σου τόν Ξελαφρώσο.

"Ό Βιττόριο έμεινε κάμποσα λεπτά τής ώρας σκεπτικός κι' άμίλητος μπρός στην αλλόπορτα τής καλύβας, κι' έπειτα διηγήθηκε τή θλιβερή ζωή του στό γέρο ψαρά.

"Η πιά δυστυχισμένη ήμέρα τής ζωής μου, άρχισε νά λήη, ήταν εκείνη πού γεννήθηκα. Γιατί δέν ένγαμισα ποιοι μ' έφεραν στόν κόσμο. Νήπιό άκόμα, με πέταξαν στό Βρεφοκομείο, με μόνη κληρονομιά τό μικρό μου όνομα. Έκει μέσα, μαζί μ' ένα σωρό άλλα παιδιά, έκθετα κι' έρημα σαν κι' έμένα, πέρασα τή χρόνια τής παιδικής μου ζωής, περιμένοντας νά μεγαλώσω γιά νά φύγω άπ' τό θλιβερό αυτό κτίριο πού μου φαινότανε σαν φυλακή.

» Μιά μέρα, όταν πενή ήμωνα έφτά χρονών, ήρθε στό Βρεφοκομείο ένας άδύλας πού έμνε σε κάποια κομπόλι τών "Άλτσων. Ήθελε ένα παιδάκι γιά νά τού βόσκη τή πρόβατά του.

» Καθώς μās παρέταξαν όλους μπροστά τους, τή μάτια του έπεσαν σέ μένα, και τό ίδιο άπόγευμα έφυγα μαζί του γιά τό μακρινό και χιονισμένο χωριό του, όπου έπλ δυό μήνες φύλαγα τό κοπάδι του.

» Δέν έννοιωθα όμως καμιά κλίση γιά τό επάγγελμα τού βοσκου και μιά μέρα, άφού πήρα μαζί μου ένα ταγάρι με δυο περισσότερο ψωμί μπρόστα, έφυγα από κει πάνω. Πεζοπόρησα μέρες πολλές. Στο τέλος, άποκαμωμένος άπ' την κόπωση κι' από την πείνα, και μη βλέποντας πούθενά όλόγωνα χωριό, έπεσα άναίσθητος καταιγής.

» Όταν συνήλθα, μ' έπιασε μαύρη άπελπισία κι' άρχισα νά κλαίω.

» Τότε ακριβώς έτυχε νά περάσει από κει κάποιος άλλος άβάδας, πού καθώς με είδε έτσι, με συμπόνεσε. Ήρθε κοντά μου και με ρώτησε τί έχω. Τού διηγήθηκα την ιστορία μου κι' έκείνος μού είπε:

» — Έλα μαζί μου. Δέν έχω κι' εγώ κανένα στόν κόσμο. Έλα νά γίνεις παιδι μου.

» Πήγα μαζί του, τόν άγάτησα σαν πατέρα μου και μ' άγάτησε σαν παιδι του. Μ' έβαλε και σπουδάσα. Χάρης σ' αυτόν έβγαλα τό Πανεπιστήμιο. Επειδή όμως είχα περισσότερη κλίση στη μουσική, έπεδόθηκα σ' αυτήν και προώδεφα τόσο πολύ, ώστε όλες ή καλές οικογένειες με ήθελαν δάσκαλο γιά τή παιδιά τους.

» Ή ζωή μου χαμογελούσε. Χάρης στό επάγγελμα τού μουσικοδιδασκάλου, γνώρισα τό ωραιότερο και καλύτερο κορίτσι πού μπορούσε νά βοηθή στην Πατρία. Την έλεγαν Σοφία κι' άνήκει σέ μιά άρχοντική οικογένεια. Την άγάτησα και μ' άγάτησε κι' αυτή. Άλλά οι δικοί τής δέν ήθελαν ν' άκούσουν τίποτε. Την κλειδώσαν μήνες όλόκληρους στην κάμαρά τής, ώστόσο, έδώ και τρεις βδομάδες, ή φτωχή κοπέλλα πέθανε από μαράζι.

» Σάν νά μη μούφτανε αυτή ή δυστυχία, πού έξη ήμερών πέθανε κι' ό καλός μου άβάδας, ό θετός μου πατέρας. Έτσι, έπειτ' από τόσα χρόνια, έμεινα πάλι πεντάρφανος και έρημος στόν κόσμο. Πέστε μου, ξερετε σεις κανέναν άλλο, πιά δυστυχισμένο από μένα;

— Ναι, ξερό, άποκρίθηκε ό γέρο-ψαράς, ό όποιος είχε άκούσει άμίλητος και σκεπτικός την άφήρησι τού νέου. Ξέρω έναν ευπατρίδη. Ήταν πλοίαστος, από μεγάλη οικογένεια, κι' επειδή δέν είχε συγγενείς κι' οικογενειακές ύποχρεώσεις, ρίχτηκε από νέος στό γλεντία.

» Κάποτε ό ευγενής αυτός άπόχτησε ένα παιδι, με μιά φτωχή αλλά όφραια νέα, ή όποια είχε γίνει φίλη του κι' ή όποια πέθανε πάνω στόν τοκετό. Ό κόμης — γιατί ό ευπατρίδης αυτός ήταν ό κόμης τής Πάντοβας— κληήσε τό μορφ κοντά του. Άλλά σέ λίγον καιρό, γιά πολιτικούς λόγους, άναγκάστηκε νά έκπατριση.

» Παρέδωσε τότε τό παιδι σ' έναν έμπιστο ύπηρέτη του γιά νά τό πάρη στό χωριό του και νά τό μεγαλώσει εκεί, κι' αυτός έφυγε γιά τή Ξένα. Έκει εξακολούθησε τή ζωή τών τρελλών γλεντιών και τής στατήλης, ώστόσο έφαγε την περιουσία του.

» Όταν πιά έμεινε χωρίς πεντάρα κι' είδε τούς συντρόφους τών γλεντιών του νά τόν άποφεύγουν, τότε, μόνον τότε, θυμήθηκε τό παιδι του, τό παιδι πού είχε άποχτήσει με την πεθαμένη του φίλη.

» Ζαναγύρισε λοιπόν στην πατρίδα του κι' άναζήτησε τόν ύπηρέτη, στόν όποιο είχε έμπιστευθεί τό παιδι. Σε λίγο όμως έμαθε ότι ό ύπηρέτης του αυτός είχε πέθανει. "Όσο γιά τό μικρό, κανείς δέν ήξερε τί είχε άπογίνει.

» Δέν μπορούεις νά φανταστής την άπελπισία τού κόμητος. Έπλ μήνες πολλούς ψψαχνε παντού γιά νά βρη τό παιδι του, μα χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Τέλος, άπελπισμένος, άποτραβήχτηκε σέ μιά άπόμερη καλύβα, κι' εκεί ζει τώρα μόνος κι' έρημος στόν κόσμο, κάνοντας τόν ψαρά. Ό άνθρώπος αυτός, νέε μου, είμαι εγώ.

— Δυστυχισμένο γέρο, ψιθύρισε ό νέος, ξεχνώντας γιά μιά στιγμή τή δική του δυστυχία. Άφού σεις δέν βρήκατε τό παιδι σας κι' άφού εγώ δέν έχω γονείς, θά γίνω παιδι σας. Θέλετε;

— Ναι, ναι, φώναξε ό γέρο-ψαράς. Δυό δυστυχίες άλληλοπαρηγορούνται εύκολότερα. Πώς είναι τό μικρό σου όνομα;

— Βιττόριο.

— Πώς είπες; Βιττόριο; φώναξε με άγωνία ό γέρος.

— Ναι, με λένε Βιττόριο. Αυτό τό όνομα μου είχε δώσει έκείνος πού με παρέδωσε στό Βρεφοκομείο. Μου τάχωνουν μάλιστα χαράξει και στό μπράτσο. Νάτο!

— Μά αυτό τό όνομα τό είχα χαράξει κι' εγώ στό μπράτσο τού παιδιού μου, φώναξε ό γέρος.

Γιά μιά στιγμή έμειναν άφωνοι και κιντάχτηκαν στό μάτια. Έπειτα έπεσαν ό ένας στην άγκαλιά τού άλλου, κι' ένώ δάκρυα πλημύριζαν τή μάτια τους, ψιθύρισαν:

— Παιδι μου!...

— Πατέρα μου!...



— Αυτό τό όνομα μούδωσε έκείνος πού με παρέδωσε στό Βρεφοκομείο, είπε ό Βιττόριο.