

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΑΣ ΠΟΙΗΤΗΣ

ΤΟΥ Κ. ΦΑΝΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΓΝΩΣΤΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ



Σολωμός, έφ'όσον παρέμεινε στη Ζάκυνθο, ύπληξε ένας φοβερός περιγελαστής κ' ένας φαρσέφ γεμάτος από έφρευρετική φαντασία και δηκτικότητα. Κύριος στόχος του ήταν ο γνωστός γιατρός Ροΐδης, ποδχε σπουδάσει στην Ίταλία ιατρική και πού αναμφισβήτητα ήταν ένας από τους περιεργότερους και πρωτοτυπώτερους τύπους της Ζακύνθου. Η παρατηρητική και διεσδυτική ματιά του Σολωμού δεν άργησε να άναμετρήσει τόν τύπο του Ροΐδη. 'Ο ποιητής τόν κάλεσε στο σπίτι του και σε λίγο γίνθηκε ένας από τους θαυμάσιους του σάλονιού του. Τά βράδια ο Σολωμός κ' οι φίλοι του διασκέδαζαν με τόν περίεργο γιατρό, ποδχε και τη μανία της ποιήσεως. Άπηγγελλε στίχους κάτω από τά περάγματα και τά μειδιάματα όλης της παρέας... Ίδού πώς περιγράφει ένας αυτόπτης μιά από τις άληθομνήτες έκείνες φάρσες πού παίχτηκαν εις βάρος του Ροΐδη στο σπίτι του Σολωμού.

«Μιά μέρα ειπε ο Σολωμός στο Ροΐδη :  
» — Έλαβα από τη Ρώμη ένα δίπλωμα διά σε και διά του όποιου προσαγορεύεσαι ποιητής 'Αρκάς!

» Ούσιαστικώς το δίπλωμα ήταν ψεύτικο. Άνηκε σε κάποιον Ίταλό μακαρίτη, Άρκάδα όνομαζόμενο. 'Ο Σολωμός ειχε ζήσει το όνομα του Ίταλου και ειχε γράψει το όνομα του δυστυχισμένου Ροΐδη. Κατόν ενάλεσε μιά βραδεία τόν Ροΐδη και τούς φίλους του στο σπίτι του, τούς διάβαζε πομπωδώς το δίπλωμα και προέβη στη σ τ ε ψ ι του Ροΐδη εκ μέρους δήθεν τών Άρκάδων. Οι παρερισκόμενοι άρπαξαν τότε τόν Ροΐδη στους ώμους τους και τόν περιέφεραν ένα γύρο στο δωμάτιο, χειροκροτώντας τον. Έπισης τόν έτραγαν με άνηθ και τόν φιλούσαν. 'Ο Ροΐδης δεχόταν ευχαρίστως τούς άσπαρους και τις ζητωκραυγές, αλλά εκ μετροπροσόνης δήθεν φερόμενος, έλεγε :

» — Σώνοννε ή τιμές! βάστα, non voglio più onori, basta, basta!...»

» Ακολούθησε άληθινόν πανδαμόνιον και ή βραδεία τελείωσε εν τώ μέσω άφαντάστου φαιδρότητος.

» Σέ λίγες ήμέρες όμως ο Ροΐδης έμαθε ότι ο φίλος του Σολωμός του έκανε φάρσα για να τόν περιπαίξει. Και λυπήθηκε βέβαια γι' αυτό, αλλά δεν θυώωσε, γιατί ειχε την άνάγκη του Σολωμού, ο όποιος τόν βοηθούσε χρηματικώς.

» Αλλά το επεισόδιον δεν έληξε με την στέψιν του Ροΐδη. 'Ο ιατρός αυτός ειχε και άλλον αδελφόν, όνομαζόμενον Άντώνιον, όστις ειχε τη μανία να νομίζει ότι ειπε π α λ λ η κ α ρ ε α σ. Διό το έσπέρας έφόρε φέσι και εκράτει χονδρήν και μεγάλην καπνοσύριγγα, όπως δι' αυτής κτυπήση τούς αντιπάλους του και τούς φανταστικώς έχθρούς του. Μόλις ούτος έμαθε τόν περιπαγμόν του αδελφού του, γενόμενος από μέρος του Σολωμού, έσπéραν τινά εισελθών εις την αίθουσαν, εν ή κατά το σύνθησε συνηροίζετο ο Σολωμός, ο αδελφός του και οι λοιποί φίλοι του, ειπε :

» — Καλησπέρα σας, αφεντάδες! Έδώ εισαι, αδελφέ μου! Δεν σου φθάνουν οι περιπαγμοί πού σου κάμανε; Σ'ν εισαι προκομμένος, έχεις κασσέλες γεμάτες χαρτιά. Κι' εδώ τούτοι οι φίλοι σου δεν εινε φίλοι, σε περιπαίζουν γιατί σε φθονούν... τά φορμιά!...»

» Αφού ειπε ταυτα, πλήρης δαγγής και ύπερηφανείας, ύψωσε την χονδρήν και μεγάλην καπνοσύριγγά του ένα κτυπήση τούς παρερισκομένους. Ούτοι, ιδόντες τούτο και γελώντες διασκορπίστησαν τήδε κακείσε και εν ριπή όφθαλμού έγέγοντο άφαντοι...»

Άλλά ή πιο χαριτωμένη φάρσα πού παίχτηκε εις βάρος του Ροΐ-

ρα ούτε εικονοστάσι, ούτε τίποτε. Έπάνω όμως σ' ένα λόφο, μισή ώρα πέρα άπ' το δρόμο, ύπάχει μιά παλαιά Βυζαντινή του Άγίου Γεωργίου εκκλησία, όπου και το νεκροταφείο τών χωριών Χελιανών και Κλεψημιών.

Πώς αλλάζουν όμως οι κερφοί!... Μιά φορά οι χριστιανοί περφορονούσαν τά μαρτύρια τών Τουρκων και το θάνατο για να ενφανίσουν τούς άδικοσκοτούμένους δικούς των, ενώ σήμερα τά δυό χωριά, τά Κλεψημια και τά Χελιανά, λίγο έλειπε να σκοτωθύνε άναμεσαύς τους, γιατί οι κάτοικοι του ενός χωριού δεν ήθελαν να... θάβουν στο ίδιο νεκροταφείο τούς δικούς των, οι κάτοικοι του άλλου χωριού και τ' ανάπαλιν!...

Τί θα λέγαμε οι κρημασιμένοι του «καταραμένου δέντρου» άν βγαίνανε από τούς κερφούς κ' άγνωστους πάρους των και τ' ακούγαμε αυτό;...

δη ήταν ή έξης κ' έχει ως άφορη ή περίφημο ποιήμα του, το «Passio». Το «Passio» ήταν το κώδιο έργο του παραδόξου γιατρού. Σ' αυτό έξιστορούσε τά πάθη του Χριστού... 'Ο Ροΐδης από χρόνια το σύνθετε και το καλλώπιζε. Άπό καιρό σε καιρό μάλιστα άπήγγελλε και μερικά κομμάτια του στην παρέα του Σολωμού. Έπί τέλους τελείωσε το «Passio». 'Ο Σολωμός, για να δώση μεγαλύτερη σοβαρότητα στην τελετή πού θα γινόταν για το καισιο γεγονός» της άποπερατώσεως, συνέλαβε το έξης πραγματικώς έξωφρενικό σχέδιο. Έπεισε τόν Λατίνο έπίσκοπο της Ζακύνθου, πού φαιίνεται πώς μετείχε στην παρέα του Σολωμού και παρακολούθησε τις φάρσες εις βάρος του Ροΐδη, όπως ή έπίσημη άπαγγελία του «Passio» γίνη θριαμβευτικώς μέσα σ' αυτή τη μητρόπολι τών καθολικών της Ζακύνθου, και μάλιστα τά μεσάνυχτα!

Και πραγματικώς, την προσδιορισμένη νύχτα όλη ή παρέα του Σολωμού περίμενε στην εκκλησία τόν Ροΐδη. Σε λίγο εμφανίζεται ο Ροΐδης ντυμένος με μαύρα ρούχα, μεγαλοπρεπώς περπατώντας και κρατώντας το χειρόγραφο στα χέρια του. Στην είσοδο τόν υποδέχτηκαν όλοι με προσποιητό θαυμασμό και έπαινονήματα. 'Ο Ροΐδης προχωρεί και όπως ειχε συμφωνηθεί προηγουμένως, άνέβηκε στον άμβωνα της εκκλησίας και άρχισε την άπαγγελία, πού διήρκεσε δυό ολοκληρώσες. Άπό κάτω ή παρέα του Σολωμού ειχε ξεκαρδιωθεί τά γέλια. Όταν, τέλος, ο Ροΐδης κατέβηκε από τόν άμβωνα, όλοι ξεσπάσαν σε θορυβώδη χειροκροτήματα. Τόν παρέλαβαν κατόπιν και τόν συνόδευαν εν πομπή μέχρι στο σπίτι του, όπου το γλέντι έξεκαλούθησε.

Την ακόλουθη ήμέρα πού μαθεύτηκε το γεγονός στη μικρή κοινωμία της Ζακύνθου, προκάλεσε ζοηρότητα σχόλια. Άλλοι γελούσαν κ' έπεδοκιμαζάν. Άλλοι όμως κατέκριναν τόν Σολωμό για τη φάρσα του, πού μήτε την εκκλησία δεν ειχε σεβασθεί. Άλλά τί έταίμας ο Σολωμός; 'Ο κώριος υπεύθυνος ήταν ο Λατίνος έπίσκοπος, πού έπέτρεψε το άνοιγμα της εκκλησίας τά μεσάνυχτα για μιά τέτοια κωμωδία.

'Ο συγγραφέας πού διηγείται το έξωφρενικό τούτο γεγονός, ως έξης σχολιάζει τόν έπίσκοπο: «'Ο τότε προϊστάμενος της καθολικής εκκλησίας της Ζακύνθου, δεν ήτο, φαιίνεται, πρόσωπον σοφάρόν».

\*\*\*

Πράγματι, ο έπίσκοπος αυτός ήταν, φαιίνεται, γλεντζές και φαρσέφ. Σ' αυτόν άποδίδεται και μιά αίσχρη παρωδία ενός τετραστίχου άπ' τη σάτυρα του Σολωμού «Πρωτοχρονιά», τη γραμμένη για τόν Ροΐδη.

'Ο Σολωμός ειχε γράψει, καθώς δείχνει ή έκδοσις Πολυλά, τούς στίχους ως έξης:

Είτανε μαμουριασμένος,  
στά γραφιάματα γεμμένος.  
Βο' άφρησέ τα τάτερα!  
Κάμε στρόμπαις, έλα δά!

'Ο έπίσκοπος όμως τούς άλλαξε έτσι αίσχρά, πού να μη μπορούμε να τούς αναδημοσιεύσουμε. Άπό την παρωδία τών στίχων αυτόν φαιίνεται πραγματικώς, πώς ο Λατίνος έπίσκοπος Ζακύνθου της εποχής εκείνης ειχε παρασθεθεί από την παρέα του Σολωμού και μετείχε στις πρωτάκουστες φάρσες του ποιητή. Άλλά το πράγμα δεν μπορούσε να έξεκαλοδηση. Κι' ο Σολωμός, μετά το επεισόδιο αυτό, έγκατέλειπε τη Ζάκυνθο και πήγε στην Κέρκυρα, όπου έπεδόθηκε σε μελέτες σοβαρές. Όσοσδήποτε, ή έρευνα της ζωής του Σολωμού στη Ζάκυνθο μας πείθει πώς ο ποιητής ήταν τότε ένας γλεντζές κ' ένας από τούς λίγους νινευρ της έποχής του.

ΦΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ

Η ΕΚΔΕΙΨΕΙΣ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

Έκλειψης της σεληνης συμβαίνει, ως γνωστόν, όταν ή γη βρισκεται ανάμεσα από τόν ήλιο και τη σελήνη, όποτε ή τελευταία καλύπτεται εντελώς από τη σιά πού της ρίχνει ο πλανήτης μας.

Έπειδή όμως στην αρχαιότητα ήσαν άγνωστες ή συνθήκες πού προκαλούσαν τις εκλείψεις, κάθε φορά πού γινόταν καμιά άπ' αυτές, οι άνθρωποι άναστατώνόντουσαν και κατατρόμαζαν. Οι αρχαίοι Ρωμαίοι μάλιστα, για να κάνουν τη σελήνη να ξαναφανη πάλι, άναβαν μεγάλες φωτίες.

Έπίσης από τούς μεταγενεστέρους ο Μεξικανό κρατούσαν ηστέια άρχετες μέρες για να μιν ξαναγίνη εκλείψεις και οι Κινέζοι χτυπούσαν το στήθος και το μέτωπό τους καταγής, για να έξιλεώσουν το πνεύμα πού έκανε το φεγγάρι να οσκοτεινιάζη. Τέλος, οι Άλπινοες και οι Όθωμανοί πυροβόλουν στόν άέρα για να φοβίσουν τούς δαιμόνες πού, κατά μιά λαϊκή παράδοσι,... έτρωγαν τη σελήνη!



'Ο Διονύσιος Σολωμός.