

Η ΠΕΡΙΦΗΜΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Η ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ ΛΑΪΔΟΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ



ΤΑΝ οί φίλοι του Δημοσθένη τον ρώτησαν αν θα επαναλάβη την επίσκεψή του στην Λαίδα, ο μέγας ρήτωρ απαντήθηκε :

— Δεν έννοώ να μετανοήσω και γιά δεύτερη φορά και μάλιστα να πληρώσω πανάκριβα την μετάνοιά μου αυτή.

— Απ' δλ' αυτά προκύπτει ότι όσο πλούσιος κ' αν ήταν κανείς, δεν γινόταν εύκολα δεκτός στις γιορτές της Λαίδος. "Επρεπε να είναι συγχρόνως έξέχουσα φυσιογνωμία, είτε ως καλλιτέχνης, είτε ως φιλόσοφος, είτε ως πολιτικός, γιά να προσεγγίση τη διάσημη αυτή γυναίκα.

Ιδιαίτερη προτίμησι έπρεπε ή Λαΐς στους φιλοσόφους και στους καλλιτέχνες. Οί καλύτεροι

φίλοι της και τακτικότεροι συνδιατηρόμενοι στα συμπόσιά της ήσαν οί δύο διάσημοι γλύπται της εποχής, ο Σκόπας και ο Μύρων, οί φιλόσοφοι Πλάτων, "Αντισθένης, Διογένης, "Αριστοππος και ο ρήτωρ Αισχίνης. Ο "Αριστοππος, μάλιστα, υπήρξε διάδοχος της Λαίδος και φίλος σ' όλη της τη ζωή.

Ο "Αριστοππος εδίδασκε κ' εφήρμοξε ως φιλόσοφος την καλοπέρασι στη ζωή. "Αγαπούσε τά όφραια φορητά, τά έλεκτα γλυκίσματα, την καλή μουσική, τά σπάνια κρασιά, τά πολυτελή ρούχα, τά βαρύτητα κοσμήματα και τις όφραϊες γυναίκες. "Ηταν άτ' τους πιο όφραϊούς, τους πιο πνευματώδεις και τους πιο κομφορτυμένους άνδρες της εποχής του.

Υπήρξε επίσης ένας άτ' τους πιο αγαπημένους μαθητάς του Σωκράτη. "Εκέρδιζε άπειρα χρήματα και τά σπαταλούσε ασυλόγιστα.

Ταξιδεύοντας κάποτε, είχε μαζί του έναν άτ' τους δούλους του φορτωμένον μ' ένα σακκούλι γεμάτο άσημένια νομίσματα. Στο δρόμο είδε ότι ο δούλος άγκουαζούσε άτ' τό βάρος που κοιτούσε και του είπε :

— Στάσου! Πετάξε μέσα σ' αυτό εκεί τό χρυσάκι δια τά πράγματα, με τά όποια είσαι φορτωμένος.

— Καί τά χρήματα; ρώτησε ο δούλος.

— Καί τά χρήματα, απάντησε ο "Αριστοππος.

Ο δούλος υπάκουσε, κ' έτσι συνέχισαν τον δρόμο τους άκόπως.

Μιά άλλη φορά, ο "Αριστοππος ταξίδευε άτ' την Αίγινα στην Σάμο. Στη μέση του πελάγους, κάποιος συνεμβάτης και φίλος του τον ειδοποίησε προαιμαγμένος ότι ο πλοίαρχος κ' οί ναύτες ήσαν πειρατάι. Ο "Αριστοππος, χωρίς να παραχητή άνοιξε ένα σακκούλι δια που είχε μαζί του γεμάτο νομίσματα, κ' άρχισε να τά μετράη. "Εαφνικά όμως τό άφησε να τού πέση μέσα στη θάλασσα. Προσποιήθηκε, φυσικά, τό λυπημένο και κατόπιν γύρισε και είπε στον ταξιδιώτη του :

— Τώρα δεν κινδυνεύω άτ' τους πειρατάς, άφοϋ ξέρουν ότι δεν έχω πελά χρήματα μαζί μου.

— Μά δεν τά λυπήθηκες τόσα χρήματα; τον ρώτησε ο φίλος του.

— Είπε προτιμότερο να σπερηθώ τά χρήματά μου, παρά να σπερηθώ τη ζωή μου έξέ αϊτών των χρημάτων μου, απαντήθηκε ο φιλόσοφος.

Μιά άλλη φορά ο "Αριστοππος εξήγησε στην άγορά μιά πέρδικα και την έπληρωσε πενήντα δραχμές της εποχής εκείνης. Κάποιος φίλος του που τον είδε, που έκανε παρατηρήσεις, γιατί πετούσε έτσι ασυλόγιστα τά χρήματά του.

— Δεν μου λές, τον ρώτησε ο "Αριστοππος, αν αυτή ή πέρδικα είχε έναν όβολό μόνον, θα την άγόραζες;

— Βέβαια, απαντήθηκε ο φίλος του.

— "Εγω λοιπόν εκτιμώ λιγώτερο τις πενήντα δραχμές από ότι εκτιμάς εϋ τον ένα όβολό!... "Αρα άγόρασα την πέρδικα κάμψθηνα.

Κάποτε άλλοτε, ο "Αριστοππος είχε καλέσει τον Πλάτωνα σέ γεύμα, στο όποιο σεβόρισαν, εκτός των άλλων και πανάκριβα και σπάνια φάρια.

— Μά αυτά τά φάρια είναι πανάκριβα! εφώνασε ο Πλάτων. Δεν νηρέπεισιν να είσαι τόσο σπατάλος και να ξοδεύης τόσα χρήματα

γιά την καλοπέρασί σου;

— Δεν είχε καθόλου άκριβά, απαντήθηκε ο "Αριστοππος. Μου τά πούλησαν γιά δύο όβλους. "Αν ήσουν εϋ στη θέα μου, δεν θα τ' άγόραζες;

— Κι' εγώ θα τ' άγόραζα τόσο φτηνά, είπε ο Πλάτων.

— Βλέπετε λοιπόν ότι δεν είσαι λιγώτερο καλοφραγς από μένα; του φώναξε ο "Αριστοππος. "Απώς είσαι πιο ταρχοίνης!

Κάθε φορά, που άκουγε να τον κατηγορούν ότι ήταν καλοφραγς και ότι άγαπούσε την καλοπέρασι, ο "Αριστοππος απαντούσε :

— "Αν ή καλοπέρασι είναι τόσο κακό πράγμα, γιατί οί θεοί δίνουν τόσο συχνά μεγάλα συμπόσια επάνω στον "Όλυμπο;

Ο "Αριστοππος κατέφυγε συχνά στην Αΐλή του τυράννου των Συρακουσών Διονυσίου, ο όποιος του έχάριζε συχνά μεγάλα χρηματικά ποσά.

Μιά μέρα ο Διονύσιος, γιά να τον πεφράξη, τον ρώτησε :

— Γιατί βλέπει κανείς συχνά τους φιλοσόφους να πηγαίνουν στα παλάτια των ήγεμόνων και δεν βλέπει ποτέ τους ήγεμόνους να πηγαίνουν στα σπίτια των φιλοσόφων;

— Γιατί οί φιλόσοφοι ξέρουν τί πράγματα χειρίζονται, ενώ οί ήγεμόνες δεν ξέρουν τί τους λείπει, απάντησε εξηντόντα ο "Αριστοππος.

Μιά άλλη φορά ο τυράννος Διονύσιος είχε καλέσει σέ μεγαλοπρεπές συμπόσιο πολλούς φιλοσόφους, μεταξύ των όποιων βρισκόταν ο Πλάτων κ' ο "Αριστοππος. Κατά τό τέλος του συμπόσιου ο Διονύσιος δάταξε τους συνδιατηρόμενους του να φορέσουν γυναικεία φορέματα!

Ο Πλάτων, όμως, αρνήθηκε να υπακούση. Λέγοντας :

— "Εγώ είμαι άνδρας και όχι γυναίκα. Συνεπώς δεν μπορώ να φορέσω γυναικεία φορέματα.

"Αντιθέτως, όμως, ο "Αριστοππος φώναξε :

— "Εγώ δεν συμφωνώ με τον Πλάτωνα. "Αν ο Διονύσιος επιμένει, θα συμμορφωθώ με τη διαταγή του, γιατί νομίζω ότι τό γυναικείο φορέμα δεν μπορεί να μου αλλάξη τό φρόνο μου και να με κάνει γυναίκα...

Κάποτε πάλιν ο Διονύσιος είχε καταδικάσει σέ θάνατο ένα φίλο του "Αριστοππου και ο φιλόσοφος τον παρακαλούσε να του δώση χάρι. "Αλλά ο τυράννος ήταν άμειλίχτος. Τότε ο φιλόσοφος γονάτισε μπροστά του, λέγοντας :

— Σέ παρακαλώ γονατιστός. Χάρισέ του τη ζωή.

Ο Πλάτων και μερικοί άλλοι φιλόσοφοι που τον είδαν να γονατίζει μπρός στον τυράννο, τού είπαν :

— Αυτό που κάνεις, δεν είναι σωστό.

— Και τί φταίω εγώ, αν ο Διονύσιος έχει τ' αυτά στα πόδια του, άντ' να τά έχη στο κεφάλι; απάντησε ο "Αριστοππος.

Ο τυράννος έγέλασε με την έξυτη απάντησί του κ' έδωσε την χάρι που ζητούσε ο φιλόσοφος.

Μιά μέρα ο "Αριστοππος, συνοδευόμενος από ένα μαθητή του, μπήκε στο σπίτι

μας εταίρας.

Ο μαθητής του φιλοσόφου νηράπηκε κ' έγινε κατακλιόμενος.

— Άκουσε, νέε μου, τού είπε τότε ο φιλόσοφος. Δεν πρέπει να κοιμηνόη κανείς όταν μετάνει σέ τέτοια σπία, αλλά όταν δεν κατορθώνει να βγη άτ' αυτά.

Μιά φορά, ενώ ο "Αριστοππος ταξίδευε, έπασε μεγάλη τοκνυμία και τό πλοίο κινδύνε να βουλιάξη. Ο "Αριστοππος έγινε τότε κατάχλωμος άτ' τό φόβο που, κάποιος ναύτης τού τό άντελήφθη αυτό, θέλησε να ειρωνευητό τό φιλόσοφο και τού είπε :

— "Εγώ που είμαι άμόρφωτος, δεν φοβάμαι καθόλου. "Εϋ που είσαι φιλόσοφος, δεν πρέπεισιν να φοβάσαι τόσο πολύ γιά τη ζωή σου;

— Δεν διακινδυνεύουμε τά ίδια πράγματα, φίλε μου, τού αποκρίθηκε ο "Αριστοππος. "Αν πνιγούμε, εγώ θα χάσω περισσότερα από σένα.

(Ακολουθεί)



Ο ρήτωρ Δημοσθένης.