

ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΘΕΩΝΗΣ

ΠΩΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΤΟ ΓΑΜΟ

(Τί λέει η Μπεμπέ Ντάνιελς)



Ο ότι ο αριθμός των διαζυγίων αυξάνει διαρκώς σ' όλο τον κόσμο και προπάντων στις Ηνωμένες Πολιτείες, είνε πασίγνωστον. Οι Αμερικανοί κοινωνιολόγοι έχουν ενδιαφερθεί για το σπουδαίο αυτό ζήτημα και μεταξύ των άλλων μέτρων που, κατά τη γνώμη τους, θα συντελέσουν στον περιορισμό των διαζυγίων, προτείνουν να καθιερωθή και πάλι η προαιώνια συνήθεια του αρραβωνιάσματος, ή όποια στην Αμερική είχε καταργηθεί σχεδόν τελείως.

Μιά μεγάλη αμερικανική εφημερίς εξήγησε σχετικώς τη γνώμη της ξακουστής πρωταγωνιστριάς του Κινηματογράφου Μπεμπέ Ντάνιελς, η όποια, ως γνωστόν, πριν παντρευτεί με τον επίσης περίφημο ηθοποιό Μπέν Λάιον, του έθεσε ως απαραίτητο όρο να μείνουν αρραβωνιασμένοι επί ένα χρόνο.

Είς απάντησιν, η όραία Μπεμπέ έστειλε το παρακάτω χαριτωμένο άρθρο, στο όποιο περιγράφει πως γνωρίστηκε κι' αρραβωνιάστηκε με τον Μπέν Λάιον και πως στάθηκε ευτυχισμένος ο γάμος τους:

«Πώς να διαλέξω μια γυναίκα τον αρραβωνιαστικό της; Να ένα ζήτημα που ποτέ δεν μ' απασχόλησε στα σοβαρά, γιατί ποτέ μια γυναίκα δεν διαλέγει τον αρραβωνιαστικό της. Τη φροντίδα αυτή την αναλαμβάνει η Μοίρα ή η Τύχη, ή όποια σε μια ώριμη στιγμή σ' ας παρουσιάσει, έντελως απροσδόκητα, τον άνθρωπο, ο όποιος είνε πλασμένος για να σ' αρέσει. Μερικές φορές μάλιστα η Μοίρα κάνει δλόκληρο τον γύρο του κόσμου για να σ' ας βρη τον άνθρωπο αυτό.

«Εγώ, λόγω χάριν, την έπαθα, όταν πρό καιρού έκανα ένα ταξείδι στο Μεξικό. Έκει έγνωρίσα τον Μπέν Λάιον.

«Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον τρόπο της γνωριμίας μου μαζί του, γιατί ήταν αλλόκοτος κι' απροσδόκητος.

«Βρισκόμουν σ' ένα χορό. Σε κάποια στιγμή με πλησίασε ένας παληός γνώριμός μου και μου είπε:

«— Μπεμπέ, ο φίλος μου Μπέν Λάιον από δω έπιθυμεί πολύ να σε γνωρίση.

«Και μου έδειξε έναν κύριο, ο όποιος στεκόταν από πίσω του.

«Ο Μπέν Λάιον με κύταξε τότε στα μάτια. Έγώ του ανταπέδωκα το κύταγμα του. Ο παληός γνώριμός μου μ' ακύταξε και τους δυο κι' έπειτα μ' άρρησε μόνους, λέγοντας ότι ήθελε να κουβεντιάσει με κάποιον στην άλλη γωνία της αίθουσας.

«Την επάυριο, ένα πολυτέλες αυτοκίνητο κόυρσας έτρεχε δλοταχώς σ' ένα μεγάλο έξοχικό δρόμο του Μεξικού, κάτω απ' τις καυτερές άχτινες του ήλιου. Μέσα στο αυτοκίνητο αύ-

ραία πράγματα που μου έταξες; ΙΑΚΩΒΟΣ, (σούβοντας σιακά στο Ζάν). — 'Ο καλός Θεός σου έστειλε τον πατέρα σου, μικρό μου. Κι' αυτός θα σου φέρη πολλά όραία πράγματα.

ZAN. — Τον πατέρα μου!... 'Αλήθεια, μαμά!... 'Όστε δεν θα έχω πειά μονάχα μαμά; Θα έχω και πατέρα!... Τί χαρά!... 'Εσείς είστε ο πατέρας μου; 'Ω! τί ευτυχισμένος που είμαι!... 'Εσείς, ένας τόσο όραιος κύριος, πατέρας μου!... 'Αγκάλιασε με λοιπόν, μαμαμά!...

('Ο 'Ιάκωβος αγκαλιάζει τον Ζάν και τον φιλεί. 'Η Μαρία κλαίει σε μια γωνία).

ZAN. — 'Ελα λοιπόν κι' εσύ, μαμά, έδω κοντά μας.

('Η Μαρία ηγαίνει κοντά τους).

ZAN. — 'Αγκάλιασε με κι' εσύ, μαμά.

('Η Μαρία τον αγκαλιάζει).

ZAN, (αγκαλιζοντας κι' αυτός τους γονείς του). — Τί όραία!... Τί όραία που είνε να έχη κανείς και μαμά και μπαμπά!

το βρισκόμαστε ο Μπέν Λάιον, στο βολάν, κι' εγώ δίπλα του.

«— Πρόσεξε, φίλε μου, του είπα σε μια στιγμή, ενώ έκανε κάποια στραβοτιμονιά πολύ πιο άποτομη απ' τις προηγούμενες. Πρόσεξε μήπως τσακιστούμε!...

«— Μπεμπέ, θα κάνω κι' αυτό και πολύ χειρότερα, αν δεν μου πείτε ότι μ' αγαπάτε, μου απάντησε άποτομα αυτός.

«Δεν ξέρω αν είχε ύπολογισε το άποτέλεσμα που θάφερνε το άποτομο σταμάτημα του αυτοκινήτου. Ξέρω μόνον ότι, καθώς σταμάτησε το αυτοκίνητο, βεβήκα στην άγκυλιά του.

«— Και τώρα, εξακολούθησε ο Μπέν, έπειτ' από μια λιγότερη σιγή, μπορούμε να δρίσουμε πότε θα γίνη ο γάμος μας;

«'Η ερώτησις αυτή μου ήταν ένοχλητική. Πέρασαν δέκα μέρες χωρίς να δώσω καμιά απάντησι. Σ' όλο όμως το διάστημα αυτό, βρισκόμαστε τον περισσότερο καιρό μαζί με τον Μπέν.

«'Επί τέλους, ένα βράδυ, την ώρα που δειπνοσάμαε, ο Μπέν με βουβάρωσε πάλι, και με μεγαλειότητα μάλιστα έπιμονή, με την ίδια ερώτησι. Μα και πάλι δεν του άποκρίθηκα. Χίλιες παράξενες σκέψεις στριφογύριζαν μέσ' στο μυαλό μου. 'Εμενα άμύλητη και σκεπτική, ώστόσο ο Μπέν με ρώτησε:

«— Μα γιατί δεν απαντάς; Τί έχεις;

«— Έχω ένα εκατομμύριο δολάρια! 'Η τελευταίες ταινίες μου απέφεραν πολύ περισσότερα κέρδη απ' ό,τι φαντάζεται ο κόσμος. Φοβάμαι συνεπώς τις προτάσεις γάμου, γιατί δεν ξέρω ποιό λόγο τις ύπαγορεύουν...

«'Ο Μπέν έκανε μια άποτομη χειρονομία, ενώ το πρόσωπό του έπαιρνε μια έκφρασι θυμού:

«— 'Ω, Μπεμπέ, δεν με ξέρεις καλά! είπε με τόνο διαμαρτυρίας. 'Εμένα δεν μ' ενδιαφέρουν τα δολάρια. Δεν θέλω τα δολάρια σου!... Οέλω μονάχα εμένα και τίποτε άλλο.

«Αυτό είνε εύκολο να το λέη κανείς, το απάντησα.

«— Έγώ θέλω να παντρευτούμε αύριο κιάλας.

«— Βλέπω ότι βιάζεσαι να γίνη μια ώρ' άρχητερα ο γάμος μας. Και όμως δεν ξέρω τίποτε για σένα, για το παρελθόν σου, για τον χαρακτήρα σου. Είνε δέκα μέρες μόλις που γνωρίζουμε, έχονμε κάνει μια έκδρομή με τ' αυτοκίνητο μαζί, γευματίσαμε πέντ' -έξι φορές και μ' ανάγκασες σχεδόν διά της βίας να σου πώ πως σ' αγαπώ. Αυτός είν' δλόκληρος ο δεσμός μας. 'Εν τούτοις, εσύ επιμένεις να παντρευτούμε αύριο.

«'Αν το κάνομε όμως αυτό, έπειτ' από ένα μήνα θα μου πρότεινεις να χωριστούμε.

«— 'Όχι, όχι!... Αυτό είν' άνοησίες!...

«— Ποιός μ' εξασφαλίζει ότι δεν θα συμβούν έτσι όπως τα λέος;

«— Σ' εξασφαλίζει ή αγάπη μου.

«— Δεν πιστεύω στη διάρκεια της αγάπης.

«— Τότε τί πρότει να κάνομε; με ρώτησε ο Μπέν.

«— Ν' αρραβωνιαστούμε.

«— Πώς! Ν' αρραβωνιαστούμε;

«— Γιατί όχι;

«— Και πόσο θα κρατήση ο αρραβώνας μας;

«— Ένα χρόνο.

«'Ο Μπέν Λάιον είνε εξυπνος άνθρωπος και δέχτηκε την πρότασι μου... 'Ο χρόνος πέρασε κι' επειδή, στο διάστημα αυτό, ή άμοιβαία αγάπη μας δεν ελαττώθηκε καθόλου, παντρευτήκαμε.

«Πολλοί είπαν ότι καθιέρωσα τον αρραβώνα διαρκείας ενός έτους μόνο και μόνο για να γίνη θόρυβος γύρω απ' τ' όνομά μου και για να εξασφαλίσω άόπανη ρεκλάμα. Αυτό δεν είν' αλήθεια. Το έκανα για να ζήσω μια ευτυχισμένη συζυγική ζωή, ή όποια αξίζει περισσότερο από κάθε ρεκλάμα. 'Απόδειξις ότι πέρασαν τρία χρόνια που είμαι παντρεμένη κι' εγώ εξακολουθώ να ζω άρμονικά με τον άντρα μου.

ΜΠΕΜΠΕ ΝΤΑΝΙΕΛΣ.



'Η Μπεμπέ Ντάνιελς κι' ο σύζυγός της Μπέν Λάιον στο σπίτι τους, στην άκρογαλιά, στο στούντιο, νεύπαντροι κι' ευτυχισμένοι.