

μυό βγήκε έξω και τράβηξε προς το παλιό του σπίτι, στο σπίτι όπου καθόταν όταν είχε κάνει το έγκλημά του. "Ίσως νάμνε άζόμια εκεί ή γυναίκα του. "Αν δέν την έβρισκε, τότε θά σκεφτόταν τί έπρεπε νά κάνει.

Τό σπίτι βρισκόταν κοντά στην άγορά. 'Ο Ταλμπό πέρασε άποφασιστικά και άτάραχα μέσ' άπ' τόν κόσμο και μπήκε σ' ένα μικρό δρόμο. Τράβηξε δεξιά και ύστερα όλοισα. Ξάφνου στό βάθος του δρόμου αντίκρισε ένα παλιό πέτρινο σπίτι. 'Η καρδιά του Ταλμπό χτύπησε δυνατά. 'Ηταν τό σπίτι του, τό άγαπημένο του σπίτι, όπου είχε γνωρίσει τόσες χαρές, τόσες εύτυχίες. Τά μάτια του δάκρυσαν. "Ίσως νά κατοικούσε άζόμια εκεί μέσα ή γυναίκα του, ίσως, πούς ξέρει, νά την έβλεπε σέ λίγο νά φανερόνεται μπροστά του...

Τή στιγμή εκείνη, ένας μεσόκοπος κύριος βγήκε μέσ' άπ' τό σπίτι. 'Ο Ταλμπό τόν πλησίασε και μέ τόνο ψύχραμο, τού είπε:

— Παρπόν, κύριε. Είμαι εξάδελφος τής κυρίας Ταλμπό. Μήπως ξέρετε πού κατοικεί;

'Ο μεσόκοπος κύριος, χωρίς νά τόν κυττάξει, βιαστικά, άνόρεχτα, μομοποίησε:

— Δέν κάθεται πειά έδώ... Μένει τώρα στην όδόν Κορνηλίου, δίπλα στό Γυμνάσιο. Τό σημερινό της όνομα είναι κυρία 'Αντριέν. 'Ο Ταλμπό είνε χρόνια πού πέθανε.

'Ο Ταλμπό, όταν άκουσε τά λόγια αυτά, μόλις κατάφερε νά ψηφισή ένα ευχαριστώ». Έστρεψε σύγκομος και μιά θολούρα σκοτεινίας τό μάτια του. Θά ήθελε νά βρισκεται κάπου πού μακριά όλομόναχος, για νά μπορέση νά κλάμη. Θά ήθελε νά είνε νεκρός...

"Ετσι λοιπόν, σέ μιά στιγμή όλα χανόντουσαν, όλη ή ζωή του γινόταν σκοτάδι και στήχη; Τι θά τούδινε τώρα κουράγιο για νά ζήση; Και τί πού λόγος θά ζούσε; Καλύτερα νάμνε στό ερημιόνησό του, μέ τούς άλλους δυστυχισμένους καταδίκους... Στόν κόσμο δέν μπορούσε πειά νά ύπάρξη εύτυχία γι' αυτόν!

Μά όχι, όχι, δέν ήταν δυνατόν, ή γυναίκα του τόν αγαπούσε, τόν λάτρνε... "Επρεπε νά την έβλεπε, νά τής μιλούσε. Μπορεί νά ήταν πούλ φτωχή, δυστυχισμένη, μπορεί νά ύπάρφερ... "Ηταν νέα γυναίκα άζόμια, μόλις, σαράντα χρόνων... Είχε μπροστά της χρόνια νά ζήση. Ίσως τήν έπειθε... Ίσως τήν κατάφερε νά τόν ακολουθήση στην Αυστραλία.

Μέ τις σκέψεις αυτές διευθύνθηκε προς τήν όδόν Κορνηλίου. Περπατούσε μηχανικά, άφηρημένα, περπατούσε όπως όι καταδίκιοι, όταν τούς σέρνουν στη λαμητόμο. Κάτι τούλεγε μέσα του ότι όλα ήσαν χαμένα. "Όταν έφτασε, τέλος, στην όδόν Κορνηλίου, δέν τό κατάλαβε. Πώς είχε αλλάξει ό δρόμος! Τώρα ήταν γεμάτος από όμορφα σπίτια. Μόνο τό Γυμνάσιο ήταν τό ίδιο, τό παλιό. 'Ο Ταλμπό τό άναγνώρισε. Πλάι ύπηρχε ένα σπίτι, κατόπιν μεσολαβούσε ένα οικόπεδο και ύστερα ερχόταν ή σειρά όλων τών άλλων σπιτιών. Στο σπίτι αυτό θά κατοικούσε σίγουρα ή Λουίζα.

'Ο Ταλμπό σήκωσε τό κεφάλι του και τό κύτταξε. 'Ηταν ένα όμορφο, εύρύχωρο σπίτι. Στην πόρτα, πάνω σέ μιά μετάλλινη πλάκα, ύπηρχε ή έπιγραφή: «*Γαρός Ζώρος 'Αντριέν, νοσήματα τού στομάχου*».

'Ηταν λοιπόν τό σπίτι της. 'Ο μικρός κήπος, ή αύλή, ή πρόσφυς τού σπιτιού, όλα άπέτνεαν άννει κι' ειμάρεια. 'Ο Ταλμπό έχτύπησε τό κουνούδι. "Ενας ύπηρέτης κατέβηκε σέ λίγο και τού άνοιξε. 'Ο Ταλμπό, μη ξέροντας τί νά πη, ζήτησε τόν γιατρό. Τού είπαν ότι θά γύριζε σέ λίγη ώρα και ότι μπορούσε νά περιμένη.

Τόν έμπασαν σ' ένα μικρό σαλονάκι, όπου περιέμενε και κάποιος άλλος. Τά έπιπλα, τά κάδρα, τά μικρά κομφοτεχνήματα, όλα ήσαν βαλμένα μέ γούστο, μέ χάρι. Σίγουρα τά είχε συγυρίσει ή Λουίζα, ή Λουίζα του... Κύτταξε μέ συγκίνηση ένα κέντημα, δυό μαξιλάρια πού θά τά είχε κεντήσει μέ τά χέρια της εκείνη...

"Έξαφνα, χαρομένους παιδικές φωνές άκούστηκαν στην αύλή. 'Ο Ταλμπό πλησίασε στό παράθυρο και είδε μιά συντροφιά μικρών κοριτσιών και άγοριών, 12 ως 14 χρόνων, πού έμπαίναν στό σπίτι.

— 'Η μαμά μας έτοιμάσε ένα θανμάσιο γλυκό, είπε ένα ξανθό άγοράκι, μέ μεγάλα γαλανά μάτια.

— Ναι, ναι, τή βοήθησε κι' εγώ, συμπλήρωσε ένα κοριτσάκι ψηλό, μέ γελαστό, πονηρό μουτάκι.

Τά παιδάκια πέρασαν από τόν διάδρομο και ύστερα χάθηκαν στό βάθος τού σπιτιού.

"Ήσαν λοιπόν τά παιδιά του; Μά όχι, αυτός είχε μόνο δυό παιδιά. "Όστε τ' άλλα θά τά είχε άποχτήσει ή Λουίζα μέ τόν γιατρό, τόν καινούργιο της σύζυγο; Και ό σύζυγός της θά ήταν άσφαλώς ένας από τούς καλύτερους γιατρούς τής πόλεως, άφού τό σπίτι του φανερώνε τόν πλοΐτο και τήν άνει.

'Ο Ταλμπό φανταζόταν τώρα τήν εύτυχία τών δυό συζύγων... Μιά εύτυχία ήσυχη, άπλη κι' ειρηνική, άφιερωμένη στό μεγάλο-

Η ΔΗΜΩΔΗΣ ΠΟΙΗΣΙΣ

ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ ΜΟΙΡΟΛΟΓΙΑ

'Ενας άητός καθότανε στ' "Αδη τό περιόβλι και πουπουλομαδιότανε και ρεΐαν τά φτερά του. Τ' άλλα πουλιά τού λέγανε και τ' άλλα τόν ρωτούσαν: —Τ' έχεις, άητέ, πού θλίβεσαι και πουπουλομαδιόσαι; —Τό σπίτι μου άποζήτησα και δέν μπορώ νά στέκω. Πάψε, άνεμε, πάψε, καιρέ, και πάψε τραμουντάνα, νά πάω νά ιδώ τά σπία μου, νά ιδώ τό ποίς μέ κλαίει, νά ιδώ άν μέ κλαίν ό φίλοι μου, μέ κλαίνε κι' ό δικοί μου. "Όπως μέ κλαίει ή μάνα μου, κανέννας δέν μέ κλαίει.

'Αντίχου άπ' τό Βενετικό έρχονται τρία καράβια, τώνα 'χει μέσα γέροντες, τ' άλλο 'χει παλληκάρια, τό τρίτο τό καλύτερο έχει τις κορασιδες. Θέ μου, κάρθουν ν' άράζουμε σπής Τίζλας τό μογαζι, πούν' ό λιμώνας άγαθός κι' άράζουν τά καράβια, νά τρέξουν μάνες μέ φλουριά κι' ή άδερφές μέ γρόσια, νά τρέξουν κι' ή μαυρόχρες μέ τά κλειδιά στά χέρια.

"Ήθελα νά γινότανε στόν "Αδη πανηγύρι, νάμουν κι' εγώ πραιματετής σ' αυτό τό πανηγύρι, νά βάσταγα στόν όμο μου παλληκαριού ντουφέκι, νά βάσταγα στά χέρια μου τών γυναικών στολιδία, νάχο και μέσ' στην τσέπη μου άσκάκια και καρούδια, νάχο σ' ένα χρυσό μπουζι παπαδών πετραχήλια, νάρθουν όι νεοί για τ' άρματα κι' ή νεϊές για (τά στολιδία, νάρθουν και τά μικρά παιδια γι' άσκάκια και (καρούδια, νάρθουν και τό παπαδικό νά πάρουν πετραχήλια.

Πλάκα χρυσή, πλάκα άργυρή, πλάκα μαλαμα- (τένια, αυτή τή νειά πού στέλνουμε πολλά 'ναι χαϊ- (δεμένη. Θέλει καφέ τήν ζωντανή, κρασί τό μεσημέρι και μέ τά λιουασιματα νά ψηνομαγειρηθή, θέλει καινούργιο πάπλωμα, θέλει πούλ κρεσθάτι, θέλει τό μαξιλάρι της μέ πούπουλα γεμάτο.

Κουτιάθρες, γελάστρες και πās στόν Κάτω (Κόσμο. 'Εχει δέν είνε μαγαζιά, δέν είνε καφενέδες, μόν' όι άσπροι μαύροι γίνονται κι' όι ρόδινοι (φρωμάτοι κι' όι τριανταφυλλοπρόσωποι μαυρίζουν κι' ά- (ραχνιάζουν.

Μιά λυγρή μασούριζε μετάξι και χρυσάφι, στ' άγρια βουνά μασούριζε, στούς κάμπους τό (τυλίγει και μέ τήν Παναγιά μπροστά σταινει τόν άρ- (γαλειό της.

Πάινει βορπές τόν άργαλειό κι' άγέρας τό με- (τάξι.

Σειμυδαλένιο μου ψωμί κι' άφράτο παξιμάδι, άδικο, κρέμα και πούλ νά κατεβής στόν "Αδη.

Παγώνι μέ χρυσά φτερά και μ' άσημηνα πόδια πώχεις στά νύχια μάλαμα και στην κορφή λογάρι κι' έχεις και μέσα στην καρδιά κοΐπα μαργαριτάρι.

μα τών παιδιών του... Τί ζητούσε αυτός εκεί μέσα; Πώς θά τολμούσε νά ταραξή μιά τέτοια εύτυχία; Και τί θά κατόρθωνε;

Σέ λίγο μπήκε στό σαλόνι ή ύπηρέτρια και ό Ταλμπό τής είπε ότι ήταν βιαστικός και ότι θά ξαναπήγαινε τό άπόγευμα.

Μέ τό κεφάλι κατεβασμένο, συντριμμένος, γερός, ό όποιος ζούσε άζόμια, τράβηξε κατά τήν έξοδο. Μιά κυρία κι' ένας κύριος μέ ασητηρή φυσιογνωμία και άμεμπτο έξωτερικό, έμπαϊναν τή στιγμή εκείνη στό σπίτι. 'Ο Ταλμπό άναγνώρισε άμέσως τή Λουίζα. Μιά φωνή πήγε νά βγή από τά χείλη του, διέγραψε μέ τό χέρι του κάποιια άόριστη κίνηση στό κενό, μά ύστερα, νοιώθοντας ότι όλα ήσαν μάταια, ότι τώρα πειά τίποτα δέν μπορούσε ν' αλλάξει έκείνο πού είχε συντελεσθεί, κατήχησε, έβγαλε τό καπέλλο του και ταπεινώς σαν ζητιάνος, μη τολμώντας νά κυττάξη τόν κύριο και τήν κυρία, στάθηκε άκίνητος, σαν άποσβολωμένος, όσόντου έπέρασαν. "Υστερα, σέρ-

νοντας άργά τά βήματά του, χάθηκε μέσ' στούς δρόμους τής μικρής πολιτείας...



"Ενας ύπηρέτης κατέβηκε και τού άνοιξε...

