

τούς καλέση.

— Καί τού χρόνου!... Καί τού χρόνου!...

— Εὐχαριστοῦμε, καί καλή Σαμακοστή!

“Όταν ἔφτασαν στό σπίτι τους, ἡ ἐπιγραφή ἦταν ἀκόμα ἐκεῖ, στήν πόρτα:

**Φύγατε ὄλοι.
Μὴν ἀφήσετε τίποτα.**

— Δόξα σοι ὁ Θεός, ἀνέντενεσε ἡ κυρία Εὐδαλία, ἀκόμα μένει ἡ ἐπιγραφή!... Ἐτοί γλυτώσαμε ἀπό τόσα ἔξοδα.

Κι' ἔβαλε τὸ κλειδί στήν πόρτα, ἐνῶ ὁ κ. Προέδρος τῶν Ἐφετών διηθύνετο πίσω ἀπὸ τὸν τοίχο γιὰ κάποια ἐντελῶς ἀτομικὴ τὸν ὑπόθεσι, μονολογώντας:

— Βέβαια! Ἡ ἐπιγραφή θὰ ἐξεπλήρωσε τὸν προορισμὸ της. Καλὰ τὸ σκέφτηκα ἐγώ!

Ἄλλὰ ὅταν ἡ κυρία Κουνενὲ μῆτιξε στό σπίτι, εἶδε ὅτι ἡ ἐπιγραφή ἐξεπλήρωσε γάτι περισσότερο ἀπὸ τὸν προορισμὸ της. Ὅδηγοῦμενοι ἀπὸ αὐτήν, οἱ λοποδύτες τῆς περιφέρειας εἶχαν μπεῖ στό σπίτι ἡσυχία καί ἀνενοχλήτοι, ἀφοῦ «εἶχαν φύγει ὄλοι», καί πραγματικῶς «δὲν εἶχαν ἀφήσει τίποτα!»...

Τίποτα, μὴ τίποτα, μέχρις ἀκόμα καί τῆς παλιᾶς τοῦ κ. Προέδρου ρεντιγζότας, ποὺ τὴν πρωτοφόρεσε ὅταν προήχθη σὲ Πρόεδρο Πρωτοδικῶν, μέχρι τῆς μουχαλασμένης του διπτερίλας καί τῶν στραβοπατημένων τῆς κυρίας Προέδρου παπουτσιῶν!...

— Ἄχ, ἐκείνη ἡ ἐπιγραφή!...

Οἱ ἄλλοι οἱ λοποδύτες εἶχαν κολλήσει καί τὴ σχετικὴ ἀπάντησι πάνω στή σασαμένη λάμπα τῆς τραπεζαρίας:

Κ Ὑ ρ ι ε Π ρ ὀ ε δ ρ ε,

» *Σὰς εὐχαριστοῦμε ἀπὸ καρδίας γιὰ τὴν εἰδοποίησίν σας, ἂν καί δὲν μπορέσαμε νὰ συμμορφωθοῦμε καθ' ὁλοκληρίαν μὲ τὴν ἐπιθυμία σας. Μ' ὅλα ταῦτα, βλέπετε, γιὰ νὰ μὴ σὰς στενοχωρήσουμε, δὲν σὰς ἀφήσαμε καί πολλὰ πράγματα. Ἐπιφυλασσόμεθα ὅμως μὲ πρώτη εὐκαιρία νὰ σὰς ἱκανοποιήσουμε τελείως.*

» *Εἴμαστε τρεῖς δυστυχεῖς, τοὺς ὁποίους πρὸ ἑτῶν καταδικάσατε ἀδίκως. Ἄν συλληφθοῦμε καί καταδικαστοῦμε τώρα, πρῶγμα τὸ ὁποῖο δὲν πιστεύομε, θὰ μορῆ νὰ ὑπερηφανεῖται ἡ δικαιοσύνη πὼς ἔκαμε μιά φορὰ τὸ καθήκον της.*

Ἐντομεταξὺ σὰς χαιρετᾶμε

Κ ὠ τ σ ο ς Κ ε ρ ε σ τ ἔ ς καί Σία».

Ἡ κυρία Κουνενὲ γύρισε ἄξαρνα καί κτύπησε τὸν συμβίο της. Ἦταν ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ἄρχισε ν' ἀμφιβάλλη γιὰ τὴν ὀρθή κρίσι καί τὰ μυαλά τῶν παλιῶν δικαστικῶν!...

ΣΤΑΜ. ΣΤΑΜ.

ΜΙΚΡΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ

Ἐχομε γράφει καί ἄλλοτε πὼς μπορεῖ κανεὶς νὰ μαντέψῃ τὸν χαρακτήρα καί τὴν ψυχὴ ἐνὸς ἀνθρώπου ἀπὸ τὴ φυσιογνωμία του. Σήμερα θὰ σὰς ποῦμε τί φανεροῦν τὰ αὐτιά, τὰ μάγουλα καί τὸ πρόσωπο:

Τὰ πλατειὰ αὐτιά φανεροῦν ἀγάπη πρὸς τὴ μουσική.

Τὰ πολὺ μεγάλα καί στρογγυλά αὐτιά ἀνήκουν σὲ ἀνθρώπους πολὺ μετριάς ἱκανότητος.

Τὰ στενά καί καλλιτεχνικά αὐτιά προδίδουν ἀνώτερα αἰσθήματα καί εὐγενὴ καταγωγή.

Αὐτιά χωρὶς γυριστὲς κόγχες προδίδουν ἀνοησία.

Τὰ προσέξοντα, τέλος, αὐτιά, εἶνε σημεῖο ἐκφυλισμοῦ.

Τὰ σαρκώδη μάγουλα προδίδουν φιληδονία καί τ' ἀδύνατα στεῖρα καρδιά καί ψυχρὴ.

Τὰ βαθουλωμένα μάγουλα εἶνε σημεῖο μελαγχολίας καί τ' ἀνλακωμένα προδίδουν καταγωγή ταπεινή.

Όταν τὰ μάγουλα ἔχουν βαθύλωμα τριγωνικόν, φανεροῦν φθονερὴ ψυχὴ.

Μάγουλα προσέξοντα κοντὰ στὰ μάτια, φανεροῦν εὐγένεια ψυχῆς καί εὐαισθησία.

Πρόσωπο πολὺ μικρὸ, φανερᾶνε κρυψινοῖα καί θράσος.

Πρόσωπο σαρκώδες, κανονικόν, μὲ μύτη ἀνασηκωτὴ, εὐγένεια καί γούστο.

Πρόσωπο μακρὸ μὲ μύτη κυρτὴ, μὲ χεῖλῃ λεπτὰ, φανεροῦνε ἐξυπνάδα.

Τὸ κανονικὸ λεπτὸ ὄμοιδὲς πρόσωπο φανερᾶνε εὐγένεια ψυχῆς καί καταγωγῆς.



ΜΙΚΡΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

ΤΗΣ ΚΑΡΜΕΝ ΣΥΛΒΑ

Ο ΓΕΡΟΣ ΚΙ' Η ΓΡΗΛΗ

Ἐτοί τούς ἤξεραν καί ἔτσι τούς ἔλεγαν ὄλοι: ὁ γέρος καί ἡ γρηλι. Ἦσαν καί οἱ δύο τους τόσο γερασμένοι, ποὺ κανένας δὲν θυμόταν περὶ τὰ δνόματά τους. Εἶχαν τὴ μεγαλύτερη ἡλικία ἀπ' ὄλους τούς ἀνθρώπους τῆς περιφέρειας καί ἦσαν ὑπηρετὲς μέσα στό μεγάλο κτήμα τοῦ ἐθνικοῦ ποιητοῦ τῆς Ρουμανίας Ἀλεξάνδρου Μιρτσέσι.

Ὁ γέρος ἦταν ἄλλοτε ταχυδρόμος. Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς μακροχρονίας ὑπηρεσίας του κατώρθωσε νὰ βάλῃ στήν ἄσχη μερικὲς οικονομίας, κάπου διακόσιες λίρες, ποὺ τὶς ἐφύλαγε γιὰ τὰ γεράματά τους. Κατόπιν, ἀφοῦ πάντρεψε τὸν μοναχογιώ του σ' ἓνα μακρυνὸ χωριό, πῆρε δεύτερη γυναῖκα, πούχε ἐπίσης μιά μοναχοκόρη παντρεμένη σ' ἄλλο χωριό.

Εἶχανε χτίσει τὸ πὺ χαμηλὸ σπίτι καὶ τὸ τόπου καί ἔτρεφαν ἓνα ζευγάρι μικρὰ βόδια, ὄχι μεγαλύτερα ἀπὸ γάιδαρο, καί ἓνα ἀλογάκι ὄχι ψηλότερο ἀπὸ ἓναν μεγαλόσωμο σκύλο. Κι' ἦσαν καί οἱ δύο τους εὐχαριστημένοι ἀπὸ τὴ ζωὴ, σχεδὸν εὐτυχοῦμενοι.

Ὁ γέρος ἀγαποῦσε προπάντων νὰ μιλήσῃ γιὰ τὶς πορεῖες ποὺ ἔκανε στὰ νεῖατά του, ὅταν ἦταν ταχυδρόμος. Κι' ὅταν ἔκανε παρόμοιες διηγήσεις, νόμιζε κανεὶς πὼς ξαναγινόταν πραγματικὰ νέος.

Ἐλαμπαν τότε τὰ βαθουλωμένα του μάτια καί τ' αὐτιά του τεντώνονταν σὰν νάζωγαν ζουδονίσματα καί ποδοβολῆτ' ἀλόγων. Θαυροῦσε πὼς καθόταν ἀκόμα πάνω στὴ σέλλα καί ἔτρεχε μέρα-νύχτα σὰν τὸν ἄνεμο... Μὰ καί πόσες ἄλλες ἱστορίες δὲν εἶχε μέσα στό μυαλό του!

— Κοκόνε Ἀλέξανδρε, ἔλεγε συχνὰ στὸν κύριό του, ξέρεις πόσους πρίγκιπες καί πόσους ὑπουργοὺς ἔχω πάρει μὲ τ' ἀμάξι μου;

Ὁστόσο, ἐνῶ περνοῦσαν μιά τέτοια εἰρηνικὴ καί ἀγαπημένη ζωὴ, μιά μέρα ὁ γέρος παρουσιάστηκε στὸν ἀφεντιζὸ του καί τοῦ εἶπε:

— Κοκόνε Ἀλέξανδρε! Ἐγὼ καί ἡ γυναῖκα μου θέλομε νὰ χωριστοῦμε...

Ὁ ἀφεντιζὸς τοῦ παραξενεύτηκε καί τὸν ρώτησε:

— Πὼς σοῦ κατέβηκε αὐτὴ ἡ ἰδέα, ζουδονίσματα; Μπᾶς καί μάλωσες μὲ τὴ γυναῖκα σου; Ἄμ' πόσον καιρὸ θὰ ζήσετε ἀκόμα μαζί, ζωομοίρη μου, καί θέλετε νὰ χωρίσετε;

— Γι' αὐτὸ ἴσα-ἴσα ζητᾶμε καί μεῖς τὸν χωρισμό, ἀποκοιτήθηκε ὁ γέρος. Σχεφτήκαμε πὼς λίγες μέρες μᾶς μένουν ἀκόμα νὰ ζήσουμε μαζί, καί ἐπειδὴ ἔχομε ὁ καθένας μᾶς ἓνα παιδί ἀπὸ τὸν πρώτο μᾶς γάμο, φοβόμαστε μήπως, ἂμια πεθάνομε μεῖς, οἱ κληρονόμοι μᾶς πιαστοῦνε στὰ χέρια. Γι' αὐτὸ λοιπὸν θέλομε νὰ χωριστοῦμε ἀπὸ τώρα καί νὰ πάρουμε καθένας τὰ δικὰ του...

Τίποτε περὶ δὲν μπόρεσε ν' ἀποτρέψῃ τὸν γέρος ἀπὸ τὴν ἀπόφασίν του αὐτὴ, καί ἀφοῦ πῆραν τὴν ἀδεία ἀπ' τὸν ἀφεντιζὸ τους, ἄρχισαν κούλας τὸ μοίρασμα τῆς περιουσίας του. Κἀθένη ὁ γέρος καταγῆς, κἀθένη καί ἡ γρηλι ἀντίκρου του, ἔβαλαν στὴ μέση πρῶτα τὶς διακόσιες λίρες καί ὁ γέρος ἄρχισε νὰ σπρώχνῃ μιά λίρα, πότε στὸ μέρος τῆς γρηλις του καί πότε στὸ δικό του, λέγοντας:

— Μιά δική σου, μιά δική μου... Μιά δική σου, μιά δική μου...

Ἀφοῦ σάθησαν ἡ λίρες, ἄρχισαν νὰ μοιράζοιεν τὰ πράγματα τοῦ σπιτιοῦ. Ἐνα προσέφαλο δικό της, ἓνα δικό του, ἓνα χαλί δικό της, ἓνα δικό του...

Ἐπειτα ἔδωσε τῆς γρηλις τὰ δύο βόδια καί αὐτὸς κρότησε τὸ ἄλογο μὲ τὴν καρτόνα. Τὰ μάτια τους εἶχαν βουρκώσει... Ζήτησαν ὕστερα ἀπ' ὄλους συχώρεσι, φιλήθησαν, ἔκλαψαν, καί καθένας πῆρε τὸν δρόμο του, ὁ γέρος δεξιὰ, ἡ γρηλι ἀριστερά...

Τρεῖς-τέσσερες μῆνες πέρασαν. Ὁ γέρος, πονώντας γιὰ τὸ χωρισμὸ ἀπ' τὴ γρηλι του, εἶχε καταβληθεῖ, εἶχε καταντήσει περὶ καί κόκκαλο. Δὲν μποροῦσε νὰ κοιμηθῇ καί μέρα-νύχτα γύριζε ἐδῶ καί ἐκεῖ.

Ἐξαφνα τὸν εἰδοποίησαν πὼς ἡ γρηλι του εἶχε πέσει ἄρροστη βαρεῖα καί πόνεσε πολὺ. Καί τὴν ἄλλη μέρα, κοντὰ στό δειλινόν, ἔξερπε τ' ἄλογο σ' ἀμάξι καί ξεκίνησε γιὰ τὸ χωριὸ ποῦμενε ἡ γυναῖκα του.

Όταν πλησίασε ὁμοῦ στὸ χωριὸ τῆς γρηλις του, συνάντησε στὸ δρόμο μιά κηδεῖα. Ἐνα φτωχικὸ φέρετρο, λίγοι ἀνθρώποι καί ἓνας πατᾶς πούφηνε μὲ τὴ μύτη. Ἦταν ἡ κηδεῖα τῆς γρηλις του ποὺ εἶχε πεθάνει στὸ μεταξὺ καί πήγαιναν τώρα νὰ τὴ θάψουν.

Ὁ γέρος δὲν εἶπε τίποτα. Ἀκολούθησε καί αὐτὸς τὴν κηδεῖα μαζί μὲ τούς ἄλλους καί ἔπειτα γύρισε κατακαπνισμένος στό σπίτι του καί ἔπεσε νὰ κοιμηθῇ. Τὸ ποῖο τὸν βόηκαν νεκρό!...

Τὸ φτωχικὸ σπᾶτάκι τους γκρομίζεται τώρα μέρα μὲ τὴ μέρα καί δὲν ἔχουν ἀπομείνει ἀπ' αὐτὸ παρὰ τὰ καλᾶμα καί τ' ἄχυρα τῆς στέγης...

KARMEN SYLBA