

ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Η ΠΟΝΕΜΕΝΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΜΑΡΣΕΛ ΠΡΟΥΣΤ

Α'.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΑ



ΕΣΑ στούς τόσους ένδόξους μνηστοριογράφους, που παρονοίασε ή Γαλλία στον αιώνα μας, ό μεγαλύτερος άσφαλώς είνε ό Προύστ.

Η ζωή του Προύστ μπορεί να χωριστή σε δύο περιόδους: στη νεότητά του, μα νεότερη άμερομένη στις διασποράσεις και στην κοσμική ζωή, και στην περίοδο της άσκητικής του άπομονώσεως, την περίοδο δηλαδή του άφοιμου άνδρου πειά, έγκα-

τέλειψε τά πάντα, για ν' άφοσιωθεί άπολύτως στο έργο που έμελλε να τον δοξάσει και να τον κάνει άθάνατο.

Μα τόσο στη μά, όσο και στην άλλη περίοδο της ζωής του, ό Προύστ υπέφερε. Άπό παιδάκι ακόμα έννοιωσε τις πρώτες ένδηλώσεις της βαρνιατικής αρρώστειας που τον τυραννούσε σ' όλη του τη ζωή και που στο τέλος θα τον έστειλε στον άλλο κόσμο.

Ό Προύστ γεννήθηκε στο Παρίσι στις 10 Ιουλίου 1871. Τά πρώτα χρόνια της παιδικής του ηλικίας πέρασαν εύτυχισμένα κοντά στους γονείς του που τον έλάτρευαν και οι άποιοι, πλούσιοι καθώς ήσαν, του έξασφάλιζαν κάθε άνεση και κάθε παιδαγωγική χαρά.

Μά, έξαρνα, σε ηλικία έννεα χρόνων, καθώς γυρίζε μαζί με τους γονείς του από ένα περίητο στο δάσος της Βουλώνης, προσεβλήθη από μα τρομερή κρίση δυστοίας. Η κρίση αυτή βαστήξε και πό βασάνισε τόσο, ώστε ό πατέρας του, ό καθήγητής Προύστ, φοβήθηκε πως ό γιός του δεν θ' άνθέξη.

Αυτή ήταν ή πρώτη ένδηλώσις του άσθματος, της τρομερής αρρώστειας όλης του της ζωής. Άπό τότε τό ύπαφρο, ή έξοχή, ή μαρτυρία των δέντρων και τό άρωμα των λουλουδιών, του προκαλούσαν άσφυξία, τον έπνιγαν. Η άναπνοή του του είχε γίνει πειά σωστό μαρτύριο.

Η άνατροφή του Προύστ δεν είχε όλοου θρησκευτικό χαρακτήρα, αντίθετα προς την άνατροφή που έδιναν τότε στα παιδιά τους όλες ή καλες οικογένειες της Γαλλίας. Ό πατέρας που ήταν καθολικός και ή μητέρα του Έθραία, και επειδή τους χωρούσαν ή θρησκείες τους, απέφευγαν πάντα να μιλούν από παιδί τους για τό Θεό, για να μην ένδηλώθουν διαφωνίες μεταξύ τους.

Έτσι ό Προύστ άγνόησε έντελώς τον Θεό. Μα αυτό δεν εμπόδιζε καθόλου τη μητέρα του να πεί επιμενώς την άποτροφή προς τό πνεύμα, την τιμότητα, την άγάπη προς την άποθανσία και πρό πάντων την άπέραντη καλωσίη της.

Συγγνώμος ή μητέρα του τον περιέβαλε με κάθε προφροήτεια και με κάθε γλυκύτητα, για να γαληνεύη τις νευρωκές κρίσεις που τον έφεγγε ή αρρώστεια του. Μα και ό Προύστ την έλάτρευε με ένα ξεχωριστό πάθος. Του φανόταν πως τά καλάκια Σεραφειμ των ουρανών, τά όποια ήξερε από τά παραμύθια του Άντιφρον που διάβαζε τότε, την είχαν διαλέξει για μητέρα του άνάμεσα σ' όλες τις άλλες μητέρες του κόσμου.

Άπό την ηλικία αυτή κιόλας, ό Προύστ ήταν προκισμένος με μια ένδοξη άξιαρετική, ή όποια γινόταν ακόμα πιο χτυπητή, όταν εσύγκρινε κανείς τη δύναμη των σιναισθημάτων του με τό λεπτοκαμωμένο και άδύνατο κορμί του.

Κάποτε, την εποχή εκείνη, ένας θεός του ήταν έτοιμοθάνατος. Οι γονείς του Προύστ, που μαθαίνοντας τη θλίψη ή είδηση, είχε προσβληθεί από μια κρίση λυγμών και δακρύων, του έλεγαν να πάη να τον δει. Μα αυτός έδίσπαζε και τους ρώτησε:

- Μα άν μου πη πως θα πεθάνη, τί να τό άπαντήσω εγώ;
- Πές του πως γελάει και πως θα ζήση...
- Και άν δεν μπορέσω να βαστήχτώ και με πάρουν μπροστά του τά δάκρυα;

— Έξιαρες πολύ σήμερα και έτσι δεν θα κλάψης όταν θα είσαι κοντά του.

— Καλά, δεν θα κλάψω!... φώναζε με άπελποία ό Προύστ. Μα έτσι ό φταγός μου θεός θα νομίση πως δεν τον άγαπώ, πως δεν λυτάμια για τό θάνατό του...

Και ξεσπασε σε λυγμούς, έτσι που οι γονείς του άναγκάστησαν να μιν τον άφήσουν να πάη στον έτοιμοθάνατο θεό του.

Πριν τον προσβάλει τό άσθμα, πήγαινε κάθε καλοκαίρι με τους γονείς του στο Έλλιε, όπου τους φιλοξενούσε κάποιος θεός του σε μια μεγάλη έξοχική ιδιοκτησία του. Μα ό άέρας της έξοχής τον έβλαπτε και γι' αυτό οι γονείς συνέστησαν στους γονείς του να πόν πάνε σε άσφυξια. Τον έπήγαν λοιπόν στο Έντέρι. Έκει ό μικρός Μαρσέλ περνούσε όλον τον τον καιρό με τά λουλούδια των άγρών, για τά όποια έννοιωσε ξεχωριστή άγάπη. Σε μορφή άπ' αυτά μάλιστα άπέρωσε άργότερα όλόκληρες σελίδες των έργων του, περιγράφοντας την έντύπωση που του είχαν κάνει τότε.

Πρώ όλη τη λευτή του υγεία, όταν τό φθινόπωρο ξαναγύρισαν στο Παρίσι, οι γονείς του τον έγραψαν στο λύκειο Κοντοσέ. Μα ό Προύστ δεν μπορούσε να παρακολουθή ταχτικά τά μαθήματά του. Η κρίση του τον άναγκάζαν ν' άπουσιάζη συχνά και να μη λαβαίνη μέρος σε όλους τους διαγωνισμούς και τις έξετάσεις. Όστόσο, χάρις στη μεγάλη του άντίληψη, την καταληκτική του ανήμη και την άσφυξια περιέργειά του να τά μαθαίνη όλα, έπαιρνε πολύ καλούς βαθμούς.

Άπό όλα τά μαθήματα του άρεσε περισσότερο ή ιστορία. Η μελέτη της τον έκανε να ξαναγυρίση στο παρελθόν και όλα τά μεγάλα της όνοματα έθάμπωναν την παιδική του ηλικία. Έπίσης του άρεσε πολύ και ή φυσική ιστορία και ξετρελλανόταν κάθε φορά που ό καθήγητής τους τους μιλούσε για σπάνια έξοχικά ζώα και φυτά.

Όταν έσκόλαζε, ό Μαρσέλ πήγαινε στα Έλλιαμα Πεδία για να παίξη. Έκει συναντούσε τους φίλους του και τους έπαινε τη συζήτηση, που την προτιμούσε πάντα άπ' τά παιχνίδια, στα όποια ήταν λίγο άδέξιος.

Έξάρναζε μάλιστα τους φίλους του με τη ζωηρότητα του πνεύματός του και με πόν τρόπο που, παρά τη νεαρή του ηλικία, ένεδόθηκε στα πράγματα και στις ιδέες. Τους άπήγγελε άπ' έξο πολύμματα του Μαλλαμρέ, ό όποιος τους ήταν έντελώς άγνωστος, ή του Μπιοντλάφ, για τον όποιο έλεγε: «Έινε υπέροχος! Έινε υπέροχος!».

Έπίσης και τά ποιήματα του Λεζόν ντε Αίλ τον ένθουσίαζαν. Μα εκείνος που τον συγκινούσε ξεχωριστά, ήταν ό Ντικενς. Άν και παιδάκι ακόμα, είχε διαβάσει όλα σχεδόν τά έργα του και όταν μιλούσε στους φίλους του για τον θάνατο των ήρώων του, του άνέβαναν δάκρυα στα μάτια.

Έστός από τους φίλους του, στα Έλλιαμα Πεδία πήγαιναν κάθε άπογευμα άρετά κορίτσια άριστοκρατικών οικογενειών, με τά όποια έκανε επίσης συντροφιά. Μερικές άπ' αυτές μάλιστα άποτελούσαν την ξεχωριστή προτίμησή του νεαρού Μαρσέλ. Γι' αυτές έγραφέτελε τους φίλους του και λημονούσε τά μνηστορήματα, τά ποιήματα και όλόκληρη τη φιλολογία.

Πήγαινε κοντά τους και έννοιωσε την άναγκη να τους εμπιστευθή όλα τά μυστικά της παιδικής ζωής που και όλες τις σκέψεις του. Κοντά τους, έννοιωσε για πρώτη φορά στην καρδιά του τους χιπίπους της άγάπης... Δεν ξέφουμε ποιά ήταν ή μικρούλα που άγάπησε τότε, δευιά και εύγενικά, ό Προύστ, με ξέρομε πως την άποθανάτισε στο έργο του με τό όνομα Γιλβέρτη. Ξέρομε επίσης, ότι κάποτε, κατά τά μέσα του δεκαετορίου, ό Προύστ, έντελώς έξογνα, ένό βροσιόταν μόνος με τη ειλβέρτη αυτή, της έπασε σε μια στιγμη τά χέρια και με δάκρυα στα μάτια άρχισε να την παρακαλή να συνδεθών από την έρχομένη προτοχρονια με μια φίλια μεγάλη, δυνατή, άγνη και άδύαλη...

Τό 1889 ήταν ό χρόνος, που ή στρατιωτική θητεία στη Γαλλία από έθελονσία έγινε ίσοχρεωτική. Ό Προύστ όμως δεν περιμενε να προσκληθί ή ηλικία του και μολοντί τότε ήταν μόλις δεκαοχτώ χρόνων, κατατάχτηκε έθελοντής στο πεζικό. Έκανε τη θητεία του κανονικά και μάλλον εύχάριστα, γιατί ή πάντοτε λευτή υγεία του τον γλύτωνε άπ' τις άγγαρείες και τις μεγάλες παρτίες. Επίσης και οι άνώτεροι του τον προστάτευαν πάντοτε και τον εύνοούσαν.

ΣΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ: Η συνέχεια.



Ό Μαρσέλ Προύστ.