

ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ

ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΖΕΒΑΚΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΝΑΜΠΕΛΛΑΣ



(Συνέχεια εκ του προηγούμενου)
ΜΕΣΩΣ ὁ Ἀμβρόσιος Παρὲ ἔπιασε τὰ χέρια τῆς βασίλισσας καὶ οἱ ἀλλοκαὶ ἔτρεξαν πρὸς ἀναζήτησιν τοῦ Ἐρρίκου τῆς Ναβάρρας. Ἡ Ἰωάννα λιποθύμησε στὸ μεταξὺ αὐτὸ ξανά καὶ τὸ μπουκαλάκι τῆς Αἰκατερίνης δὲν ἔφερε πάλι κανένα ἀποτέλεσμα.

Ὁ Ἐρρίκος τῆς Ναβάρρας, μόλις ἔμαθε τί συμβαίνει, ἔτρεξε ἀμέσως κοντὰ στὴ μητέρα του. Βλέποντας δὲ νὰ τὴν περιποιεῖται ὁ Ἀμβρόσιος Παρὲ, τοῦ εἶπε :

—Θέλω τὴν ἀλήθεια, γιατί; Γιά ὄνομα τοῦ Θεοῦ! Τί ἔχει ἡ μητέρα μου;

Ὁ Παρὲ τότε, πολὺ ταραχμένος καὶ σχεδὸν ἔκπνός ἑαυτοῦ, ψιθύρισε :

— Πεδάινει!...

Στὰ τρομερὰ αὐτὰ λόγια, ὁ Ἐρρίκος τῆς Ναβάρρας ἔπεσε γονατιστός, ἀγκάλιασε τὴν ἑτοιμοθάνατη καὶ ἀναλόγησε σὲ λυγμούς.

Πολὺ μεγάλη ἦταν ἐπίσης ἡ λύπη τοῦ Μαριγιάν, ὁ ὁποῖος, γιὰ νὰ μὴ πέσει, ἀναγκάστηκε ν' ἀκουμπήσει σὲ μιὰ κολόνα.

— Ὑψιστε Θεέ! ψιθύρισε ἡ Αἰκατερίνη, μὲ μάτια βορβορώδη. Τί κακὸ ἦταν αὐτό; Ἡ βασίλισσα τῆς Ναβάρρας ψυχραζαζά!... Ἡ θλιβερὴ εἶδση διαδόθηκε ἀπὸ στόμα σὲ στόμα, ἀπὸ αἰθουσα σὲ αἰθουσα καὶ ἔφτασε ἐπὶ τέλους μέχρι τοῦ Κολωνό. Ὁ ναύαρχος ἔγινε ἀμέσως κάτοικος καὶ κτύπησε τὸν βασιλέα.

Ὁ Κάρολος Θ' ἦταν ἑτοιμὸς νὰ ἐκφράσῃ τὴν κατὰλήξει του καὶ νὰ πῇ ποῖος ἔφερε τί ἀνόητα λόγια. Συνάντησε ὁμοῦ τὸ βλέμμα τῆς μητέρας του, ποῦ τοῦ συνιστοῦσε σιωπῇ, συνθροῦντας μονομιᾶς καὶ εἶπε :

— Κύριε, ἡ τελευταία ἔληξε!...

Ἔστεγα ἀπὸ εἰκόσι λεπτὰ, τὸ ἀνάκτορο τοῦ Λούβρου βυθίστηκε στὸ σκοτάδι.

ΤΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ ΚΑΙ Η ΤΙΓΡΙΣ

Λίγες ἡμέρες μετὰ τὰ γεγονότα ποῦ διηγήθηκαμε, ὁ πατέρας Παρναγιάν ὀπλίστηκε σὺν ἄσπαδός καί, χωρὶς νὰ εἰδοποιήσῃ οὔτε τὸν δούκα Μομπορανού, οὔτε τὸν γινὸ του, ξεγέλασε τὸν θυραῶ, λέγοντάς του πὸς ἐπήγαμε νὰ ἐπισκεφθῇ μιὰ φιλένάδα του, καὶ βγήκε μὲ προφύλαξι ἀπ' τὸ μέγαρο.

Ὅταν περίπου ἔντεκα ἡ ὥρα, θύαν ὁ Παρναγιάν, προχωρώντας, ἔφτασε μπρὸς στὸ μέγαρο Μέση. Τὸ σπίτι ἦταν βυθισμένο στὸ σκοτάδι καὶ κατάλειστο, Βαθεῖα σιωπῇ ἐπικρατοῦσε τριγύρω.

Ὁ Γκιγιώ, ὁ ὁποῖος εἶχε μπεῖ στὴν ὑπερσεία τοῦ γέρο Παρναγιάν γιὰ νὰ τὸν προδίδῃ στὸν Ἐρρίκο Μομπορανού, τοῦ εἶχε πει, ὅτι ὁ στρατάρχης εἶχε γυρίσει κρυφὰ στὸ μέγαρό του καὶ ὅτι βρισκόταν ἐκεῖ ὀλομόναχος.

Ὁ Παρναγιάν τὸ πίστεψε αὐτὸ καὶ χωρὶς νὰ ὑποψιάζεται τίποτε, πήδησε μὲ ἐξαιρετικὴ εὐλυγισία στὸν περίβολο τοῦ κήπου τοῦ μεγάρου, παραβιάσας τὴν πόρτα τῆς κουζίνας, τὴν ἄνοιξε ἀθρόωπα καὶ τρῶσσε μέσα. βέβαιος πὸς θὰ εἴσπρασε τὸν Ἐρρίκο Μομπορανού ξεμοναχιασμένον.

Ὅταν ἀνέβηκε στὸ πρῶτο πάτωμα τοῦ μεγάρου, ὁ Παρναγιάν τράβηξε ἀδίσταχτα πρὸς τὰ διακοσμητικὰ τοῦ στρατάρχου. Τὴ στιγμὴ αὐτὴ τὰ ρολόγια τοῦ Παρισιῦ σήμαιναν μεσάνυχτα.

— Νάνα μέσα ἢ νὰ μὴν εἶνε; διερωτήθη ὁ τυχοδιώκτης, στέκοντας μπρὸς στὴν πόρτα τοῦ δωματίου τοῦ στρατάρχου.

Ὁ γηραιὸς τυχοδιώκτης εἶχε μπεῖ στὸ μέγαρο μὲ τὴν ἀπόφαση νὰ τελευτήσῃ μιὰ γιὰ πάντα κάθε λογαριασμό μὲ τὸ στρατάρχην.

Ἐπὶ τέλους, παίρνοντας περισσότερο ζουράγιο, ἄπλωσε τὰ χέρια του καὶ δοκίμασε ἂν ἡ πόρτα ἦταν ἀνοικτὴ ἢ κλειστὴ. Συγχρόνως ἔδωκε αὐτὴ ἄνοιξε ἀπὸ μέσα καὶ στὸ ἀνοιγιὰ τῆς παρουσιάστηκε ὁ Ἐρρίκος Μομπορανού.

— ὦ, τί βλέπω! φώναξε ὁ Μομπορανού εἰρωνικά, κιντίζοντας τὸν Παρναγιάν. Καλῶς ὄρισται, ἀγαπητὴ κύριε Παρναγιάν! Ἐμένα ζητάτε; Εὐχαριστῶ πολὺ γιὰ

τὸν κόπο σας. Λάβετε τώρα τὴν καλωσύνη νὰ μῆτε μέσα καὶ νὰ τὰ ποῦμε. Εἶχα, καὶ ἐγὼ μεγάλη ἐπιθυμία νὰ σας ἰδῶ...

Ὁ Παρναγιάν στὴν ἀρχὴ ἔκρινε σὺν ἀπολιθωμένως. Γρήγορα ὁμοῦ συνῆθε καὶ ἀποκρίθηκε :

— Δέχομαι τὴν πρόκλησί σας, ἔξοχότατε, γιατί ἔχω νὰ σας ἀνακουσῶ σπουδαία νέα...

— Ἄν ἤξερα πὸς θέλατε νὰ μοῦ μιλῆσετε, ἔξασολούθησε εἰρωνικά ὁ Μομπορανού, θὰ σας ἐβγάλα ἀπὸ τὸν κόπο νὰ παραβιάσετε τὴν πόρτα τοῦ σπιτιοῦ μου. Σὰς λέω εὐλακρινῶς πὸς λιποθύμα γιὰ τὸν κόπο σας...

— Μεγάλῃ ἢ καλωσύνη σας, κύριε. Σὰς βεβαιώνω ὁμοῦ, ὅτι δὲν ἐξολίασα καὶ πολὺ στὴν ἐπιχείρησί μου...

— Ἄ, ἂ, μὲ συγχωρεῖτε... Λησιμόνησα, ὅτι ἡ συνήθεια...

— Ἐμεις, ἔξοχότατε, συντίθουμε ὅτι μοροῦμε, τότε πόρτες σπιτιῶν, τότε καρδιὲς ἀνθρώπων...

— Καλὰ, καλὰ, ἐμπάτε τώρα μέσα...

Ὁ Παρναγιάν μπήκε μὲ βήμα σαθερὸ στὸ δωμάτιο, ὁ στρατάρχης τὸ προσέφερε κατόπιν ἕνα κἀθισμα καὶ πήρε καὶ ὁ ἴδιος θέσι ἀπέναντί του.

— Ἐταῖ λοιπὸν; εἶπε ὁ Παρναγιάν, ἀφοῦ κἀθισε, χωρὶς πολὺς διατυπώσεις. Μὲ περιμένετε...

— Καὶ βέβαια σὰς ἐπιμένω, κύριε Παρναγιάν, ἀποκρίθηκε ὁ στρατάρχης. Ἐνα πρόσωπο, σὺν ἑσᾶς, γίνεται πάντοτε ἐπιθυμητό...

— Δὲν λέτε καλύτερα τὴν ἀλήθεια; Δὲν λέτε, ὅτι σὰς εἶχαν εἰδοποιήσῃ γιὰ τὴν ἐπίσκεψί μου; εἶπε μὲ ἕνα σαρκαστικὸ χαμόγελο ὁ Παρναγιάν, ποῦ ὁ νοῦς του πήγε ἀμέσως στὸν προδότη Γκιγιώ.

— ἔχετε δίκιο. Δὲν τὸ ἀρνοῦμαι... ἀπάντησε ὁ στρατάρχης.

— Ἀφοῦ μοῦ δείχνετε τόση εὐλακρινεία, θὰ μὲ ὑποχρεώσετε ἂν μοῦ πῆτε ποῖος σὰς ἔφερε τὴν σχετικὴ εἰδοποίησι, εἶπε ὁ Παρναγιάν.

— Νὰ σας τὸ πῶ εὐχαριστῶς. Ὁ ὑποκόπις ντ' Ἀσπεριόν, ἂν εἴσεῖς ἔχετε κάποιω ἐκτίμησι γιὰ τὸν χαριτωμένο αὐτὸ νέο, πρῶτεῖ νὰ ξέρετε, ὅτι καὶ αὐτὸς πρελλάνεται γιὰ σας.

Ὅταν δὲν σας βλέπει, στενοχωρεῖται πολὺ καὶ χυλιέι τὸν κόμπο γιὰ νὰ σας ἀνταμώσῃ. Νομίζω μάλιστα, ὅτι τώρα ἔχει νὰ σας ἀναγγεῖλι κατὰ σπουδαίον...

— Θὰ τὸν ἀκούσω εὐχαριστῶς. Ἐξασκολούθησε ὁμοῦ τὴν ὁμιλία σας, ἔξοχότατε. Ἐλέγατε ὅτι...

— Ναι, ἔλεγα ὅτι ὁ φίλιότατός σας Ὁρτένσιος ντ' Ἀσπεριόν θέλει πάντα νὰ σας βλέπῃ καὶ δὲν παύει νὰ περισφύρεται ἔξω ἀπ' τὸ μέγαρο τοῦ ἀδελφοῦ μου, διὰ μένετε. Ἄποψε σὰς εἶδε πάλι καὶ σας παρακολούθησε. Πρόσεξε, ὅτι κηρύσασε τὸν τοῖχο τοῦ μεγάρου καὶ ἤρθε ἄμεσως νὰ μοῦ κάμῃ γνωστὴ τὴν πθητὴ σας ἐπίσκεψιν...

— Μοῦ ἐπιτρέπετε μιὰ ἐρώτησι, ἔξοχότατε;

— Μονάχα μιὰ; Ὅσες θέλετε, ἀγαπητέ μου... ἀποκρίθηκε μὲ ἀπαίσιον τόνο ὁ στρατάρχης.

Ὁ Παρναγιάν ταραχτήκε ἀπὸ τὸ ὕψος του, ἀλλὰ, κρύβοντας τὴν ταραχὴ του, ρώτησε μὲ φωνὴ σταθερὴ :

— Θέλω νὰ μάθω, ἔξοχότατε, ἂν εἶστε μόνον σας καὶ ἂν μπορῶ νὰ σας μιλῶσω ἐλεύθερα...

— Κύριε Παρναγιάν, μπορεῖτε νὰ μοῦ πῆτε ὅτι θέλετε μὲ ὄλη σας τὴν ἡσυχία. Ὅσο γιὰ τὸ ζήτημα ἂν εἶμαι μόνος μου, ἐνοεῖτε ὅτι θάταν προσβολὴ γιὰ σας νὰ σας δεχθῶ χωρὶς νὰ ἔχω πλήρες τὸ προσωπικὸ μου. Σὰς πληροφοροῦ λοιπὸν, ὅτι περιστοιχίζομαι, πρὸς τμήν σας, ἀπὸ τοὺς γενναϊότερους καὶ πιστοτέρους ἀκολουθοῦς τοῦ κόμπο. Ἄλλωστε, ἂν δὲν μὲ πιστεύετε, μπορεῖτε νὰ βεβαιωθῆτε καὶ μόνος σας σχετικῶς...

Λέγοντας αὐτὰ τὰ λόγια, ὁ στρατάρχης σηκώθηκε καὶ ἀνῆξε τὴ μιὰ μετὰ τὴν ἄλλη καὶ τίς πρῆξις πόρτες τῆς αἰθούσας. Πίσω ἀπὸ τὴν πρῶτη ὁ Παρναγιάν διέκρινε δώδεκα φρουρούς, τοποθετημένους σὲ διπλὴ σειρὰ καὶ ὀπλισμένους μὲ λόγχης.

(Ἀκολουθεῖ)



Μόλις ἀντίκρουσε τὸν Παρναγιάν, προχώρησε ἕνα βήμα καὶ τοῦδειξε τὴ γροθιά του.

ΣΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΦΥΛΛΟ
« ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΩΝ »
Ἀνέκδοτα, στίχοι, περιεργα, ἀστεία.