

ΠΡΟΣΩΠΑ :

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

ΤΟΥ J. LERIC

ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ, ο γυιός του Λουδοβίκου 16ου και της Μαρίας Άντουανέτας. ΕΝΑΣ ΦΥΛΑΚΑΣ.

(Σ' ένα δωμάτιο της φυλακής του Τέμπλου. Ο μικρός Λουδοβίκος κοιμάται σ' ένα παλιό στρώμα. Σιμά του βρίσκεται ένα κλουδάκι μ' ένα σπινό).

ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ, (δνευρευόμενος). — Μάλιστα, μάλιστα, κυρία κόμισσα, θα μάθω σήμερα πολύ καλά το μάθημά μου... Γι' αυτό, θα διατάξετε βέβαια να μου φορέσουν το ασυμμοκέντητό μου κοστούμι... Άλλά, σάς παρακαλώ... Θέλω πρώτα να μ' οδηγήσουνε στο δωμάτιο της μητέρας μου... Θέλω να της πω «Καλή μέρα, μαμά, και να τη φιλήσω στα ροδινά της μάγουλα... Πώς είπατε, κυρία κόμισσα; Πρέπει να της φιλήσω το χέρι;... Καλά, θα της φιλήσω και το χέρι. Είνε τόσο όμορφο και λευκό το χεράκι της μητέρας μου!...

(Μπαίνει μέσα ο φύλακας, άγριος και βλοσυρός). Ο ΦΥΛΑΚΑΣ. — Έ, τί φωνάζεις έτσι, παληόπαιδο; (Πλησιάζει τον μικρό φυλακισμένο διάδοχο και τον σκουντίζει απότομα).

ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ* (Ξυπνώντας τρομαγμένος). — Γιατί, κυρία κόμισσα;... (Κυτάζει τον φύλακα). 'Α! Είστε έσείς;... Ο ΦΥΛΑΚΑΣ. — Ναι... Είμαι εγώ... Δεν υπάρχουν πια μαρκησίες και κόμισσες... 'Όπως δεν υπάρχει κι' ο βασιλιάς!...

ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ. — 'Ω!... ο βασιλιάς, ο πατέρας μου!... Ο ΦΥΛΑΚΑΣ. — 'Ο πατέρας ό δικός σου κι' ο δήμος του λαού! ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ. — Κι' όυιος, κόμισε φύλακα, ήταν τόσο καλός ο πατέρας μου...

Ο ΦΥΛΑΚΑΣ. — Σιωπή!... Μή μιλάς κι' αυτόν!... Άλλοιώς, θα σε στείλωμε κι' έσένα να τον βρής εκεί που βρίσκεται... ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ. — Στόν ούρανό; Ο ΦΥΛΑΚΑΣ. — Στήν κόλαση!...

ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ, (άκούγοντας βήματα στο επάνω πάτωμα). — Η μαμά περπατάει επάνω... Πολύ νοηξ έξντηνος σήμερα. (Υψώνοντας τα χέρια του προς το ταβάνι). Μαμά! Μαμά!...

Ο ΦΥΛΑΚΑΣ. — Σιωπή!... ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ. — Φαίνεται πως ή μαμά είνε πολύ ταραγμένη... Διακωξς παρανοοερχεται στην κάμαρά της... Γιατί; Ο ΦΥΛΑΚΑΣ. — Πρέπει να σε πάμε άλλο, μακαριά, για να μην άκουξ τα βήματά της.

ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ, (ικετευτικά). — 'Όχι, κόμισε φύλακα!... 'Όχι!... Μή με βγάλτε απ' εδώ... Μή με πάτε μακριά της... Μου φαίνεται πως τη βλέπω τη μαμά, καθώς την άκουω να περπατά. 'Ω μαμά!... Πώς θα ήθελα να σε φιλήσω... Δεν ξέρω τί έχει σήμερα... Μά το φίλημά μου θα της έδινε θάρος...

Ο ΦΥΛΑΚΑΣ. — Άν ήταν λογική ή μητέρα σου, δεν θα σε χώριζαν απ' αυτή... Θά ήσουν και τώρα μαζί της στο ίδιο δωμάτιο... Μά ή άνόητη και ματαιόδοξη αυτή γυναίκα είχε την άναίδεια, κάθε φορά που σάς έφεραν να φάτε, να λήη στους στρατιώτες που σάς σεβριζαν: «Παρακαλώ, σεβριζετε πρώτα τον βασιλέα!...»

ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ. — Δηλαδή έμένα... Ο ΦΥΛΑΚΑΣ. — Σιωπή, παληόπαιδο... Δεν υπάρχει πια κανένας βασιλιάς στη Γαλλία!

ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ. — Γι' αυτό λοιπόν μάς χώρισαν; Τότε, σάς παρακαλώ, σηκωίνετέ με πάλι κοντά της και μη μου δίνετε να τρώω, παρ'ά να έχω κομμάτι φρομί... Ο ΦΥΛΑΚΑΣ. — Κουτόπαιδο! Μά τί να περιμένη κανείς άλλο τον γιό του Καπέτου και της Αδστριακής...

ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ. — Μά γιατί πηγαίνωοερχεται ή μαμά σήμερα; Άκούτε; Άκούτε τα βήματά της;... Φοβάμαι... Ο ΦΥΛΑΚΑΣ. — Θά σωπάσης λοιπόν, παληόπαιδο; Κατάντησε πια άνυπόφορο... ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ. — Κάτι έχει ή μαμά σήμερα... 'Ω, σάς παρακαλώ, άφήστε με να την ίδω... Μιά στιγμή μόνο... Σάς ικετεύω!... Ο ΦΥΛΑΚΑΣ. — Σώπα λοιπόν!...

ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ. — Πόσο ήμαστε εύτυχισημένοι πρώτα!... 'Όλοι μάς άγαπούσαν. 'Όταν έβγαίνα έξω μαζί με την αδελφή μου 'Ελισάβετ, μέσα στο χνουσημένο μας άμάξι, όλος ό κόσμος μάς χωρετούσε... Γιατί τώρα δεν μάς άγαπούν και μάς έχουν στη φυλακή; Ο ΦΥΛΑΚΑΣ. — Γιατί έτσι σάς άξιζει.

ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ. — Παύ είνε τώρα ή αδελφούλα μου, ή 'Ελισάβετ; Ο ΦΥΛΑΚΑΣ. — Αύτη κατόρθωσε και μάς ξέφυγε... ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ. — Δεν θα την ξαναίδω λοιπόν ποτέ; Ο ΦΥΛΑΚΑΣ. — Σώπα!... Άν δεν σωπάσεις, θα σκοτώσω το πούλάκι σου.

ΤΟ ΤΡΑΓΙΚΟ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ



ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ. — 'Όχι!... Μήν το σκοτώνετε!... Σάς παρακαλώ... Δεν θα μιλήσω πια ούτε για τον πατέρα μου, ούτε για τη μητέρα μου, ούτε για την άδελφούλα μου την 'Ελισάβετ... Μόνο σάς παρακαλώ, δότε και σήμερα λιγάκι νεράκι και νεχρί στο πούλακι μου. Τ' αγαπώ τόσο!... Μά γιατί δεν κελιάδητε καθόλου σήμερα, όπως κάθε πρσί; Ο ΦΥΛΑΚΑΣ. — Κοιμάται άκόμα... Είνε κι' αυτό τεμπέλικο σάν τους βασιληάδες και τους γιουξ τους.

ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ. — Είνε, φαίνεται, άκόμα πολύ νοηξ. Γιατί ή μαμά έξντηνος τόσο νοηξ σήμερα; (Ο φύλακας κυτάζει άγρια τον Λουδοβίκο). Ξέχασα, Ξέχασα πάλι, καλέ μου κόμισε φύλακα, και μιλήσα για τη μαμά... Σηχωρήστε με. Μή σκοτώσετε το πούλακι μου! ('Εξαφρα άκούονται στο επάνω πάτωμα πολλά βαρετά βήματα). Θεέ μου!... Τί συμβαίνει επάνω; Ποιοί είνε στο δωμάτιο της μαμάς;... 'Ω, μου φαίνεται πως ή μαμά κλαίει... Μου φαίνεται ότι την τραβούν!... Ποή την πάνε; Ο ΦΥΛΑΚΑΣ. — Σιωπή!... Θά σκοτώσω το πούλακι!...

ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ, (τρένοντας προς την πόρτα). — Μαμά!... Μαμά!... Έρχομαι να σε σώσω!... Ο ΦΥΛΑΚΑΣ, (άρπάζει τον Λουδοβίκο και τον χτυπάει). — Είσα ένα άδιόρθοτο παληόπαιδο!...

ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ. — Άφήστε με, κόμισε, να πάω στη μητέρα μου! Στή μητερούλα μου!... Στή μητερούλα μου!... Ήταν τόσο φώρα κοντά της, και στη φυλακή άκόμα... Τό βράδυ κοιμόμουν στην άγκαλιά της. Γιατί με χώρισατε από τη μητέρα μου;... Μπορεί έσείς να μην τη θέλετε για βασίλισσά σας, μά εγώ τη θέλω πάντα για μητέρα μου... Μπορεί να μην είνε πια ή βασίλισσά σας, μά είνε πάντα ή μητέρα μου...

Ο ΦΥΛΑΚΑΣ. — Παληόπαιδο!... Ξέχασες πως στο δικαστήριο μαρτύρησες εναντίον της; ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ. — Με φοβήσαν όπως άν δεν μιλήσω έτσι, θα τη σκοτώσουν, όπως σκοτώσαν και τον πατέρα μου... Μ' έβαλαν να πω κάτι λόγια που δεν τά καταλάβαινα. Μά έν'ότι ή λέγια αυτά τά λόγια, κόνταξα τη μητέρα μου που έκλαιγε... Ικι' ήθελα να τρέξω κοντά της, να τη φιλήσω και να την πάρω να φριγω μακριά, πολύ μακριά... Μά τί υποφω να κάνω εγώ, ένα μικρό παιδάκι;...

(Επάνω τά βήματα σιγά-σιγά άπομακρύνονται). ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ. — Φεύγουν!... Παίρνουν και τη μαμά μαζί τους!... 'Ω, τώρα καταλαβαίνω... Είνε στρατιώτες... Μόνο οι στρατιώτες περπατούν έτσι βαρετά... Και ξεχωρίζω, μέσα στα δικά τους βήματα, τά βήματα της μητέρας μου. Τά ξεχωρίζω, κι' άς είνε τόσο ελαφρά!... Ποή την πάνε τη μαμά οι στρατιώτες; Ποή την πάνε; (Έκείνη τη στιγμή το πούλακι άρχίζει να κελιάδη).

Ο ΦΥΛΑΚΑΣ. — Γειά σου, πούλι μου! Κελιάδησε στην ώρα... Ικι' εγώ νόμισα πως είσαι με το μέρος των βασιλέων. Φαίνεται όμως πως είσαι επαναστάτης κι' έσύ, άφοι τραγουδάς την ώρα που πάνε να σκοτώσουν την Λυστριακή!...

ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ, (με άπόγνωση). — Τί είπες; Πάνε να σκοτώσουν την Λυστριακή; Τη μητέρα μου;... Θεέ μου!... Θεέ μου!... (Προσπαθεί να φύγη από το δωμάτιο, μά ο φύλακας τον άρπάζει και τον χτυπάει). Άφήστε με! Άφήστε με!... Θέλω να σώσω τη μητέρα μου!... 'Η τουλάχιστον να την ίδω για τελευταία φορά... (Προχωρεί προς το παράθυρο. 'Ο διάδοχος κι' ο φύλακας παλεύουν για μερικά λεπτά. Ξε λίγο ο μικρός Λουδοβίκος πέφτει κάτω άποκαμωμένος).

Ο ΦΥΛΑΚΑΣ. — Παληόπαιδο! ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ. — Δεν άκούω πια βήματα επάνω... Άκούω μόνο φωνές στο δρόμο... 'Ω, γιατί να μη μποή να φτάση ή φωνή μου ως τη μητέρα μου; Πόσο θα ήθελα να της πω για τελευταία φορά, πόσο την αγαπώ... Ο ΦΥΛΑΚΑΣ. — Θά σωπάσης λοιπόν, θα το σκοτώσω το πούλι σου κι' άς είνε με το μέρος της 'Επαναστάσεως.

ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ. — Τί είνε αύτη ή 'Επανάστασις; Ο ΦΥΛΑΚΑΣ. — Είνε ό λαός που σκοτώνει τους τυράννους τους βασιληάδες... ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ. — Κακώοργα 'Επανάστασις!... Ο ΦΥΛΑΚΑΣ. — Τί είπες, παληόπαιδο!... Φώναξε άμείσως: «Ζήτω ή 'Επανάστασις!...»

ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ. — 'Όχι!... Ο ΦΥΛΑΚΑΣ, (παίρνοντας το κλουβί στα χέρια του). — Άν



'Ο μικρός Λουδοβίκος 17ος.

ΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΓΑΛΛΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ Τ' ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΤΟΥΣ

(Από το τελευταίως εκδοθέν βιβλίον του Άγγλου δημοσιογράφου Χάρρυ Γκρηνηγουάλλ)



διάσημος Άγγλος δημοσιογράφος Χάρρυ Γκρηνηγουάλλ, που έζησε ειραιοπέντε χρόνια στο Παρίσι, ως μόνιμος απεσταλμένος μιας των μεγαλύτερων εφημερίδων του Λονδίνου, εξέδωσε τελευταία ένα βιβλίο, στο όποιο αφηγείται διάφορα ενδιαφέροντα περιστατικά από τη ζωή των Παρισινών πολιτικών και κοσμικών κύκλων. Μερικά από τ' ανέκδοτα αυτά, τα πιο χαρακτηριστικά, είναι σχετικά με τον Κλεμανσώ.

Μιά μέρα ο Άγγλος δημοσιογράφος παρουσιάστηκε στον Κλεμανσώ εκ μέρους ενός Άγγλικού εκδοτικού οίκου και του πρότεινε ν' αγοράσει το βιβλίο που είχε γράψει ο «Τίγρης», εις απάντησιν των «Απορριμνομιμημάτων» του στρατήρχου Φός. Στην τσέπη του, ο Άγγλος δημοσιογράφος είχε ένα τσέκ δεκαπέντε χιλιάδων λιρών στερελινών, ή όποιος ήσαν ή προκαταβολή που φάδινε στον Κλεμανσώ, αν έλεγαν συμφωνία. Μόλις λοιπόν ο Άγγλος δημοσιογράφος έκανε την πρότασί του στον πρόην πρωθυπουργό, έβγαλε από τ' άνω τσέκ της προκαταβολής και του το προσέφερε για να τον δειλάσει, επειδή ήξερε ότι ο «Τίγρης» βρισκόταν σε οικονομικές στενοχώριες.

— Τι είναι αυτό; ρώτησε ο Κλεμανσώ.
— Ένα τσέκ δεκαπέντε χιλιάδων λιρών. Έχω έντολή να σάς το δώσω ως προκαταβολή, αν κλείσουμε συμφωνία, άποκρίθηκε ο Άγγλος.

— Πόσα γαλλικά φράγκα κάνουν δεκαπέντε χιλιάδες λίρες; Ξαναρώτησε ο Κλεμανσώ με ζωηρό ενδιαφέρον.
— Δεν είμαι πολύ δυνατός στα μαθηματικά, απάντησε ο Άγγλος δημοσιογράφος, κι είν' άλλον δεν ξέρω και τη σημερινή τιμή της λίρας άπέναντι του γαλλικού φράγκου.

— Πρέπει όμως να το μάθουμε, επέμεινε ο Κλεμανσώ και φώναξε άμέσως τον γραμματέα του.
— Αλβέρτο, τον όποιο έστειλε να πάρη την «Ένφορμισιόν» που είναι η έγκυρότερη Παρισινή κοινοπραξιακή εφημερίδα.

Όταν ο Αλβέρτος έφερε την εφημερίδα, ζήτησαν την τιμή της λίρας κι' έπειτα άρχισαν επί ώρας να κάνουν λογαριασμούς και ξανά λογαριασμούς και έπειτα έλαληθείσαι, όσπου να εξακριβώσουν πόσα φράγκα έκανε ή δεκαπέντε χιλιάδες λίρες. Ο «Τίγρης» έμεινε τέλος ικανοποιημένος από το άποτέλεσμα των λογαριασμών αυτών και με ύψος κατενθουσιασμένο φώναξε:

— Επ' τέλος, τώρα θα μπορώ να τρώω κοτόπουλα!...

Έν τούτοις... δεν υπέγραψε τη συμφωνία με τον Άγγλο δημοσιογράφο και δεν πήρε τις λίρες, παρά τις οικονομικές στενοχώριες που είχε, στενοχώριες μεγάλες, που τον άνάγκασαν σε δύο μέρες να πουλήσει δύο-τρία πολύτιμα κινηητητικά όπλα που φήλαγε ως ένθθημα, για να μπορέσει να συντηρηθή.

Μιά άλλη φορά, ο Άγγλος δημοσιογράφος πήγε να πάρη συνέντευξι από τον Κλεμανσώ. Ήταν ή περίοδος του πολέμου, λίγες μέρες πριν ανυλάβη την πρωθυπουργία ο «Τίγρης». Όλοι έλεγαν τότε, ότι για να σωθή ή κατάσταση, έπρεπε να γίνη πρωθυπουργός ο Κλεμανσώ. Κατά τη διάρκεια λοιπόν συνεντεύξεώς του, ο Άγγλος δημοσιογράφος έκανε μια έξαιρητική αδιάκριτη ερώτησι στον «Τίγρη»:

— Για πέστε μου, κύριε Κλεμανσώ, του έλεγε, ποία θα είναι ή πρότη ένέργεια στην όποια θα προηθεί αν σάς άναθεθεί ή πρωθυπουργία; Μόλις έπρόφερε τα λόγια αυτά, δαγκώθηκε κι' επερίμενε να τον

δεν φρονάξεις: «Ζήτω ή Έπαναστάσις», θα το σκοτώσω το πουλί σου. ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ. — Ζήτω ή... Ω, δεν μπορώ... Δεν μπορώ!... Ο ΦΥΛΑΚΑΣ, (άνοιγει το κλουδί και παίρνει το πουλί). — Δεν μπορείς, ή; Κι' έγω θα πνέω το πουλί! ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ. — Μή!... Μήν το σκοτώσεις το πουλί!... Ο ΦΥΛΑΚΑΣ. — Λέγε λοιπόν... ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ, (τρέμοντας). — Ζήτω... Ζήτω... Ω!... Ω!... Μαμά!... Μαμά!... Ο ΦΥΛΑΚΑΣ, (στραγγαλίζει το πουλί). — Να λοιπόν, άφου δεν φρονάξεις!... ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ. — Ω!... Ω!... Πάει και το πουλάκι, ή μόνη μου παρηγοριά!... Θεέ μου... Άς πάη ή ψυχούλα του κοντά στον πατέρα μου και στη μαμά μου, να τους κελαιδάη για μένα... (Κλαίει σιωπηλά επάνω στο πτώμα του πουλιού).

διώξη με τις κλωτσιές ο Κλεμανσώ, ο όποιος, ως γνωστόν, φημιζόταν για τον άπότομο χαρακτήρα του. Με έκπληξι του όμοις είδε ότι όχι μόνον δεν έδύωισε, αλλά έμεινε σκεπτικός κι' άμύλητος επί ένα δόλολληρο τέταρτο της ώρας. Έπί τέλος δέ του έλεγε:

— Η πρότη ένέργειά μου θα είναι... να συλλάβω τον Καγιώ! Ο Καγιώ ήταν ένας από τους ανθρώπους που δεν έχόνουε ο Κλεμανσώ. Τον ύποψιάζονταν ότι πληρώνονταν από τη Γερμανία για να κάνει ειρηνηστική προπαγάνδα στη Γαλλία, και τον μισούσε θανάσιμως. Πράγματι δέ, σε λίγες μέρες, όταν ο «Τίγρης» έγινε πρωθυπουργός, διάταξε άμέσως να συλλάβουν τον Καγιώ επί εσχάτη προδοσία.

Είπε γνωστός ο κλασικός σοφιστής, τον όποιο φορούσε ο Κλεμανσώ. Ο σοφιστής λοιπόν αυτός ήταν ανέκαθεν το βαρβαριότερο της φηγιζής του καταστάσεως κατά τη διάρκεια του πολέμου. Όταν τα πράγματα στο μέτωπο πήγαναν άσχημα, ο σοφιστής του Κλεμανσώ ήταν φορεμένος κανονικά. Όταν ή κατάστασης καλύτερευε, το σοφιστάκι του «Τίγρη» έγενε προς τ' άδελφά. Κι' όταν τα σημασιακά στρατημάτα είχαν κερδίσει καμιά μεγάλη νίκη, το σοφιστάκι ήταν έντελώς στραβά και «κουτσάβακικα» φορεμένο.

Ένας άλλος Γάλλος πολιτικός, για τον όποιο ο Άγγλος δημοσιογράφος δημοσιεύει ενδιαφέροντα ανέκδοτα, είναι ο Μπριάν. Κάποτε, στη διάρκεια μιας σοβαρής κυβερνητικής κρίσεως, ο Μπριάν πήγε και κλείστηκε στο γραφείο του του ύπουργού των Έξωτερικών, άφου προηγουμένως έδωσε στον γραμματέα του την έξυς διαταγή:

— Να μη μ' ένοχλήθη κανείς. Δεν είμαι έδω για κανέναν. Πρέπει να μ' αφήσετε σε άπόλυτη ήσυχία, γιατί πρόκειται να έτοιμάσω μια πολύ σοβαρή άγόρευσι για τη Βουλή.

Κατόπιν αυτού, όπως ήταν φυσικό, όλους τους έπισκέπτες που πήγαν το άπόγευμα εκείνο και ζήτησαν να ίδουτε τον Μπριάν, ο γραμματέας του τους έδιωχνε λέγοντάς τους ότι ο προϊστάμενός του ήταν άπασχολημένος.

Σε κάποια στιγμή όμως έφτασε στο ύπουργείο ο πρεσβευτής της Άγγλιας και έδήλωσε ότι ήταν άνάγκη να ιδη άμέσως τον Μπριάν, για κάποιο πολύ σοβαρό ζήτημα. Ο γραμματέας τά χρεσίστηκε. Είχε διώξει εκείνο το άπόγευμα ένα πλήθος από δημοσιογράφους, βουλευτάς και πρόην ύπουργούς που ζήτησαν να δούν τον Μπριάν. Δεν μπορούσε όμως να διώξη και τον πρεσβευτή μιας μεγάλης Δυνάμειος και μάλιστα φίλης της Γαλλίας. Σηκώθηκε λοιπόν, πήγε στην πόρτα του γραφείου του Μπριάν και χτύπησε δειλά-δειλά.

— Αντρέ! (Έμπρός), φώναξε από μέσα ο Μπριάν.

Μπήκε τότε μέσα και είδε με κατάπληξι ότι ο προϊστάμενός του δεν έτοιμάσε καμιά άγόρευσι, ούτε καν έγραψε τίποτε, αλλά απλόστα είχε μπροστά του έναν μεγάλο τιμοκατάλογο του γνωστού μεγάλου Παρισιάνικου καταστήματος «Καλλιέρι Λαμαριέ» και τον ξεφύλλισε ήσυχά-ήσυχά, σκοτώνοντας έτσι την ώρα του!...

Όταν είδε μπροστά του έναν μεγάλο τιμοκατάλογο του γνωστού μεγάλου Παρισιάνικου καταστήματος «Καλλιέρι Λαμαριέ» και τον ξεφύλλισε ήσυχά-ήσυχά, σκοτώνοντας έτσι την ώρα του!...

Ένας από τους καλύτερους φίλους του Μπριάν ήταν κι' ο μακαριότης Γερμανός συνάδελφός του Γουσταύος Στρέξμαν, με τον όποιο τον είχε συνδέσει μια στενή αμοιβαία συμπάθεια από τις πρώτες μέρες της γνωριμίας τους. Οι δύο αυτοί ύπουργοί έκαναν συχνότατα παρέα κι' όλοι άπορούσαν πως κατούθονταν να συνεννοηθούν, άφου ούτε ο Στρέξμαν ήξερε Γαλλικά, ούτε ο Μπριάν Γερμανικά.

Κατά τη διάρκεια μιας συνελύσεως της Κοινωνίας των Έθνών, είχε όργανωθεί στη Γενεύη μια διεθνής έκθεσις αυτοκινήτων. Ο Μπριάν και ο Στρέξμαν πήγαν να την έπισκεφθούν μαζί. Καθώς προχωρούσαν οι δύο τους, χωρίς κανέναν άλλο συνοδό για να τους χρησιμεύη ως διεγερτής, έφτασαν σ' ένα πολύ όμορφο αυτοκίνητο μιας μεγάλης γερμανικής μάρκας. Ήταν πραγματικώς μεγαλοπρεπές. Μόλις το είδε ο Μπριάν, θέλησε να εκδηλώση τον θαυμασμό του και να κολακέψη τον συνάδελφό του. Άλλά πώς να κάνει, άφου δεν ήξερε ούτε λέξι γερμανική κι' άφου ο Στρέξμαν δεν καταλάβαινε επίσης ούτε λέξι γαλλική; Με την έτοιμότητα όμως που τον διέκρινε, έλωσε άμέσως το ζήτημα, βγάζοντας ένα τρανταχτό ξεφώνητο θαυμαστού: — Α!... Α!... Α!...

Έπειτα προχώρησαν κι' έφτασαν σ' ένα άλλο μεγαλοπρεπές αυτοκίνητο, γαλλικής μάρκας αυτό. Τότε ο Στρέξμαν άνοξε το στόμα του όσο μπορούσε περισσότερο και ξεφώνισε κι' αυτός με τη σειρά του: — Α!... Α!... Α!...

Έτσι είχαν εκδηλώσει κι' οι δύο το θαυμασμό τους για τα βιομηχανικά προϊόντα των άντιπάλων χωρών.

