

Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΔΩΝ

ΑΠΟ Τ' ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΑΡΑΣ ΜΠΕΡΝΑΡ

ΔΕ'.

Στό μέρος αυτό των «Απομνημονευμάτων» της, η Σάρα Μπερνάρ συνεχίζει τη διήγηση του ταξιδιού της επιστροφής της στη Γαλλία, ξεκπεί από τη μεγάλη περιουσία της στην Αμερική.

«Όταν έμαθα την ιστορία του φτωχού αυτού Ξυλογλύπτου — ράφει η μεγάλη καλλιτέχνης — συγγραφέρα βιβλιά. Ήταν τρομερή η περιπέτειά του!... Το δυστυχισμένο παιδί!... Το γνώριζαν τώρα διά της βίας στη Γαλλία, τη στιγμή που τ' όνειρό του κ' ο πόθος του ήταν να πάει κεί να εργαστεί στην Αμερική... Το έστειλα λοιπόν με τον πλοίαρχο πεντακάσια φράγκα για να μπορέσει να πληρώσει το εισιτήριό του... Το παράδειγμά μου μάλιστα το μιμήθηκαν και πολλοί άλλοι επιβάτες της πρώτης θέσεως, έκαναν έγραφο πένταξό μου φράγκα για τον δυστυχιώδη καλλιτέχνη...»

«Ο καλός νέος δεν ήξερε πώς να μου εκφράσει την ευγνωμοσύνη του... Έστειλ' από τρεις μέρες μάλιστα, μου προσέφερε ως δώρον ένα ωραίο ξύλινο κουτί, συναλισμένο κ' εξαιρετική τέχνη απ' αυτόν τον ίδιο...»

Το κουτί αυτό το φρόλαω ως σήμερα και είναι γεμάτο από πέταλα λουλουδιών, γιατί, κάθε χρόνο, στις 7 Μαΐου, λάβανα μια μικρή ανθοδέσμη απ' τον καλλιτέχνη, συνοδευομένη απ' αυτές πάντοτε τις λέξεις, γραμμένες στο επισκεπτήριο του: «ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΦΟΣΙΩΣΙΣ».

Κάθε λοιπόν ανθοδέσμη την ξεφούλιζα μέσα στο κουτί. Μά εκείνη χρονιά τώρα, δεν έχω λάβει τίποτε... Με ξέχασε τάχα ο φτωχός καλλιτέχνης;... Η μήπως ο θάνατος — και αυτό είναι το πιθανότερο — τον έκανε να σταματήσει τις αποστολές των λουλουδιών του;

Δεν ξέρω... Πάντως, όσακι βλέπω το ωραίο εκείνο κουτί, νοιώθω να με πλημμυρίζει μια απροσδιόριστη μελαγχολία, ή μελαγχολία εκείνη που μάς προκαλεί ή ανάμνησις ενός προσφιλοῦς μας προσώπου, το οποίο έχει πεθάνει...

Μετά το επεισόδιο αυτό, το ταξίδι μας εξασολούθησε χωρίς να μας συμβεί τίποτε το έκτακτο.

Περνούσα όλες μου τις νύχτες ελάνω στη γέφυρα, κοιτάζοντας μακριά τον ορίζοντα κ' ελπίζοντας ν' αντικρύσω πέρα τη γλυκεία μου Γαλλία, στην οποία βρισκόονταν τόσα αγαπημένα μου πρόσωπα...

Ξαναγύριζα κατά την αψή στην καμπίνα μου και, μη έχοντας πώς άλλους να περάσω την ώρα μου, κοιμιόμην ολόκληρη την ημέρα.

Τα υπεροικεάνεια, έδειχνν την εποχή, δεν έκαναν το ταξίδι της Εύρωπης—Αμερικής με τη σημερινή τους ταχύτητα... Η όρεξις μου φαινόονταν άτελειστο μαγευές... Η άνυπομονήσά να φτάσω στη Γαλλία με είχε κυριεύσει τόσο δυνατά, ώστε, κή μπορούντας να την ύποφέρω πεία, παρακάλεσα τον γιαιτρό μου να μου δώσει ένα ναρκωτικό, με το οποίο θα μπορούσα να κοιμηθώ δεκαοχτώ ώρες στη σειρά, όσο δηλαδή χρειάζομαστε για να φτάσω στη Γαλλία. Πράγματι, ό γιατρός μου έδωσε μια δυνατή δόσι χλωρίνης, με την οποία όμως κοιμήθηκα μόνο δώδεκα ώρες... Όταν ξύπνησα, ή ώρα ήταν τρις τό αλόγεμα, ό δέ πλοίαρχος μάς είχε υποσχεθεί πως θα φτάναμε στις έξη κ' εκεί τώ βράδι... Η άνυπομονήσά μου είχε δεκαπλασιασθεί τώρα, Επ' μιá ώρα έκοβα βόλτες μέσα στην καμπίνα μου, κή μπορούντας πεία να συγχωρηθώ... Τέλος ένας αξιωματικός ήρθε και με παρακάλεσε ν' ανέβω στη γέφυρα, κοντά στον πλοίαρχο, ό οποίος με περίμενε εκεί... Αμέσως έτρεξα λαχνασμένη στη γέφυρα, μαζί με την αδελφή μου, νομίζοντας πως είχε φανεί, έπι τέλους, ή αγαπημένη γή της Γαλλίας... Μα πολύ γρήγορα κατάλαβα από τα μασημένα λόγια του πλοίαρχου Σαντέλλι, ότι δεν ύπήρχε έλπίς να φτάσωμε εκείνη τη νύχτα...

«Ασχισα τότε να κλαίω σαν μικρό παιδί με λυγμούς... Νόμιζα ότι δεν θα φτάσωμε ποτέ... Είχα απελπιστεί έντελώς...»

«Ο πλοίαρχος έκανε ό,τι μπορούσε για να με παρηγορήσει, μα δεν τό κατάρωθνε... Σε λίγο κατέβηκα πάλι από την γέφυρα με την ψυχή μου και τό σωμα μου έμηδονομαμένα, κωφελασμένα...»

Επιλόθθηκα σε μιá μακριά ψάθην καρέκλα που βρέθηκε μπροστά μου κ' έκει πέρασα τη νύχτα μου σε μιá κατάσταση μεταξύ ύπνου κ' έγρηγώσεως...

Τό ξημέρωμα με βρήκε εκεί ξυλασμένη απ' τό κρού... Απείχαμε είκοσι μιλία ακόμα απ' τη Γαλλία... Τότε ή ανάμνησις του πολυαγαπημένου μου παιδιού που με περίμενε σ' αυτή, μου ξανάδωσε τό θάρρος μου. Έτρεξα λοιπόν στην καμπίνα μου και για να σκοτώσω τον καιρό μου, άφρέφωσα δύο ολόκληρες ώρες στην τουαλέττα μου... Όταν τελείωσα, ήταν ή ώρα εκεί. Έτρεξα άμέσως κοντά στον πλοίαρχο, Εκείνος, μόλις με είδε, μου είπε: — Απέχομε δώδεκα μιλία ακόμα, τα όποια θα διανύσωμε σε δύο ώρες...

— Μοῦ τό όρκίσατε; τον ρώτησα εγώ, κή πιστεύοντας στα λόγια του... — Σάς τό όρκίζομαι, μου απάντησε...

Τότε άκούηθησα στό γυγκλίωμα της γεφύρας και κάρφωσα τό μάτια μου στον ορίζοντα...

Έξαφνα φάνηκε στό βάθος του ή σιλουέττα ενός μικρού πλοίου. Τό έβλεπα, χωρίς να τού δίνω σημασία... Μα σε μιá στιγμή πρόσεξα καλύτερα και είδα ένα σωρό λευκά παντήλια, που μόλις φαινόονταν λόγω της απόστασεως, να σαλεύουν ελάνω στη γέφυρά του...

«Ω! Θεέ μου!... Ήσαν χωρίς άλλο οι δικοί μου, οι φίλοι μου, οι συγγενείς μου, ό γιός μου, που κή μπορούντας να περικέμον περισσότερο, έρχόντουσαν να μάς προύπανθήσουν...»

«Αρπάξα τα καλά μου και κίτταξα...»

Μία κραυγή χαράς ξεφύγγε από τα χείλη μου κ' άμέσως μου κόπηκε ή αναπνοή μου κ' έχασα όλες μου τις δυνάμεις... Δεν είχα άπαιτηθεί... Ήσαν αυτοί... Ήθελα να μιλήσω, μα δεν μπορούσα...

Τό πρόσωπό μου είχε γίνει τόσο λευκό, ώστε όλοι όσοι με περιτοιχίζον, τρόμαξαν...

Η αδελφή μου Ιωάννα έκλαιγε κ' αυτή απ' τη χαρά της... Ήθελαν να με βάλουν να καθήσω κάπου, μα εγώ δεν τούς άφισα κή κανένα τρόπο... Γαντζομένη στό γυγκλίωμα της γεφύρας, άνέπνευα τά άλλα που μου έβάζαν κάτω απ' τη μήτη για να συνέλθω... Ένοιωθα συγχρόνως να μου βρέθονν με κρού νερό τούς κροτάφους... Μα δεν έβινα καμμιá σημασία σ' όλ' αυτά... Με τά μάτια άνοιγμένα διάπλατα, κίτταξα τό μικρό πλοίο που πλησίαζε όλοένα...

Εκεί ήταν ή ευτυχία μου, ή χαρά μου, ή ζωή μου, ό,τι πιο αγαπητό έχω στον κόσμο!...

Μία γέφυρα αγάτης είχε συνδέσει τόρα τό «Λιαμάντι» — αυτό ήταν τό όνομα του μικρού πλοίου — με την «Αμερική», τό υπεροικεάνειό μας... Μία γέφυρα κρημομένη από τούς χιτους της καρδιάς μου και από τά φιλήματα που έστελνα άρωκάς πρὸς αυτό... Τέλος τό «Λιαμάντι» ήρθε και σταμάτησε δίπλα μας... Η «Αμερική» άμέσως καταλίστηκε από τούς επιβάτες του... «Όλοι οι αγαπημένοι μου και ποτοί μου φίλοι είχαν έρθει για να με ίδουν κ' άνάμεσα σ' αυτούς ή μεγαλύτερη αγάτη της ζωής μου, ό γιός μου Μωρίς...»

«Ω! Τί γοητευτική ήταν εκείνη ή στιγμή... Τά γέλια μας μουσικόνοντουσαν με δάκρυα... Σάγγαμε κ' αγάτη τά χέρια μας... Αγκυλιαζόμεσθε, Φιλιάμαστε... Και σε λίγο αρχίσαμε πάλι τά ίδια απ' την άρχή, χωρίς να κωραζόμεσθε καθόλου απ' τις άτελειστες αυτές εκδηλώσεις της αγάτης κα της τρυφερότητας... Ένοικεταξὺ, τό υπεροικεάνειό μας προχωρούσε σιγά—σιγά πρὸς την άκμή. Και όσο προχωρούσαμε, τόσο έβλεπα να μάς περιτοιχίζον ένα σωρό βατοράκια σημασπολημένα. Θα ήσαν περισσότερα από έκατό...»

— Μα τί γίνεται; ρώτησα σε μιá στιγμή τό συντάκτι του «Φιγκαρό» κ. Μπογιέρ. Αυτή ή γιορτή που κάμνεται σαν παρασθενά.

—Ναι, κυρία μου, μου απάντησε, ή Κάθρη έχει σήμερα μεγάλη γιορτή, γιατί γνώρισε μιá νεράιδα, ή όποια έλεγε έξη μήνες...

—Α! ώστε για μένα, έκανα, γίνονται όλ' αυτά!... «Ω! εἰμ' εὔτυχισημένη... Πολλή ευτυχισμένη... ΣΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ : Η συνέχεια.



Η Σάρα Μπερνάρ κατά την πρώτη της εμφάνισις στο «Διαβάτη» του Φρανσουά Κομπέ.

μον Μωρίς...

«Ω! Τί γοητευτική ήταν εκείνη ή στιγμή...»

Τά γέλια μας μουσικόνοντουσαν με δάκρυα... Σάγγαμε κ' αγάτη τά χέρια μας... Αγκυλιαζόμεσθε, Φιλιάμαστε...

Και σε λίγο αρχίσαμε πάλι τά ίδια απ' την άρχή, χωρίς να κωραζόμεσθε καθόλου απ' τις άτελειστες αυτές εκδηλώσεις της αγάτης κα της τρυφερότητας...

Ένοικεταξὺ, τό υπεροικεάνειό μας προχωρούσε σιγά—σιγά πρὸς την άκμή. Και όσο προχωρούσαμε, τόσο έβλεπα να μάς περιτοιχίζον ένα σωρό βατοράκια σημασπολημένα. Θα ήσαν περισσότερα από έκατό...

— Μα τί γίνεται; ρώτησα σε μιá στιγμή τό συντάκτι του «Φιγκαρό» κ. Μπογιέρ. Αυτή ή γιορτή που κάμνεται σαν παρασθενά.

—Ναι, κυρία μου, μου απάντησε, ή Κάθρη έχει σήμερα μεγάλη γιορτή, γιατί γνώρισε μιá νεράιδα, ή όποια έλεγε έξη μήνες...

—Α! ώστε για μένα, έκανα, γίνονται όλ' αυτά!... «Ω! εἰμ' εὔτυχισημένη... Πολλή ευτυχισμένη... ΣΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ : Η συνέχεια.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ

— «Όσον ταπεινοί και άμαθέστεροι εί άνθρωποι, τόσον είναι άφ' έτέρου ευτυχίστεροι. Κλ. Ραγγαδής

— Είνε βαρεία ή όδίνή, όταν άπολιθωθεί. Δ. Παπαρορηγόπουλος