

ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΤΟΥ «ΜΠΟΥΚΕΤΟΥ»

ΤΟΥ G. ΖΑΥΥ

ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗ ΚΑΙ ΜΑΓΙΚΑ ΦΥΤΑ



Ο mandragoras φυτρώνει συνήθως κάτω απ' τις αγχόνες...

Από την αρχαιότητα ως σήμερα, τα φυτά έχουν παίξει μεγάλο ρόλο στη μαγεία, αλλά κανένα απ' αυτά δεν είχε τόσο μυστηριώδες και τόσο θρυλικό, όσο ο mandragoras.

Το παράξενο αυτό φυτό, γνωστό από τους πιο παλιούς χρόνους, έθεωρείτο και θεωρείται μέχρι σήμερα ως προικισμένο με ιδιαίτερη μαγική δύναμη. Η ρίζα του είχε πάντα πολύ μεγάλη και παρουσιάζει διάφορα φανταστικά σχήματα, αλλά, συχνότερα, είχε χωρισμένα σε δύο χοντρά μέρη, τα οποία μοιάζουν καταπληκτικά με δύο ανθρώπινα σκέλη.

Πίστευαν άλλοτε ότι ο mandragoras είχε ψυχή και μάλιστα ψυχή ανθρώπινη.

Καθώς αναφέρονται σχετικά διάφορα αρχαία βιβλία βοτανολόγων και μάγων, ο mandragoras φυτρώνει σε μέρη, όπου έχει στηθεί αγχόνη, κι' όπου κρεμάστηκε άνθρωπος.

Όταν ένας κρεμασμένος, γράφει κάποιος βοτανολόγος του Μεσαίωνα, αρχίζει, κατά τους τελευταίους πασαμούς της αγωνίας του, να ιδρώνει και να δακρύζει, τα δάκρυά του και ο ιδρώτας του που στάζουν στο χώμα κάτω απ' την αγχόνη, το καθιστούν γόνιμο. Από το χώμα λοιπόν αυτό βλαστάνει σε λίγον καιρό ο mandragoras, που δεν είχε ένα συνηθισμένο φυτό, αλλά αισθάνεται και πορεύεται σαν ένας ζωντανός άνθρωπος. Γι' αυτό, όταν θέλουν να τον αποσπάσουν από το έδαφος που είχε βαθειά ριζωμένος, βογγάει και φωνάζει σαν άνθρωπος που τον σφάζουν. Κι' αυτοί που τολμούν να τον ξεριζώσουν, παθαίνουν μεγάλο κακό, προήσκονται, νοιάθουν φριχτούς πόνους σ' όλο τους το σώμα, και συχνά πεθαίνουν.

Γι' αυτό, όταν ήθελαν στα παλιά χρόνια να ξεριζώσουν τον mandragora, λάβαιναν χίλιες δυο προφυλάξεις. Έδεναν δηλαδή το επικίνδυνο φυτό στο σώμα ενός σκύλου, ο οποίος, καθώς πήγαινε να φύγει, ξεριζώνε τον mandragora και τον έφερε μαζί του.

Έτσι, όλη η κακή έφηρητα του mandragora πήγαινε στο σκύλο, και μόνο όταν φορούσε αυτός, οι άνθρωποι έπαιρναν το μυστηριώδες όσο και πολύτιμο φυτό, το οποίο η ρίζα χρησιμοποιείται κατά διάφορους τρόπους, από τους προληπτικούς και τους μάγους.

Πολλοί φίλαγαν τη ρίζα του mandragora στο σπίτι τους, σαν ένα πολύτιμο φυλαχτό, μέσα σ' ένα κομμάτι ύφασματος, λινό ή μεταξινό.

Η ρίζα αυτή έθεωρείτο πρό πάντων ως ένα φυλαχτό έναντι των φτωχικών. Επίστευαν δηλαδή πως όποιος την είχε πάντα στο σπίτι του, θα παρέμενε πλούσιος έφ' όσον ζωής.

Επίσης από τη ρίζα του mandragora, οι μάγοι και η μάγισσες έφτιαχναν φίλτρα έρωτικά, τα πιο περίφημα και πιο αποτελεσματικά, καθώς έλεγαν. Είχαν πρό πάντων την ιδιότητα τα φίλτρα αυτά να εμπνέουν έρωτα φλογερό και άδυστο.

Στην Ιταλία, κατά τον Μεσαίωνα, οι τύραννοι των κρατιδίων της Λομβαρδίας, ανάγκαζαν τα όμορφα κορίτσια να ποδών φίλτρο από τη ρίζα του mandragora. Κι' έτσι η δυστυχισμένες νέες έφευγαν μόνες τους στην αγχάλια των αισχρών μειωσιών.

Ο περιφημής Ιταλός συγγραφέας Μασαβέλης έχει γράψει μια κωμωδία με τον τίτλο «Ο Mandragoras», στην οποία αναφέρει λεπτομερώς τις θανατοουργές και μυστηριώδεις ιδιότητες αυτού του φυτού.

Και σήμερα ακόμα, σε πολλά χωριά, καταφεύγουν στο mandragora όταν θέλουν να κάνουν μαγία ή να γοητεύσουν καμιά γυναίκα.

Στη Γαλλία εύρισκαν στα παλιά χρόνια τον mandragora στις ρίζες των βάλανιδιών.

Αλλοίμονο όμως σ' εκείνον που θα τον ξεριζώνει με τα χέρια του! Ο δυστυχισμένος αυτός γινόταν πελάδι ο σκλάβος της καταραμένης ψυχής, ή όποια ζούσε μέσα στο μοιραίο φυτό κι' έφερε κάθε μέρα να της πηγαίνει την τροφή της, ή όποια ήταν πρό πάντων κρέας φίλο και ψωμί, σε μεγάλη ποσότητα. Αλλοίμονο του δέ αν και μιά μόνη φορά δεν πήγαινε τροφή στην αδηράγο ρίζα. Στην περίπτωση αυτή τίποτα δεν μπορούσε να τον σώσει. Πέθαινε με φριχτούς πόνους και το σώμα του μαύριζε όλο σαν του Κάλν!...

Στη νότιο όμως Γαλλία απέδιδαν μόνο καλές ιδιότητες στο mandragora. Πίστευαν δηλαδή ότι όποιος κερμαιοίται από το φυτό, γίνεται γρήγορα πολύ πλούσιος. Επίσης, όποιος πήγαινε κι' έδωσε ένα νόμισμα στη ρίζα του, την άλλη μέρα εύρισκε εκεί δυο

νόμισμα. Διηγούντο μάλιστα ότι πολλοί άνθρωποι είχαν πλουτίσει κατά τον παράδοξο αυτό τρόπο.

Η άρχες επέβησαν συνήθως διπλούς φόρους σ' εκείνους που πλούτιζαν με μαγικά μέσα. Κάποιος άστος στο Μπορντώ, είχε άποχτήσει μεγάλη περιουσία χάρις στο mandragora.

Έτυχε όμως να περάσει απ' το Μπορντώ ο βασιλεύς Φραγκίσκος ο 1ος, την εποχή αυτή, κι' όταν έμαθε το παραπάνω περιστατικό, έφορολόγησε άγριώς την περιουσία του άστου, παίρνοντας του ένα μεγάλο ποσό, με την πρόφαση ότι τα χρήματά του ήταν... μαγικά!

Ότι υπάρχουν, τέλος, φυτά, τα όποια έχουν παράξενες ιδιότητες κι' εκπέμπουν βλαβερές ακτινοβολίες, δεν υπάρχει καμιά άμφιβολία. Στην Αμερική π.χ. υπάρχουν φυτά σαρκοφάγα.

Κάποιος περιηγητής, λίαν αξιόπιστος, διηγείται σχετικά τα έξης: «Μιά μέρα περνούσα από ένα χωριό ήμαργίαν της Νοτίου Αμερικής. Έξαφνα είδα μια παράξενη ποιπή. Ένα πλήθος ίθαγενών ώδηγούσε μια νέα κόρη της φυλής των, κλείουσαν και ώδυρομένη, προς το δάσος. Μια και ήξερα τη γλώσσα αυτών των ίθαγενών, τους ρώτησα γιατί κλείει έτσι η νέα κόρη και πού την ηγαίνουν. Τότε ένας ίθαγενής μου απάντησε ότι η κόρη αυτή παρέρει κάποιον νόμο της φυλής των κι' ότι δικαστική συνετώ και καταδικάστηκε σε θάνατο, από τους άρχηγούς των.»

— Θα την κάμψετε ζωντανή; ρώτησα έκπληκτος.

— Όχι, μου απάντησαν, θα τη δώσουμε στο άνθρωποφάγο φυτό να την καταερωθήση.

Περιέργως να δω τί θα γίνει, ακολούθησα την παράξενη συνοδεία. Οι ίθαγενείς ήταν ώπλισμένοι και προχωρούσαν βιάζοντας άγριες κραυγές.

Όταν έφτασαν στο δάσος, σταμάτησαν μπροστά σ' ένα μικρό παράξενο δέντρο, πούμοιας μάλλον μ' ένα μεγάλο φυτό. Το φυτό αυτό είχε στην κορυφή του ένα είδος μεγάλου άγκυρωτού λουλουδιού, με δάκνοχτα φύλλα. Οι ίθαγενείς έδεναν τα χέρια και τα πόδια της νέας και μολονότι εκείνη φώναζε και παρακαλούσε να της χαρίσουν τη ζωή, την σήκωσαν και την έρριξαν άπάνω στο μεγάλο φυτό, ανάμεσα στα δάκνοχτα φύλλα της κορυφής του. Μολονότι έπιθυμούσα πολύ να σώσω την κόρη, ή όποια ήταν και πολύ ώραια, δεν τόλμησα ώστόσο να το έπιχειρήσω, μόνος έγω, ανάμεσα σε τόσους ώπλισμένους άγριούς.

Μόλις έβλεπαν την κόρη μέσα στο κέντρον του φυτού, αυτό άμέσως άρχισε να κινή προς τα μέσα τα πελώρια φύλλα του και σε λίγο τα έκλεισε έντελώς, σκεπάζοντας δόξατα τη δυστυχισμένη νέα, της όποιας ή φωνές γίνοντουσαν δλοένα πιο αδύνατες και τέλος έπαυσαν έντελώς.

Τότε οι άγριοι, άρχισαν να χορεύουν γύρω στο άπαισιο φυτό, έναν έξαλλο, δαιμονισμένο χορό.

Με καρδιά σφιγμένη, άπομακρύνθηκα.

Κι' όταν, μετά μερικές μέρες ξαναπέρασα από αυτό το χωριό, χωρίς να το θέλω τα βήματά μου μ' έφεραν στο δάσος, μπροστά στο φοβερό φυτό.

Τα φύλλα του ήταν πάλιν άνοιγμένα, και όταν έσκυψα να ιδώ στο κέντρον της κορυφής του, είδα εκεί με φρίκη μερικά ανθρώπινα κόκκαλα μόνον!... Το φοβερό φυτό είχε χωνέψει μέσα σε λίγες μέρες όλο το σώμα της φτωχής κόρης.

Καθώς έμαθα κατόπιν, το φυτό αυτό, μόλις αισθανθεί σάρκην λεία στο κέντρον του, άρχίζει να κινείται, να κλείνει τα φύλλα του και να παράγει συγχρόνως όδρα, ίκανά να φθείρουν και να χωνέψουν μεγάλας ποσότητας κρέατος, όπως το στομάχι των σαρκοβόρων θηρίων. Και πραγματικά, το φυτό αυτό τρέφεται κυριολεκτικώς με σάρκες ζωντανές και με αίμα θερμό, όπως τα άγρια θηρία. Αλλοίμονο στο ζώο ή το πουλί που θα πέση ανάμεσα στα φύλλα του!... Είπε χαμένο!... Έχουν δέ τόση τρομερή δύναμη τα φύλλα του, ώστε, όταν κλείσουν, επάνω στο θύμα τους, είναι αδύνατον να τ' άνοιξη κανείς, όσο κι' αν προσπαθήσει!...

ΜΕ ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ

Η ΛΕΞΙΣ ΒΕΖΥΡΗΣ

Η λέξις βεζύρης έσήμαινε κατ' αρχάς χαμάλης. Έχρησιμοποιήθη όμως κατόπιν και για τους ύπουλους, μεταφορικώς, γιατί και αυτοί φέρουν τα βάρη των κρατικών φροντίδων. Πρώτος έλαβε το αξίωμα του βεζύρη ο άνεμος του Μωάμεθ, Άλχη, τον όποιον ο Προφήτης άνεκέρησε και χαλίφη του. Στην αρχή ο τίτλος του βεζύρη δινόταν μονάχα σ' έναν. Κατόπιν έμοιράστηκε σε περισσότερους, αλλά όλοι αυτοί είχαν επά κεφαλής των τον «Σαδραζάμ», ο όποιος ήταν και ο πραγματικός βεζύρης του κράτους.



Ρίζα mandragora, με τεχνικά σκαλισμένο ανθρώπινο κεφάλι...