

ΚΟΡΣΙΚΑΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

ΤΟΥ JEAN BESLIÈVE

ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΓΚΡΕΜΟΥ



ΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ στην Κορσική. Την άγρια, την ποιητική, την πολυτραγουδιμένη...

Η Μαρία Πλεδέν ήταν μια απ' τις πιο χαριτωμένες Κορσικανές, μελαγχρονή και γλυκερά. Οι συχωριανοί της, ο Ζάν 'Ιβέρ κι ο Παύλος Κλωνέζ, είχαν ξετρελλαθεί μαζί της.

Ένα ώραίο Κυριακάτικο πρωί έγιναν οι γάμοι των δύο νέων στην εκκλησία του χωριού. Την όποια ή φίλες της Μαρίας είχαν στολίσει με άσπρα λουλούδια.

Μα το πιο όμορφο λουλούδι μέσα στην εκκλησία ήταν ή νύφη, κι ο Ζάν φαινόταν απερίγραπτα ευτυχισμένος κοντά της...

Κερυμμένος σε μια γωνία της εκκλησίας, ο Παύλος, ο περιφρονημένος έραστής, παραίωνε τους νεονύμφους, λυσάοντας από ζήλεια και φθόνο. Κι όταν ή γαμήλιος ποιητή έβγαζε, ο Παύλος γονάτισε μπροστά στο ιερό και φώναξε:

— Όρκίζομαι ότι θα τους έδωξήθω!...

Πώς θα μπορούσε όμως να πραγματοποιήσει τον σκοτεινό του σκοπό; Σκοτώνοντας τον Ζάν; Μα ο Ζάν ήταν γενναίος και δυνατός, κι ο Παύλος τον φοβόταν κατά βάθος.

Νά σκοτώσει τη Μαρία; Μα κι αυτό δεν ήταν εύκολο. Όσοδηποτε, θα περίμενε και θύβρισκε κάποια ενζαρία για να ζάνη κακό στο ευτυχισμένο ζευγάρι.

Ήταν σκληρός ο Παύλος, Σκληρός και άναυδος. Λιρούσε να έδωξη την Περούμενε ανιτόμια την ενζαρία αυτή, που τόσο την ποθούσε ή μάχη ψυχής του...

Ανότερις μήνες πέρασαν. Κι Έξαφνα, ένα τρομερό δυστύχημα συνέβη στο Ζάν. Μια μέρα το ζωνητικό του όλο πήρε Έξαφνα φωτιά και τον τύρωσε!... Τού έκοψε άκρια και τρία δάχτυλα από το δεξιό του χέρι...

Ο Παύλος, όταν τόμαθε αυτό, έννοιωσε μια χαρά καταγόνια, μια χαρά σατανική. Τώρα πια θα του ήταν εύκολο να κατακτήσει τη Μαρία.

Αλλά ή νέα γυναίκα έμεινε πιστή στο Ζάν. Τόν περιποιότανε μόνη της σαν ένα μικρό παιδί, ήταν ο άγρυπνος φύλακας του κι ή οδηγήτρα του, σε κάθε στιγμή και περίπτωση.

Η άφοσίωση αυτή της Μαρίας στον τεφλό της άντρα, έκανε τον Παύλο να λυσάσει άκρια περισσότερο απ' την όρηγ του και μια μέρα που ή δύστυχη νεόνυμφη έλειπε στους άγρους, πήγε να ιδή τον τεφλό, με την πρόφαση ότι λιτήθιζε πολύ όταν έμιαθε το δυστύχημά του. Ο Ζάν τον δέχτηκε με καλωσύνη. Κι από κοινά σε κοινά, ο Παύλος του πρότεινε να πάνε μαζί στο εκκλησάκι της Άγιας Λουκίας, το όποιο βρισκόταν έξω απ' το χωριό. Η Άγια Λουκία φημιότανε για τα θαύματά της. Γύρηνε τους άφοσους, Ξανάδινε το φως στους τυφλούς. Ο Ζάν, στην όρηγ διάστασε. Μα ο Παύλος του μιλούσε με τόσο πεισιζότητα κι έγκραδιότητα, που στο τέλος ο δυστυχισμένος τεφλός δέχτηκε να τον ακολουθήσει.

Ο Παύλος πήρε τον Ζάν από το χέρι, το άκτρα σακατεμένο χέρι του, και τον πέρασε από διάφερα μονοπάτια, ως ποήφτισαν σε μια απόκρημη άκρογιαλιά. Γύρω τους άπλωνότανε άπλυτη έρημιά. Μονάχα οι γλάροι πετοούσαν ψηλά κι έκρωσαν άγρια. Το μέρος ήταν κατάλληλο για τους άπαισιους σκοπούς του Παύλου. Και σε μια στιγμή, ενώ βρισζόντουσαν πάνω από τον πιο άποτομο γαρεινό, έσπρωξε τον Ζάν απότομα και τον έβριξε στη θάλασσα!...

\*\*\*

Το κακούρηγμα του Παύλου έμεινε κρυφό. Κανένας δεν τον είδε όταν πήγε στο σπίτι του Ζάν και τον παράσισε στην άκρογιαλιά. Κι αυτό άκρια το πτώμα του Ζάν δεν το έβγαζε πουθενά ή θάλασσα. Δεν βρήκαν στους βράχους της άκτης πα-

ρά μόνον το καπέλλο του φτωχού νέου, ένα πλατύφυρο καπέλλο με βελούδινη μάχη κορδέλλα και μια άσημνη άγκράφα, όπως είνε όλα τα καπέλλα που φορούν στα χωριά της Κορσικής. Κι έτσι βλοϊ μισαν ότι, ενώ ο Ζάν περπατούσε μόνος του στην άκρογιαλιά, όπως συνήθιζε κάποτε, παρ' όλης της αντίρρησης της Μαρίας, γλίστρηση Έξαφνα από τους βράχους, έπεσε στη θάλασσα και πνίγηκε!...

\*\*\*

Άμεσως μετά τη σκληρή κι απάνθρωπη πράξη του, ο Παύλος, θέλοντας να βεβαιωθεί ότι ο Ζάν Έξαφανίστηκε για πάντα μέσα στ' άφρισμένα νερά, έσκυψε από τους βράχους και κοίταξε στη θάλασσα. Μα καθώς έσκυβε, γλίστρησε, έπεσε και χτύπησε πολύ άσχημα στον δεξιό του κρόταφο. Απ' το χτύπημα αυτό, τοίμεινε επί άρκετες μέρες ένα μελανό σημάδι στον κρόταφο. Και για να δικαιολογηθεί για αυτό στους χωριανούς του, έλεγε πως σκόνητανε κι έπεσε, καθώς μύεζε στρεΐδια στους βράχους.

Αλλά σιγά-σιγά ή θρασύς του άρχισε ν' αδυνατίζει. Δεν έβλεπε πια καθαρά σαν πρώτα. Οι γιατροί του Μπουνφάτσο, που πήγε να κοιταχτεί, του είπαν ότι από το πολύ δυνατό χτύπημα στον κρόταφο, ένας όγκος είχε σχηματισθεί μέσα στο κεφάλι του και μεγάλωνε δίλωνα, πιζόντας το όπτικο νεύρο. Άστυχώς ο όγκος αυτός ήταν πολύ κοντά στον εγκέφαλο, ώστε ήταν άδύνατον να γίνει έγχείριση.

Έτσι ή κατάσταση του Παύλου χειροτέρενε σιγά-σιγά και μέσα στ' όγτώ μήνες ο δολοφόνος του Ζάν έχασε έντελώς το φως του.

Μολαταΐτα, δεν μπορούσε να πη κι αυτός τότε ήταν πιο ευτυχισμένος, πρώτα που έβλεπε κι ή Μαρία δεν τον άγκαλάσε, ή τώρα που ήταν τυφλός κι ή Μαρία ήταν κοντά του.

Ναι, ή Μαρία, ή αγαπημένη του Μαρίας, λίγον καιρό έπειτα από την Έξαφνία του Ζάν, δέχτηκε να γίνει γυναίκα του, και μια μέρα άφραβωνιάστηκαν. Μολαταΐτα, ή νεαρή χήρα δεν βαζόνταν καθόλου για τον γάμο. Τον άνεβαλε διαζώως, χωρίς και να πάρη να περιποιηθεί τον τυφλό άφραβωνιαστικό της. Αυτή τώρα ώδηγούσε τον Παύλο σε κάθε του βήμα, όπως άλλποτε τον Ζάν. Μα όταν ο Παύλος, μεθυσμένος από την έπαρη της και το άρωμα των μαλλιών της, ήθελε να την άγκαλιάσει και να τη φιλήσει, εκείνη άποτραβότανε και του έλεγε:

— Φοβόμια, Παύλο!... Όταν θα παντρευτούμε, τότε θα μπορούς να με φιλής όσο θέλεις.

\*\*\*

Μια μέρα, ή Μαρία πήρε τον Παύλο από το χέρι και τον πήγε περίπατο, όπως πάντα.

Στο δρόμο ο Παύλος της έλεγε:

— Είμαι τόσο ευτυχισμένος μαζί σου, που αν μου έλεγαν ότι θα Ξανάφρω το φως μου, αλλά να χάσω έσένα, θα προτιμούσα να μείνω τυφλός στ' όλη μου τη ζωή και να σε νοιώθω διαζώως κοντά μου.

— Κι ο Ζάν μου έλεγε τά ίδια! φιθύρισε ή Μαρία.

Ο Παύλος μελαγχόλησε τότε και δεν είνε πια λέξι. Έξαφνα έννοιωσε δυνατόν άέρα να του χτυπήει το πρόσωπο, κι άκουσε το ρόγθο των κινήτων άπάνω στους βράχους.

— Που με πιάς; ρώτησε τη Μαρία.

— Στην άκρογιαλιά, απάντησε εκείνη, και τον τραβούσε δίλωνα προς τους βράχους.

Ο Παύλος, πατώντας άπάνω στο άνομιλο πετρώδες έδαφος, κατάλαθε άξαφνα ότι ή Μαρία τον είχε οδηγήσει στην άποκρημη άκρη, απ' την όποια είχε ρίξει στη θάλασσα τον Ζάν, κι ένα σίγος συντάραξε όλο του το σώμα.

— Μαρία, μισερύρισε, γιατί μ' έφερες εδώ;

— Γιατί, απάντησε ή Μαρία, το μέρος αυτό είνε πιο αγαπημένο για μένα. Έδώ βρήκαν το καπέλλο του Ζάν. Έδώ πνίγησε ο δύστυχος άντρας μου...

— Μαρία, Ξανάπε ο Παύλος, δεν πρέπει να φημάσαι πια τον Ζάν. Πάμε να φύγουμε από δω.

— Γιατί θές να φύγουμε; ρώτησε ή Μαρία

Και συνέχισε με φωνή πουτόρευε από όρηγ και συγκίνηση:

— Μήπως φοβάσαι το φάντασμα του Ζάν;

Ο Παύλος γλόμεσε και δεν είπε λέξι.

Έξαφνα ή Μαρία τον έπιασε με όλη της τη δύναμη απ' τους ώμους και του φώναξε:

— Κακοτύριε!... Ξέρω πως σου σκότωσε τον Ζάν!... Ναι, έσύ... έσύ...



Ήταν ο άγρυπνος φύλακας του, ή οδηγήτρα του...

ΑΡΧΑΙΑ ΕΙΔΥΛΛΙΑ

ΤΟΥ ΠΙΕΡ ΛΟΥΓ'ΕΣ

ΔΙΣΑΚΟΣ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΣ



ΠΟΛΥΤΗ γαλήνη απλώνεται... ΠΟΛΥΤΗ γαλήνη απλώνεται... ΠΟΛΥΤΗ γαλήνη απλώνεται...

Είνε μεσονύχτι, όλα κοιμούνται... Είνε μεσονύχτι, όλα κοιμούνται... Είνε μεσονύχτι, όλα κοιμούνται...

λη του κι' ή χαρά έχει λείψει από την καρδιά του... λη του κι' ή χαρά έχει λείψει από την καρδιά του...

Ο Αίσακος αγαπάει και το είδωλο της αγάτης του... Ο Αίσακος αγαπάει και το είδωλο της αγάτης του...

Ω, πόσες νύχτες ο Αίσακος, βυθισμένος στους ομιθιασμούς του... Ω, πόσες νύχτες ο Αίσακος, βυθισμένος στους ομιθιασμούς του...

Ήταν τόσο ωραία η Έσπερις... Ήταν τόσο ωραία η Έσπερις... Ήταν τόσο ωραία η Έσπερις...

Κελαιδοῦσε σάν ἀρνὸν καὶ πλανιόταν στὰ δάση καὶ στὶς ἐξοχὲς... Κελαιδοῦσε σάν ἀρνὸν καὶ πλανιόταν στὰ δάση καὶ στὶς ἐξοχὲς...

Είχε θυμὸς κι' ἕνα μεγάλο ἐλάττωμα ἡ Έσπερις... Είχε θυμὸς κι' ἕνα μεγάλο ἐλάττωμα ἡ Έσπερις...

Δυστυχισμένη Αἰσακε! Τὴν ἀγαπᾶς τόσο πολὺ!... Δυστυχισμένη Αἰσακε! Τὴν ἀγαπᾶς τόσο πολὺ!...

Όποιον κι' ἂν πᾶς, δὸν κι' ἂν σταθεῖς, ὅπου κι' ἂν γυρίσεις... Όποιον κι' ἂν πᾶς, δὸν κι' ἂν σταθεῖς, ὅπου κι' ἂν γυρίσεις...

Αἰλοῖομοιο ὄμως! Ἡ Έσπερις εἶνε τόσο σκληρὴ!... Αἰλοῖομοιο ὄμως! Ἡ Έσπερις εἶνε τόσο σκληρὴ!...

Άκουσες, δυστυχισμένη Αἰσακε! Άκουσες τὴν ἀπόφασί τῆς κόρης τῆς σκληρῆς;... Άκουσες, δυστυχισμένη Αἰσακε! Άκουσες τὴν ἀπόφασί τῆς κόρης τῆς σκληρῆς;...

Τὸν πήρας, τὸν ἔφερες ἐδῶ, κι' ἔστερα τὸν ἔφοριξες... Τὸν πήρας, τὸν ἔφερες ἐδῶ, κι' ἔστερα τὸν ἔφοριξες...

Όχι, ὄχι, φώναξε ὁ Παῦλος, προσπαθώντας νὰ λυτρωθῇ... Όχι, ὄχι, φώναξε ὁ Παῦλος, προσπαθώντας νὰ λυτρωθῇ...

Σόπα, κακοῦργε! φώναξε ἡ Μαρία... Σόπα, κακοῦργε! φώναξε ἡ Μαρία... Σόπα, κακοῦργε! φώναξε ἡ Μαρία...

Μὰ ἡ Μαρία δὲν ἄκουγε, δὲν τὸν λυπήθηκε... Μὰ ἡ Μαρία δὲν ἄκουγε, δὲν τὸν λυπήθηκε... Μὰ ἡ Μαρία δὲν ἄκουγε, δὲν τὸν λυπήθηκε...

Μόνο μὰ μὲρα βόηχαν ἀπάνω στους βράχους... Μόνο μὰ μὲρα βόηχαν ἀπάνω στους βράχους... Μόνο μὰ μὲρα βόηχαν ἀπάνω στους βράχους...

πόδια σου ἀνοίγεται γκριμὸς, καὶ γιὰ τὸ δρόμος τῆς γενιᾶς... πόδια σου ἀνοίγεται γκριμὸς, καὶ γιὰ τὸ δρόμος τῆς γενιᾶς...

\*\*\*

Ο καιρὸς περνᾶει γρήγορα... Ο καιρὸς περνᾶει γρήγορα... Ο καιρὸς περνᾶει γρήγορα...

Ο καιρὸς φεύγει σάν νᾶναι πτερωτὸς καὶ παίρνει μαζί του... Ο καιρὸς φεύγει σάν νᾶναι πτερωτὸς καὶ παίρνει μαζί του...

Ω, Αἰσακε! Δυστυχισμένη Αἰσακε! Γυρίζεις μέσα... Ω, Αἰσακε! Δυστυχισμένη Αἰσακε! Γυρίζεις μέσα...

Τότε, ὦ Ὀλύμπιε Δία, νὰ τὰ στήθῃ μου, σοῦ τὰ... Τότε, ὦ Ὀλύμπιε Δία, νὰ τὰ στήθῃ μου, σοῦ τὰ...

Ω, ἔσπερις, σπλαχνίσου με, δὲν βλέπεις πὺρ... Ω, ἔσπερις, σπλαχνίσου με, δὲν βλέπεις πὺρ...

Ω, μὴ δείχνεσαι τόσο ἄπονη! Ἄν μου στερεῖς... Ω, μὴ δείχνεσαι τόσο ἄπονη! Ἄν μου στερεῖς...

Πῆς μου, ὦ κόρη τοῦ Κεβρήνου! Τί ζητᾶς... Πῆς μου, ὦ κόρη τοῦ Κεβρήνου! Τί ζητᾶς...

Πῆς μου, ὦ κόρη τοῦ Κεβρήνου! Τί ζητᾶς... Πῆς μου, ὦ κόρη τοῦ Κεβρήνου! Τί ζητᾶς...

Ω, ἀκατάδεχτη παρθένα! Τὴν καρδιά μου, τὴ... Ω, ἀκατάδεχτη παρθένα! Τὴν καρδιά μου, τὴ...

Ω, πάρε τὸν βασιλικὸ μου θρόνον καὶ τὰ... Ω, πάρε τὸν βασιλικὸ μου θρόνον καὶ τὰ...

Άκόμα λοιπὸν ἀρνέσαι! Ἄκόμα ἡ καρδιά μου... Άκόμα λοιπὸν ἀρνέσαι! Ἄκόμα ἡ καρδιά μου...

\*\*\*

Ἡ Έσπερις ὄμως ἦταν ἀκαμπτη καὶ τὰ λόγια... Ἡ Έσπερις ὄμως ἦταν ἀκαμπτη καὶ τὰ λόγια...

Δὲν τὴν ἐννοιαζε καθόλου ἂν ὁ νέος πῆθαι... Δὲν τὴν ἐννοιαζε καθόλου ἂν ὁ νέος πῆθαι...

Κι' ὄμως ὁ δυστυχισμένος Αἰσακος τὴν ἀγαποῦσε... Κι' ὄμως ὁ δυστυχισμένος Αἰσακος τὴν ἀγαποῦσε...

Ω, εἶχε μεγάλη καρδιά τὸ βασιλοῦλο. Κι' ἐνῶ... Ω, εἶχε μεγάλη καρδιά τὸ βασιλοῦλο. Κι' ἐνῶ...

Έσπερις! Έσπερις! Μὴ φεύγεις ἄκομα, γιὰ... Έσπερις! Έσπερις! Μὴ φεύγεις ἄκομα, γιὰ...

Ένα πρὸς ἕνα ἀνέβηκε στους βράχους τῆς... Ένα πρὸς ἕνα ἀνέβηκε στους βράχους τῆς...

Υστερ' ἀπ' αὐτὰ τὰ λόγια, ὁ ἀπαρηγόρητος... Υστερ' ἀπ' αὐτὰ τὰ λόγια, ὁ ἀπαρηγόρητος...

ΠΙΕΡ ΛΟΥΓ'ΕΣ

