

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΜΠΡΑΜ ΣΤΟΥΚΕΡ

Ο ΓΥΙΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΡΥΚΟΛΑΚΑ



(Συνέχεια εκ του προηγούμενου)

ΜΕΣΩΣ πετάχτηκα ὀρθιος, σφούγγισα τὰ μάτια μου, γέμισα γρήγορα—γρήγορα τὸ ὄπλο μου καὶ τὸ ὄπλο τοῦ γιουῦ μου, ποὺ βρισκόταν πλάι του ἀδειανό, καὶ τοιμάστηκα νὰ φύγω.

Κάθε ἀργοπορία μέσα στὴν καρδιά τοῦ δάσους, μπορούσε νὰ μοῦ στοιχίσῃ ἀκριβιά.

Ἐξ ἄλλου κ' ὁ οὐρανὸς εἶχε βουρκώσει πάλι καὶ ρχότανε καινούργια μπόρα....

Σφιγγοντας τὴν καρδιά μου καὶ κάνοντας ψεύτικο κορπάκι, φόρτωσα τοὺς

νεκρούς τῶν παιδιῶν μου στὸ ἕνα ζῶο, τοὺς ἔδεσα στερεὰ γιὰ νὰ μὴν πέσουν στὸ δρόμο, ἔκανα τὸ σταυρὸ μου γονατιστὸς στὴ γῆ, καβάλλησα κατόπιν καὶ ξεκίνησα....

Ἡ λύπη μου ἦταν μεγάλη, ἀδόσπαχη. Εἶχα κινήσει τὸν βρυκόλακα γιὰ νὰ πάω πίσω τὸν νεκρὸ τῆς κόρης μου καὶ γύρισα στὴν ἑταιλί μετ' ἑνὸς νεκροῦ!

Πόσοι θάνατοι μέσα σὲ λίγες ὥρες!....

Καὶ πόσες συμφορὲς μετ' ἐπιμέναν ἀκόμα;

Ἦμιον βέβαιος πὼς οἱ ἰητροὺτες θὰ μᾶς ἄφιναν περὶ καὶ θὰ φεύγανε. Καὶ θάχανε δική μου νὰ τὸ κάνουν αὐτὸ. Τὸ σπίτι μου ἦταν καταραμένο. Καὶ μονάχα ἡ φυγὴ θὰ μᾶς ἐσωθεῖ καὶ μᾶς τοὺς ἰδίους....

(Ἀπ' τὸ Ἡμερολόγιον τοῦ Βλαδμήρου Χάιντεβιτς).

Συνέχεια.—Μόλις ἔφτασα στὸ σπίτι, μεδέχτηκαν μετ' ἄφρονος καὶ καπετούς. Ἡ μάκα μου ψιγοραγοῦσε. Οἱ ἰητροὺτες ἦσαν ἔτοιμοι γιὰ φευγάλα. Πῆγα νὰ χάσω τὸ μυαλό μου. Τὸ σπικὸ μου, τὸ εὐτυχισμένο ὡς προχθές, εἶχε μεταβληθεῖ σὲ τόπο θανάτου καὶ συμφορᾶς....

Βάλαμε τοὺς νεκροὺς στὴ μεγάλη ἀθουσα.

Ὁ μικρότερος γιὸς μου στόλιος, κλαίγοντας πικρά, τὴ νεκρὴ ἀδελφὴ του μετ' ἀνθη. Φτωχὴ Ἀρλέττα!... Τὸ πρόσωπό της εἶχε σουρώσει, ἦταν ἀγνώριστη....

Ὁ Στέφανος φαινόταν σὰν νὰ κοιμόταν....

Κλαίγοντας ἀπελπιμένα, ἔτρεξα στὴν κάμαρα τῆς μάκας μου, ἀφίροντας κοντὰ στοὺς νεκροὺς τὸν ἐφημέριο καὶ τὸ γιὸ μου. Εἶχα τὴν ἀπόφασι νὰ φύγωμε ἀπὸ τὴν ἑταιλί πρὶν νυχτώσει, παίρνοντας τοὺς ἀγαπημένους νεκροὺς μαζί μας.

Μὰ ἀλλοίμονο!....

Ὁ Θεὸς δὲν ἤθελε νὰ σωθοῦμε.

Ἡ μητέρα μου ξεκίνησε σὲ μιὰ ὥρα κ' ἔπασσε συγχρόνως δυνατὴ βροχὴ, μιὰ τρομερὴ θύελλα ποὺ ξεροῖωσε δέντρα καὶ λίγο ἔλειψε νὰ γκρεμισθῇ καὶ τὴν ἑταιλί.

Ποῦ νὰ πηγαίναμε μετ' ἐτούτων καιρῶν; Πῶς θὰ μετέφερα ὡς τὴν κοντινότερη πόλιν τοὺς νεκροὺς;

Ἡ μετακινήσις μας ἦταν ἀδύνατη. Κι' ἀποφάσισα, θέλοντας καὶ μὴ, νὰ μείνω στὴν ἑταιλί καὶ τὴ νύχτα αὐτή. Ἰσως τὴν ἄλλη μέρα νὰ κατορθώναμε νὰ φεύγαμε....

(Ἀπ' τὸ Ἡμερολόγιον τοῦ Ἰωνάθαν Ἀρκερ).

Ἐχε νυχτώσει....

Ἀπ' τὴν ὥρα ποὺ σταματήσαμε τὸ διάβασμα τοῦ Ἡμερολογίου τοῦ Χάιντεβιτς, ἀπασχολεὶ τὴ σκέψι μας, τόσο ἐμένα, ὅσο καὶ τῆς Μίνας, τὸ μυστικὸ τοῦ βρυκόλακα.

Τὴ νύχτα ἄραγε νὰ πῆ μετ' ἅμα τὰ λόγια του ὁ γιὸς τοῦ Χάιντεβιτς πεθαίνοντας;

Τὴ ἐνοούσε μετ' τὴ φράσι: «Δὲν εἶν' ἐκεῖνος... δὲν εἶν' ἐκεῖνος»; Ζήτησα, σχετικὰ μετ' τὸ μυστικὸ αὐτὸ, τὴ γνώμη τῆς γυναίκας μου.

Ἡ Μίνα σκέφτηκε λίγες στιγμὲς καὶ μοῦ ἀπάντησε:

—Τὰ λόγια τοῦ γιουῦ τοῦ Χάιντεβιτς, ἀγαπῆτέ μου Ἰωνάθαν, εἶνε πολὺ καθαρά γιὰ μᾶς τοὺς δύο. Ὁ δυστυχισμένος πατέρας του δὲν μπόρεσε νὰ καταλάβῃ τίποτε. Μὰ ἔμεις μαντεύουμε τὴ σημασίαν τους.

—Τὴ θὲς νὰ πῆς, ἀγαπητὴ μου;

—Δὲν ὑποψιάζουμαι λοιπὸν τίποτε, Ἰωνάθαν;

—Ναί, ὑποψιάζουμαι πολλά. Καὶ θὰ σοῦ πῶ ἀμέσως τί σκεπτόμυαι. Πῆς μου ὅπως πρῶτα τὴ σκεπτεται ἐσὺ γιὰ δὲ αὐτὰ.

—Τὴ σκεπτόμυαι; Ὁ, τι καὶ σὺ, Ἰωνάθαν. Σκέπτομυαι καὶ ἐγὼ ὑπερβέβαιη γι' αὐτὸ, ὅτι ὁ κόμης Δράκουλας δὲν ὑπάρχει περὶ....

Κάποιος ἄλλος ζῶνεκος τὸν ἔχει ἀντικαταστήσει. Δὲν συμφωνεῖς μαζί μου, φίλε μου;

—Ναί, Μίνα. Ἀλλὰ ποῖος εἶν' αὐτός;

—Δὲν μπορῶ νὰ τὸ ξέρω. Μὰ θὰ τὸ μάθοιμε ἀσφαλῶς. Ἰσως νὰ ἱπῆρχε στὸν πύργο καὶ νὰ ζοῦσε μαζί μετ' ὁ Δράκουλα κανένας ἀδελφός του, βρυκολακισμένος ἐπίσης, καὶ νὰ μᾶς διέφυγε, νὰ μὴν τὸν ὑποψιαστήκαμε καθόλου.... Πάντως πρόκειται περὶ συγγενούς τοῦ κόμητος Δράκουλα. Δὲν εἶν' ἔτσι;

—Ναί, αὐτὴ εἶνε κ' ἡ δική μου γνώμη.

—Ἄς προφυλαγούμεε λοιπὸν κ' ἂς περιμένουμε τὸν καθηγητὴ Ἐλισγγ. Ὅταν ἔρθῃ αὐτός, θὰ φωτισθοῦν πολλὰ μυστήρια....

(Ἀπ' τὸ Ἡμερολόγιον τῆς Μίνας Ἀρκερ).

Ἐνε περασμένα μεσάνυχτα.

Ὁ Ἰωνάθαν κοιμᾶται πλάι μου. Μέχρι τῆς στιγμῆς, τίποτε τὸ ὑποπτο δὲν συνέβη γύρω μας. Τὰ κορίτσια κοιμούνται ἐπίσης ἤσυχα. Σκεπτόμυαι τὸ μυστικὸ τοῦ βρυκόλακα. Καὶ ἐγὼ ἀπόλυτα βέβαιη περὶ πῶς δὲν πρόκειται γιὰ τὸν κόμητα Δράκουλα. Συγχρόνως ὅμως μιὰ τρομερὴ ὑπόψια περνάει στὸ μυαλό μου. Ἀπ' ὅτι ξέρουμε μέχρι τῆς στιγμῆς, ὁ νέος βρυκόλακας εἶνε νέος. Ἐτσι τὸν εἶδε στὰ δνερά της καὶ ἡ μικρὴ ἐγγονὴ τοῦ Βάν Ἐλισγγ.

Ἐχω ὑπ' ὄψιν μου ἀκόμα τὴ διήγησι τῆς χωρικῆς, τὴν ὁποία ἀνέφερα σὲ προηγούμενη σελίδα τοῦ Ἡμερολογίου μου. Τὸν εἶδε κ' αὐτὴ μιὰ βραδεία τὸν καταραμένο βρυκόλακα μέσα στὸ νεκροταφεῖο κ' ἔφυγε τρομαγμένη. Ξεφανίζοντας ἄγρια.

Τὸν εἶδε, κ' ὅπως μετ' ἐβεβαίωσε, δὲν ἦταν ἡλικιωμένος. Δὲν ἦταν ὁ κόμης Δράκουλας μετ' ἅμα παρὰ μάλ्लι καὶ τὸ ψηλὸ, ἐπιβλητικὸ ἀνάστημα. Ἦταν νέος....

Νέος;.... Ὁ Θεὸς νὰ μετ' συχωρήσῃ, ἀλλὰ τρομερὲς σκέψεις στροφογιρίζουν στὸ μυαλό μου....

Διέσπυα γιὰ μιὰ στιγμὴ τὸ γράμμα κ' ἔτρεξα στὸ παράθυρο.

Ἄκουσα ἀπ' ἔξω πατήματα....

Κάποιος πλησίασε ὡς τὴν πόρτα, στάθηκε λίγο κ' ἔφυγε ἀμέσως.

Ὁ Πιστὸς ἄρχισε νὰ γαιγίξει.

Ἐύτηνα ἀμέσως τὸν Ἰωνάθαν. Πλησίασαμε μαζί στὴν πόρτα κ' ἀφουγκραστήκαμε.

Ἐἶχε ξεναγίγει ἡσυχία, δὲν ἀκούγονταν ὁ παρανοῦς θόρυβος. Μὰ ὁ Πιστὸς γαιγίξε, γαιγίξε διαρκῶς....

Στεγνύσαμε πίσω ἀπ' τὴν πόρτα, μὴν ξέροντας τί νὰ κάνομε.

Ἐξαφνα ἀκούσαμε ἀπ' τὸ δωμάτιο τὴ φωνὴ τῆς μικρῆς ἐγγονῆς τοῦ καθηγητοῦ:

—Φύγε!... Μὴ μετ' κιντᾶς ἔτσι μετ' ἅμα σου....

Ὁ Ἰωνάθαν μούπασε τὸ χέρι.

—Ἐν' αὐτός! μοῦ εἶπε.

Κοιήθηκα τὸ κεφάλι μου καταρατικά.

Ἦσαν ἐκεῖνος πραγματικῶς.

Τὸ μαντεύαμε ἀπ' τὰ γαιγισματα τοῦ σκύλου ἄλλωστε.

—Θ' ἀνοίξω τὴν πόρτα καὶ δὰ τὸν πυροβολήσω, μοῦ εἶπε ξεφηνικά ὁ Ἰωνάθαν.

Τὸν ἔσφιξα στὴν ἀγκυλιά μου, γεμάτη ἀγωνία.

—Ὁχι, ὄχι, Ἰωνάθαν, δὲν θὰ τὸ κάμης αὐτὸ, σὲ παρακαλῶ, σὲ βετεύω....

Τὴ στιγμὴ αὐτὴ κάποιος πασιπάτευε ἀπ' ἔξω τὴν πόρτα μετ' ἅμα τὰ δάχτυλά του.

Ὁ Πιστὸς τὸ κατάλαβε καὶ σκηκώθηκε ὀρθιος, μανιασμένα....

Ἡ καρδιά μου σφιγγόταν....

Αὐτὸ κράτησε ὡς ἕνα τέταρτο.

Ἐπειτα ἀνοῦσαμε τὰ ξερὰ φύλλα τοῦ κήτου νὰ τρῖζουν καὶ τοὺς θάμνους νὰ θροοῦν.

Ὁ βρυκόλακας ἀπομακρινότανε.

Μιὰ κοικοβᾶγια ἔκοιξε ψηλά κ' ἔγινε ἀπόλυτη ἡσυχία....

Πλησιάζει ἤδη νὰ ἔμμερωθῃ.

Θὰ μπόρεσομε ν' ἀναπαυθοῦμε καὶ νὰ ἡσυχάσομε.

Σκηκώθηκαμε τὸ προῖ κατὰ τὶς δέκα καὶ πῆραμε τὸ τοῖό μας. Καθήσαμε ἔπειτα κάτω ἀπὸ τὰ δέντρα καὶ συνεχίσαμε τὸ διάβασμα τοῦ Ἡμερολογίου τοῦ Χάιντεβιτς.

(Ἀπ' τὸ Ἡμερολόγιον τοῦ Βλαδμήρου Χάιντεβιτς).

Ὅσο τὸ σκοτάδι ἔφευγε γύρω μας, ἡ καρδιάς μας βάραναν. Τὴ θὰ μᾶς συνέβαινε αὐτὴ τὴ νύχτα, Θεὸ μου!... (Ἀκολουθεῖ)



Ἡ Μίνα σκέφτηκε λίγες στιγμὲς καὶ μοῦ ἀπάντησε....