

ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΟΥ S. JAQUELIN

ΟΙ ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΟΙ ΤΟΠΟΙ



Ό ότι σ' όλα σχεδόν τὰ μέρη του κόσμου, ο λαός πιστεύει ότι υπάρχουν στοιχειωμένα σπίτια, σπίτια δηλαδή, στα οποία εμφανίζονται φαντάσματα, τὸ γνωρίζετε βέβαια.

Συνήθως όμως «στοιχειώνουν» τὰ σπίτια, σὰν ὅποια ἔχουν γίνει φονιά.

Κατὰ τὸν μεσαίωνα, σ' ἓνα σπίτι στὸ Παρίσι, στὸ ὁποῖο εἶχε γίνει μιά μυστηριώδης δολοφονία, παρουσιάστηκε τὸ φάντασμα τοῦ δολοφονηθέντος καὶ φανέρωσε τοὺς δολοφόνους του.

Στὸ σπίτι αὐτὸ εἶχε ἐγκατασταθεῖ μιά ἐργατικὴ οἰκογένεια, ἡ ὁποία δὲν εἶχε ἰδέα, ὅτι τὸ οἶκός της στοιχειωμένο.

Ἐνα βράδυ, ὁ νοικιάρχης, ἓνας μεσόκοπος ἐργάτης, κατέβηκε στὸ ὑπόγειο γιὰ νὰ πάρη κρασί. Ἐξαίρνα όμως ἄκουσε ἓνα παράξενο βραγγιτ.

Ἐπλήρωσε τότε κίπταξε πρὸς τὸ πλάι τοῦ ὑπογείου, ἀποκρίθηκε ὡστόσο νὰ ἐπιβληθῇ στὸν ἐαυτὸ του καί, κρατώντας σφιχτὰ στὸ χεῖρ του τὸ λυχνίρι γιὰ νὰ μὴν τοῦ πέσει καὶ μείνει στὸ σκοτάδι, προχώρησε πρὸς τὴν ἔξοδο τοῦ ὑπογείου, ψιθυρίζοντας κάποια προσευχὴ.

Ἄλλὰ τὸ φάντασμα μίλησε ἔξαίρνα καὶ τοῦ εἶπε: —Μὴν φοβάσαι, δὲν θὰ σοῦ κάνει κακό. Ἐμῶν τὸ φάντασμα ἑνὸς ἀδικαστομένου. Μ' ἔδολοφόνησαν πρὸ δέκα ἐτῶν καὶ μ' ἔθαψαν σ' αὐτὸ τὸ ὑπόγειο. Δὲν μπορῶ δὲ νὰ ἰσχύσω, ἐφόσον μένουν ἀτιμώρητοι οἱ δολοφόνοί μου.

Χωρὶς νὰ τὴν λέξῃ, ὁ ἐργάτης βγήκε ἔξω ἀπ' τὸ ὑπόγειο, ἀνέβηκε στὴν τρομπεζαρία τοῦ σπιτιοῦ του καὶ διηγήθηκε στοὺς δικούς του τί εἶδε καὶ τί ἄκουσε. Ἀμέσως δὲ τὴν ἄλλη μέρα πῆγε καὶ κατήγγειλε τὰ πάντα στὴν ἀστυνομία. Στὴν ἀρχὴ οἱ ἀστυνομικοὶ νόμισαν ὅτι πρόκειται περὶ ψυχολογίας, ὁ ὁποῖος παθάνει παρασθήσεις καὶ βλέπει διάφορα φαντάσματα. Δὲν ἄργησαν όμως νὰ πεισθῶν ὅτι ὁ ἐργάτης ἦταν ἀνθρώπος ἐντελὸς ἰσορροπημένος καὶ ὅτι τοῦς ἔλεγε τὴν ἀλήθεια.

Πήγαν λοιπὸν στὸ ὑπόγειο τοῦ σπιτιοῦ, ἔσκαψαν καὶ βρήκαν πραγματικῶς θαμμένο σὲ μιά ἄκρη ἓνα σκελετό!...

Ἀρχισαν ἀμέσως σχετικῶς ἀναρτήσεις, ἀπ' τίς ὁποῖες προέκυψαν τέλος τὰ ἑξῆς:

Πρὸ δέκα ἐτῶν, κατοικοῦσε σ' αὐτὸ τὸ σπίτι ἓνα ἀνδρόγυνο, τὸ ὁποῖο εἶχε νοικιάρη ἓνα νέο σπουδαστὴ, ἀρκετὰ εἴπоро. Φαίνεται λοιπὸν ὅτι μιά νύχτα, ὁ σίχγγος, βοηθούμενος κα' ἀπὸ τὴ γυναίκα του, σκότωσε τὸ νέο, γιὰ νὰ τοῦ πάρουν τὰ χρήματα κα' ἔθαψαν τὸ πτώμα του στὸ ὑπόγειο.

Κανένας δὲν ὑποψίαστηκε τὸ παρανοητὸ σκετικῶς. Ὅλοι νόμισαν πὸς ὁ νέος εἶχε ἀλλάξει σπίτι. Ὅταν μάλιστα ἀνησύχησαν γιὰ τὴν ἔξαφάνισή του οἱ φίλοι του καὶ ρώτησαν τοὺς σπουδαστικὸς του, αὐτοὶ ἔδειξαν μεγάλη λύπη κα' ἀπορία πὸς χάθηκε ἔτσι ἔξαίρνα ἓνα τόσο καλὸ παιδί!...

—Ἐφυγε ἀπότομα, εἶπαν, χωρὶς νὰ μᾶς προειδοποιήσῃ καὶ χωρὶς μάλιστα νὰ μᾶς πληρώσῃ τὰ δύο τελευταῖα μηνιαῖα πὸς μᾶς χρωστοῦσε!...

Ἐτοῖς γελᾶστηκαν ὅλοι κα' αὐτὴ ἀκόμα ἡ ἀστυνομία, πὸς ἐρευνῶσε γιὰ νὰ βρῇ τὸν ἔξαίρνα σθέντα. Καὶ σιγά-σιγά ἡ ὑπόθεσις ἔξαχίστη ἐντελῶς.

Ποτὲ δὲν θὰ ἀνεκαλιπτετο τὸ ἔγκλημα, ἂν δὲν παρουσιαζόταν τὸ ἴδιο τὸ φάντασμα τοῦ δολοφονηθέντος νὰ φανερώσῃ τοὺς κακοῦργους. Κατόπιν αὐτοῦ, οἱ δολοφόνοι συνελήφθησαν, δωλολόγησαν τὴν πράξί τους, δικάστηκαν καὶ καταδικάστηκαν σὲ ἰσοβία ἐργατῆ.

Ἡ παραπάνω ὑπόθεσις εἶνε ἀληθεστατὴ κα' ὄχι παραμυθί. Ὅποτε ὁ λαὸς κατὰ ἔξερ, γιὰ νὰ πιστεῖ σὰν φαντάσματα.

Ἐκτὸς όμως ἀπὸ τὰ στοιχειωμένα σπίτια, φαίνεται ὅτι υπάρχουν καὶ σπίτια καταραμένα καὶ τότε ἀκόμα καταραμένοι, ὅπου γίνονται μοιραῖος ἀλλεπάλληλες αὐτοκτονίες καὶ φονιά.

Δηλαδή ἐδῶ δὲν πρόκειται περὶ τῶν στοιχειωμένων, ἀλλὰ περὶ μερῶν, ὅπου, μπορεῖ νὰ πῇ κανεὶς, παραμονεύει ὁ θάνατος.

Ἐπὶ τῶν στοιχειωμένων ἀπείρα παραδείγματα, ἀπειρες ἱστορίες, ἀπολύτως ἐξαιρετικῶς, ἀλλὰ καὶ παρόμοιες καὶ ἀνεξήγητες.

Ἡ πὸς γνωστὴ ἱστορία εἶνε ἡ ἑξῆς:

Στὸ δάσος τῆς Βουλωνίης, τὴν ἐποχὴ τοῦ Μεγάλου Ναπολέοντος,

ἰπῆρχε ἓνα στρατιωτικὸ φυλάκιο, τοῦ ὁποῖου ὅλοι οἱ σκοποὶ αὐτοκτονοῦσαν.

Ὅποιονδήποτε στρατιωτὴ κα' ἂν τοποθετοῦσαν ἐκεῖ, τὸν βρίζανε τὸ πρὸς νεκρὸ. Τὴ νύχτα αὐτοκτονοῦσε, τινάζοντας τὰ μυαλά του στὸν ἀέρα!...

Ὁ Μέγας Ναπολεὼν ὅταν ἔμαθε τὴν παράδοξη αὐτὴ σύμπτωσι, διέταξε νὰ κἀφουν τὸ φυλάκιο. Ἡ διαταγὴ τοῦ ἐξετελέσθη ἀμέσως καὶ κανένας περὶ στρατιωτῆς δὲν σκότωθηκε σ' ἐκεῖνο τὸ μέρος.

Νὰ τώρα κα' ἓνα ἄλλο παρόμοιο περιστατικὸ:

Πρὸ ἀρκετῶν χρόνων, στὸ Μέγαρο τῶν Ἀπομύχων γινόντουσαν ἀλλεπάλληλες αὐτοκτονίες, μὲ τὸν ἴδιον τρόπο καὶ στὸ ἴδιο πάντα μέρος. Οἱ αὐτόχειρες χρεμόντουσαν σὲ μιά πόρτα, πάντα τὴν ἴδια. Τὴν ἀρχὴ τὴν εἶχε κάνει ἓνας γέρος μελαγχολικός, καὶ μέσα σὲ δύο βδομάδες δώδεκα ἄλλοι ἀπομύχοι τὸν ἀμαμήθησαν.

Ὁ διοικητῆς τῶν ἀπομύχων, ὁ στρατάρχης Σερρουριέ, διάταξε, κατόπιν αὐτοῦ, νὰ χτισθῶν τὴ μοιραία πόρτα. Κι' ἀπὸ τότε κανεὶς περὶ ἀπομύχους δὲν ἐπεχείρησε ν' ἀπαγοχησθῇ.

Στὴ Νέα Ἰόρρη πάλι, ἰπῆρχε πρὸ ἐτῶν ἓνας μοιραῖος καὶ τραγικός πάγκος, ὁ «Πάγκος τῶν αὐτοκτονούντων», ὅπως τὸν ἔλεγον. Ὁ πάγκος αὐτὸς βρισκόταν στὸ κεντρικὸ μέρος τῆς πόλεως κα' ἔπάνω σ' αὐτὸν εἶχαν αὐτοκτονήσει μέσα σὲ δύο χρόνια πενήντα δύο πρόσωπα.

Οἱ φύλακες τοῦ πάγκου πήγαιναν κάθε νύχτα μὲ τὰ ηλεκτρικὰ τους φανάρια στὸ χεῖρ κα' ἔβλεπαν μήπως ἰπῆρχε πάνω σ' αὐτὸν κανένας σκοτομοῦνος.

Νέοι καὶ γέροι, γυναῖκες ἀκόμα καὶ παιδιά δέκα πέντε χρόνων, εἶχαν αὐτοκτονήσει στὸν πάγκο αὐτό.

Τὸ κακό δὲ ἔπαυε ὅταν ἐπὶ τέλος σήκωσαν τὸν πάγκο ἀπὸ τὴ θέσι του καὶ τὸν ἔμαψαν.

Στὸ Παρίσι φημίζεται ὡς τόπος αὐτοκτονιῶν τὸ γερφί Μτοιμόν.

Πόσοι δὲν ἔχουν πεθεῖ ἀπ' αὐτὸ καὶ δὲν ἔχουν πνιγθῆ!...

Ἐπίσης ἓνα ἀπὸ τὰ κτίρια πὸς φημίζονται στὴ Γαλλία ὡς καταραμένα, εἶνε καὶ τὸ περίφημο σπίτι τοῦ Σαμπιερί, στὸ ὁποῖο ἔχουν γίνει ἀλλεπάλληλα φονιά κα' αὐτοκτονίες.

Στὸ ἰσόγειο αὐτοῦ τοῦ σπιτιοῦ ἦταν ἄλλοτε ἓνα καφενεῖο, στὸ ὁποῖο ὑπηρετοῦσε κάποιος νέος, ἀραβωνισαμένος μὲ μιά χαριτωμένη κόρη. Ἦσαν κα' οἱ δύο τοῦς πολὺ εὐτυχισμένοι κα' ἀγαπῶντουσαν πρῶτα. Ἐξαίρνα όμως, χωρὶς κανένα λόγο, ὁ νέος ἔγινε εὐερέστος καὶ νεύροσ καὶ μιά μέρα σκότωσε, γιὰ μιά ἐντελῶς ἀσημαντὴ ἀφορμὴ, τὴν ἀραβωνισαμένη του, μέσα στὸ καφενεῖο.

Ἐπὶ αὐτὸ ἀπ' τὸ φονιά ἀπὸ, ἀρχισαν ἀλλεπάλληλες αὐτοκτονίες στὸ σπίτι τοῦ Σαμπιερί. Στὸ πρῶτο πάτομα αὐτοκτόνησαν, μετὰ λίγες ἡμέρες ἡ κ. Ντυρε καὶ ἡ κόρη της, χωρὶς νὰ μᾶθη κανεὶς ποτὲ τὴν αἰτία τῆς αὐτοχειρίας τῶν.

Ἐπίσης κάποιος Ἀμερικανός, ὁ ὁποῖος ἔμεινε γιὰ μερικοὺς μῆνες σ' αὐτὸ τὸ σπίτι, σκότωσε ἐκεῖ μέσα δύο φίλους του.

Ὅταν τὸν συνέλαβαν εἶπε, ὅτι μιά ἀκατανίκητη δύναμι τὸν ἔσπρω νὰ νοικιάρῃ αὐτὸ τὸ σπίτι κα' ὅτι σκότωσε, χωρὶς νὰ ἔξερ κα' αὐτὸς γιατί, τοὺς δύο τοῦ φίλους!...

Τέλος, σ' ἓνα διαμερίσμα τοῦ ἴδιου καταραμένου σπιτιοῦ, πέθανε τελευταῖα μιά παλιὰ νοικιάρισσα, ἡ γεροντοκόρη Φαντώ, ἡλικίας 70 ἐτῶν.

Ὁς τὴν τελευταῖα τῆς στιγμῆ, ἡ δεσποινὴς Φαντώ, ἡ ὁποία ζοῦσε μιά ζωὴ πολὺ ἥσυχη καὶ μονότονη, δὲν ἐπέτρεπε νὰ μπῆ κανεὶς στὴ σοφίτα της, τῆς ὁποίας εἶχε πάντα ἐπάνω της τὸ κλειδί.

Ὅταν πέθανε τέλος, οἱ συγγατικὸς της ἀνοῖξαν τὴν πόρτα τῆς σοφίτας καὶ μπῆκαν μέσα. Ἀμέσως όμως ἔνοιωσαν μιά βαρεὶα μυρωδιὰ ναφθαλίνης. Προχώρησαν ὡστόσο καὶ εἶδαν ἐντρομοὶ σὲ μιά ἄκρη μιά κάσση. Τὴν ἀνοῖξαν καὶ βρήκαν μέσα σ' αὐτὴ, ἀνάμεσα σ' ἄφθονη ναφθαλίνη, τὸ πτώμα ἑνὸς βρέφους!...

Ὅταν θέλησαν νὰ τὸ βγάλουν ἔξω, τὸ πτώμα σκόρπισε σὲ σκόνη. Ὁ ἰατροδικαστῆς, τὸν ὁποῖο κάλεσαν ἀμέσως ἐπὶ τόπου, κα' ὁ δόκιος ἐνήργησε σχετικῶς ἔξετασι, ἐδήλωσε ὅτι τὸ βρέφος ἐκεῖνο εἶχε πεθάνει πρὸ 25 ἐτῶν, ὅτι εἶχε γεννηθεῖ ζωντανὸ κα' ἔπειτα τὸ σκότωσαν!

Ποῖανθὸν ἦταν αὐτὸ τὸ παιδί; Ποῖὸς τὸ σκότωσε; Γιατί; Μήπως ἦταν κακοὺς ἔρωτος τῆς δεσποινίδος Φαντῶ καὶ τὸ σκότωσε γιὰ ν' ἀπορύγη τὴν κακογλωσσά του κόσμου; Γιατί, τέλος, διετήρησε τὸ πτώμα του μὲ ναφθαλίνη; Κανεὶς δὲν θὰ μάθῃ ποτὲ τὴν ἀλήθεια



Τρέμοντας ὅλος, εἶδε μπρὸς του ἓνα φάντασμα σκελετωδές...

ΔΡΑΜΑΤΙΚΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

ΑΙ ΗΜΕΡΑΙ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ - ΤΟ ΑΙΜΑΤΗΡΟ ΘΕΡΟΣ ΤΟΥ 1887 - Η ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΗΣ ΛΑΙΜΗΤΤΟΜΟΥ



ΙΣΤ'. ΦΟΣΟΝ προχωρούσε η νύχτα, οι Καλαματιανοί άφηναν τα σπίτια τους και συνέφεραν έξω από την πόλι, στο μέρος που θα γινόταν η κηρατόμησις, για να πιάσουν θέσι. Συναγεμιάς! Αναστάτωση!... Έτσι, ξεσφύτησαν ως το πρωί περιμένοντας να παρακολουθήσουν το θλιβερό θέαμα...

Είχε φέξει πειά. Ο ήλιος σκόρπιζε παντού γύρω το χορσάφι του. Τα πουλιά κελαηδούσαν στα δέντρα πρόσχαρα.

Θάθελε να ξη κανέναν δικιά και τριπλά μιά τέτοια γλυκειά ημέρα του καλοκαιριού, κι όχι να πεθάνη...

Μά κανέναν δεν αποφεύγει το μοιραίο του. Το μαχαίρι της λαίμηττου λαμποκοπούσε ψηλά κι άστραφτε στις άκτινες του ήλιου, οι δήμιοι Αμοιραδάκης και Τελώνης σφιγγόυριζαν γύρω στο Ικρίωμα άνυπόμονοι, σαν τ' άγρια θηρία. Κι Ξεαφνα άκούστηκε μακρυνά στον δημόσιο δρόμο, βαρύν τράνταγμα άμιάσης και κάλπασμα άλλωγων.

Το πλήθος του κόσμου συνταράχτηκε. — Έρχεται!... Έρχεται!... Τόν φέρνουν!... χιλιάστοιμες άντηχησαν ή κραυγές των περιέργων, κι άνυπομονούσαν να δούν το φρικαστικό θέαμα της κηρατομήσεως.

Πραγματικά, από βάθος της δημοσίας οδού φάνηκε το άμιάξι πούφευγε τον έτοιμοθάνατο κηροφόρο και οι έξιπλοι χοροφύλακες συνοδοί του.

Τη στιγμή αυτή ακριβώς συνέβη κάτι το άπροόπτο, το σπαραχτικό, το βαθειά συγχλητικό. Θρήνοι, σκουξίματα κι άπελιτισμένες κραυγές γυναικών γέμισαν τον άερα. Κλάματα, ξεφωνητά και μοιρολόγια...

Η χιλιάδες του λαού άνατρίχισαν. Δέος και συγχλησις βαθυτάτη κατέλαβε τους πάντας.

Όλο αυτό το σύθηρο, όλος αυτός ο κοπετός, έρχότανε από το βάθος του δημοσίου δρόμου, τον όποιο περνούσε γοργή τώρα ή άμιάξα με τον μελλοθάνατο.

Ήσαν ή Μανιάτισσες συγγένισσες του Δικαιοπούλου, γοιές, γυναικες και κορίτσια, πούχαν πιάσει άπ' τη νύχτα τις άκρες του δρόμου για να δούν για στεργή φορέ των άνθρωπό τους και να τον άποκαιρητήσουν, κατά τα Μανιάτικα έθιμα, με θρήνους και μοιρολόγια.

Ο θρήνος και ό όλοαγεμιάς αυτός κράτησε άρκετά λεπτά.

Η ιστορία αναφέρει, ότι στο καταραμένο σπίτι του Σαμπερού έχει μείνει έναν άλλωληφο χειμώνα ό Ζάν Ζάκ Ρουσσώ, Ο Έλλην ζωγράφος Δομένικος Θεοτοκόπουλος (Γκρέκο) (Αύτοπροσωπογραφία) μαζί με την κωρία Ντέ Βαρέν.

Άλλ' ευτυχώς δεν συνέβη κανένα δυστύχημα στο μεγάλο φιλόσοφο.

Από τα παραπάνω προκύπτει, ότι έκτός των στοιχειωμένων σπιτιών, ύπάρχουν και σπίτια καταραμένα και τόπο καταραμένοι. Τι έξηγήσι μπορεί να δώσει κανείς σ' όλα αυτά;

Έχουν ψυχιά τα πράγματα και οι τόποι; Υπάρχουν άραγε μυστηριώδη κρήματα, ευεργετικά ή όδθηρια, τα όποια έκπέμπονται από όρισμένα πράγματα ή τόπους και έπιδρούν σ' αυτούς που εινε κοντά τους και πρό πάντων στους νευρικούς και τους έχοντας άδύνατη θέλησι;

Οι ψυχιάτροι και οι νευρολόγοι δίνουν την άκόλουθη έξηγήσι για τις άλλεπάλληλες αυτοκτονίες στο ίδιο μέρος:

Πρόκειται, λένε, περί ενός είδους έπιδημικής ύποβολής, ή όποια έλκειει τους νευρασθενείς και τους μελαγχολικούς προς ένα μέρος, όπου κάποιος έκανε την άρχή αυτοκτονώνοντας. Το ίδιο συμβαίνει και για τους φόνους που γίνονται άλλεπάλληλα στο ίδιο σπίτι.

Άλλά πως έξηγείται τότε, ότι σε όρισμένες περιστάσεις έτυχε ν' αυτοκτονήση ή να κάνει φονικό σ' ένα μέρος, στο όποιο έγιναν και άλλα παρόμοια τραγικά γεγονότα, κάποιος που δεν ήξερε άπολύτως τίποτα σχετικώς;

Η έρώτησι αυτή μένει άναπάντητη. Κι' ή άλήθεια σχετικώς εινε μία: "Ότι πολλά μυστήρια μάζ περιβάλλουν στη ζωή αυτή..."

Ο ψήθυρος του πλήθους είχε σταματήσει... Τα πουλιά δεν κελαηδούσαν πειά...

Σπαραχτικές κραυγές, άπελιτισμένοι θρήνοι, μοιρολόγια και ξεφωνητά έτάραξαν την ήρεμη προινή άτμόσφαιρα.

Το άμιάξι με τον κατάδικο έφτασε τέλος στον τόπο της έκτελέσεως. Ο άμιάξς χτυπάει τ' άλογα να προχωρήσουν μέσα στο τετράγωνο που σχηματίζει ή στρατιωτική παρατάξις, μα αυτά δυστροπούν και μένουν κερφωμένα στη θέσι τους. Τα έχει φοβίσει ίσως ή λαίμηττός, που ύψώνεται άπειλητική άνάμεσα στο πλήθος...

Ο λαός, βλέποντας την άμιάξα να σταματάει έξω άπ' τη στρατιωτική παρατάξι, έποφελείται της ένδικαίας αυτής και τρέχει να δη από κοντά τον Δικαιοπούλο. Έτσι, μέσα σ' έλάχιστες στιγμές το άμιάξι πολιορκείται στενώς από το πλήθος, που διαγωνίζεται, σπρωχεται, θορυβεί...

Ο Δικαιοπούλος, άντιζυώνοντας την άνθρωποθάλασσα αυτή, τα χάνει, κυττάει γύρω του τρομαγμένος.

Ο ένομοτάχης όμως που τον συνοδεύει, το άντιλαμβάνεται αυτό και του ψιθυρίζει στ' αυτί:

— Γιώργη, θάρος!...

Η δυο αυτές λέξεις κάνουν το θαύμα τους. Ο Δικαιοπούλος συνέχεται, Ξαναβρίσκει την ψυχραιμία του, πηδάει κάτω από το άμιάξι και προχωρεί με βήμα στεργό και χαμογέλαστος μέσα στο τετράγωνο της στρατιωτικής παρατάξεως.

Με την ίδια άταραξία άντιζυεί ό μελλοθάνατος κατάδικος και τη λαίμηττο. Έχει πάρει, φαίνεται, την άπόφασι να φανη παλληκάρι κατά τις τελευταίες του στιγμές.

Οι συνοδεύοντες τον κατάδικο χοροφύλακες τον οδηγούν τώρα όλίγα βήματα πρό της λαίμηττου και σταματούν. Πρόκειται να διαβαστή ή καταδικαστική άπόφασις.

Ο Δικαιοπούλος την άκούει έντελώς άτάραχος.

Μετά το διάβασμα της άποφάσεως, οι χοροφύλακες παραδίδουν τον κατάδικο στους δήμιους. Οι δήμιοι όμως άρνούνται να τον παραλάβουν!... Άποταρβιδόνται προς το Ικρίωμα διστακτικοί και φοβισμένοι.

Τι συμβαίνει επί τέλους; Ζητούνται από τους δυο δήμιους έξηγήσεις για τη διαγωγή τους αυτή κι' ό Αμοιραδάκης δηλώνει ορθά-κοφτά τα έξης:

— Δέν παραλαβαίνουμε τον κατάδικο, άν δεν τον δέσετε καλά.

— Μά δεμένος είνε, άπαντούν οι άστιναμικοί.

Πραγματικώς ό Δικαιοπούλος, εκτός από τις χειροπέδες, φέρει και συμπληρωματικά δεσμά από χοντρό σχοινί γύρω στα χέρια και στους άγκώνες.

Έν τούτοις οι δήμιοι, ξέροντας με τι είδους άνθρωπο έχουν να κάνουν, ετιμένουν.

— Δέν εινε καλά δεμένος. Τα δεσμά έχουν χαλαρωθεί. Δέστε τον καλύτερα κι' έπειτα να μάζ τον παραδώσετε.

Κατόπιν αυτού, οι χοροφύλακες σφίγγουν όσο περισσότερο μπορούν τα δεσμά του καταδίκου.

Ο Δικαιοπούλος τα παρακολουθεί δια αυτά χαμογελώντας ειρωνικά. Σε μία στιγμή μάάλιστα γυρίζει προς τους δήμιους και τους λέει:

— Καύμενοι, δεν είμαι πουλί να πετάξω...

Τέλος οι δυο δήμιοι παραλαμβάνουν τον κατάδικο και τον οδηγούν επί του Ικριώματος.

Ο Δικαιοπούλος τους άκολουθεί χωρίς καμιά αντίστασι. Τους κυττάει όμως κάθε τόσο περιφρονητικά.

Μόλις άνέβηκε στο Ικρίωμα ό μελλοθάνατος κατάδικος, γύρισε προς τα πλήθη του κόσμου και ειπε τα έξης:

— Συχωράτε με κι' ό Θεός να σάς συχωρέση. Εύχομαι ό θάνατός μου να γίνει μάθημα στους άλλους και να γλυτώση πειά ό τόπος μες από το άγριο και φοβερό έθιμο που έστειλε τόσους άθώους στον άλλον κόσμο. Εύχομαι ακόμα οι άρχηγοί και κυβερνήτες να φροντίσουν να εξαλείφουν από τη Λακωνία και πρό πάντων από τον δήμο Μέσης, τη διάκρισι σε «Νικηλιάνους» και «Φαμεγόνους» από άφάνιστες τόσον κοσμική άδικα. Εγώ πεθάνω σήμερα, γιατί ήμωνα δούλος και ήθελα να έξοντώσω τους νέους Άλφιασάδες, τους Παταδογκώνους, που τυραννούσαν και μένα και την οικογένειά μου. Αυτοί θα δώσουν μιά μέρα λόγο στο Θεό, γιατί μ' έφεραν σ' αυτή την κατάντια...

ΣΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ : Η συνέχεια.

ΟΙ ΔΙΑΣΗΜΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ



Ο Έλλην ζωγράφος Δομένικος Θεοτοκόπουλος (Γκρέκο) (Αύτοπροσωπογραφία)