

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΤΟΥ Ρ. ΖΕΡΜΑΙΝ

Η ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΙΣΣΑ



ΠΡΟΣΩΠΑ :
ΛΕΩΝ, 40 ετών. ΓΑΣΤΩΝ, 30 ετών.
(Σ' ένα κομψό επιπλωμένο γραφείο. 'Ο Λεών και ο Γαστών κάθονται και συνομιλούν).

Ευτυχισμένο, με καλή εργασία και παντρεμένο.
ΛΕΩΝ. — Ω, ναι... Είμαι ευτυχισμένος. 'Η γυναίκα μου είναι τόσο καλή!

ΓΑΣΤΩΝ. — Αλήθεια; 'Ηθελα πολύ να τη γνωρίσω...
ΛΕΩΝ. — Ευχαριστώ... Άρκει νάρθης μία μέρα πύ νορίς. Τέτοια ώρα συνήθως λείπει έξω, με τα παιδιά...

ΓΑΣΤΩΝ. (κιντώντας πάνω στο τραπέζι το φίλου του). — Μπα!... Τι βιβλίο είναι αυτό, επάνω στο γραφείο σου; (Παίρνει το βιβλίο και διαβάζει τον τίτλο: «'Η μαντίνα και ο πνευματισμός»).

ΛΕΩΝ. — 'Η γυναίκα μου κι' εγώ δεν τ'α βρισκόμαστε καθόλου σχολαστικά.
ΓΑΣΤΩΝ. — Κι' όμως εσύ δεν είσαι τεταμένος πρὶν σέ τέτοια πράγματα.

ΛΕΩΝ. — Ναι. 'Αλλ' από τον καιρό που πήγα σέ μία χαρτομάντισσα, πιστεύω. Πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιες μιστηριώδεις και άγνωστες δυνάμεις γύρω μας.

ΓΑΣΤΩΝ. — Μόλις σοβαρώς; Τόσο λοιπόν σέ κατέληξε εκείνη ή χαρτομάντισσα;
ΛΕΩΝ. — Ναι. 'Αν δεν ήταν αυτή ή γυναίκα, εγώ τώρα θα ήμουν στον άλλον κόσμο...

ΓΑΣΤΩΝ. — Όχι δά!... Και δεν μου λές πως σ' έσωσε ή περιέργη αυτή Πυθία σου; Με μάγια; Με φυλατά; Σου έδωσε κανένα θαυματουργό φίλτρο νά πής;
ΛΕΩΝ. — 'Αν θέλεις, θα σου διηγηθώ όλη την ιστορία.

ΓΑΣΤΩΝ. — Είμαι περιεργός νά την άκούσω.
ΛΕΩΝ. — Κάποιος φίλος μου μου είχε μιλήσει γιά τη χαρτομάντισσα αυτή με θαυμασμό. 'Η μαντική της δύναμη ήταν καταπληκτική. 'Αποφάσισα λοιπόν νά την έπισκεφθώ.

ΓΑΣΤΩΝ. — 'Ηταν νέα;
ΛΕΩΝ. — Πολύ νέα. 'Ηταν μία γυναίκα μελαγχολική, λεπτή, με κατάμαυρα μαλλιά και με μάτια γεμάτα παράξενες λάμψεις. Μόλις άρχισε νά μου ρίχνη τά χαρτιά, έμεινα έκθαμβος. Μου έλεγε πράγματα καταπληκτικά. Μου περιέγραφε τη γυναίκα που άγαπούσα τότε. Μου έλεε ότι ύπερφερα πολύ έξ αιτίας μάς άπιστίας της, όπως ήταν κι' ή αλήθεια.

ΓΑΣΤΩΝ. — Σημτώσεις.
ΛΕΩΝ. — Μου έλεε άκόμα νά προσέχω κάποιον φίλο μου, μονόφθαλμο. Και πραγματικά, είχα ένα φίλο πουχε χάσει τό ένα του μάτι στόν πόλεμο και πού δεν μου ήταν καθόλου ελλειμματικός. Μου έλεε έπίσης ότι δεν θα πάρω την ξανθή που άγαπούσα τότε, αλλά μία με-

κού κόλπου. 'Εχει θά έμπαιναν σέ μία θαλαμγγό και θά συνέχιζαν τό ταξείδι διά θαλάσσης. 'Αλλά ή θαλασσοταραχή ήταν τέτοια, ώστε ο πλοίαρχος έδ ήλσσε ότι δεν άναλαμβάνει την ευθύνη νά ταξιδεύη με τέτοιο καιρό. 'Υστερ' από λίγο και ο ίδιος ο 'Οθων άναγκάστηκε νά διατάξη την έπιστροφή τους στή στεριά.

Κατά τό διδύχημα του μικρού ταξείδιου από τη θαλασσογή στην παραλία, ένας ύπασιπτής, ο Παπατσώρης, έπεσε στή θαλάσση, και οι άλλοι είδαν κι' έπαθαν νά τον σώσουν, γιατί ή φουστιανέλλα του βράχτης, έβάρυνε και τον τραβούσε κάτω!

'Η βασιλική συνουσία κατέβρυγε τέλος στο Μαρκάτουλο, όπου θά έπρογεμιάσαν. 'Εστρώθηκε πρόχειρα τό τραπέζι και έξήγησαν τη συνδρομή του ντόπιου καφετζή, ο οποίος έπρόσφερε όλα του τό πτήρια... Ξήη τον αριθμό. Οι άλλοι θά έπιναν με... φλυτζάνια. Τη στιγμή όμως που έπαιναν θέσεις γύρω από τό τραπέζι, είδαν έξαφνα έκπληκτοι ένα χοροφύλακα νά ποχαρρή και νά κάθεται στο τραπέζι, ανάμεσα σέ δυο αλλοκούς! 'Η Βασίλισσα θυμωμένη έγύρισε στόν γεριμανομαθή ύπασιπτή Δράκο και τον ρώτησε γεριμανοσί:

— Ποιος είναι αυτός ο αθάβης;
'Ο Δράκος σηκώθηκε άγανακτισμένος κι' έπήλσισε τον χοροφύλακα, αλλά την ίδια στιγμή όλοι οι άλλοι έβαλαν τά γέλια. 'Ο χοροφύλακας ήταν ο... ύπασιπτής Παπατσώρης, ο οποίος, άρου έλεγε γίνει μουσκεμια, άναγκάστηκε νά δανεσιτή και νά φορέση τη στολή ενός από τους άκολουθούντας χοροφύλακας.

Αυτά και άλλα παρόμοια συνέβαιναν σίς βασιλικές έκαδρομές έπί 'Οθωνος.

λαχρονή. Κι' έτσι έγινε.
ΓΑΣΤΩΝ. — Σημτώσεις...
ΛΕΩΝ. — Τέλος μου έλεε: «'Εχετε στό νου σας κάτω ταξείδι. Και τό ταξείδι αυτό πρόκειται νά τό κάνετε άβριο, σιδηροδρομικάς. Πραγματικά, φίλε μου. Την άλλη μέρα έπρόκειτο νά φύγω με τό τραίνο γιά την 'Ιταλία. Μά ή χαρτομάντισσα μ' έμπέδισε. «Προσέξτε, κύριε, μη φύγετε με τό τραίνο, μου έλεε. 'Αν φύγετε με τό τραίνο, αύριο τέτοια ώρα δεν θά ύπάρχετε στή ζωή!...».

ΓΑΣΤΩΝ. — Και δεν έφυγες με τό τραίνο;
ΛΕΩΝ. — Τι νά σου πώ, φίλε μου. 'Ημουν τόσο επηρεασμένος από τά λόγια αυτής της γυναίκας, από τά μάτια της, από μία παράξενη άκτινοβολία που άνέδινε όλη της ή ύπαρξίς, ώστε αποφάσισα ν' άκολουθήσω τη συμβουλή της, και νά μη φύγω με τό τραίνο, αλλά με τό άτμόπλοιο. Κι' έτσι έσωσα τη ζωή μου...

ΓΑΣΤΩΝ. — Αηλιάδι;
ΛΕΩΝ. — Τό τραίνο, με τό οποίο έπρόκειτο νά φύγω, συγκρούσθηκε μ' ένα άλλο, και... καταλαβαίνεις τί έγινε. Οι περισσότεροι έπιβάτες πληρώθηκαν βαρελιά ή σκοτώθηκαν! Προσάπτον τά βαρέλια της πρώτης θέσεως έπαθαν πανωλερία. Συντρίφτηκαν κυριολεκτικά. Και μαζί μ' αυτά μεταβλήθηκαν σ' άμορφες μάζες και οι έπιβάτες. Κι' εγώ είχα πάρει εισητήριο πρώτης θέσεως. Λοιπόν, μ' έσωσε ή χαρτομάντισσα, ή όχι;

ΓΑΣΤΩΝ. — Πιθανώς... Δέν ξέρω... 'Ισως νά ύπάρχουν πραγματικάς μυστηριώδεις δυνάμεις γύρω μας πού δεν τίς βλέπουμε... 'Εχει τόσα υυστήρια ή ζωή!... Μά... σέ παρακαλώ... θυμιάσαι πού έμενε αυτή ή μαντίσσα; 'Ηθελα νά την έπισκεφθώ.

ΛΕΩΝ. — Δέν είναι δύσκολο νά την ίδης. Είλε ή γυναίκα μου.
ΓΑΣΤΩΝ. — 'Η γυναίκα σου;
ΛΕΩΝ. — Ναι. Σου έλα τίς ήταν άρκετά γοητευτική. Κι' έπειδή μου έσωσε τη ζωή μου, τίς την πρόσφερα, από ευγνωμοσύνη...



ΛΕΩΝ. — Μόλις άρχισε νά μου ρίχνη τά χαρτιά, έμεινα έκθαμβος...

ΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΑΥΝΩΝ

Κατά τον χειμώνα του έτους 715 πρωτοφανής κακοκαιρία έπεράτησε στή Γαλλία. 'Επί ήμέρες διόλκιρες τό νερό έτρεχε ποτάμι από τόν ούρανό και οι κεραυνοί έφεταν άλλεπάλληλοι.

'Ετσι, ένας κεραυνός έπεσε επάνω στό μοναστήρι Νεμουτιέ, κοντά στό Τουρ, κι' έπροκάλεσε τό έξής περιεργά έπακόλψη. 'Εν πρώτοις συνέτριψε τά κεραμείδια της στέγης, έκαψε όλες σχεδόν τίς πόρτες της μονής, άνέλυσε δυο καμινάδες και έξοριξε μιά τρίτη σέ άπόσταση 200 βημάτων από τό κωδωνοστάσιό της. Κατόπιν κατέθηκε στά ύπόγεια του μοναστηριού, τρίτησε πολλά βαρέλια με κρασί και από κεί γύρισε στην κοίνα, όπου γεμιάζιζαν εκείνη την ώρα 150 περίπου καλόγεροι, τών όποιων έλασσε τά μετάλλια πιάτα, χωρίς όμως νά πειράξει καθόλου τούς ίδιους. Στό τέλος, πέρασε από τό κατέτσι και τόυς σταύλους και θανάτωσε όλες τίς κόττες και είκοσιδυό άλογα!...

Τόν ίδιο χειμώνα έπεσε ένας κεραυνός στό νάο των Καπουτιόνων της Άλλης κι' έσθισε όλα τά καντήλια, άφάνοντας στό σκοτάδι τούς μοναχούς, οι όποιοι ρίχτηκαν γονατιστοί άπ' τόν τρόμο τους. 'Οταν όμως άνοιξαν σέ λίγο τά μάτια τους και κίτταξαν ο ένας σόν άλλο, είδαν ότι τούς έλειπαν τά... γένηα, τά όστία τούς είχε... Ξυρίσει ο κεραυνός, σάν έπιδέσιος μαρμαίτερης, χωρίς νά τούς κάνει κανένα άλλο άπολύτως κακό.

Τέλος, σέ μία πολιχνη της Γαλλίας, τη Ροέμ, συνέδη τό έξής παράδοξο γεγονός: 'Ενας κεραυνός έπεσε άπάνω σέ μία πυριτιδαποθήκη, έσπασε μιά δοκό της στέγης, προχώρησε άνάμεσα σέ όχτακόσια βαρέλια μπαρούτης και διέσρηξε δυο άπ' αυτά, χωρίς όμως νά προκάλεση και την άναφλέξί τους!...

ΣΤΙΧΟΙ
Τ' ΟΝΕΙΡΟ ΤΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ

Στους όχτους γύρα εφάνταζαν σάν δνειρα ή Δρυάδες πού από τά δάση έμισεσαν στή λίμνη νά λουστούν, κι' από τά δέντρα οι άγνίνοι γλυκοτραγουδιστάδες με τ' άγνίνο δροσάσαο την πλάσι χαϊρετόν.

'Ο ήλιος μέσ' άπ' τά βουνά χρυσόθαμπος προβαίνει και στά όλογάλανα νερά άπλώνει ζωγραφίες, στά όδασπρά τους τά κομμά κάποιου μυστήριου ύφαινει και λαχταρίζουν άπαλά σίς άγνίνας δροσείς...

Πλήθος άσμη άναλυτό μάς χύθηκε σέ κείνες και πουρπουλιάζον τά πουλιά στόν άναγκαλισμό τους και λαχταρίζουν ψέλνοντας σίς άγνίνας τούς κλίνας και κάτω κίμα σκέπει τες και σβύνει τ' όνειρό τους...

ΡΩΜΟΣ ΦΙΑΥΡΑΣ