

«Ονειρο μ' έβασάνισε στα ξημερώματά μου.
Τρέμουν τα φυλλοκάρδια μου στα έχω ιδωμένα».

Μου φάνηκε πως βρίσκομουν στού Παλατιού τὸ μέρος,
"Οπου ζωγράφου εἰκόνισαν τὰ εἰσόδια μου στ' Ἀνάπλι.
Δαὸς κυμάτιε πολλὸς εἰς τὰ εἰκονισμένα.
Τὰ πρόσωπα ἐθανυάζονουν τῶν θαυμαστῶν Ἑλλήνων, κλπ.
Ἰδοὺ καὶ μερικὸι στίχοι ἀπὸ τὸ ποίημα «Ἀρραβόν» :
Ἐνε νύχτα καὶ τ' ἀστέρια φέγγονε στὸν Οὐρανό,
τώρα ταῖρια τ' ἀηδονάκια κελადοῦν εἰς τὸ δέντρο.
Μοιάζει ἀνοίει ὅτι εἶνε καὶ ἡμέρα καθαρά,
κί' ὄχι νυχτικὸ σκοτάδι καὶ χειμῶνος ἡ ἀρχή.
Καθαρός λάμπει καθρέφτης τοῦ πελάγου ἢ σιγαλιὰ
καὶ ὡσαν λύρας ἄρμονια κάμνει ἢ ἀκρογιαλιά.
Ποιὸς στὸ φέγγος τῶν ἀστέρων μὲ τὴν ἔρχεται χαρά;
Δίνει καὶ ἀκίετες παίρνει μὲ τὴν οὐρανοφεγγιά.
Ἦ, Παλλοῦ, ἔνα δαχτυλίδι αὐτὸς βλέπω καὶ κρατεῖ.
Μή θαρρεῖς πὼς στὸ χαρίζει, θὰ τοῦ δώσης ἄλλο ἐσὺ.
Ἄχ! καθὼς στὰ δαχτυλίδια κανεῖς ἄκρη δὲν ὠρεῖ
ὅμοια τέλος νὰ μὴν ἔχη ἢ φιλία σας ἢ πιστὴ!...

Κάποτε ὅμως ὁ Τεοτσέτης ἔγραφε καὶ στὴν καθαρεύουσα, καὶ αὐτὸ ἐθεώμενε τὸν φίλον τὸν Δ. Σολομοῦ. Στὴν 1η Ἰανουαρίου 1833, ὁ Σολομὸς ἐπέστειλε στὸν Τεοτσέτη ἕνα ἐπιτενὲς γράμμα. Ἰταλιστὴ, ἀπὸ τὸ ὅποιο ἀναδημοσιεύουμε, μεταφρασμένο, τὸ ἀεδιόληθο κειμήτιο:

«... Ὡς πρὸς τὸ ζήτημα τῆς γλώσσης, ταριάζει ἐκείνο πὸν λέει ὁ Μανιασέλλης γιὰ ὅλους τοὺς θεσμούς τῶν ἀνθρώπων, ὅτι ἡ μόνη σωτηρία σὲ κάθε διαφορά εἶνε ἡ ἐπιστροφή στὶς ἀρχές. Οἱ δάσκαλοι τῆς Ἑλλάδος γνορίζουν πολλὸ πίσω. Αὐτὸ δὲν εἶνε ἡ ἐπιστροφή στὶς ἀρχές. Χαίρομαι νὰ παιζόντωνι στὸ ξεκίνημα τὰ δημοτικὰ τραγούδια, ἤθελα ὅμως, ὅποιος μεταχειρίζεται τὴν κλέφτικη γλώσσα νὰ παίρνῃ τὴν οὐσία τῆς καὶ ὄχι τὴ μορφή τῆς, μ' ἐννοεῖς; Καὶ ὡς πρὸς τὴν ποίησι, πρόσεχε καλά, Γιώργη μου, ὅτι εἶνε βέλεια καλὸ νὰ θεμελιώνεται κανεῖς σ' αὐτὰ τὰ τραγούδια, ἀλλὰ δὲν εἶνε καλὸ νὰ σταματᾷ ἐκεῖ. Πρέπει νὰ ὑψώνεται κατακόρυφα. Ἡ κλέφτικη ποίησις εἶνε ὠμορφη καὶ ἐνδιαφέρουσα, σὰν ἀνεπιτηδευτὴ ἔκφρασι, μὲ τὴν ὁποῖαν οἱ κλέφτες παράστουν τὴ ζωὴ τους, τὴ σκέψι τους, τὰ αἰσθήματά τους. Δὲν ἔχει τὸ ἴδιο ἐνδιαφέρον στὸ στόμα μας. Τὸ ἔθνος ζητεῖ ἀπὸ μᾶς τὸν θησαυρὸ τῆς ἀτομικῆς μας διανοίας ντυμένον ἐθνικῶς. Ἄν ἤμαστε μαζί, θὰ μιλοῦσα, πιστεύω, κθαυρότερα. Ἐδῶ μὲ βιάζουν νὰ κλείσω τὸ γράμμα, ἀλλὰ θέλω νὰ κλέψω καιρὸ, γιατί ἔχω ἀκόμη κάτι ἀπαραίτητο νὰ σοῦ πῶ. Αὐτὸ τὸ ποιημάτι σὺν ἦθε πάνω στὴν ὥρα νὰ μὲ παρηγοήσῃ, γιατί μὲ ταραζαν πολλὸ στὴν Κέρκυρα ἐκείνα τὰ περᾶ σου. Διαβάζοντας αὐτὰ, πιστεύω, ἔκλαψα. Πῶς λοιπὸν, ἔλεγα, ὕστερα ἀπὸ τόσα καὶ τόσα πὸν εἶπαμε καὶ τόσο πὸν ἐγελάσαμε καὶ τόσο πὸν ἀγαπηθήσαμε, πηγαίνει καὶ αὐτὸς μὲ τὴν πατρίδα ἐκείνων πὸν σκοτώνουν τὸν πολιτισμὸ τῆς Ἑλλάδος; Τόσο ἐμεγάλωσε ἡ θάλασσα τῆς ἐνοχῆς συνήθειας, ἡ ὁποία βράζει γύρω τριγύρω του, ὥστε τὸν ἔκαμε νὰ πιστέψῃ ὅτι τὰ τελευταῖα ἀκρογιαλῖα τῆς εἶνε πράγματι ἐκείνα ὅλης τῆς Ἑλλάδος; Τὸ κάνει ἄραγε ἀπὸ ἀνάγκη;...»

Ἰδοὺ τώρα καὶ μερικὸι ἀπὸ τοὺς ὀμορφότερους στίχους τοῦ Γ. Τεοτσέτη:

Ἑλλάδα μου, πατρίδα μου! Ἦ τάφε τῶν γονιῶν μου,
Ἦ καλὴ γῆ, πὸν γεύθηκα πρώτη φορὰ τὸν Ἥλιο,
Κί' εἶδα τ' ἀστέρια τῆς νυκτός σου, καὶ τὴ γλυκεῖα σελήνη,
κί' ἀκουσα τὰ λαλοῦμενα στὸ ἦσοχο ἀκρογιαλί.
Κί' εἶδα κοράσια νὰ πηδῶν καὶ νέες παντρεμένες
καὶ τὸ φεγγάρι τὰ ξανθὰ μαλλιά τους νὰ φωτίζῃ.
Τὰ παλληκάρια μὲ φωνὴ ἀκούμητη κί' ὠραία
ἠχολογοῦσαν τοῦ ἔρωτος ἢ τῆς ἀγῆς τὰ κάλλη.
Ἦ τὸν Μισοῦλη τραγουδοῦν, ἢ τῶν Ψαρῶν τοὺς νέους,
πὸν καινὸν, θάρτουν τὸν ἔχθρο στὴν ὥρα πὸν δειπνοῦσε.

Ἡ γυναῖκα τοῦ Τεοτσέτη μετέφρασε Γαλλιστὴ τὰ πὸν ἔδωκενὰ ποίηματα τοῦ ἀνδρός τῆς καὶ τὰ ἐξέδωσε σὲ τόμο, στὴν Πίζα, λίγους μῆνες μετὰ τὸν γάμο τους.

ΓΝΩΜΙΚΑ

ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ

- Ἡ ὠραία γυναῖκα εἶνε στολίδι. Ἡ καλὴ γυναῖκα εἶνε θησαυρός.
- Πολλὲς φορὲς ἡ καλλοπὴ συνοδεύεται ἀπὸ τὴ... βλακεία.
- Ἡ καλλοπὴ συνήθως ἐμπνέει τόσο σεβασμὸ, ὅσο καὶ ἔρωτα.
- Ἡ ὠραῖε ἀλλὰ ἰδιότροπε γυναῖκα, ἔλεγε ὁ Διογένης, μοιάζουν μὲ πολυτελῆ ἀλαβάστρινα δοχεῖα, πὸν ἔχουν μέσα ξεῖδι.

ΜΟΖΑΡΤ ΚΑΙ ΤΣΙΜΑΡΟΖΑ

ΟΤΑΝ ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑΙ ΔΥΟ ΜΕΓΑΛΟΦΥΪΕΣ

Βρισκόμαστε στὴ Βιέννη, κατὰ τὸ ἔτος 1793. Ἐξείνες ἕς ἡμέρες εἶχε παρτεῖ στὴν Αὐστριακὴ πρωτεύουσα ἕνα μελόδραμα τοῦ περικυφίου Ἰταλοῦ συνθέτου Τσιμαρόζα μὲ τὸν τίτλο «Ὁ μουσικὸς γάμος», τὸ ὁποῖο ἐσημείωσε ἐξαιρετικὴ ἐπιτυχία.

Μετὰ τὴν πρώτη παράστασι, ὁ συνθέτης, ἐνθουσιασμένος ἀπὸ τὸν θρίαμβο τοῦ ἔργου του, πῆγε σ' ἕνα ἐστιατόριο καὶ κιάθησε σ' ἕνα ἰδιαίτερο διαμέρισμα γιὰ νὰ δειπνήσῃ.

Ἐξαίφνα, καθὼς ἔτρωγε, ἕνας ἄγνωστος παρουσιάστηκε μπροστά του.

— Μιὰ ἀλόκληρη ὥρα φάγω νὰ σὰς βοῶ, κύριε, εἶπε ὁ ξένος μ' ἐνθουσιασμὸ στὸν Ἰταλὸ μουσουργό. Ἦθελα νὰ σὰς σφίξω τὸ χεῖρ καὶ νὰ σὰς συγκαρῶ μὲ ὅλη μου τὴν καρδιά. Τὸ μελόδραμά σας ἦταν ὑπέροχο.

— Σὲ ποῖον ἔχω τὴν τιμὴ νὰ μιλῶ; ρώτησε λίγο παραξενεμένος ὁ Τσιμαρόζα.

— Ἀγνόησα θὰ μιλήσουμε γι' αὐτὸ. Ἀφήστε με τώρα νὰ μιλήσω γιὰ σὰς, γιὰ τὸ ταλέντο σας, γιὰ τὴν καλλιτεχνικὴ δύναμά σας. Ἀφήστε με νὰ σὰς εὐχαριστήσω γιὰ τὴν ἀλησμόνητη αὐτὴ βοήθειά ποῦ μοῦ χάρισατε... Κί' ἀκούστε με: πρέπει νὰ μὲ βοηθήσετε ν' ἀδειάσουμε μαζί μιὰ μουσικὴ κροσὶ τοῦ Ρήνου πρὸς τὴν θάλασσά σας...

Καὶ χωρὶς ὁ ξένος νὰ περιμένῃ τὴν συγκατάθεσι τοῦ Ἰταλοῦ συνθέτου, κιάθησε τὸ χεῖρσόνι καὶ τοῦ παρῆγγελε νὰ φέρῃ μιὰ μουσικὴ ἐπιπέδο κροσὶ.

Σὲ λίγο ὁ ἄγνωστος καθόταν δίπλα στὸν μουσουργὸ καὶ ὑψώνοντας τὸ ποτήρι του φώναζε:

- Εἰς ὑγείαν, ἔνδοξε μουσοκοσινθὲτα Τσιμαρόζα!
- Εἰς ὑγείαν σας, κύριε... Ἄ, δὲν μοῦ εἶπατε τ' ὄνομά σας...
- Τὶ νὰ τὸ κάμειτε τ' ὄνομά μου; Σὰς ἀγαπῶ, σὰς θαυμάζω, σὰς λατρεύω καὶ ἀσφάλευτα ἀπεριγρηστὴ εὐχαριστήσι ποῦ βρίσκωμαι κοντὰ σας...
- Ἀκούοντας τὰ τελευταῖα αὐτὰ λόγια, ὁ Ἰταλὸς συνθέτης ἔραξε στὸν ἄγνωστο ἕνα βλέμμα γεμίστο οἶκτο, σὰν ν' ἀμφέβαλλε ἂν εἶχε πιστὰ τὰ μυαλά του.
- Δὲν ἄργησε ὅμως ν' ἀλλάξῃ γνώμη, γιατί ἀπὸ τὴ συνέχεια τῆς συνομιλίας τους εἶδε ὅτι ὁ ξένος ἦταν ποῦ καὶ πλεονεκτοῦμενος γιὰ τὸ ζήτημα τῆς Τέχνης καὶ εἰδικῶς γιὰ τὴ μουσικὴ.
- Εἶστε καλλιτέχνης; τὸν ρώτησε κατὰπλοκτος γιὰ τίς γνώσεις του.
- Ναί.
- Γνωρίζετε τὸν Μόζαρτ;
- Λιγάκι.
- Τὶ εἶδους ἀνθρώπος εἶνε;
- Εἶνε ἕνας νέος, φοιτητῆς κί' ἀρροστιάτης, πὸν νομίζω πὸς δὲν θ' ἀόρησῃ ν' ἀφήσῃ αὐτὸν τὸν κάμπο...
- Πάρε! τὸν διέκρινε ὁ Τσιμαρόζα. Μὲ τραμάζεις μὲ τὰ ἀταίρια λόγια σου. Ὁ Θεὸς νὰ φυλάτῃ τὸν ἀθάνατο Γερμανὸ μουσοκοσινθὲτη ἀπὸ κάθε ἀρροστέια καὶ κακὸ! Μά, ἀλλοῖμονο, ἄκουσα κί' ἐπὶ τὸν ἔρωτα καὶ τὴν ἀγάπην ποῦ πηγαίνει ἀπὸ τὴν φύσιν! Εἶνε τόσο νέος ἀκόμα! Ἄχ, κύριε, ἡ ἐπιβερὴ προφροπεία σας μὲ κάνει ποῦ μὲλαγχολικό...
- Μάθετε ὅμως, δάσκαλε, ὅτι ὁ Μόζαρτ εἶνε ἀλόλοτος νέος. Γνωρίζει καλὰ ὅτι θὰ πεθάνῃ ὕστερ' ἀπὸ λίγον καιρὸ καὶ ὅμως δὲν λιπατὰ καθόλου γιὰ τὴ ζωὴ του, γιατί νομίζει πὸς δὲν πέρασε ἀσκοπα ἀπὸ τὴ γῆ...
- Στὸ μεταξὺ ὅμως ὁ Ἰταλὸς μουσουργὸς σηκώθηκε βιαστικὰ καὶ πῆγε τὸ καπέλλο του.
- Σὰς ζητῶ συγγνώμην ποῦ σὰς διόχτω ἔτσι ἀπότομα, εἶπε στὸν ἐπισκέπτη του. Ἀλλὰ εἶνε ἀνάγκη νὰ βγῶ ἔξω... Εἶμαι ἀνήσυχος χωρὶς κί' ἐγὼ νὰ ξέρω τὴν αἰτία. Πῆγα τρεῖς φορὲς ὡς τώρα στὸ σπίτι τοῦ Μόζαρτ, ἀλλὰ δὲν κατορθώσα νὰ τὸν βρῶ. Θέλω ὅμως νὰ τὸν ἴδω, ἀπὸ τὴν ὥρα μάλιστα ἂν μπερσοῦ... Χαίρετε...
- Ὁ Τσιμαρόζα διεψήθησε πρὸς τὴν πόρτα, ἀλλὰ ὁ ἄγνωστος, προλαβαίνοντάς του, πῆγε καὶ στάθηκε μπροστά του, ἀπώσας τὸ χεῖρ του στὸν Ἰταλὸ καὶ κάρφωσε ἐπάνω του τὰ γαλανὰ του μάτια, τὰ τόσο γλυκὰ καὶ σιμασθητικά.
- Κύριε, φώναξε ὁ Τσιμαρόζα, ἔχετε μέσα στὸ βλέμμα σας τὴ λάμψι τῆς μεγαλοφυΐας. Εἶστε καλλιτέχνης, εἶπατε;
- Ναί, δάσκαλε!
- Τ' ὄνομά σας; Ποῦ εἶνε τ' ὄνομά σας;
- Τότε ὁ ἄγνωστος τοῦ ἀποκρίθηκε μ' ἀφέλεια:

— Ἄν πρόκειται νὰ μείνετε κανένα μῆνα ἀκόμα στὴ Βιέννη, θὰ μοῦ κάνετε τὴ χάρι νὰ περῶσετε ν' ἀκούσετε τὸν «Μαγεμένον Αἰῶνά μου, ποῦ μᾶλιν τὸν ἐτελείωσα. Ὁ νομαζόμενος Μόζαρτ!...

Ὁ Τσιμαρόζα ἔμεινε στὴν ἀρχὴ σὰν ἀπολιθωμένος. Κατόπιν ὅμως ὤρμησε ἀπάνω στὸν ἐπισκέπτη του καὶ τὸν ἔβαλεσε σφιχτὰ στὴν ἀγκαλιά του.

Ἔστερ' ἀπὸ τρεῖς μῆνες, ὁ Μόζαρτ πέθανε.



Ὁ Μόζαρτ, κατὰ τὴν παιδικὴν του ἡλικία.

