

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΜΠΡΑΜ ΣΤΟΥΚΕΡ

Ο ΓΥΙΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΡΥΚΟΛΑΚΑ



(Συνέχεια εκ του προηγούμενου)

Π' τη στιγμή αυτή ή αγωνία της κόρης μου μεγάλωσε. Ο βρυκόλακας παραμόνευε άσφαλώς γύρω στην έπαυλη. Άνήσυχος και ταραγμένος, γιά δσα συνέβαιναν, παρακάλεσα τότε τον εφημέριο, πού ήθετε ξανά γιά να μεταλάβη την έτοιμοθάνατη, να μείνη μαζί μας. Τό ξάμμα αυτό, έχοντας άπ' όψει μου πός τό βδελυρό τέρας θά στεκόταν μακριά και δέν θά τολμούσε να πλησίον έφ' όσον θά βρισκότανε μέσα στο σπίτι ο λειτουργός του 'Υψίστου, με την 'Αγία Μετάλητη.

Ο καλός γεροεφημέριος δέν μου έφερε αντίρρηση. Ξέροντας τί συμβαίνει, άνοιξε τή Γραφή, κάθισε πλάι στο κρεβάτι της έτοιμοθάνατης κ' άρχισε να διαβάξη. Έξω οι λύκοι χαλούν τον κόσμο.

Κατέβηκαν ως την έπαυλη, πράγμα πού μονάχα μιά φορά συνέβη, τόσα χρόνια πού ζούμε δω πάνω. Ήταν τότε ο χειμώνας βαρύς, τό χιόνι σκέπασε τά πάντα κ' ή πείνα τους άνάγκασε να ροβολήσουν κοπαδιαστά ως την έπαυλη. Μαυρολογούσε ή χιονισμένη έκταση από δάϊτους και τους προβολούσαμε άπ' τά παράθυρα, σκοτώνοντας τους άλύπητα. Σήμερό ήμους τους έφερε μαζί του ο βρυκόλακας. Βρίσκαται κάτω γύρω άπ' τό σπίτι και παραμονεύει.

Τί ζητάει ο καταραμένος ;
 'Η ελπίς του γεροεφημερίου έ μαιων τό θάμμα τους.
 'Η δυστυχισμένη κόρη μου δέν έχει την άγωνία πού είχε προηγουμένως. Είναι πού ήσυχη τώρα. Γιά μιά στιγμή άνοιξε τά θαλά μάτια της και κούταξε γύρω.

Σηκώθηκα και πλησίασα ούλοι στο κρεβάτι.
 — Παίδι μου! ψυθύρισα και μ' έπνεξαν οι λυγμοί.

'Η 'Αρλέτα σήκωσε τότε τά παγωμένα χέρια της, τ' άρρησε μέσα στις φούχτες μου και ψυθύρισε αγαλά και με δυσκολία :

— Πατέρα μου, τώρα είμαι ήσυχη, πού πού ήσυχη... Ναι, πατερούλη μου, μίν κλαίς πειά...
 'Ο εφημέριος δέν άρρησε να του ξεφύγη ή περίσταση αυτή. Πήρε τό χρυσό σπαιρό πού κρεμότανε στο λαιμό του και της τόν έδωσε να τόν φιλήση.

Η 'Αρλέτα τόν άρραξε με λαχτάρα στα χέρια της και τόν έφερε στα χείλη της.
 Την ίδια στιγμή άστραψε έξω και βρόντησε.

Οι λύκοι ούρλιαξαν άγρια και μαζί με τό χιλιόστομο δικό τους ούρλιαχτό, άκούστηκε και τό σκούξιμο 'Εκείνου, ένα σκούξιμο πόνου και λύσσας, σαν να τόν καίγανε μ' άναμμένο σίδερο.

Έξαντλημένη κατόπιν ή κόρη μου, έκλεισε τά μάτια της και δέν ξαναμίλησε πειά.

Σταυροκοπήσαμε και καθήσαμε στις θέσεις μας. Μονάχα ή γρημά μάνα μου βγήκε έξω.

Δέν τή ρώτησα πού πηγαίνει. Μονάχα όταν είδα πός άργούσε, βγήκα να δω πού βρισκεται. Τή βοηθα σ' ένα άπομακρυσμένο δωμάτιο της έπαύλεις, μπροστά σ' ένα άνοιχτό σεντούκι, να βγάξη διάφορα ρούχα και να κλαίη.

— Τί κάνεις εκεί, μάνα ; της είπα. Έλα μέσα.
 Δέν μου έδωσε άπόκριση. Σήκωσε μονάχα και μούδειξε ένα όλόλευκο νυφικό, παρθενακό φρόσμα.

Κατάλαβα άμέσως τί έψαχνε να βρη στο σεντούκι και σωριάστηκα σέ μιά καρδέλα, κλαίγοντας σαν μικρό παιδί.

Η προσηγορική γρημά τοίμαζε τά πιο άγριβά φροσμάτια της έγγονής της γιά να τή νεκροστολήση. Ήθελε να δη τή νεκρή νυφικάτσα ντυμένη μέσ' στο φέρετρό της, άφού δέν την άξίωσε ο Θεός να τή δη νυφούλα στις χροές του γάμου της.

Τό περιστατικό αυτό μου σπάρραξε τήν καρδιά.
 Έκλαιγα άπελπισμένα, μτήγοντας τά νύχια μου στα υπέρυθλά μου. 'Η μάνα μου με λυπήθηκε.

— Μίν κλαίς πειά, γιέ μου, μού είπτε. Άς είνε δοξασιμένος ο Θεός, άφού έτσι είνε τό θέλμά του. Μίν κλαίς πειά.

Σηκώθηκα επάνω και ξαναγύρισα στην κάμαρα της κόρης μου. Περονώντας άπ' την τραπεζαρία, είδα μαζεμένους γύρω στο τζάκι τους ύπηρέτες. Φαινότανσαν τρωμαγμένοι και ολιγομιλούσαν.

Στάθηκα στην πόρτα και τους είπα μερικά λόγια γιά να τους δώσω θάρρος. Κούνησαν τό κεφάλι τους και δέν μούδωσαν άπόκριση. Τους έχει τρελλάνει ο φόβος, όπως φαίνεται κ' ο Θεός να φυλάξη μή σφραφθούνε και φύγουν.

Πήγα και κάθησα κατόπιν κοντά στο κρεβάτι της 'Αρλέτας. Κανένας δέν μιλούσε. Η άρρωστη κρατούσε τά μάτια της κλειστά και μόλις άνάσαινε...

Μισή ώρα πέρασε έτσι. Μισή ώρα βουδή και πένθημη, γεμάτη άγωνία και πόνο...
 Έξω έβροχε, έβροχε... Οι λύκοι είχανε λουφάξει...

Δέν άκούγονταν, παρά τό μουρμουρητό πού γεροεφημερίου, τό ρυθμικό δάφισμο των βροχοσταλίδων στα κλειστά παράθυρα και τό τρέξιμο των ξύλων στη φωτιά...

Τή στιγμή αυτή άκρβώς, ενώ ο ήπιος βάραινε τά βλέφαρά μας, άκούσαμε ένα τζάμι και σάξη και τί μάνα μου να σκούξη πνιγμένα και να ζητάη βοήθεια.

Τιναχθήκαμε επάνω, άρπάξαμε τά όπλα μας και τρέξαμε στο δωμάτιο πού βρισκόταν ή μάνα μου.

Μεγάλε Θεέ !.. Τή βοηθήκαμε ξαπλωμένη καταμειψής στο πάτωμα, άνάσθητη. Τό πρόσωπό της ήταν ματωμένο. Άπό τό σπασμένο τζάμι έμπαινε παγωμένος άέρας, τό λυχνάρι βρισκόταν άναποδογυρισμένο πάνω στο τραπέζι. Τό τραπέζομάντιλο είχε πάρει φωτιά και καιγότανε...

Μέσα στο δωμάτιο δέν βρισκόταν κανένας. Έξω μονάχα έσφαρχισαν τά νυχτοπούλια κ' είχαν έσφαρχίσει τό πένθη ούρλιαχτό τους οι λύκοι...

Οι ύπηρέτες πούχαν τρέξει έξω από μας, πέταξαν τό λαμπτοδοξασιμένο κρατεζομάντιλο έξω άπ' τό σπασμένο τζάμι και κλείσανε τά παραθυρόφυλλα.

Ήσαν γλοιοί και τρέμανε σαν τό βοδύλο...

Τί να τους έλεγα ; Πώς να τους εμψύχωνα πού τάχα κ' ο ίδιος χαμένα ;

Σηκώσαμε τή μάνα μου και τή μεταφέρσαμε στο κρεβάτι της. Φτοχή μου μάνα !..

Όταν την πλαγιάσαμε στο κρεβάτι της, έσφαρχα και καθάρισα τό πρόσωπο και τό λαιμό της από τά αίματα. Είδα τότε με φόβη το λαιμό της σπαραγμένο, σαν να τής τόν είχαν σχίσει με τά νύχια του κανένας άγριόγατος του δάσους !..

Τί είχε συμβεί λοιπόν ;
 Έπλυνα τά τραγονήσιαμα με κρυσί και τά έδεσα. Την ίδια στιγμή ή γρημά μάνα μου συνήθε. Μισάνοιξε τά μάτια της, είδε τόν ένα άπ' τους γιούς μου γονατισμένο κοντά στο κρεβάτι της να τήν κούταξη μ' άγωνία, είδε την καμαριέρα της πλάι να κλαίη, σκεπάζοντας τό πρόσωπό της με την ποδιά της και είπε με ύπόκωφη φωνή, σταυρώνοντας τό στήθος της τρεις φορές :

— Έφτασε τό τέλος του κόσμου !.. Έφτασε τό τέλος του κόσμου !..

Πλησίασα στο κρεβάτι κ' έδωσα στη μάνα μου να πη ξεστό κρυσί με ζάχαρι. Τό έπιε με μεγάλο κόπο, σαν κάτι να τήν έπαινε κ' ύστερα μούγενε να πάω κοντά της.

Κάθησα πλάι της στο κρεβάτι και πήρα τό χέρι της άνάμεσα στα δικά μου.

— Είσαι ήσυχη τώρα, μητέρα ; της είπα.
 Άντι να μ' άπαντήση, μούγενε να διώξω άπ' τό δωμάτιο τό γιό μου και τήν καμαριέρα. Την επάκουσα. Κι' όταν πειά μείνανε μόνοι, μού είπτε με φωνή πούτρωσε από συγκίνηση :

— Παίδι μου, άκουσε τά λόγια πού θά σου πώ. Άκουσε τή γρημά μητέρα σου και κόμει όπως θά σε συμβούλεψω. Φεύγα άπ' τό καταραμένο αυτό μέρος, γιέ μου. Τό πρωί, μόλις γλυκοχαράξη, πάρε τά παιδιά σου και φύγε, φύγε μακριά...
 — Τί σου συνέβη, μητέρα ; τή ρώτησα.



— Έφτασε τό τέλος του κόσμου ! είπε ή μάνα μου με ύπόκωφη φωνή.

στο κρεβάτι της να τήν κούταξη μ' άγωνία, είδε την καμαριέρα της πλάι να κλαίη, σκεπάζοντας τό πρόσωπό της με την ποδιά της και είπε με ύπόκωφη φωνή, σταυρώνοντας τό στήθος της τρεις φορές :

— Έφτασε τό τέλος του κόσμου !.. Έφτασε τό τέλος του κόσμου !..

Πλησίασα στο κρεβάτι κ' έδωσα στη μάνα μου να πη ξεστό κρυσί με ζάχαρι. Τό έπιε με μεγάλο κόπο, σαν κάτι να τήν έπαινε κ' ύστερα μούγενε να πάω κοντά της.

Κάθησα πλάι της στο κρεβάτι και πήρα τό χέρι της άνάμεσα στα δικά μου.

— Είσαι ήσυχη τώρα, μητέρα ; της είπα.
 Άντι να μ' άπαντήση, μούγενε να διώξω άπ' τό δωμάτιο τό γιό μου και τήν καμαριέρα. Την επάκουσα. Κι' όταν πειά μείνανε μόνοι, μού είπτε με φωνή πούτρωσε από συγκίνηση :

— Παίδι μου, άκουσε τά λόγια πού θά σου πώ. Άκουσε τή γρημά μητέρα σου και κόμει όπως θά σε συμβούλεψω. Φεύγα άπ' τό καταραμένο αυτό μέρος, γιέ μου. Τό πρωί, μόλις γλυκοχαράξη, πάρε τά παιδιά σου και φύγε, φύγε μακριά...
 — Τί σου συνέβη, μητέρα ; τή ρώτησα.

(Άκολουθεί)